



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Zondag 25 oktober 2020

10.00 uur

Kan God je leren om te geloven in jezelf?

Kleur: Groen

Voorganger: Ds. Pieter van Winden
Ouderling: Gery de With
Diaken: Hans Hendriks
Organist: Diederik Bos
Zangers: enkele cantorij- en gemeenteleden
Lector: Julia Addink

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant

Orgel

Vorbereiding

Welkom

Stilte

Orgel

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus Psalm 1A

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed God, U roept ons tot leven,
U roept ons elke dag bij onze diepste naam
**in uw verbond leven wij
beziel door uw Geest
en gedragen door uw liefde.**
Leer ons om te vertrouwen
Open ons hart voor uw goedheid
Wij willen uw weg weer zien, Heer
**uw toekomst tegemoet
tot op de Grote Dag
waarop U alles goed maakt.**
Amen

de gemeente gaat zitten

Zingen Lied 903: 1 en 3

Smeekgebed

Kyrie en Gloria Lied 299 D (gezongen door de cantorij)

bij het Gloria staat de gemeente

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Dienst van de Schriften

Gebed van de zondag

Schriftlezing : Deuteronomium 6: 4 - 9

Zingen Lied 320: 1,4 en 5

Schriftlezing Mattheüs 22: 34 - 46

Acclamatie (Cantorij)



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,
Va-der en Zoon, Hei-li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu-wen.

Uitleg en Verkondiging

Tijdens de verkondiging:

Uit: **Verhalende theologie #2 van Pádraigh Ó Tuama:**

Ik moest vroeger altijd weten
waar het verhaal heenging
maar nu zet het begin
me volop in beweging.

God is de barst
waar het verhaal begint.
Wij zijn de barst
waarbij het garen spint.

Wij zijn de keuze van
hoe te beginnen -
Iemand gaat op reis?
Een vreemdeling komt binnen?

God is de breuk,
je jammert hem uit.
God is het verhaal
met keuzes gekruid.

God is de zoutpilaar
vol van genade
die God aanklaagt
vanwege vuur en zwavel.

God is de bloedende vrouw
die hem raakte.
Wij zijn het verhaal
van moed of van schaamte.

God is het verhaal
van alles wat werkt.
God is de draai aan het eind,
dat je zegt 'dat is sterk!'

Wij zijn het begin
en we zijn in het centrum,
we zijn personages,
vertellers, bedenkers.

God is wat we
niet goed kunnen lezen -
misschien de pijn
misschien de genezing.

Wij zijn wat God
niet goed kan lezen –
het kan harmonie
of hoogspanning wezen.

God is de plot
en wij zijn de schrijvers,
Het verhaal van wie winnen
en het verhaal van de strijders,

het verhaal van liefde,
van alles wat schuurt,
het verhaal der verhalen,
maar zonder structuur.

Orgelspel/pianospel

Zingen Lied 418

Dienst van Gebeden en Gaven

Diaconale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na elke intentie:.... Zo bidden wij

Cantorij zingt in antwoord Lied 367 E:

Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

Stil gebed en Onze Vader

Collecten Bij het weggaan, aan de uitgang

Orgel

Slotlied: 723

de gemeente gaat staan

Zending en zegen



Orgel

Collecten 1. Ned. Bijbelgenootschap 2. Kerk

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.

Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pauluskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus vooralsnog niet toegestaan.

Tot onze spijt kan de Taizéviering, in verband met de huidige covid19 richtlijnen vanavond niet doorgaan.