

## STILLE WEEK 2020

### **zondag 5 april Palmzondag**

*Een koning op een ezel - Matteüs 21:5*

Heel lang was Jezus terughoudend als het ging om zijn Messiaschap. Maar als twee blinden Hem aanroepen als 'Zoon van David' laat Hij dat gebeuren. Die lijn wordt doorgezet bij zijn intocht in Jeruzalem. Door op een ezeltje de stad binnen te trekken, herinnert Jezus aan de profetie: als de Messias komt, zal hij binnentrekken zittend op een ezel. Koningen en legeraanvoerders zaten toen op paarden, teken van hun macht. Maar de Messias moet daar niets van hebben: paarden zijn oorlogswerktuigen, zoals vandaag tanks en bommen. En die passen niet bij een Vredevorst. Nee, de Messias zit niet hoog te paard, maar laag op een ezel. 'Hij wil zijn koningsmacht en majesteit verhullen, om nederig te vervullen wat God van Hem verwacht.'

---

### **maandag 6 april**

*Weergaloze angst - Matteüs 26:38*

Er is een lied over de lijdende Jezus als Lam Gods, 'zo moedig en geduldig'. Maar vandaag ontmoeten wij een andere Jezus. Zo kennen wij Hem niet, zo angstig en bedroefd. Jezus wordt ons hier zo door en door menselijk beschreven, dat men gezegd heeft: dit is te menselijk, waar blijft het God-zijn van Jezus?

Calvijn, de kerkhervormer, gaat in zijn geloofsleer op indrukwekkende wijze hierop in. Hij wijst erop dat de evangelisten heel openlijk over de angst van Christus spreken. 'Hij heeft dus de vrees moeten overwinnen die van nature alle stervelingen voortdurend beangstigt en drukt; en dat kon niet anders dan door te strijden.' 'Er is dus geen reden, waarom de zwakheid van Christus ons zou verschrikken, want niet door geweld of noodzaak, maar door loutere liefde tot ons en door barmhartigheid is Hij er toe gebracht, om zich daaraan te onderwerpen.'

---

### **dinsdag 7 april**

*Wie is Hij toch? - Matteüs 26:63*

Vanaf het begin van dit evangelie gaat het voortdurend om de vraag: wie is Jezus? En steeds weer proef je door de reacties van de mensen heen de spannende vraag: zou Hij de Messias zijn? Halverwege het evangelie stelt Jezus zelf deze kwestie aan de orde: 'Wie zeggen de mensen dat ik ben?' Als Petrus daarop antwoordt, legt Jezus zijn leerlingen een zwijgverbod op. Blijkbaar is de tijd er nog niet rijp voor om er openlijk over te spreken. Des te opvallender dat Jezus dat hier wel doet. Op grond van dit getuigenis wordt Hij ter dood veroordeeld. Want tegen allerlei godsdienstige wetten en regels ingaan en je tegelijk Messias noemen, dat is godslastering. Wanneer Hij zijn dood

tegemoet gaat, noemt Hij zich Messias. De boodschap is duidelijk: Alleen zo is Hij Messias, als de lijdende knecht van de Heer...

### **woensdag 8 april**

*Wat heeft Hij dan toch voor kwaad gedaan? - Matteüs 27:23*

Pilatus begrijpt er niets van. Voortdurend (tot vijfmaal toe) is hij vragend aan het woord. Zijn laatste vraag is: 'Wat voor kwaad heeft Hij dan toch gedaan?' Om die vraag draait alles. En er is – als je eerlijk bent - maar één antwoord mogelijk: Hij heet alleen maar goed gedaan. Bach heeft dat heel goed begrepen en laat daarom in zijn Matthäus-Passion na deze vraag als antwoord het volgende lied zingen:

'Hij heeft ons allen welgedaan: Aan blinden gaf Hij het gezicht, De lammen werden gaande; Hij schonk aan ons zijn Vaders woord; Hij dreef de duivelen uit; Bedroefden heeft Hij opgericht; Hij nam de zondaar vreedzaam aan; Iets anders heeft Hij niet gedaan.'

Treffender kan het niet gezegd worden. Maar die morgen bij Pilatus is er niemand die dit loflied zingt...

---

### **donderdag 9 april Witte Donderdag**

*Kruisdragers - Matteüs 27:32*

In het lijdensverhaal staat uiteraard Jezus zelf centraal. Maar telkens weer zijn er mensen rondom Hem die, soms heel kort, maar nadrukkelijk, vermeld worden. Zoals vandaag Simon van Cyrene. Slechts één vers is aan hem gewijd, hij is een voorbijganger, we weten niets van hem. Maar doordat hij gedwongen werd de last van Jezus te verlichten, wordt zijn naam twintig eeuwen later nog met ere vermeld.

Ooit had Jezus tegen zijn leerlingen gezegd: 'Wie mijn volgeling wil zijn, moet zichzelf verloochenen, zijn kruis opnemen en mij volgen.' Nu het er werkelijk op aankomt, laten zij het allemaal afweten. Maar dan is er ineens een buitenstaander die – letterlijk – zijn kruis draagt. En die zo laat zien wat je als volgeling van deze Heer te doen staat.

---

### **vrijdag 10 april Goede Vrijdag**

*Mijn God, waarom? - Matteüs 27:46*

Van alle woorden van Jezus aan het kruis maakt dit woord altijd weer de meeste indruk op mij. Het onderstreept op indringende wijze de absolute verlatenheid van Jezus. Zijn vijanden bespotten Hem. Zijn leerlingen zijn op de vlucht geslagen. En nu heeft God Hem ook nog verlaten.

Om zijn lijden uit te schreeuwen, gebruikt Jezus de beginwoorden van Psalm 22. Als een jood een tekst citeert, klinkt daar altijd heel de context in mee. Het is opvallend hoe ook het vervolg van Psalm 22 te zien is bij het kruis: de spot van de toeschouwers, de dobbelende soldaten. Door uit deze tekst te citeren, past Jezus heel Psalm 22 op zichzelf toe. En maakt Hij zich de tolk van allen die lijden. Met hen schreeuwt Hij het uit naar God. In volstreekte solidariteit. Zo is Hij de mensen gelijk geworden. Tot in hun vragen toe!

### **zaterdag 11 april Stille Zaterdag**

*De laatste eer - Matteüs 27:59*

Na de dood van Jezus komen allerlei mensen in beweging: de hoofdman, de vrouwen, Jozef van Arimatea en zelfs Pilatus. Wie missen wij? Inderdaad, de discipelen. Bij de gevangenneming in Getsemane lieten ze allen Jezus in de steek en vluchtten. Daarna horen we nog over Petrus, maar die ontkent zijn discipelschap. Zelfs bij de kruisiging worden zij niet vermeld. De leerlingen zijn letterlijk nergens meer. Buitenstaanders doen wat je van volgelingen zou verwachten. Een heidense hoofdman belijdt Jezus als Gods zoon. Vrouwen, die toen niet meetelden, zijn Hem gevolgd uit Galilea en blijven trouw tot het einde. En Jozef van Arimatea, nota bene een lid van het Sanhedrin dat Jezus veroordeelde, wil Hem begraven. Zij allen bewijzen Jezus de laatste eer. Dat kan nog altijd gebeuren, dat gelovigen het laten afweten en anderen zich inzetten voor de zaak van de Heer. Gelukkig! Maar het is wel beschamend...

---

### **zondag 12 april Eerste Paasdag**

*Gelijk Hij gezegd heeft... - Matteüs 28:6*

Op de Paasmorgen was er niemand die rekening hield met de opstanding van Jezus. En dat terwijl Hij zelf meerdere malen daarover gesproken had. Wij vinden het dan ook heel begrijpelijk dat de engel als hij de vrouwen zegt dat Jezus is opgewekt, eraan toevoegt: 'zoals Hij jullie gezegd heeft.' Met andere woorden: jullie hadden het kunnen weten! Onbegrijpelijk, dat ze dat nou zomaar vergeten zijn...

Laten we voorzichtig zijn met onze kritiek. In het evangelie klinkt geen verwijt. De engel zegt niet: 'Wat dom en wat erg. En wat een schande nou.' Nee, een nuchtere, zakelijke constatering: je had het kunnen weten. Meer niet.

Bovendien, alsof wij het zo goed weten. Er zijn zoveel andere woorden van Jezus, die Hij gesproken heeft tot ons, maar wat doen wij daar nu mee? Weten wij het op het beslissende moment?

---

### **Maandag 13 april Tweede Paasdag**

*De leugen heeft niet het laatste woord! - Matteüs 28:15,20*

De discipelen hadden er totaal niet op gerekend dat Jezus zou opstaan. Des te opvallender dat zijn vijanden er wel aan hadden gedacht en zorgden voor een bewaking van het graf. Maar als de wachters melden dat Hij is opgestaan, breekt er paniek uit. Wat nu? Er wordt een list verzonnen. Vertel dat Zijn discipelen Hem hebben gestolen.

Als Matteüs dit verhaal opschrijft, gaat dit gerucht nog altijd rond. Je zou er moedeloos van worden... Gelukkig heeft de leugen niet het laatste woord. Het verhaal gaat verder. De priesters gebruikten de macht van het geld om hun leugen te verspreiden. Maar Jezus heeft alle macht om de waarheid van de opstanding de wereld in te zenden. Vertel dat aan alle volken! Die boodschap reikt verder dan 'de huidige dag'. Want Hij is met ons 'tot aan de voleinding van de wereld'!