

## **Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

Pauluskerk

6 december 2015  
aanvang: 10.00 uur



2<sup>e</sup> Zondag van Advent

kleur: paars

Voorganger : ds. H.H. Schorren  
Ouderlingen : Mw. C. Jobse, Mw. D.E.E Figee  
Diakenen : Mw. J. van der Velde, W. van Voskuilen  
Organist : Inge Westra  
Lector : Mw. C. Jobse

*De hemel raakt de aarde  
waar harten worden geopend  
voor het wonder  
van Gods komen onder mensen  
altijd weer raakt de hemel de aarde*

*God,  
kom met Uw geest  
open ons  
voor Uw aanwezigheid*

# Hoe laat is het?

## **Advent en Kerstmis met de kinderen**

### ***Hoe laat is het?***

In de verhalen van deze periode gaat het vaak over de tijd: 'Toen Herodes koning van Juda was...', 'In de zesde maand...', 'Toen Quirinius het bewind voerde over Syrië...' Het is de tijd van koning Herodes en keizer Augustus. Maar is het wel echt 'hun' tijd? Of is het tijd voor iets anders? In de verhalen ontdekken we dat het tijd is voor het licht, tijd voor een nieuw begin. Voor ons is deze periode de tijd van Advent, de tijd waarin we toeleven naar Kerstmis. Wat voor tijd is dat precies? En wat hoort daar allemaal bij? Dat gaan we met de kinderen ontdekken. Voor elke zondag is er een thema dat gaat over de tijd.

### **Bij de liturgische bloemschikking**

In de Adventstijd zijn lezingen uit Lucas onze leidraad. Het zijn verhalen die passen in deze tijd van verwachting en uitzien naar een nieuwe toekomst: de aankondiging van de geboorte van Johannes, de aankondiging van de geboorte van Jezus, de ontmoeting tussen Elisabeth en Maria en de naamgeving van Johannes.

De liturgische bloemschikking verbeeldt hoe in elk verhaal 'De hemel de aarde raakt'.

Bij Lucas lezen we hoe de engel Gabriel bij Maria komt om haar te vertellen dat zij zwanger zal worden van een zoon, kind van de Allerhoogste. Een wit cycclaampje (ook wel 'Mariabloem' genoemd) symboliseert Maria's zuiverheid.

Orgelspel

## Vorbereiding

Welkom

Stilte

Orgel: Nun komm, der Heiden Heiland D. Buxtehude

Gedicht bij het aansteken van de 2<sup>e</sup> adventskaars

Een kaarsje, een kaarsje, een vlammetje gaat aan.  
Maak plaats in je leven, want Kerstmis komt eraan.  
Het tweede lichtje brandt al, het zegt: wees maar niet bang.  
Het duurt nog maar drie weken, de nacht duurt niet meer lang!

Aansteken van de adventskaars en de tafelkaarsen

*de gemeente gaat staan*

Introïtus: Psalm 80: 1, 2 en 7

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
**Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Drempelgebed

Niet om te oordelen  
zijt Gij gekomen, God,  
maar om te zoeken wat verloren is,  
om te bevrijden wie in schuld en angst gevangen zijn,  
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.  
**Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn  
met heel dat zondige verleden van de wereld.**

*--- gebedsstilte ---*

Gij zijt toch groter dan ons hart,  
groter dan alle schuld.  
**Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,  
een God van liefde tot in eeuwigheid.  
Amen**

*de gemeente gaat zitten*

Zingen: Lied 275

Smeekgebed

Kyrie voor de Advent : Lied 301 k

*I. voorzang, II gemeente*

## **Dienst van de Schriften**

Groet

De Eeuwige zij met u  
**Zijn Geest in ons midden**

Gebed van de zondag

Aandacht voor de kinderen: 'Hoe laat is het?'

Lied met de kinderen: Lied 464: 3 en 4

3. Een engel spreekt een meisje aan,  
hij groet haar, noemt haar bij haar naam:  
God kiest jou als zijn liefste uit,  
voor Hem ben jij de ware bruid!

4. De hemel spreekt, Maria hoort,  
zij geeft zich over aan dat woord.  
Daarom zal zij de moeder zijn  
van Gods geheim, een kindje klein!

*de kinderen gaan naar de nevendienst*

Profetenlezing: Maleachi 3:1-4

Antwoordpsalm: Psalm 85

Lezing heilig Evangelie: Lucas 1:26-38

Acclamatie:



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,  
 Va-der en Zoon, Hei - li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel: The messenger on the hill Ad Wammes

Zingen: Lied 443

## Dienst van Gebeden en Gaven

Dankgebed en voorbeden

na iedere intentie: ..... zo bidden wij



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Stil gebed

Onze Vader

Collecten: 1. Pastoraat 2. Kerk

*tijdens de collecte komen de kinderen uit de nevendienst  
 en brengen de kinderen uit de crèche mee*

Orgelspel tijdens collecte: Von Gott will ich nicht lassen J.S. Bach

Gebed over de gaven

Het adventsproject

Zingen: Lied 433

*de gemeente gaat staan*

# Zending en zegen

The image shows a musical score for the hymn 'Zending en zegen'. It consists of a single staff in treble clef. The notation begins with an 'Intro' section for the organ, marked 'Gemeente:'. This is followed by a vocal line for the congregation. The lyrics 'A - men, A - men, A - men!' are written below the notes. The first 'A' is on a half note, and the following 'men' is on a half note. The second 'A' is on a half note, and the following 'men' is on a half note. The third 'A' is on a half note, and the following 'men!' is on a half note. The final 'men!' is marked with a forte 'f' dynamic and a 'rall.' (rallentando) instruction. The piece concludes with a double bar line.

Orgel: Nun komm, der Heiden Heiland J.G. Walther

## **Mededelingen**

### **Lotgenotencontact**

Op maandag 7 december om 10 uur in de Pauluskerk.

### **Kerststukjes voor Ghana**

Zaterdag 12 december: kerstukjes voor Ghana maken en verkopen.

Om **9.00 uur** beginnen we met het vervaardigen van de stukjes in de achterzaal van de Pauluskerk. We zoeken nog mensen die ons willen helpen om de stukjes te maken.

Om **13.00 uur** begint de verkoop van de stukjes vóór de Pauluskerk. Wij hebben al veel kerstspullen, maar mocht u nog kaarsen, oasis, kerstdecoratie, zijdebloemen, ijzerdraad, binddraad e.d. over hebben, dan kunt u dat allemaal inleveren bij de kerk. Wat wij tegen die tijd zeker zoeken is 'groen'. Kunt u uit uw tuin nog conifeer, stevig dennegroen, blauwspaar, skimmia of hulst missen, dan houden we ons aanbevolen.

### **Christmas Carols**

*Kerstsfeer met dubbelkwartet Octare*

Op zaterdag 12 december is er om 20.00 uur het jaarlijkse Christmas-Carols-Concert in de Pauluskerk, ditmaal gegeven door dubbelkwartet Octare. Een kleine groep zangers dus een intiem concert. Na afloop is er heerlijk gebak en warm drinken om alvast in kerststemming te komen. Entree gratis, collecte bij de uitgang.

### **Kerstwandeling**

Na het overweldigende succes van de afgelopen vier jaar organiseren we voor de vijfde keer een kerstwandeling voor alle inwoners van Stichtse Vecht op landgoed Nijenrode. Dit jaar op zondag 20 december, vanaf 16.00 uur. Het is een wandeling voor jong en oud langs de scènes uit het geboorteverhaal van Jezus.

Aanmelden kan vanaf *6 december* via [www.kerstwandelingbreukelen.nl](http://www.kerstwandelingbreukelen.nl).

Mocht u geen internet hebben, neemt u dan per telefoon contact op met ds. Schorren (0346-266337).

