

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Pauluskerk

8 februari 2015
aanvang: 10.00 uur



Vijfde Zondag van Epifanie

kleur: groen

Voorganger : Dr. B. Aalbers
Ouderlingen : Mw. C. Jobse, C. Vervat
Diakenen : Mw. J. Wiersema, W. van Voskuilen
Organist : D. Bos
Lezer : Mw. R. van Voskuilen



Hartelijk welkom in deze eredienst. Of u gast bent, of nieuw in de gemeente, of al heel lang lid, wij allen mogen ons verbonden weten met de Eeuwige, die zich als Eerste verbond aan ons.

Als u wilt reageren op de dienst, spreekt u dan gerust na afloop iemand van de kerkeraad aan. Hopelijk mogen we u vaker begroeten in een dienst.

Orgelspel voor de dienst

Vorbereiding

Welkom

Stilte

Orgel: Andante Religioso uit Sonata IV Felix Mendelssohn

Aansteken van de kaarsen

- de gemeente gaat staan -

Intochtslied: Lied 283

Bemoediging

Onze hulp is in de Naam van de Eeuwige
die hemel en aarde gemaakt heeft

Drempelgebed

Niet om te oordelen zijt Gij gekomen, God,
maar om te zoeken wat verloren is,
om te bevrijden
wie in schuld en angst gevangen zijn,
om ons te redden als ons hart ons aanklaagt.
**Neem ons zoals wij hier aanwezig zijn
met heel dat zondige verleden van de wereld.**

--- gebedsstilte ---

Gij zijt toch groter dan ons hart,
groter dan alle schuld.
**Gij zijt de schepper van een nieuwe toekomst,
een God van liefde tot in eeuwigheid.
Amen**

- de gemeente gaat zitten -

Zingen: Psalm 97: 1, 3, 6

Smeekgebed

Kyrie en Gloria: NLB 299 e

- voor het Gloria gaat de gemeente staan -

Dienst van de Schriften

Groet:

De Heer zij met u
Zijn Geest in ons midden

Inleiding op de dienst

Zingen: Lied 848

Gebed voor de opening van het Woord

Aandacht voor de kinderen

- de kinderen gaan naar de Kindernevendienst -

Schriftlezing: Exodus 25:10 - 22 (NBG 1951)

Zingen: Psalm 99: 1, 6, 8

Schriftlezing: Marcus 1:29 - 39 (Naardense Bijbel)

Zingen: Lied 837: 1, 3

Uitleg en Verkondiging "GELOVEN IN DE OPEN RUIJTE"

Orgel: Canon I Robert Schumann

Zingen: Lied 825: 1, 4, 6, 8

Dienst van Gebeden en Gaven

Voorbeden

na iedere intentie: zo bidden wij



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader

Collecte: 1. Missionair Werk 2. Kerk

Orgelspel

- ouders kunnen hun kinderen ophalen uit de crèche -

Gebed over de gaven:

"De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk".

- de gemeente gaat staan -

Slotlied: Lied van de Stem (mel. NLB 601, tekst Bert Aalbers)

De Stem van God heeft eens gesproken
in den beginne: Er zij Licht!

En toen is voor het eerst gebleken:
God heeft voor ons een goed bericht.
Stem, die ons oproept om te komen,
op weg te gaan de toekomst in.

Stem, die ons oproept om te dromen,
te dromen van een nieuw begin.

Geen naam heeft Hij als and're goden,
geen naam houdt Hem in onze macht.

Maar in de weg van Zijn geboden
weet Israël wat Hij verwacht.

Geen godenbeeld om naar te kijken,
geen beeld, er is alleen een Stem
van Hem die God-met-ons zal blijken
voor ieder die het waagt met Hem.

De Stem zal altijd blijven klinken,
de vraag is of wij Hem verstaan.
Het antwoord kan alleen maar blijken
als wij Zijn wegen zullen gaan.
"Ik zal er zijn", zo wil Hij heten
voor al wie horen naar de Stem.
Opdat geen mens ooit zal vergeten,
dat hij mag rekenen op Hem!

Zending en zegen



Orgel: Fuga III Felix Mendelssohn

Hedenmiddag om 15.00 uur: Bachcantates in de Pauluskerk