

**Pauluskerk**  
*Een wereld andersom*

Orde van dienst

Zondag 24 juli 2016

10.00 uur

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,  
waar wij met eerbied en ontzag  
zijn heiligheid begroeten,  
de eerste dag

J.W. Schulte Nordholt

Kleur: groen

Voorganger: Ds. B. Aalbers uit Maarssen  
Ouderlingen: E. Leijen, M. van Ingen  
Diakenen: M. Vedder, J. van der Velde  
Organist: Diederik Bos  
Lector: Joukje van der Velde

## Orgelspel

### *Vorbereitung*

## Welkom

## Stilte

**Orgel** Adagio uit 2de Sonate F. Mendelssohn

## Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan*

**Intochtslied** Lied 848

## Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
**Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

## Drempelgebed

Heer onze God,  
vol is ons hart  
van zorg en onrust,  
van twijfel aan U,  
van ergernis aan elkaar.  
Wij zijn in beslag genomen  
door het vele om ons heen,  
en als één ding ons beheerst  
dan is het de angst om onder te gaan.  
Heer onze God,  
wees ons nabij  
en geef ons te verstaan  
dat wij in rust en onrust,  
in vrede en onvrede,  
geborgend zijn in uw behoedzame liefde.  
**Door Jezus Christus, onze Heer,  
die met U en de heilige Geest,  
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.  
Amen**

*de gemeente gaat zitten*

**Zingen** Psalm 84: 1 en 3

## Smeekgebed

### Inleidende woorden

**Glorialied** Psalm 106: 1, 22

### Ontmoeting met Asaf

**Zingen** Lied 942

## *Dienst van de Schriften*

**Groet** De Eeuwige zij met u  
**Zijn Geest in ons midden**

### Gebed voor de opening van het Woord

### Lied met de kinderen



On-ze we-gen schei-den voor e-ven, wij gaan op in een  
zij en wij. Maar één is de weg ten le-  
- ven, één Paas-licht schijnt al-len bij. Met dit licht  
op je pad, de-ze lamp voor je voet, heb je zicht,  
zie je goed hoe je lo-pen moet, met dit licht op je pad, de-ze  
lamp voor je voet, zie je goed hoe je wand'-len moet.

**Schriftlezing** Psalm 73

**Zingen** Psalm 73: 1, 6 en 8 (tekst z.o.z.!)

1. Wat is God goed voor Israël!  
Wie eerlijk leeft, ziet dat al snel.  
En toch begon ik te ontsporen,  
ik had het zicht op God verloren.  
Geluk ontdekte ik alleen  
bij trotse mensen om mij heen.  
Ik dacht, door jaloezie verblind:  
wie slecht is gaat het voor de wind.

6. Ik wou graag dat ik het doorzag,  
er niet meer zo van wakker lag.  
Ik bleef maar op een antwoord wachten,  
had heel wat slapeloze nachten.  
Totdat ik naar Gods tempel ging  
en daar de oplossing ontving:  
'Kijk goed! Hoe loopt het met hen af?  
Pas aan het eind volgt zware straf.'

8. Wat was ik in mezelf gekeerd,  
verbitterd en geïrriteerd!  
Ik heb me als een beest gedragen:  
zo ondoordacht en doorgeslagen.  
Maar, God, u nam mij bij de hand.  
Zo sta ik nu weer aan uw kant.  
U bent het die mij helpt met raad,  
mij straks met glorie overlaadt.

*Uit: Levensliederen*

**Tekstlezing**      Psalm 73: 17, 23

... het bleef ellende in mijn ogen *totdat* ik het heiligdom van God  
binnenging...

... *en toch* was ik gedurig bij u, Gij hield mij bij mijn rechterhand...

**Uitleg en Verkondiging**

**Orgelspel**      Divertimento in F      J. Haydn

**Zingen**      Lied 221

## *Dienst van Gebeden en Gaven*

### **Diakonale en pastorale mededelingen**

#### **Dankgebed en voorbeden**

na iedere intentie: ..... zo bidden wij



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

#### **Stil gebed en Onze Vader**

**Zingen** Psalm 73: 9, 10 (Liedboek!)

**Collecten** 1. Diaconie 2. Kerk

*tijdens de collecte kunnen ouders hun kinderen uit de crèche ophalen*

#### **Gebed over de gaven**

“De Heer zegene onze gaven en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk”. **Amen**

*de gemeente gaat staan*

**Slotlied** Het lied van het vuur (m. Lied 778, t. Bert Aalbers)

Er is een diep geheim van binnen,  
het tintelt als een smeulend vuur,  
dat steeds opnieuw kan gaan beginnen  
en dat blijft branden op den duur.

Het draagt ons door de donk're dagen,  
waarop wij leven zonder licht.  
Als ik blijf zoeken en blijf vragen  
zorgt het voor warmte en voor licht.

Geen mens is ooit in staat te doven  
dit licht dat altijd branden moet.  
Het is een licht dat komt van boven,  
van God die mensen leven doet.

Wil met dat vuur mijn hart verwarmen  
en geef mij daardoor nieuwe kracht.  
Heer, neem mij op in uw erbarmen,  
vandaag en elke nieuwe dag.

### Zending en zegen



### Orgel

Fuga in G J.A. Reincken

### PSALM 73:23-28

Bij U, ik ben altijd bij U.

Gij houdt mij vast, uw hand in mijn hand.

Alles zult Gij ten goede leiden, Gij voert mij mee in uw raadbesluit.

Wat is de hemel voor mij zonder U, wat moet ik op aarde als Gij niet bestaat?

Al wordt mijn lichaam ook afgebroken, al sterft mijn hart,

Gij zijt mijn Rots, mijn God, de toekomst die op mij wacht.

Ver weg van U is het geen leven, U ontrouw zijn is niemand zijn.

Bij U, mijn hoogste goed, mijn God, bij U ben ik geborgen.

(Vertaling H. Oosterhuis en M. van der Plas, Vijftig Psalmen)

## Orgelconcert

Op zaterdagavond 30 juli geeft Jan Pieter Karman een orgelconcert in de Pauluskerk.

Op het program staan werken van Buxtehude, Böhm, Walther, Bach, Stanley, Mendelssohn en Boëlmann. Zie ook Kerknieuws.

Aanvang 20.00 uur, kerk open 19.30 uur.

Toegang gratis, kollekte na afloop, alsmede een drankje.

## Marktconcerten

In de zomermaanden is er elke vrijdag van 12.30 tot ca. 13.00 uur een orgelcert in de Pieterskerk.

Toegang vrij, kollekte bij de uitgang.

## Coventrygebed

Elke vrijdag is er om 12.30 uur in de Pauluskerk een kort gebedsmoment voor Vrede en Verzoening.