



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Zondag 18 december 2016, 10.00 uur

IV Advent

Rorate caeli

dromen van vrede
de wereld omgekeerd
nieuwe hoop
waar hopeloosheid
de dag kleurt

goede god
versterk in ons
de droom
van liefde
die de wereld omkeert

Kleur: Paars

Voorganger: Ds. M. van Gilst, Hilversum
Ouderlingen: D.E.E. Figee, E. Leijen
Diakenen: M. Vedder, R. van Wageningen
Organist: Inge Westra
Lector: Julia Addink

Bij de bloemschikking

Het thema voor de liturgische bloemschikkingen is *De wereld omgekeerd*. Advent is een tijd van verwachten. De mensheid kijkt uit, verlangt naar een wereld omgekeerd, een wereld waarin vrede en gerechtigheid vanzelfsprekend zullen zijn.

Als dragend symbool van dit verlangen is een spiegel gekozen. In de spiegel zie je wat op het eerste gezicht verborgen is. De spiegel bevat gebroken stukken, scherven die onlosmakelijk met het leven verbonden zijn. Hoe dichter bij Kerstmis, hoe minder gebroken stukken glas op de spiegel. Er wordt steeds meer zichtbaar van de droom van vrede, van een wereld omgekeerd. In Jezus is die droom werkelijkheid geworden.

De Kindernevendienst leeft mee in dit verlangen. Zij begonnen met het project *Licht breekt door*. Kijk en luister naar wat zij met het licht bedoelen. Aan de hand van verhalen en voorwerpen gaan de kinderen op weg naar het Kerstfeest.

Op deze Vierde Adventszondag horen we hoe de droom van Jozef in duizend stukken valt; het gipskruid verbeeldt dit. De engel brengt Jozef op andere gedachten. In de spiegel zien we dat terug.

Orgelspel

Vorbereiding

Welkom

Stilte

Orgel Nun komm, der Heiden Heiland J.G. Walther

Gedicht bij het aansteken van de vierde adventskaars

Een ster laat mensen weten:
de nacht gaat snel voorbij.
God zal ons nooit vergeten,
Hij houdt van jou en mij.

Ver boven alle tranen,
de ruzies en de strijd,
brengt Hij de mensen samen.
Er komt een nieuwe tijd.

Uit diepte, kou en donker
brengt Hij je naar het licht.
Een nieuwe begin, een wonder.
Dat is een vergezicht.

Wie hoopt kan blijven wachten,
al weet hij niet hoe lang.
Want buiten zijn gedachten
komt nu al iets op gang

De hemel helpt je hopen
met woorden in de nacht.
Houd dan je oren open
want God wekt nieuwe kracht

Aansteken van de advents- en de tafelkaarsen

de gemeente gaat staan

Introïtus Psalm 103: 1, 2 en 5

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed Eeuwige God,
scheur toch de wolken en kom naar ons toe,
breek met Uw Licht het duister.
U die de aarde en ons mensen nieuwe hoop en
toekomst geeft
door de dauw en regen van Uw Liefde.
Breek met Uw Liefde door in ons leven
In Uw Zoon, die wij verwachten,
als een vlam in de nacht,
die het onrecht verteert en Vrede brengt.
Amen

de gemeente gaat zitten

Zingen Lied 444

Smeekgebed

Kyrie



Heer, ont-ferm U, Chris-tus, ont-ferm U, Heer, ont-ferm U!

Dienst van de Schriften

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Aandacht voor de kinderen

Adventsproject: Licht breekt door

Adventslied met de kinderen *(die onder dit lied naar de nevendienst gaan)*

Be - waar gij het ver - trou - wen:
 God is ge - trouw ge - weest -
 Ma - ri - a, Ons Lief Vrou - we,
 vol is zij van Zijn Geest.

Weekrefrein

Eens zal een Ster ver - schij - nen,
 hoog aan de he - mel staan,
 en in het duis - ter schij - nen,
 en door het duis - ter gaan.

Profetenlezing Jesaja 64:1-5 a

Zingen Lied 437: 1, 2 en 5

Evangelielezingezing Lukas 1:39-55

Acclamatie

Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,
 Va-der en Zoon, Hei - li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging

Mededelingen

- maandag 19 december, 20.00 uur, r.k. kerk
Volkskerstzang
- dinsdag 20 december, 19.15 uur, Pauluskerk
Oekumenische Adventsvespers
- woensdag 21 december, 20.00 uur, Pauluskerk
Bewust bijbellezen
- vrijdag 23 december, 12.30 uur, Pauluskerk
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
- zaterdag 24 december, 22.30 uur, Pauluskerk
Kerstnachtviering

Woont u pas in de gemeente Stichtse Vecht? Bent u nieuw in de Pauluskerk en zou u graag bezoek willen hebben van een pastoraal medewerker of van ds. H.H. Schorren? Dan kunt u dit strookje invullen en aan de dienstdoende ouderling geven of evt. in de collectezak doen.

Maar u kunt natuurlijk ook onze predikant bellen (0346-266337) of hem een e-mail sturen (predikant@pauluskerkbreukelen.nl) of contact opnemen met de scriba, ds. D.E.E. Figeë (0346-262912, scriba@pauluskerkbreukelen.nl). In ieder geval bent u heel hartelijk welkom in onze gemeente.

Naam: Tel.

Adres: