

JAARPROGRAMMA



BEWUST LEVEN



2015

2016



Pauluskerk

Een wereld andersom

Inhoud

BEWUST LEVEN

Hedendaagse dilemma's.....	
Bewust Bijbel lezen	
Gebed voor Vrede en Verzoening.....	
Boekbespreking: Een kleine Koran.....	
Bewustwording via meditatie	
Werk en ethiek	
A touch of NLP	
Bewuste voeding.....	
Een levensregel voor beginners	
Dilemma's	
Boekbespreking: Dit zijn de namen.....	
Business Model You	

KUNST

Exposities in de Pauluskerk	
De Nederlandse beeldhouwkunst in de 20 ^e eeuw.....	
De ontdekking van de Hemel	
Hemelvaart in de kunst	

MUZIEK EN THEATER

Christiaan van der Weij en Natalja Korobanjo	
Singer-Songwriter voor jongeren.....	
Bach Cantates.....	
Orgelconcerten	
Ceremony of Nine Lessons and Carols	
Christmas Carols.....	
Sopraan Lieve Geuens.....	
Leerlingenavond Lieve Geuens	
Deshima Trio	

OPGEVEN

Om zicht te krijgen op het aantal deelnemers vragen wij u zich zoveel mogelijk op te geven.

Dit kan bij de predikant
(adresgegevens achterin dit boekje).

GELOOF EN LEVEN

Loket Levensvragen.....	
De evangelist Lucas.....	
5e editie Kerstwandeling landgoed Nyenrode	
De Lutherse Kerk	

LITURGICA EN BIJZONDERE DIENSTEN

Presentatie handboek 'Liturgie rondom rouw'.....	
Taizé	
Vesper Jeanne d' Arc.....	
Liederen uit Taizé	
Liturgie en muziek.....	

GEMEENTEACTIVITEITEN

Paulus' Keuken	
De wandeling.....	
Kerstkransen en kerststukjes maken	
Oecumenische Ontmoeting.....	
Gemeentereis naar Denemarken	
Jaarmarkt	

JEUGD EN JONGEREN

Orientalis.....	
Kindermusical 'POETS'	
Eieren beschilderen.....	
Jongerenreis naar Auschwitz	
Weekendkamp 10 t/m 14 jaar	

CATECHESIS EN GESPREKSGROEPEN

Basiscatechese 10-11 jaar	
Catechese 12-14 jaar.....	
Belijdeniscatechese	
Seniorensgespreksgroep.....	
Lotgenotencontact	

Voorwoord

BEWUST LEVEN

In het seizoen 2015-2016 biedt de Pauluskerk u en jou weer een boeiend en breed programma aan lezingen, muziek, kunst, gespreksgroepen, ontmoetingen en creatieve activiteiten. Het thema voor dit seizoen is 'Bewust Leven'.

Ons dagelijks leven kenmerkt zich vaak door grote haast. En in die gehaastheid verliezen we onszelf soms. Snel eten, snel handelen, snel oordelen, snel... Daarnaast sluipen er ongemerkt gewoontes in ons doen en laten en in onze geloofspraktijk die niet bijdragen aan het vuur in ons leven. Wanneer we tijd nemen en bewuster omgaan met ons leven en ons geloof, wint het aan kwaliteit.

Daarom willen we met u 'stil staan' bij wat we normaal vaak te snel doen: eten, lezen, veranderen, keuzes maken, plannen of oordelen.

Nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld: Loket levensvragen, Liturgie rondom rouw, Gebed voor Vrede en Verzoening. Daarnaast vindt u in dit jaarprogramma onze gebruikelijke muzikale, kunstzinnige en theologische activiteiten.

Wij wensen u een mooi en bewust nieuw seizoen toe.

Hans Schriever en Ds. drs. Harold Schorren



Bewust Leven

HEDEENDAAGSE DILEMMA'S

Gesprekken over actuele en dwingende vragen

Gespreksleiding: Ds. drs. Harold Schorren
Data: 2015: dinsdagen 8 september, 10 november
2016: dinsdagen 9 februari, 8 maart, 10 mei
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)



Op enkele dinsdagen in het komende seizoen wil ik met mensen in gesprek en in discussie over actuele en dwingende vragen. Dagelijks worden we voor keuzes gesteld, moeten we positie innemen. Wat vinden we van de positie van Griekenland binnen de EU? Wat vinden we van koopzondagen waar nog niet zolang geleden de gemeente Ede mee worstelde? Kun je mensen weigeren voor medische ingrepen vanwege hun leefstijl? Hoe lossen we het probleem van de bootvluchtelingen op? ...

Vaak hebben we wel een eerste gevoel of primair standpunt. Maar hoe denkt de ander er over? En speelt ons persoonlijk geloof nog een rol? Is er een menselijk 'christelijk' standpunt? Door argumenten uit te wisselen en te wegen, komen we wellicht tot bewuste en weloverwogen keuzes.

BEWUST BIJBEL LEZEN

Stoeien met teksten

Gespreksleiding: Ds. drs. Harold Schorren
Data 2015: woensdagen 16 september, 21 oktober, 18 november,
16 december
2016: woensdagen 20 januari, 17 februari, 16 maart, 20 april,
18 mei, 15 juni
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)

Iedere 3^e woensdag van de maand buigen we ons over Bijbelse teksten die de zondag daarna in de kerk klinken. Wat zeggen teksten ons bij een eerste lezing in ons persoonlijk bestaan? Welke verschillen zien we tussen diverse vertalingen? En natuurlijk krijgt u achtergronden bij het ontstaan van de teksten en de schrijvers. Boeiende en leerzame avonden waardoor verhalen bewuster beleefd worden.



GEBED VOOR VREDE EN VERZOENING **Middaggebed voor Vrede en Verzoening**

Datum: Elke vrijdagmiddag
Tijd: 12.30 uur
Plaats: Pauluskerk (stiltehoek)
Voorganger: Gemeentelid of predikant



Dit vrijdaggebed is begonnen in het in de Tweede Wereldoorlog verwoeste Engelse Coventry. In de ruïnes van de vernietigde kathedraal St. Michael zijn bij opruimwerkzaamheden spijkers gevonden die in een kruisvorm lagen, het Coventry Cross of Nails. Men trof groot op de muur geschreven "Father Forgive". Met deze ingrediënten is een wereldwijde verzoeningsbeweging op gang gekomen waarbij onder meer de Gedächtniskirche in Berlijn is aangesloten, St. George's Cathedral, Freetown in Sierra Leone, St. Paul's Chapel, Trinity Church, New York en zo zijn er nog ruim 180 andere partner gemeenten. Deze plekken hebben meestal ervaring met oorlog en verwoesting, die ervaringen worden omgedraaid tot inspiratie om te streven naar ontspanning in de wereld, in de stad.

Vanaf september 2015 ondersteunt de Pauluskerk te Breukelen dit initiatief door het middaggebed voor Vrede en Verzoening een plek te geven in de vieringen. In de stiltehoek wordt iedere vrijdagmiddag het gebed voor Vrede en Verzoening gebeden, van half een tot kwart voor een. Dat gebeurt op het zelfde moment op tal van andere plaatsen in ons land, in Duitsland en andere plekken in de wereld. De Pauluskerk Breukelen wil zich verbinden met het Coventry Beraad Nederland waar o.a. Arnhem, Rotterdam, Den Haag, Middelburg, Deventer en Nijmegen deel van uit maken. Eventueel willen we partner worden van het wereldwijde netwerk verbonden met de kathedraal van Coventry, de Community of the Cross of Nails.

BOEKBESPREKING: EEN KLEINE KORAN **Gé Spielman en Karel Steenbrink**

Gespreksleiding: ds. dr. Gé Spielman
Data: woensdagen 7 oktober, 28 oktober
en 11 november 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)



Wat voor soort boek is de Koran en op welke manieren kan je hem lezen?

Het is voor buitenstaanders niet gemakkelijk de teksten van de Koran te begrijpen. Het helpt als je er wat handvatten bij krijgt. In drie avonden gaan we een poging doen om Soera 2, het langste hoofdstuk van de Koran, te lezen met elkaar. De eerste avond komt het ontstaan van de Koran en de aard van de Korantekst ter sprake en beginnen we met het lezen van Soera 2: 1-39, waarin onder meer over de schepping van de eerste mens, Adam, gesproken wordt. Op de volgende avond lezen we Soera 2:40-141, verhalen over Mozes en Abraham. Die verhalen vertonen zowel overeenkomsten als verschillen met de Bijbelse verhalen. Waar zit het grote verschil en wat is het verband met buiten-Bijbelse Joodse bronnen (de zogenaamde Haggadah-verhalen uit de mondelinge Tora)?

De derde avond gaat het over Soera 2: 142-245, waarin veel voorschriften staan voor de volgelingen van deze twee grote profeten, want dat zijn de moslims volgens de Koran.

Hoe gaan moslims om met die voorschriften en waar zitten knelpunten?

We staan er op deze avonden telkens bij stil dat het lezen van deze teksten zowel herkenning als vervreemding op kan roepen bij christelijke lezers. Heeft de Koran ons iets te vertellen? Is de tekst een mogelijke basis voor gesprek met moslims?

De cursus volgt het boek van Gé Speelman en Karel Steenbrink: *Een kleine Koran. Praktische hulp bij het lezen van de koran aan de hand van de tweede soera*. Gorinchem 2011: Narratio. Exemplaren van dit boek zijn (beperkt) verkrijgbaar bij Gé Speelman.

BEWUSTWORDING VIA MEDITATIE

Concentratie en ontspanning

Cursus door: Kiki van der Heijden en Anneke Roosenboom

Data: donderdag 15 oktober 2015 en donderdag 31 maart 2016

Tijd: 19.30 uur (ontvangst vanaf 19.00 uur) tot ca. 21.45 uur

Plaats: Pauluskerk

Kosten: waardebepaling achteraf

U als bezoeker bepaalt zelf wat u wilt betalen voor deze avond.
(Normaal ca. €15,-)

Aanmelden: via Hans Schriever, tel: 06-14489888 of e-mail: info@leef-tocht.nl

Bewust leven is een mooi thema! In de loop van de jaren komen we er steeds meer achter dat eigenlijk veel om bewustzijn draait. Hoe bewuster je de dingen doet, hoe beter je ziet wat de mogelijkheden zijn om gewenste veranderingen teweeg te brengen.

Met bewustzijnsoefeningen in lichaam en geest, oftewel meditaties, krijg je veranderingen in je denken, voelen en waarnemen. Een mooie ingang hierbij is het bewust worden door bewegen, waarbij je veranderingen gaat ervaren in je lichaam en daardoor meer mogelijkheden krijgt in het denken. Ervaar hoe denken en voelen samen kunnen vallen. Meditatie wordt op vele vlakken toegepast; om te concentreren, te focussen of juist als ontspanningsvorm.

Bovengenoemde avonden zijn belevingsavonden in meditatie en zijn in combinatie of los te bezoeken. Iedereen is welkom!

Anneke Roosenboom, coach/ trainer: www.annekeroosenboomcommunicatie.nl

Kiki van der Heijden, lichaamstherapeut: www.kikivanderheijden.nl



WERK EN ETHIEK

Lezing over ethiek op de werkvloer

Spreker: prof. dr. Ronald Jeurissen
Datum: donderdag 19 november 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk



In economisch onzekere tijden komt de ethiek vaak onder druk te staan. In de strijd om het hoofd boven water te houden, worden soms keuzes gemaakt die je in goede tijden niet zou maken. We hebben te maken met dilemma's tijdens het werk: wat is toch menselijkerwijs toelaatbaar? Uitbuiting, overpricing, ten koste van de leefomgeving/natuur, moedwillig met geld van anderen risico's lopen, etc. Waarschijnlijk is nog maar een deel van de berg aan "fouten" te overzien en zullen in de toekomst nog vele issues boven komen. Macro gezien kunnen we vanuit modellen zaken verklaren. Hiermee kunnen we naar overheden en organisaties kijken en wijzen. Maar zoals bekend wijzen bij het laatste meer vingers naar uzelf. Hoe zetten we stappen dicht naar een economie waarin de mens ertoe doet? Hoe kunnen we vandaag de dag de christelijke roeping vanuit het perspectief van Gods Koninkrijk ook in het werkzame leven beantwoorden? Tijdens deze lezing komt onze rol als individu en medebepaler aan de orde. Wat kan u eraan doen en hoe pakt u het aan. Na de pauze zal tijdens de discussie ruimte zijn om ook de eigen dilemma's aan bod te laten komen.

Ronald Jeurissen (1958) is hoogleraar Bedrijfsethiek aan Nyenrode en directeur van EIBE: het European Institute of Business Ethics aan de Nyenrode Business Universiteit. De bedrijfsethiek leerstoel aan Nyenrode is de oudste dergelijke stoel in Europa, opgericht in 1985. Hij behaalde zijn Master graden van de Universiteit van Tilburg in de theologie en filosofie, en zijn PhD van de Universiteit van Nijmegen in de theologie.

Zijn boek over bedrijfsethiek (in het Engels vertaald als 'Ethics and Business', Van Gorcum, Assen, 2009) is het meest gebruikte bedrijfsethiek leerboek in Nederland. Zijn onderzoeksinteresses omvatten de theoretische grondslagen van bedrijfsethiek, fenomenologische onderzoeksmethodologie, corporate governance, corporate integrity, HR en marketing ethiek. Ronald is naast zijn hoogleraarschap, consultant voor veel bedrijven en overheidsorganisaties in Nederland, op het onderwerp van het beheer van integriteit. Samen met anderen heeft hij een controleerbare en certificeerbare regeling voor het beheer van integriteit ontwikkeld.

A TOUCH OF NLP

Hoe kom ik snel van A naar B

Lezing: Ellen Querido

Data: maandag 23 november 2015 en maandag 15 februari 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Pauluskerk (achterzaal)

Deelname: maximaal 15 personen per avond. Opgeven noodzakelijk

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een verfrissende methodiek voor het realiseren van positieve veranderingen op persoonlijk vlak, die sinds de jaren 70 en 80 in Nederland veel navolging vindt. In de routine en heftiek van alle dag zijn de eigen mogelijkheden van het individu om te veranderen soms wat lastiger herkenbaar.

In tegenstelling tot de meer traditionele psychotherapie wordt met behulp van NLP niet gezocht naar achterliggende oorzaken van problemen, maar direct vanuit de huidige toestand gezocht naar “hoe of wat dan wel?” en vooral naar “wat heb je daar voor nodig?”

Kortom, NLP maakt het in gang zetten van gewenste veranderingen in de manier waarop iemand met een meer of minder problematisch persoonlijk issue omgaat eenvoudiger.

D.m.v. het stellen van een serie concrete vragen, krijgt de persoon in kwestie toegang tot de in hem/haar al aanwezige zogenaamde “hulpbronnen” voor verandering.

Het gaat bij NLP dus o.a. om het op een gestructureerde wijze aanwenden van het eigen potentieel voor het transformeren van de huidige, minder gewenste situatie naar een toekomstige juist wel gewenste/gedroomde situatie. Met NLP wordt het mogelijk om de transformatie relatief snel en effectief tot stand te brengen.

Tijdens twee kleinschalige bijeenkomsten (maximaal ca. 15 deelnemers) geeft Ellen Querido geïnteresseerden graag een inkijkje in de mogelijkheden van NLP, de achtergronden en verschillende methodieken die gehanteerd worden.

Ellen heeft, na jaren in de bancaire sector te hebben gewerkt, in 2013 het Practitioner Certificaat NLP behaald bij het Instituut voor Eclectische Psychologie in Nijmegen en start daar binnenkort met de Master Practitioner Opleiding.

Opgeven bij: Ellen Querido, tel: 0346-265477 of e-mail: 4.ellen@xs4all.nl.



BEWUSTE VOEDING

Lezing en winkelbezoek

Lezing: Alison den Besten
Datum lezing: maandag 7 december 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk

Winkelbezoek: woensdag 16 december 2015
Tijd: 9.00 uur
Plaats: Albert Heijn Breukelen



De presentatie van Alison den Besten geeft informatie over voeding; wat voeding is, waarvoor het nodig is en wat gezond is. Hierbij komt de basis voor voedingsleer aan de orde. Er worden stellingen door haar gedeponereerd waarover we met elkaar in discussie gaan. Het is een interactieve bijeenkomst.

Woensdagochtend gaan we daadwerkelijk de winkel in (Albert Heijn). Hier wordt uitleg gegeven wat u op de etiketten kunt lezen over de voedingsproducten. Wat is gezond? Wat is minder gezond? Wat zijn E-nummers? U krijgt informatie mee op een A4-tje over de producten die in ieder geval aan de orde komen: frisdranken en sappen, soepen, sauzen en mixen, boter, margarine en halvarine ontbijtgranen, crackers, chips, snacks, koeken. Voor Alison geldt: voeding is niet gezond of ongezond. Voor de meeste mensen is zout slecht en zijn groenten en vezels gezond. Alison den Besten is in 1984 in Groningen afgestudeerd als diëtist. Ze werkt nu al een aantal jaar bij zorgcentrum Snavelenburg in Maarssen waar ze zich gespecialiseerd heeft in de behandeling van voedingsproblemen die veel voorkomen bij ouderen en chronisch zieken.

EEN LEVENSGEGEL VOOR BEGINNERS

Benedictijnse spiritualiteit voor het dagelijks leven

Lezing: dr. Wil Derkse
Datum: zaterdag 16 januari 2016
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk



De Regel voor monniken, waaraan de naam van Benedictus van Nursia (480-547) verbonden is, wordt al vijftien eeuwen in de kloosters gevolgd als interpretatiemodel om het evangelie in praktijk te brengen. De titel van deze lezing is ook de titel van het veelgelezen boek dat door Wil Derkse is geschreven. Dit boek stelt zich ten doel elementen uit deze spiritualiteit en de daarmee verbonden levensstijl aan te bieden aan mensen buiten de kloostermuren, als een middel om de kwaliteit van leven, samenleven en samenwerken te verhogen. De auteur heeft zich deze spiritualiteit eigen gemaakt door veelvuldig verblijf in een benedictijner gemeenschap, met welke hij zich als 'oblaat in de wereld' door beloften verbonden heeft. Dr. Derkse, is voormalig wetenschappelijk directeur van de Radboudstichting en was namens deze stichting

bijzonder hoogleraar wijsbegeerte aan de Technische Universiteit te Eindhoven. Daarvoor was hij scheikundeleraar. Sinds 1982 zoekt hij inspiratie voor zijn eigen leven in de Regel voor monniken. Derkse geeft een uitstekende, verfrissende inleiding in de benedictijnse spiritualiteit.

DILEMMA'S **Een ethische leeravond**

Inleider: Drs. Thomas Aalbersberg
(Consultant Integrity & Compliance bij KPMG)

Datum: donderdag 28 januari 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Pauluskerk

Hoe gaan we om met een integriteitsdilemma?

Een dilemma staat voor een keuze uit twee of meer alternatieven, die allen even (on)aantrekkelijk zijn. De keuze kan daarom niet alleen op een logische basis gemaakt worden. De weg om uit een dilemma te geraken is dan ook vaak een zeer persoonlijke keuze. Vaak wordt een dilemma gezien als een groot probleem, terwijl het ook de kans biedt om veel te leren en te groeien. Tijdens deze avond gaan we via een spel van elkaar leren. KPMG heeft een Game ontwikkeld om via opbouwende werken een dilemma verder te onderzoeken. Deze Game helpt om een discussie over een zware keuze beter te starten. Op een manier dat mensen nu meer geneigd zijn om diepgaander de oplossingen te onderzoeken en de eigen verantwoordelijkheid te accepteren, waarbij men minder snel een ander de oplossing laat bepalen. Een dilemma mag niet uitsluitend als een bedreiging worden gezien. Wat gaan we doen tijdens deze bijeenkomst. Na de inleiding en uitleg gaan we met elkaar aan de slag: geen luistersessie, juist een interactieve doe-sessie.



Vier mensen komen aan tafel met een aantal kaarten waar verschillende situaties op worden uitgewerkt. Iedere deelnemer presenteert zijn dilemma en door met elkaar te discussiëren komt meer informatie boven water. Hierbij wordt ook duidelijk wat ieders invloed is tijdens deze rondes. De kennis die wordt opgedaan, wordt daarna gepresenteerd zodat iedereen ervaringen en kennis rijker later in de avond weer naar huis gaat. Deze bijeenkomst wordt begeleid door Thomas Aalbersberg, Consultant Integrity & Compliance bij KPMG.

BOEKBESPREKING: DIT ZIJN DE NAMEN

Tommy Wieringa

Gespreksleiding: ds. dr. Gé Speelman
Datum: woensdag 13 april 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)



‘Dit zijn de namen van de zonen van Israël...’ Zo begint het Bijbelboek Exodus. Maar de vluchtelingen die Tommy Wieringa in zijn roman *Dit zijn de namen* opvoert, hebben geen namen. Ze worden aangeduid als: de jongen, de vrouw, de lange man, de stroper, de Ethiopiër. Deze naamloze mensen staan voor de miljoenen die in onze wereld op weg gaan naar een ander land, hopend op vrede en geluk. Op hun barre tocht lijden ze honger en gebrek en staan ze elkaar naar het leven. Juist in de meedogenloze woestijn waar ze rondzwerfen ontstaat een nieuwe soort religiositeit, waar je als lezer overigens vraagtekens bij kan zetten. Deze zwervers worden gecontrasteerd met een man die in een slaperig Russisch stadje een weinig spectaculair leven leidt. Tot hij gaat graven in zijn verleden en ontdekt dat hij misschien wel Joodse wortels heeft. Als deze Pontus in contact komt met de vluchtelingen zet dat zijn leven op zijn kop. Thema’s als vluchten, geweld, geloof, hoop, uitverkoren zijn komen in deze roman verrassend ter sprake.

Tommy Wieringa, Dit zijn de namen.

Amsterdam 2012: Bezige Bij. ISBN: 978 90 234 7269 8 (€ 19,50)

BUSINESS MODEL YOU

Inleider: Drs. Hans Schriever RLP
Datum: woensdag 26 april 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk



Bewust leven is ook bewust kiezen en prioriteiten stellen. Vaak wordt dag bepaald door de activiteiten die maar blijven doorrollen. Je wordt geleefd en dat maakt het onmogelijk om uit die vicieuze cirkel te komen.

Het is aan u of dit door moet gaan. Met deze workshop wordt in één avond overzicht te krijgen van de voor uw belangrijke relaties en kenmerken. Met dit overzicht kunt u de keuzes: heroverwegen en eventueel herschikken. Aan het eind van de avond neemt u op papier mee wat voor u de belangrijkste zaken zijn.

- Is mijn privétijd en werktijd goed verdeeld?
- Doe ik mijn werk alleen om financiële redenen of ook om persoonlijke doelen te halen?
- Moet ik iets anders doen om voortgang te creëren in mijn leven of carrière?
- Vind ik alles terug in wat ik wil en nu doe?

Kortom een sessie die flink interactief zal verlopen en u behoorlijk aan het denken zet.

Workshop begeleiding: Hans Schriever, een van de co-creators van het boek *Business Model You* door Timothy Clark en Alexander Osterwalder.

EXPOSITIES IN DE PAULUSKERK Nieuwe kunst in een nieuw seizoen

Ook het komende jaar zullen er weer vier exposities zijn in de Pauluskerk. Daarvoor werken we samen met kunstenaars en galeriehouders in onze regio. We zijn dit seizoen gestart met een expositie van werk van Gerda Lancee. Zij heeft een eigen



werk van Gerda Lancee



atelier aan het Domineeslaantje in Breukelen waar ze schildert en enthousiast cursussen geeft aan kinderen en volwassenen. Haar expositie is op 23 augustus j.l. na afloop van de kerkdienst geopend. Hierna komt er een bijzondere expositie i.s.m. Gallery McSorley in 's-Graveland. Op 15 november openen wij een expositie van internationale kunstenaars die zich hebben laten inspireren op Bijbelse thema's: Maria met kind, het lijdensverhaal, heiligen en engelen. De expositie zal tot half februari in de kerk hangen. Voor de exposities in het voorjaar en de zomer van 2016 zijn we nog in overleg met een aantal kunstenaars.

*Maria en kind van
Beatrice de Jong*

DE NEDERLANDSE BEELDHOUWKUNST IN DE 20E EEUW Lezing Jaap Versteegh

Lezing: Drs. Jaap Versteegh
Datum: maandag 2 november 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk

De Nederlandse beeldhouwkunst heeft zich in de 20e eeuw op een bijzondere manier ontwikkeld. Anders dan in het buitenland, waar de abstracte kunst hoogtij vierde, kwam hier de figuratieve beeldhouwkunst tot bloei. Beeldhouwers als Mari Andriessen, Charlotte van Pallandt, Pieter d'Hont, Han Wezelaar, Bertus Sondaar, Arie Teeuwisse en Fred Carasso dreven de Nederlandse beeldhouwkunst op zich tot een ongekend hoog artistiek niveau. In deze lezing zal de kunsthistoricus Jaap Versteegh, voormalig docent Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en eigenaar van kunsthandel Pygmalion te Maarssen, aan de hand van uniek foto- en filmmateriaal deze ontwikkeling schetsen.



DE ONTDEKKING VAN DE HEMEL

Bezoek aan het Frans Halsmuseum te Haarlem

Reisleider: Ds. drs. Harold Schorren
Datum: zaterdag 9 januari 2016
Vertrektijd: 9.30 uur
Vertrekplaats: Pauluskerk



Een dagbezoek aan het prachtige Haarlem met als speerpunt de expositie over Jan van Scorel in het Frans Halsmuseum. Daarnaast zullen we de St. Bavo bezoeken. Schilder en geestelijke Jan van Scorel introduceerde de Italiaanse Renaissance in Nederland. Een van de belangrijkste werken uit zijn Haarlemse periode is

De doop van Christus. Recent werd dit fascinerende werk in het museum aan restauratie onderworpen waarbij onbekende gegevens aan het licht kwamen over de ontstaansgeschiedenis, over Van Scorels schildertechniek en over de (later aangezette?) bovenste plank van het paneel: ontdekken we daar onder de verflagen de contouren van God de Vader? Naast uitleg over de restauratie zijn nog enkele belangrijke werken van Jan van Scorel te zien uit de korte periode dat hij in Haarlem werkte waaronder *Maria Magdalena* van het Rijksmuseum en *Maria met de rozen* uit het Centraal Museum.

HEMELVAART IN DE KUNST

Inleider: Ds. drs. Harold Schorren
Datum: maandag 2 mei 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)

Hoe is de hemelvaart van Jezus in de kunst verbeeld? Wij kijken deze avond naar werken uit verschillende tijden en ontdekken hoe het verhaal uit Handelingen op diverse manieren is verstaan.



Muziek en theater

CHRISTIAAN VAN DER WEIJ EN NATALJA KOROBANJKO Een spannende combinatie van saxofoon en piano

Datum: zondag 20 september 2015
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Entree: € 10,-



De muzikale hereniging van saxofonist Christiaan van der Weij en pianiste Natalja Korobanjko heeft geleid tot de oprichting van duo Van der Weij & Korobanjko. Ze zijn meervoudig prijswinnaars van gerenommeerde concoursen en hebben talrijke concerten gegeven in zowel binnen- als buitenland. Daarnaast hebben ze deelgenomen aan festivals, radio- en tv-opnames. Hun optredens zijn spannend en tegelijkertijd toegankelijk, doordat ze breken met het vaste patroon van het 'klassieke concert' en de interactie met hun publiek opzoeken. Hierbij nemen zij de luisteraar niet alleen mee in hun frisse kijk op kamermuziek, maar trakteren ze het publiek ook op de nodige solowerken. Een gepassioneerd en energiek duo dat je niet onberoerd laat!

SINGER-SONGWRITER VOOR JONGEREN

Data: zondagen 18 oktober 2015 en 13 maart 2016
Tijd: 15.00 uur (zaal open 14.30) tot ca. 17.00 uur
Plaats: Pauluskerk



Een singer-songwriter schrijft en zingt zijn of haar eigen liedjes en begeleidt zichzelf daarbij vaak op een akoestische gitaar of piano. De keuzes die zij maken moeten wel bij zichzelf passen, anders werkt het niet meer. De Singer-Songwriters zijn helemaal doorleefd met en van hun eigen muziek. Bewust Leven kan dus niet dichterbij komen dan bij deze artiesten. Zij spelen vaak op een intieme manier die het diepste en ook mooiste van levens laat horen en zien.

De muzikanten (veelal solisten) in deze categorie zijn vaak lokaal aan het optreden. Door het tv-programma "De beste Singer-Songwriter van Nederland" is deze muziek weer erg bekend geworden. Veel mensen genieten van deze optredens en vanuit deze show zijn zelfs grote landelijk werkende artiesten geboren, zoals o.a. Douwe Bob Posthuma, Nielson en Stef Classen. In ons programma treden singer-songwriters op waarvan vele hebben meegewerkt aan het tv-programma "De beste Singer-Songwriter van Nederland 2014". Hierbij zijn vier artiesten uit de Stichtse Vecht: Danny Bulten, Sem Sprang, Jorn ten Ham en Sjoerd Raaymakers. Sjoerd uit

Breukelen is de kern binnen ons programma en treedt beide middagen op. Anke Timmer is de enige artiest buiten onze gemeente, ze komt uit Utrecht. De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.

Programma: 18 oktober: Danny Bulten (piano), Anke Timmer (gitaar) en Sjoerd Raaymakers (gitaar)
13 maart: Sem Sprang, Jorn ten Ham en Sjoerd Raaymakers (alle drie op gitaar)

BACH CANTATES

Barokensemble en zangers van het Utrechts Conservatorium o.l.v. Heiko ter Schegget

Data: zondagen 15 november 2015, 7 februari 2016, 17 april 2016
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk

Op zondag 23 maart 2014 werden voor het eerst Bach Cantates ten gehore gebracht in de Pauluskerk. Het concert trok meteen veel bezoekers. Bach spreekt klaarblijkelijk op een bijzondere manier de mensen aan. Ook de uitvoerenden, de jonge studenten van het Conservatorium te Utrecht en docent Heiko ter Schegget, zijn nog steeds erg enthousiast. Niet in de minste plaats vanwege de prachtige ruimte en de goede akoestiek. En zo krijgen ook deze studenten de benodigde

podiumervaring. De Bach Cantates in de Pauluskerk zijn inmiddels een traditie geworden. In dit seizoen zullen er drie uitvoeringen plaatsvinden. Iedere Cantate van Bach kent een andere orkestbezetting. Waar nodig zal er aanvulling komen van studenten van de conservatoria van Amsterdam (via Lieve Geuens) en Den Haag. Met de keuze van de Cantates zal rekening gehouden worden met de liturgische plek in het jaar.

Niet iedereen is bekend met de religieuze taal die Bach in zijn Cantates verwerkt, zelfs niet altijd voor de doorgewinterde kerkganger. Daarom zal bij iedere uitvoering een korte en luchtige theologische uitleg bij de teksten gegeven worden door ds. Schorren of een andere theoloog om inzicht te krijgen in de samenhang tussen muziekbeeld en tekst.

Heiko ter Schegget studeerde blokfluit aan het Utrechts Conservatorium bij Leo Meilink en Marion Verbruggen. In 1981 sloot hij deze studie af met het examen solospel. Als solist concerteert hij regelmatig in Europa, Amerika, Japan en Israël. Tevens treedt hij op met ensembles en orkesten zoals The Amsterdam Baroque Orchestra en de Nederlandse Bachvereniging. Hij werkte mee aan vele cd-producties, o.a. de opnames van de complete Bach Cantates o.l.v. Ton Koopman. Uit vele delen van de wereld komen studenten naar het Utrechts Conservatorium, waar hij hoofdvak blokfluit en kamermuziek doceert.

De concerten zijn gratis toegankelijk. Er wordt bij de uitgang een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten.



ORGELCONCERTEN

Jan Pieter Karman

Data: zaterdag 14 november 2015
en zaterdag 12 maart 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk



We zijn blij dat Jan Pieter Karman weer twee concerten zal verzorgen op het orgel van de Pauluskerk.

Het orgel van de Pauluskerk is in 1953 door de firma J. de Koff & Zoon (Utrecht) gebouwd, met gebruikmaking van het front en pijpwerk van het door de Gebr. Franssen (Roermond) in 1870 gebouwde orgel, dat in 1896 in deze kerk geplaatst werd. Dit instrument was afkomstig uit de St. Josephkerk te Rotterdam. De kas van het rugpositief werd in 1953 nieuw gemaakt. In 1982 werd het orgel gerestaureerd door de firma Flentrop Orgelbouw (Zaandam).

CEREMONY OF NINE LESSONS AND CAROLS Woerdens Vocaal Ensemble en Couleur Vocale

Datum: zondag 29 november 2015
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk



De bij velen bekende Christmas Carols ontstonden in de vijftiende eeuw. Minstreels vertaalden het Kerstverhaal in eenvoudige woorden en muziek, die voor iedereen te begrijpen waren. Veel van hun liederen hadden een refrein, dat door alle luisteraars kon worden meegezongen. Vanaf de zestiende eeuw werden deze populaire liederen door de officiële kerk geweerd.

Ze overleefden op het platteland, waar men ze bleef zingen. In de negentiende eeuw ontstond er een hernieuwde belangstelling voor deze oude liederen. De Anglicaanse Kerk schiep een nieuwe traditie: the Ceremony of Nine Lessons and Carols. Korte Bijbellezingen en liederen wisselen elkaar af en vertellen samen het verhaal over de geboorte van Jezus. Ondertussen voor velen een mooie opmaat naar Kerst geworden.

Het Woerdens Vocaal Ensemble onder leiding van André Vis brengt op de eerste zondag van de Advent een eigentijdse versie van deze traditie. Samen met het kamerkoor 'Couleur Vocale' uit Poeldijk en dirigent Steven Van Wieren zullen naast de vertrouwde Carols ook andere meerstemmige koorwerken te horen zijn. De teksten hebben een meer wereldlijk karakter in de vorm van verhalen en gedichten. De organist Bert den Hertog zal medewerking verlenen.

CHRISTMAS CAROLS

Kerstfeer met dubbelkwartet Octare

Datum: zaterdag 12 december 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk



Het jaarlijkse Christmas Carols concert wordt dit keer verzorgd door dubbelkwartet Octare. Een kleine groep zangers dus waardoor we een intiem concert kunnen neerzetten met een warme sfeer in aanloop naar Kerst. Maar natuurlijk is er ook, zoals u van ons gewend bent, samenzang en een kerstverhaal. Na afloop is er heerlijk gebak en warme drank om alvast in de stemming te komen voor Kerst.

Octare is een dubbelkwartet dat bestaat uit twee zangers van elke stemgroep (sopraan, alt, tenor en bas). Dit geeft hen de mogelijkheid om tot achtstemmig vocale werken uit te voeren. Alle stemsamenstellingen zijn uitvoerbaar. Daardoor hebben zij een ruime keuze uit werken en uitvoeringsmogelijkheden. De keuze van de stukken wordt onderling bepaald. Ze proberen veel uit en wat ze mooi vinden komt op het repertoire. Hierbij houden ze rekening met de tijd van het jaar en de sfeer waarin een concert is bedoeld. Geen genre gaan zij uit de weg. Ze zingen zowel werken uit de renaissance, de barok, de romantiek, als uit de 20^e eeuw; en dat voornamelijk a-capella. Soms worden ze begeleid door piano. Octare is ontstaan doordat een aantal zangers elkaar in allerlei koren en projecten tegenkwam en de behoefte deelde om in kleine bezetting te zingen. In zo'n kleine bezetting komt het nog meer aan op de individuele bijdrage aan het studieproces en de uitvoering. Het is in die zin vergelijkbaar met een kamermuziekensemble. Het zoeken naar de juiste samenklank is een inspirerend en spannend avontuur, waarbij je elkaar blindelings moet kunnen vertrouwen. Octare werkt zonder dirigent. Soms fungeert een van de zangers als primarius, die het tempo bepaalt en de inzetten aangeeft. Ter ondersteuning vragen zij een paar keer per jaar een zanger of dirigent om hen te coachen bij bepaalde werken. Inmiddels heeft Octare concerten gegeven in het kerkje van Geervliet, de Grote Kerk in Schiedam, het Cultuurhuis in Krimpen a/d Lek en een huisconcert in een Amsterdamse grachtenhuis. Daarnaast hebben ze als gastkoor opgetreden bij een concert van het Kamerkoor Rotterdam. Octare zingt regelmatig als gastcantorij in de kapel van het Ikaziaziekenhuis in Rotterdam.

SOPRAAN LIEVE GEUENS

En pianist Hein Hoogendoorn

Datum: zondag 17 januari 2016
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk
Entree: € 10,-



Een sprankelend concert met aria's van o.a. Puccini, Bellini en Mozart. Lieve Geuens is een lyrische sopraan, geboren te Antwerpen en woont nu al jaren in Breukelen. Zij studeerde aan het Utrechts Conservatorium waar zij zowel in de lichte als in de klassieke zang in de hoogste graad is afgestudeerd met cum laude vanwege veelzijdige expressie (respectievelijk in 1991 en 1993). Zij studeerde onder andere bij Gabriëlle Boré, Eugénie Ditéwig, Takako Hara,

Udo Reinemann, Cora Cannemeyer, Pedro Paolo Neves (Parijs) en Rachel Ann Morgan. In beide genres heeft zij haar strepen verdiend, cd's gemaakt, muziek gecomponeerd, met grote operagezelschappen samengewerkt en solo gezongen bij koren. Lieve Geuens beschikt over vele kwaliteiten: een sopraan die gemakkelijk coloraturen zingt en daarnaast ook een behoorlijke laagte aankan. Lieve Geuens is zangdocent techniek aan het conservatorium van Amsterdam.

Hein Hoogendoorn, pianist, is geboren te Groningen. Hein is afgestudeerd als uitvoerend musicus (solist) aan het Conservatorium van Groningen. Hij heeft gestudeerd bij o.a.

Rob van Deirse. Verder volgde hij masterclasses bij Noel Lee, Vladimir Tropp en vele anderen. Hein - een artistieke duizendpoot - treedt op als solopianist en heeft zich daarnaast in de loop van de jaren ontwikkeld als een voortreffelijk begeleider van met name vocalisten. Hij heeft als repetitor bij vele operaproducties en orkestprojecten gewerkt. De carrière van Hein als begeleider is zeer internationaal.

LEERLINGENAVOND LIEVE GEUENS

Datum: donderdag 17 maart 2016

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Pauluskerk

Entree: gratis

Onze lyrische 'huissopraan' Lieve Geuens geeft in haar huis in Breukelen privézinglessen. Een boeiende mix van leerlingen die zich specialiseren in jazz, musical, lichte muziek en klassiek. Om de leerlingen ervaring te geven in het optreden voor publiek is er op donderdag 17 maart een leerlingenavond in de Pauluskerk. Voor iedereen toegankelijk. Een heerlijke avond met diverse muziekstijlen gebracht door veelal jonge zangers en zangeressen.

DESHIMA TRIO Virtuoos viool en piano

Datum: zondag 10 april 2016

Tijd: 15.00 uur

Plaats: Pauluskerk

Entree: € 10,-



Het Deshima Trio bestaat uit twee violisten en een pianiste: Asako Ogawa (viool), Gideon Nelissen (viool) en Natsuko Tamaru (piano). De naam "Deshima" komt van het eiland Deshima, wat tijdens de zelf opgelegde isolatieperiode (Edoperiode) een Nederlandse handelspost was. Het jaar 2009 markeert het 400 jarig jubileum van de relatie tussen Japan en Nederland. Na 400 jaar zijn twee Japanse en een Nederlandse musicus bij elkaar gekomen om muziek voor u te maken.

Het Deshima Trio treedt al enkele jaren succesvol op met klassieke en moderne kamermuziek in Nederland. Ze zijn geselecteerd om te spelen in diverse concertseries en festivals. Het trio heeft een gevarieerd repertoire van Barok tot en met Tango muziek. De muziek wordt door het trio zelf gearrangeerd en zij spelen in verschillende combinaties, viool duo, piano & viool en als trio.

LOKET LEVENSVRAGEN

Gesprek met de dominee

Pastor: Ds. drs. Harold Schorren

Data: 2015 vrijdagen: 11 september, 9 oktober, 13 november, 11 december

2016 vrijdagen: 8 januari, 12 februari, 11 maart, 15 april, 13 mei, 10 juni

Tijd: 13.00 – 16.00 uur

Plaats: Pauluskerk (predikantskamer)

Ieder mens leeft met vragen. Vragen over keuzes die men moet maken. Vragen over de zin van het leven. Vragen over kerk en geloof. Is er een hiernamaals? Bestaat God? Wat is de weg die ik wil bewandelen. Grote vragen en kleine vragen die je wel eens met iemand zou willen bespreken.

Ds. drs. Harold Schorren zal één keer per maand op vrijdagmiddag spreekuur houden.

U kunt zo binnenlopen voor een luisterend oor of een diepgaand gesprek.

Iedereen is welkom, of u gelovig bent of niet.



DE EVANGELIST LUCAS

Leider: Ds. drs. Harold Schorren

Datum: donderdag 3 december 2015

Tijd: 20.00 uur

Plaats: Pauluskerk (achterzaal)



Wie is de evangelist Lucas? Wat is eigen aan zijn verhaal over het leven van Jezus? Waarin verschilt hij van andere evangelisten? In onze gemeente volgen wij het gemeenschappelijk leesrooster. Een driejarig rooster. En op eerste Advent (29 november) gaat het nieuwe leesroosterjaar in en zullen de evangelielezingen voornamelijk uit Lucas komen. Een goed moment om ons vooraf te verdiepen in deze schrijver.

5E EDITIE KERSTWANDELING LANDGOED NYENRODE

Het geboorteverhaal

Datum: zondag 20 december 2015
Tijd: vanaf 16.00 uur
Plaats: Landgoed Nyenrode
Inschrijven: www.kerstwandelingbreukelen.nl



Beleef samen met uw familie of vrienden en kinderen onder begeleiding van een verteller het geboorteverhaal van Jezus. Een prachtige wandeling op landgoed Nyenrode. Mocht u / jij mee willen doen aan dit evenement als speler, figurant, catering, verteller, schminker etc. etc. aarzel dan niet en mail Ds. drs. Harold Schorren predikant@pauluskerkbreukelen.nl.

DE LUTHERSE KERK

ook PKN

Inleiding: Ds. drs. Christiane Karrer (predikant Lutherse Gemeente Utrecht)
Datum: donderdag 4 februari 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk

Soms beseffen we het ons niet eens... de Protestantse Kerk in Nederland is niet alleen een fusie tussen Hervormd en Gereformeerd. Ook de Evangelisch Lutherse Kerk is onderdeel van de PKN. Maar wat weten wij van de Lutherse Kerk? Ds. Christiane Karrer, predikant van de Lutherse Gemeente Utrecht is bereid gevonden ons een inkijkje te geven in de geschiedenis en de praktijk van de Lutheranen in Nederland.

Op de website van de Lutherse Gemeente schrijft zij: *'Geloven' betekent voor mij leven vanuit verbondenheid met mensen en met al het leven op aarde. Open staan voor de geestelijke dimensie van het leven. Vertrouwen dat ik gezien en aanvaard word door het geheim dat ik God mag noemen.*

In mijn werk staat ontmoeting centraal - met mensen vooral, - met je spiritueel verlangen, - met de traditie, - met het geheim van God. Ik ben nieuwsgierig naar mensen: Wat zijn jouw verhalen, jouw vragen, jouw twijfels? Waardoor word je geraakt? Waar zie je betekenis in?

De Bijbel, de Lutherse traditie, andere geloofstradities zijn voor mij een bron van inspiratie. Ik zoek naar sleutels om de ervaringen te ontsluiten die daarin geborgen zijn, zodat een kritisch en verrijkend gesprek met de traditie mogelijk is.



Liturgica en bijzondere diensten

PRESENTATIE HANDBOEK 'LITURGIE RONDOM ROUW' **Een hulpmiddel rond overlijden**

Spreker: Ds. drs. Harold Schorren
Datum: maandag 22 februari 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk



Eén zekerheid hebben wij in ons leven: dat het leven eindig is. En wanneer de dood haar gezicht laat zien, gaat dat gepaard met afscheid nemen.

Ieder mens is uniek, ieder leven is uniek. Ieder afscheid ook. De een sterft onverwacht, de ander gaat een lange weg. De een sterft veel te jong, de ander bereikt een ongekende hoge leeftijd. Wat gedeeld wordt, zijn de tranen, het verdriet, de rouw. Liturgie wil mensen, zowel stervenden als nabestaanden, dragen op de momenten in het afscheid nemen en het verwerken.

Dit handboek biedt u handvatten om in eigen huiselijke kring voorafgaand aan het overlijden en voorafgaand aan de uitvaart zekere momenten te kiezen om de diepe ervaringen in te bedden in het vertrouwen van Gods aanwezigheid. Zo ook voor momenten na de uitvaart. Daarnaast geeft het handboek informatie over de orden voor de kerkelijke uitvaart. Een oud ritueel dat ook in protestantse kringen herontdekt is, is de zegening en zalving van zieken. Hiervoor is aan het einde een orde opgenomen.

TAIZÉ

Viering in de traditie van Taizé

Data: 2015: zondagen 27 september, 25 oktober, 22 november
2016: zondagen 24 januari, 28 februari, 27 maart, 24 april,
22 mei, 26 juni, 28 augustus
Tijd: 19.00 uur
Plaats: Pauluskerk

Elke vierde zondag van de maand, behalve in december en juli, is er in de Pauluskerk een viering in de traditie van Taizé.

Taizé is een klein dorpje in Frankrijk, waar in 1940 een oecumenisch klooster is opgericht en is uitgegroeid tot de bijzondere gemeenschap van nu. Momenteel leven en werken er 80 broeders uit verschillende landen en kerken.

In de zomer wordt Taizé overspoeld door jongeren van overal in de wereld. Zij komen vanuit allerlei religieuze richtingen om elkaar te ontmoeten, te reflecteren over de bronnen van het geloof en samen te vieren en stil te zijn. In de vieringen wordt veel gezongen. De melodieën liggen gemakkelijk in het gehoor en door die aansprekende eenvoud nodigen de liederen uit om meegezongen te worden. Een Taizé-viering is een moment van samen zingen, samen bidden en samen stil zijn. Een moment van bezinning en rust, een ontmoeting met God en met elkaar.

Elke viering heeft een eigen thema, waarover t.z.t. meer actuele informatie in Kerknieuws.

De vieringen worden voorbereid door een klein groepje gemeenteleden.

Contactpersoon is Ingrid Schriever, tel: 0346-266241 of e-mail: ischrieverspruit@gmail.com

VESPER JEANNE D'ARC Utrechtse Vrouwen Schola

Datum: zondag 11 oktober 2015
Tijd: 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk



In deze bijzondere vesper klinkt Gregoriaanse muziek die in de 20ste eeuw geschreven is. Jeanne d'Arc werd pas in 1920 heilig verklaard en daarna werden de Gregoriaanse gezangen geschreven. De Utrechtse Vrouwen Schola is een niet kerkelijk gebonden koor dat zowel in liturgisch verband als daarbuiten uitvoeringen geeft. De Schola heeft zich vanaf haar ontstaan toegelegd op het zingen van Gregoriaans volgens de zich ontwikkelende semiologische uitvoeringspraktijk. Dat betekent dat de ritmische interpretatie van de gezangen zoveel mogelijk gebaseerd is op de muzieknnotaties uit de oudste (10^e-eeuwse) handschriften. De Schola zingt in dat geval uit het Graduale Triplex, waarin niet alleen de moderne muzieknnotatie staat, maar ook twee middeleeuwse notaties (in totaal dus drie, vandaar de naam: Graduale Triplex of 'drievoudig graduale'), of verwante uitgaven. De Schola zingt in missen en getijdendiensten, op concerten en tijdens studiedagen, festivals en workshops. Bij eerdere gelegenheden heeft de schola een reconstructie ten gehore gebracht van de Lauden van St. Willibrord, stichter van het bisdom Utrecht. Hierbij is een middeleeuwse liturgische dienst geheel op basis van Utrechtse liturgische handschriften in elkaar gezet. Sinds 1 maart 2011 wordt de schola geleid door Arnoud Heerings. Ds. drs. Harold Schorren is voorganger in de vesper.

LIEDEREN UIT TAIZÉ

Leiding: Diederik Bos
Data: dinsdagen 27 oktober 2015 en dinsdag 24 november 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk

Elke vierde zondag van de maand is er in de Pauluskerk een viering in de traditie van Taizé. In deze viering wordt veel gezongen. De melodieën van de liederen uit Taizé liggen gemakkelijk in het gehoor en zijn eenvoudig mee te zingen. Ze lenen zich ook prima voor meerstemmig zingen. In twee avonden willen we een aantal van deze liederen meerstemmig in studeren. Ook als je nog nooit bi een viering bent geweest en dat ook niet van plan bent, ben je van harte welkom om met ons mee te zingen. Contactpersoon: Ds. dr. Gé Speelman, E-mail: gmspeelman@pthu.nl

LITURGIE EN MUZIEK

Leiding: Diederik Bos
Datum: maandag 9 november 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk

Een interessante avond over de rijkdom van liturgische muziek en van het nieuwe Liedboek.



Gemeenteactiviteiten

PAULUS' KEUKEN

Recepten van de gemeente in één boekwerk

Inleveren recepten: van startweekend tot 10 november 2015

‘Wat is jouw lievelingsrecept?’, ‘Bij welk recept heb jij een speciale herinnering?’

‘Wat is je snel klaar recept? En wat maak jij bij bijzondere gelegenheden?’

Zou het niet leuk zijn om onze eetgewoonten met elkaar te delen? Door het maken van een receptenboek met allerlei recepten van gemeenteleden komt er iets unieks tot stand.

We hebben dan een herinnering van elkaar, voor elkaar, door elkaar, met elkaar.

De opzet is om in twee maanden tijd recepten te verzamelen. Iedereen kan meedoen door het inleveren van een document met de beschrijving van het recept, de benodigde ingrediënten en eventuele speciale hulpmiddelen. Daarbij graag een foto van het gemaakte recept en van de maker(s) of maakster(s). U kunt dit digitaal inleveren of geprint.

Het boekje wordt verkocht en de opbrengst komt ten goede aan zonnescrubs voor de Pauluskerk. Inleveren van recepten met foto in hoge resolutie digitaal of per post. Kan bij:

**Heinie de Kruijff: info@studiohein.nl
Wilhelminastraat 10
3626 AL Nieuwer ter Aa
tel: 0294-741471
Inleveren kan tot en met 10 november!**

Het resultaat van de actie zal uiteindelijk een verrassend mooi en vooral praktisch kookboek opleveren. Al met al een prachtig inzicht op van wat mensen zoal eten.

Naast de lekkere recepten geeft het boek een beeld van de eigentijdse eetgewoonten, maar ook van wat men ooit lekker vond.

DE WANDELING

Data: 2015: donderdagen 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december
2016: donderdagen 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni

Tijd: 9.00 uur

Plaats: verzamelen voor Bonifatiushuis

Wandelt u graag? Wandel jij graag? Dan kunnen ook dit seizoen de wandelschoenen aan! In onze omgeving genietend van ruimte, rust, natuur, stilte, rivier, kanaal, flora en fauna, hopen we met elkaar te wandelen en onderweg van gedachten te wisselen over diverse thema's. We wandelen iedere tweede donderdag van de maand. We starten om 9.00 uur op het Kerkplein bij het Bonifatius-huis en zijn rond 11.00 uur weer terug.



REIS NAAR ETHIOPIË

Land van natuur, christendom en jodendom

Reisdatum: november 2016
Infoavond: donderdag 29 oktober 2015
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)
Leiding: Elbert en Pat Verbrugge, ds. drs. Harold Schorren

In november 2016 willen wij twee weken met u door Ethiopië reizen. Een prachtig land met schitterende natuur en indrukwekkende cultuur. We bezoeken meerdere eeuwenoude kerken en ook de ruïnes van het paleis van de koningin van Sheba. In Axum komen we dicht bij de plek waar de Ark des Verbonds wordt bewaard... Althans, dat is het verhaal.

We reizen door prachtige natuur en zullen bijzondere ontmoetingen hebben met de bevolking. Ethiopië is op dit moment overigens het veiligste land in Afrika. Interesse? Kom dan naar de infoavond op donderdag 29 oktober.



KERSTKRANSEN EN KERSTSTUKJES MAKEN

Datum: zaterdag 12 december 2015
Tijd: 9.00 uur
Verkoop 13.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)

Op zaterdag 12 december kunt u in de Pauluskerk (achterzaal) vanaf 9.00 uur kerststukjes en kerstkransen maken onder kundige begeleiding. Deze worden dan vanaf 13.00 uur verkocht aan de voorkant van de kerk. De opbrengst komt ten goede aan het revalidatiecentrum van Charles Mensah in Ghana dat bijna klaar is om in gebruik genomen te worden. Het is het tweede revalidatiecentrum in het grote land. Het centrum meet protheses aan, zet zich in voor revalidatie en wil ook ouderen opvangen die nu veelal binnenshuis hun oude dag slijten. Wilt u een handje helpen met het maken van kerststukjes dan bent u 's ochtends van harte welkom. Wij hebben al veel kerstspullen, maar mocht u nog kaarsen, oase, kerstdecoratie, zijdebloemen, ijzerdraad, binddraad e.d. over hebben, dan kunt u dat inleveren bij de kerk. Wat wij zeker tegen die tijd zoeken is 'groen'. Kunt u uit uw tuin nog conifeer, stevig dennengroen, blauwspaar, skimmia of hulst missen dan houden we ons aanbevolen.

OECUMENISCHE ONTMOETING

Tijd voor elkaar, eten met elkaar

Datum: zondag 14 februari 2016

Tijd: 15.00 uur

Plaats: Pauluskerk

Na zeer geslaagde samenkomsten in de afgelopen twee seizoenen met de Molukse gemeenschap willen wij u opnieuw uitnodigen voor een ontmoeting met meerdere geloofsgroepen uit Breukelen We ontmoeten elkaar tijdens de oecumenische viering zoals de Dienst van de Eenheid, de Vredesdienst en de Pinksterviering in Boom & Bosch. Maar na een kop koffie scheiden onze wegen dan eigenlijk weer veel te snel. Op deze zondagmiddag nemen we de tijd voor elkaar. Niet om uitgebreid theologisch met elkaar van gedachten te wisselen, maar vooral elkaars tradities en gewoontes uit te wisselen. Uit de verschillende kerken zal iemand een korte inleiding geven. Vervolgens gaan we met elkaar aan tafeltjes in gesprek. Laat iedereen iets uit zijn of haar huis meenemen dat volgens hem of haar veel zegt over de eigen cultuur en gewoontes. Zo zullen er vast interessante gesprekken op gang komen. Dan leren we elkaar echt kennen met meer besef van elkaars achtergrond. We hopen natuurlijk dat u iets wilt koken vanuit uw eigen traditie voor de gezamenlijke maaltijd aan het eind van de middag. We sluiten de middag af met een gezamenlijke maaltijd met Nederlandse, Molukse en waar ook vandaan gerechten.

GEMEENTEREIS NAAR DENEMARKEN

Nederlanders in den vreemde

Reisleider Ds. drs. Harold Schorren

Datum: vrijdag 1 t/m dinsdag 5 april 2016

Info-avond: donderdag 11 februari 2016

Tijd : 20.00 uur

Plaats: Pauluskerk (achterzaal)



Johan en Marja Hoogeveen-Karsemeijer hebben zich enkele jaren geleden gevestigd in Denemarken. Ze wonen nu in Rødding op Jutland, nabij Kolding. Een goed plan om met gemeenteleden eens op bezoek te gaan in Denemarken en te zien hoe het Nederlanders vergaat in den vreemde. We gaan een bezoek brengen aan hun agrarisch bedrijf. Johan zingt in de cantonij van de Lutherse Kerk. We bezoeken dan ook de kerk van Rødding en ook de Lutherse kathedraal van Kolding. Ook zijn er Hernhutters aanwezig waar we een ontmoeting mee zullen hebben.

Ter voorbereiding is er een avond over de Lutherse Kerk op donderdag 4 februari 2016 en een info-avond op donderdag 11 februari 2016. Op dit moment is nog niet te zeggen hoe duur de reis zal zijn. Eén en ander is afhankelijk van hoeveel mensen er mee gaan en welk transportmiddel we kiezen.

JAARMARKT Met onze snuffel- en rommelmarkt

Datum zaterdag 18 juni 2016
Tijd 7.30-18.00 uur (verkoop van 10.00-16.00 uur)
Plaats: Kerkplein



Iedere derde zaterdag in juni is er een grote jaarmarkt in het centrum van Breukelen. Als Protestantse gemeente Breukelen (Pauluskerk en Pieterskerk) organiseren wij dan ook onze markt. Deze gezamenlijke activiteit draagt mede bij aan onze samenhangigheid en de opbrengst is voor enkele goede doelen bestemd. Tijdens de markt hebben wij naast de Pieterskerk alle ruimte om kraampjes neer te zetten, met een Rad van Fortuin en een terras waar o.a. de vers gemaakte cake en gebak genuttigd kan worden met koffie/thee etc.. In de kraampjes treft u: tweedehands spullen, antiek, glas, een bijzonder raadspel, Pieterskerkwijn, vers gemaakte wafels, een breed assortiment boeken tot huisraad enzovoort. De Pieterskerk kan op die dag worden bezichtigd, waarbij u door orgelmuziek in nog mooiere sferen wordt gebracht. De markt wordt helemaal opgezet en bemand door vrijwilligers vanuit de beide kerkelijke gemeenten. De opbrengst van de markt wordt in drie gelijke delen verdeeld tussen het onderhoud van de kerkgebouwen en twee goede doelen. Ieder jaar wordt dit opnieuw bepaald, in het verleden waren dit projecten in bijvoorbeeld: Indonesië, Brazilië, Hongarije en Ghana. Ook in 2016 hopen we op zaterdag 18 juni weer een gezellige en mooie dag te hebben.

Contactpersoon: Hans Schriever, tel: 0346-266241 of e-mail: hansschriever@gmail.com

Jeugd en jongeren

ORIENTALIS

Een park in Oosterse sferen

- Leiding:** Ds. drs. Harold Schorren en Marielle de Jong
Datum: zaterdag 3 oktober 2015
Vertrektijd: 10.00 uur
Vertrekplaats: Pauluskerk
Opgeven: vóór 12 september bij Marielle de Jong: marinaellen@live.nl
Entree park: kinderen € 5,- / volwassenen € 9,50

We beginnen het catecheseseizoen met een bezoek aan het Museumpark Orientalis (in de Heilige Land Stichting bij Nijmegen). Iedereen is van harte welkom om mee te gaan.

Maak kennis met de bedoeïenen in het tentenkamp. Leer je naam in het Arabisch te schrijven of laat je hand met henna beschilderen. Ook zijn er themaroutes te volgen. In Museumpark Orientalis valt van alles te beleven. U leert hier over verschillende culturen en religies en natuurlijk historie. U zult nieuwe dingen ontdekken en beleven.

In het park bevinden zich verspreid in de natuur drie themadorpen. In deze dorpen worden verschillende religies en culturen uitgelegd. Het Joodse dorp Beth Juda, het Arabisch dorp en de Romeinse straat, waarin het Christendom tot leven komt. In elk dorp kunt u op een leerzame en leuke manier culturen beleven!

We houden een picknick op een van de mooie plekjes in het park. Bijvoorbeeld aan het water in het Arabisch dorp, waar het heerlijk vertoeven is, genietend van het riet, de houten vlonder over het stille water en de zon op ons gezicht. De kinderen kunnen zich ook uitleven op enkele houten speeltoestellen die op ons park te vinden zijn.



KINDERMUSICAL 'POETS'

Uitvoering: zaterdag 7 november 2015 (middag- en avondvoorstelling)
Datum repetities: september '15 – november '15
(repetitiedagen afhankelijk van rol op woensdag- en/of zaterdagmiddag)
Plaats: Pauluskerk
Begeleiding: Siwanthi Leijen (0610896435) en Carlijn Wentzel (0655811788)

De uitvoering is best snel en we zijn nog op zoek naar spelers. We zijn al van start gegaan met een deel van de cast om de langere teksten te kunnen oefenen. Graag doen we dit met meer mensen.

Ben jij tussen de 4-15 jaar oud? Heb je altijd al eens op de planken willen staan, steel je graag de show of wil je ervaren om als team ergens naartoe te werken? Dan is dit dé kans! Meld je aan en speel mee als ensemblespeler in de musical 'POETS'.

Leuk! Zingen, dansen en meedoen met deze leuke voorstelling.

Waar gaat het ongeveer over? De musical gaat over een weeshuis dat gerund wordt door twee akelige zussen. Deze twee

hebben de derde en enige lieve zus, die trouw voor de kinderen zorgde, met een list het weeshuis uitgestuurd. Sindsdien worden de kinderen verwaarloosd en uitgebuit als schoonmakers, ze poetsen de hele dag. Door de komst van een baron en zijn kinderen staat het weeshuis op zijn kop en worden de rollen anders verdeeld. De zussen krijgen het zwaar, maar slaan ook terug. Hoe gaat dit aflopen? ...

Aanmelden vóór 20 september via siwanthivanderpol@hotmail.com

We zijn voor de voorstelling ook opzoek naar enkele decorbouwers en naaisters.

Lijkt het u leuk om uw steentje bij te dragen aan de schitterende voorstelling: meld u dan aan!



EIEREN BESCHILDEREN

Datum: woensdag 23 maart 2016
Tijd: 13.30 – 15.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)
Leiding: Heinie de Kruijff

Geniet jij ook zo van het verstoppertje en zoeken van eieren met Pasen?

Kom gezellig samen met ons paaseieren beschilderen, beplakken, uitblazen etc. en verras iedereen met je kunstwerken!

Graag vóór 16 maart aanmelden bij Heinie de Kruijff, tel: 0294-741471 of e-mail: info@studiohein.nl

JONGERENREIS NAAR AUSCHWITZ

Datum reis: zondag 1 mei t/m vrijdag 6 mei 2016
Plaats: Auschwitz-Birkenau Polen
Kosten: nader te bepalen
Doelgroep: 18 tot 35 jaar
Infoavond: woensdag 2 maart 2016
Tijd: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)
Begeleiders: Truus en Jan Boonacker en Remco Oosterom

Een uitdaging voor onze jongeren. Met het bezoek aan deze plekken zal een ieder op een andere manier kijken naar zijn / haar eigen leven. Dus best een heftige reis, maar wel een waarvan wij verwachten dat deze uniek is voor je eigen vorming.

Een plek bezoeken waar meer dan zeventig jaar geleden de meest verschrikkelijke dingen hebben plaatsgevonden, heeft dat wel zin? Heeft het wel nut om al die dingen weer op te rakelen, om in het verleden te graven? Op 27 januari 1945 werd het concentratie- en vernietigingskamp Auschwitz-Birkenau in het door Duitsland bezette Polen bevrijd.

Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz uit tot een herdenkingsdag. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere genociden (Cambodja, Rwanda, Srebrenica en Darfur). Auschwitz is uitgegroeid tot universeel symbool voor de massavernietiging van burgers.



WEEKENDKAMP 10 T/M 14 JAAR

Datum: 27 t/m 29 mei 2016
Coördinatie: Siwanthi Leijen
Aanmelden: vóór 1 maart via siwanthivanderpol@hotmail.com



Na het super gezellige kamp van afgelopen jaar, konden we niet anders dan dit jaar weer met z'n allen op pad gaan. Ben jij tussen de 10 t/m 14 jaar oud en lijkt het je leuk om mee te gaan? Meld je dan snel aan voor 10 mei bij: Siwanthi Leijen, tel: 0346-820581, e-mail: siwanthivanderpol@hotmail.com.

Catecheses en Gespreksgroepen

BASISCATECHESE 10-11 JAAR

- Leiding** Ds. drs. H.H. Schorren
Data: blok 1: maandagen 28 september, 5 oktober, 12 oktober 2015
blok 2: maandagen 18 januari, 25 januari en 1 februari 2016
blok 3: maandagen 23 mei, 30 mei en 6 juni 2016
Aanvang: 19.00 – 19.45 uur
Plaats Pauluskerk (achterzaal)

De basiscatechisatie is bedoeld om je op een leuke manier kennis te laten maken met Bijbel, geloof en kerk. We komen 3 keer 3 middagen bij elkaar. Dus drie blokjes met elk een eigen thema. Graag opgeven voor deelname. Voorafgaand aan de catecheses gaan we op zaterdag 26 september naar Orientalis (zie elders).

CATECHESE 12-14 JAAR

- Leiding** Marielle de Jong - Vijn
Data: blok 1: maandagen 28 september, 5 oktober, 12 oktober 2015
blok 2: maandagen 18 januari, 25 januari en 1 februari 2016
blok 3: maandagen 23 mei, 30 mei en 6 juni 2016
Aanvang: 19.00 – 19.45 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)

De meesten van jullie zitten nu op een middelbare school. Een heel ander leven, soms zelfs buiten Breukelen. Er is nogal wat veranderd. Daarom is het al leuk om op catechisatie weer bekenden tegen te komen. Samen willen we met elkaar verder kijken naar geloof en kerk. En wat kan geloof betekenen in je leven, op school of in de vrije tijd.

BELIJDENISCATECHESE Ik geloof

- Leiding** Ds. drs. Harold Schorren
Data: 6 avonden (in overleg)
Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Pauluskerk (predikantskamer)

Misschien heb je ooit wel eens overwogen om belijdenis te doen, maar is het er nooit van gekomen. Misschien vind je het een enorm grote stap om te nemen. Het kan natuurlijk ook zijn, dat je je afvraagt waarom je belijdenis zou moeten doen. Of je hebt nog veel vragen over het geloof, over wat dat betekent voor je leven. In een aantal bijeenkomsten wil ik daar graag met jullie over praten. Samen praten over geloven en belijdenis doen. Leren van elkaar en leren wat de Bijbel ons biedt.

Meedoen aan de belijdenisgroep verplicht je niet tot het doen van belijdenis. Dat is een keuze die je in de loop van het seizoen kunt maken.

Vanuit het Evangelie gezien, zijn wij als gemeente het lichaam van Christus. Met andere woorden: Zijn werk op aarde dient door ons voortgezet te worden. Voor de gemeente is het daarom belangrijk een krachtig lichaam te zijn, dat zich telkens weer verjongt met nieuwe leden. In de beginperiode van de kerk lieten mensen zich op volwassen leeftijd dopen en beleden zich tot Christus. In de loop der tijd zijn deze twee elementen uit elkaar getrokken. De meesten worden als kind gedoopt en doen dan na hun 18e belijdenis van het geloof.

SENIORENGESPREGSGROEP

Gespreksleiding Ds. drs. Harold Schorren
Data: 2015: 10 september, 8 oktober, 12 november, 10 december
2016: 14 januari, 11 februari, 10 maart, 14 april, 12 mei, 9 juni
Tijd: 14.30 – 16.00 uur
Plaats: Bonifatiushuis

Iedere tweede donderdagmiddag van de maand is er ouderengespreksgroep. We ontmoeten elkaar en bespreken een onderwerp dat te maken heeft met geloof en kerk, soms bespreken we een tekst uit de Bijbel of is een kunstwerk startpunt voor het gesprek. We komen samen in het Bonifatiushuis en natuurlijk is het mogelijk dat er voor vervoer gezorgd wordt. Houdt u van een goed en interessant gesprek, dan is deze groep iets voor u.



LOTGENOTENCONTACT

Leiding: Bea de Bruin en Cobi Andreae
Datum: elke 1^e maandag van de maand (eerste keer in oktober)
Tijd: 10.00 uur – 12.00 uur
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)

Je hebt direct of indirect met een chronische ziekte te maken of met de lichamelijke of geestelijke gevolgen van kanker of een andere ernstige ziekte. Ziek zijn en mantelzorgers zijn kunnen gepaard gaan met gevoelens van verdriet, onmacht, eenzaamheid of woede. Je zou wel eens een plek willen hebben, waar je even op adem kunt komen en energie op kunt doen. Waar je een kop koffie of thee kunt drinken, gewoon gezellig kunt praten als je daar zin in hebt, kunt zwijgen als je daar behoefte aan hebt, een poosje creatief bezig kunt zijn met klei, pen, potlood of penseel om uitdrukking te geven aan wat er van binnen leeft. Gewoon samen er even mogen zijn zoals je bent, kan kracht geven. Dat is het doel van de inloopochtenden op maandag van 10.00 – 12.00 uur in de Pauluskerk. Iedereen (je hoeft geen kerklid te zijn) is welkom!

Wilt u meer informatie: Bea de Bruin, tel: 0346-257426 of Cobi Andreae, tel: 0346-250925

Activiteitenkalender

SEPTEMBER

di 8 sep	20.00 uur	Hedendaagse dilemma's	Pauluskerk (achterzaal)
do 10 sep	09.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 10 sep	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 11 sep	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 11 sep	13.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
wo 16 sep	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 18 sep	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 20 sep	15.00 uur	Concert vd Weijl/ Korobanjko	Pauluskerk
vr 25 sep	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 27 sep	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk
ma 28 sep	19.00 uur	Catechese 10-11	Pauluskerk (achterzaal)
ma 28 sep	19.00 uur	Catechese 12-14	Pauluskerk (achterzaal)

OKTOBER

vr 2 okt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
za 3 okt	10.00 uur	Bezoek aan Orientalis	Vertrek Pauluskerk
ma 5 okt	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
ma 5 okt	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 5 okt	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
wo 7 okt	20.00 uur	Boek; Kleine Koran	Pauluskerk (achterzaal)
do 8 okt	09.00 uur	De wandeling	Vertrek Bonifatiushuis
do 8 okt	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 9 okt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 9 okt	13.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
zo 11 okt	15.00 uur	Utrechtse Vrouwen Schola	Pauluskerk
ma 12 okt	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 12 okt	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
do 15 okt	19.30 uur	Concentratie en ontspanning	Pauluskerk
vr 16 okt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 18 okt	15.00 uur	Singer-songwriters	Pauluskerk
wo 21 okt	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 23 okt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 25 okt	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk
di 27 okt	20.00 uur	Liederen uit Taizé	Pauluskerk
wo 28 okt	20.00 uur	Boek; Kleine Koran	Pauluskerk (achterzaal)
vr 30 okt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)

NOVEMBER

ma 2 nov	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
ma 2 nov	20.00 uur	Lezing Beeldhouwkunst	Pauluskerk
vr 6 nov	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
za 7 nov	middag + avond	Kindermusical Poets	Pauluskerk
ma 9 nov	20.00 uur	Liturgie en muziek	Pauluskerk
di 10 nov	20.00 uur	Hedendaagse dilemma's	Pauluskerk (achterzaal)
wo 11 nov	20.00 uur	Boek; Kleine Koran	Pauluskerk (achterzaal)
do 12 nov	09.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 12 nov	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 13 nov	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)

vr 13 nov	13.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
za 14 nov	20.00 uur	Orgelconcert	Pauluskerk
zo 15 nov	15.00 uur	Bachcantate	Pauluskerk
wo 18 nov	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
do 19 nov	20.00 uur	Lezing: Werk en ethiek	Pauluskerk
vr 20 nov	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 22 nov	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk
ma 23 nov	20.00 uur	Touch of NLP	Pauluskerk (achterzaal)
di 24 nov	20.00 uur	Liederen uit Taizé	Pauluskerk
vr 27 nov	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 29 nov	15.00 uur	Woerdens Vocaal Ensemble	Pauluskerk

DECEMBER

do 3 dec	20.00 uur	De evangelist Lucas	Pauluskerk (achterzaal)
vr 4 dec	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
ma 7 dec	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
ma 7 dec	20.00 uur	Lezing: Bewuste voeding	Pauluskerk
do 10 dec	09.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 10 dec	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 11 dec	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 11 dec	13.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
za 12 dec	09.00 uur	Kerststukjes maken	Pauluskerk (achterzaal)
za 12 dec	20.00 uur	Christmas Carols	Pauluskerk
wo 16 dec	09.00 uur	Winkel Bewust Voeding	AH
wo 16 dec	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 18 dec	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 20 dec	16.00 uur	5e editie Kerstwandeling	Landgoed Nyenrode

JANUARI

ma 4 jan	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
vr 8 jan	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 8 jan	13.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
za 9 jan	09.30 uur	De ontdekking van de Hemel	vertrek Pauluskerk
di 12 jan	20.00 uur	Hedendaagse dilemma's	Pauluskerk (achterzaal)
do 14 jan	09.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 14 jan	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 15 jan	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
za 16 jan	15.00 uur	Levensregel voor beginners	Pauluskerk
zo 17 jan	20.00 uur	Sopraan Lieve Geuens	Pauluskerk
ma 18 jan	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 18 jan	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
wo 20 jan	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 22 jan	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 24 jan	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk
ma 25 jan	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 25 jan	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
do 28 jan	20.00 uur	Lezing: Dilemma's	Pauluskerk
vr 29 jan	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)

FEBRUARI

ma 1 feb	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
ma 1 feb	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 1 feb	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
do 4 feb	20.00 uur	Info Lutherse Kerk	Pauluskerk
vr 5 feb	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 7 feb	15.00 uur	Bachcantate	Pauluskerk
do 11 feb	09.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 11 feb	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
do 11 feb	20.00 uur	Info reis Denemarken	Pauluskerk (achterzaal)
vr 12 feb	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 12 feb	13.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
zo 14 feb	15.00 uur	Oecumenische ontmoeting	Pauluskerk
ma 15 feb	20.00 uur	A Touch of NLP	Pauluskerk
wo 17 feb	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 19 feb	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
ma 22 feb	20.00 uur	Liturgie rondom rouw	Pauluskerk
vr 26 feb	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 28 feb	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk

MAART

wo 2 mrt	20.00 uur	Info avond Auschwitz reis	Pauluskerk (achterzaal)
vr 4 mrt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
ma 7 mrt	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
di 8 mrt	20.00 uur	Hedendaagse dilemma's	Pauluskerk (achterzaal)
do 10 mrt	9.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 10 mrt	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 11 mrt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 11 mrt	13.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
za 12 mrt	20.00 uur	Orgelconcert	Pauluskerk
zo 13 mrt	15.00 uur	Singer-songwriters	Pauluskerk
wo 16 mrt	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
do 17 mrt	20.00 uur	Leerling avond Lieve Geuens	Pauluskerk
vr 18 mrt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 20 mrt	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk
wo 23 mrt	13.30-15.00 uur	Eieren beschilderen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 25 mrt	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 31 mrt	20.00 uur	Concentratie en ontspanning	Pauluskerk

APRIL

vr 1 apr t/m 5 april		Gemeentereis naar Denemarken	
ma 4 apr	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
vr 8 apr	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 10 apr	15.00 uur	Deshima Trio	Pauluskerk
wo 13 apr	20.00 uur	Boek: Dit zijn de namen	Pauluskerk (achterzaal)
do 14 apr	9.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 14 apr	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 15 apr	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 15 apr	15.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
zo 17 apr	15.00 uur	Bach Cantate	Pauluskerk
wo 20 apr	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 22 apr	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 24 apr	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk

di 26 apr	20.00 uur	Business Model You	Pauluskerk
vr 29 apr	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
MEI			
zo 1 mei	t/m do 5 mei	Jongerenreis Auschwitz	
ma 2 mei	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
ma 2 mei	20.00 uur	Hemelvaart in de kunst	Pauluskerk (achtezaal)
vr 6 mei	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
di 10 mei	20.00 uur	Hedendaagse dilemma's	Pauluskerk (achterzaal)
do 12 mei	9.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 12 mei	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 13 mei	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 13 mei	15.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
wo 18 mei	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 20 mei	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 22 mei	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk
ma 23 mei	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 23 mei	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
vr 27 mei	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 27 mei	t/m zo 31 mei	Weekendkamp 10-14 jr	
ma 30 mei	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 30 mei	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
JUNI			
vr 3 jun	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
ma 6 jun	10.00 uur	Lotgenoten Contact	Pauluskerk (achterzaal)
ma 6 jun	19.00 uur	Catechese 10-11 jr	Pauluskerk (achterzaal)
ma 6 jun	19.00 uur	Catechese 12-14 jr	Pauluskerk (achterzaal)
do 9 jun	9.00 uur	De wandeling	vertrek Bonifatiushuis
do 9 jun	14.30 uur	Seniorengespreksgroep	Bonifatiushuis
vr 10 jun	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 10 jun	15.00 uur	Loket Levensvragen	Pauluskerk (predikantskamer)
wo 15 jun	20.00 uur	Bewust Bijbel lezen	Pauluskerk (achterzaal)
vr 17 jun	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
za 18 jun	10.00-16.00 uur	Jaarmarkt / Snuffelmarkt	Kerkplein
vr 24 jun	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 26 jun	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk
JULI			
vr 1 jul	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 8 jul	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 15 jul	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 22 jul	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 29 jul	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
AUGUSTUS			
vr 5 aug	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 12 aug	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
ma 15 aug	15.00 uur	Herdening Nederlands-Indië	Pauluskerk
vr 19 aug	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
vr 26 aug	12.30 uur	Gebed Vrede en Verzoening	Pauluskerk (stiltehoek)
zo 28 aug	19.00 uur	Taizéviering	Pauluskerk

CONTACTGEGEVENS

PREDIKANT

Ds. drs. H.H. Schorren

Keizerskroon 5
3621 RS Breukelen
tel: 0346-262912
e-mail: predikant@pauluskerkbreukelen.nl

SCRIBA

Ds. D.E.E. Figuee

K. Doormanweg 3
3621 JV Breukelen
tel: 0346-266337
e-mail: scriba@pauluskerkbreukelen.nl

KERKGEBOUW

Pauluskerk

Straatweg 37
3621 BG Breukelen
www.pauluskerkbreukelen.nl



VAKANTIES SCHOLEN

Herfstvakantie: 17 t/m 25 oktober 2015
Kerstvakantie: 19 december 2015 t/m 3 januari 2016
Voorjaarsvakantie: 20 t/m 28 februari 2016
Meivakantie: 30 april t/m 15 mei 2016
Zomervakantie: 9 juli t/m 21 augustus 2016

