



# Pauluskerk

*Een wereld andersom*

Orde voor het Morgengebed

Zondag 1 januari, 10.30 uur

Nieuwjaar

*Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
omgeef Jij ons met jouw zegen.*

*Wil in de woestijn  
een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen.*

Kleur: Wit

Voorganger: ds. H.H. Schorren

Ouderling: E. Leijen

Diaken: J. van der Velde

Organist: Diederik Bos

Lector: Willy van Drie

## de liederen worden staande gezongen

*u kunt bij binnenkomst een kaarsje aansteken*

**Welkom**

**Stilte**

**Openingsvers**

God, - mijn God zijt Gij,  
ik zoek U reeds bij het ochtendgloren.  
**Naar u dorst mijn ziel en hunkert mijn hart  
als dorre akkers naar regen.**

**Lofprijzing**

De Heer zij geprezen, Israëls God,  
die wonderen doet als geen ander.  
**Geprezen zijn heilige Naam voor altijd  
Zijn glorie vervulle de aarde.  
Halleluja.**

**Hymne**

Psalm 8 a  
*1 en 2 allen, 3 vrouwen, 4 mannen, 5 en 6 allen*

**Psalmgebed**

Psalm 138  
*Van David*

Ik wil u loven met heel mijn hart,  
**voor u zingen onder het oog van de goden,**  
mij buigen naar uw heilige tempel,  
**uw naam loven om uw liefde en trouw:**  
grote dingen hebt u beloofd,  
**tot eer van uw naam.**  
Toen ik u aanriep, hebt u geantwoord,  
**mij bemoedigd en gesterkt.**

Laten alle koningen op aarde u loven, HEER,  
**zij hebben de beloften uit uw mond gehoord.**  
Laten zij de wegen van de HEER bezingen:  
**‘Groot is de majesteit van de HEER.**  
De HEER is hoogverheven! Naar de nederige ziet hij om,  
**de hoogmoedige doorziet hij van verre.’**

Al is mijn weg vol gevaren, u houdt mij in leven,  
**u verdedigt mij tegen de woede van mijn vijanden,  
uw rechterhand brengt mij redding.**

De HEER zal mij altijd beschermen.

**HEER, uw trouw duurt eeuwig,  
laat het werk van uw handen niet los.**

## Inleiding op de lezing

**Evangelielezing** Lucas 2:21-39

## Lofzang van Simeon

Lied 159 a

## Moment van inkeer en verstillig

## Orgelspel

**Zingen** Lied 527

## Gebeden

**Slotlied** Behoed en bewaar Jij ons

*Dienstboek I, blz. 1003*



Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
wees met ons in al het lijden.  
Wees warmte en licht,  
een mens'lijk gezicht  
nabij ons in donk're tijden.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
en geef geloof en vertrouwen;  
een vlam die niet dooft,  
in vrede gelooft.  
Geef dat wij daar zelf aan bouwen.

Behoed en bewaar Jij ons, lieve God,  
omgeef Jij ons met jouw zegen.  
Wil in de woestijn  
een bron voor ons zijn  
en zet ons op nieuwe wegen.

## Zegen

Eeuwige, zegen ons,  
en doe uw aanschijn over ons lichten!  
**Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan  
en geef ons vrede.  
Amen**

Loven wij de Heer!  
**Wij danken God!**

**Uitgangscollecte** Werk van de Diaconie