

# Pauluskerk

*Een wereld andersom*

Orde van dienst

Zondag 3 december 2017, 10.00 uur

1<sup>e</sup> Advent



Kleur: paars

Voorganger: ds. H.H. Schorren  
Ouderlingen: C. Bosch; I Baas  
Diakenen: J. Wiersema; M. Vedder  
Organist: Inge Westra  
Lector: J. Addink

## Toelichting KinderNevenDienstproject

Thema van het Adventsproject is 'Komt allen tezamen'.

Op weg naar Kerstmis mag iedereen erbij zijn, is iedereen welkom!

Deze week is het thema 'Verloren'. De lezingen gaan over de zalving van de herdersjongen David en de gelijkenis van het verloren schaap. Soms moet er goed gezocht worden naar iets (of iemand!) wat (of die) verloren is of verloren lijkt.

In de stal zien we deze week herders en schapen.

## Toelichting liturgische schikking

De basisschikking is een brandend houtvuur, op een ondergrond van paars en jute. Kleur en materiaal van een tijd van inkeer.

Het vuur is aantrekkelijk: het verspreidt licht en warmte. Mensen en dieren kunnen zich eromheen scharen, beschutting zoeken, elkaar ontmoeten én het goede nieuws horen.

De zalving van David wordt gesymboliseerd door een kruikje met olie. 'Vinden wat verloren was' wordt gesymboliseerd door leeuwenbekken.

Foto's voorzijde en adventsster: Dineke Broekema, Kerstwandeling 2016

**Orgel**

*Vorbereitung*

**Welkom**

**Stilte**

**Orgel** Nun komm, der Heiden Heiland J.G. Walther

**Gedicht voor het aansteken van de 1<sup>e</sup> adventskaars**

Mensen kijken in het donker  
naar een wereld vol verdriet.  
Steek een kaars aan, die vertelt je  
van het licht, dat je straks ziet.  
Het wordt anders, het wordt lichter.  
Het wordt licht voor jou en mij  
en voor iedereen op aarde.  
Het wordt kerst, God is dichtbij.

*de gemeente gaat staan  
tijdens de introïtus worden de kaarsen aangestoken*

**Introïtus** Psalm 25 a

**Bemoediging  
en drempelgebed** Lied 291 d I = voorganger, II = allen

*de gemeente gaat zitten*

**Smeekgebed**

**Kyrie** Lied 301 k *(Er klinkt geen Gloria in de Advent)*

**Groet** De Eeuwige zij met u  
**Zijn Geest in ons midden**

**Gebed  
van de zondag** Gij, Herder,  
die niet loslaat  
wat uw hand begon,  
open ons uw Woord,

openbaar ons uw trouw  
voor het kleine en kwetsbare,  
en leid ons  
in uw liefde  
op de weg naar uw koninkrijk,  
door uw Zoon, Jezus Christus,  
vandaag en alle dagen die komen.  
**Amen**

**Aandacht voor de kinderen**

**Adventslied 'Komt allen tezamen'**

Komt allen tezamen,  
herders en ook schapen,  
kom nu, o kom nu naar Betlehem.  
Straks zal een Kind hier in een kribbe slapen;  
Het Lam zal het eens heten,  
't zal zelf een herder wezen,  
een Goede Herder wezen.  
O, prijzen wij hem!

*de kinderen gaan naar de nevendienst*

*Dienst van de Schriften*

**Lezing OT** 1 Samuel 16:1-13

**Antwoordpsalm** Psalm 23 b: 1, 4 en 5

**Evangelielezing** Lucas 15:1-7

**Acclamatie**

Dit is het Woord, het Woord van God. Lof Zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,  
Va-der en Zoon, Hei - li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu - wen.

## Uitleg en Verkondiging

**Orgel** Nun komm, der Heiden Heiland D. Buxtehude

**Zingen** Lied 433

## Dienst van de Gebeden en Gaven

### Diaconale en pastorale mededelingen

### Dankgebed en voorbede

na iedere intentie: ... zo bidden wij (368 a)



### Stil gebed en Onze Vader

**Collecten** 1. Missionair Werk en Kerkgroei 2. Kerk

**Orgel** Trio G.A. Sorge

*de kinderen komen terug uit de nevendienst  
met de kinderen van de crèche*

### Gebed over de gaven

*de gemeente gaat staan*

**Slotlied** Lied 439

### Zending en zegen



**Orgel** Nun lob, mein Seel den Herren J.G. Walther

## Tafelkaarsen in de Advent

Op gezette tijden komen er nieuwe kaarsen op de avondmaalstafel. Op feestdagen, zoals Kerst- en Paasmorgen en op Startzondag, ten teken van een nieuw begin. De oude zijn dan meestal nog niet helemaal op. Inmiddels hebben we daar een hele verzameling van.

Het leek ons mooi om in de donkere adventstijd deze kaarsen uit te delen, zodat ze hun licht verder in de wereld kunnen verspreiden.

Ze staan in een mand bij de uitgang. Neem er gerust een mee voor uzelf en voor een ander!

## Agenda

### Zondag 3 december, 15.00 uur, Pauluskerk

Vesper Sint Nicolaas

Utrechtse VrouwenSchola o.l.v. Arnoud Heerings

Voorganger: ds. Harold Schorren

### Maandag 4 december, 10.00 uur, Predikantskamer Pauluskerk

Lotgenotencontact

### Dinsdag 5 december, 19.15 uur, Pauluskerk

Oecumenische vesper

'Kind van belofte'

Voorganger: Mariëlle de Jong

Pianist: Greetje Buitelaar