



# Pauluskerk

Een wereld andersom

Orde van dienst voor zondag 2 september 2018, 10.00 uur  
11<sup>e</sup> zondag van de zomer

Speciaal welkom heten wij alleengaanden, getrouwden, gescheidenen, weduwen of weduwnaars, hetero's, homo's, mensen die in de war zijn, goed in hun vel zitten, of wat aan lagerwal zijn. Een speciaal welkom aan dreinende baby's en opgewonden koters.

We verwelkomen je of je nu kunt zingen als Pavarotti of gewoon stilletjes in jezelf zit te brommen. Je bent ook welkom hier als je 'aan het rondneuzen' bent, net wakker bent of zojuist uit detentie komt. Het maakt ons niet uit of je christelijker bent dan de predikant, ouderlingen en diakenen bij elkaar, of dat je laatste kerkbezoek met Kerstmis tien jaar geleden was.

We heten speciaal die 60-plussers welkom die nog steeds niet volwassen zijn, en ook al die pubers die veel te snel volwassen worden.

We verwelkomen fitnessmoeders, voetbalvaders, wegwijnende kunstenaars, boomknuffelaars, 'latte'-slurpers, vegetariërs, junkfoodeters. We verwelkomen hen die al afgekickt zijn en hen die nog verslaafd zijn. We verwelkomen jou als je problemen hebt of het niet meer ziet zitten, of niets op hebt met geloof vol vaste regels.  
(Wij zijn er ook niet gek op!)

We verwelkomen degenen die menen dat de aarde plat is, die te hard werken, die niet werken, die niet kunnen spellen, of hier zijn omdat opoe op bezoek is en naar de Pauluskerk wilde komen.

We verwelkomen degenen met tattoos, piercings, met allebei of met geen van beide. We verwelkomen in het bijzonder ook degenen die op dit moment een gebed wel kunnen gebruiken, die het geloof als kind door de strot geduwd hebben gekregen of die onderweg de weg kwijt raakten op de rijksweg A2 en bij toeval hier uitkwamen. We verwelkomen pelgrims, toeristen, zoekers, twijfelaars....

**en jou!**

*vrije vertaling van het welkom van Coventry Cathedral*

## Startzondag

Jaarthema: Meer dan het gewone

### Kleur

groen (en rood)

voorganger:	ds. Harold Schorren	ouderlingen:	allen
organist:	Diederik Bos	diakenen:	allen
cantorij:	o.l.v. Arnoud Heerings	lector:	Harry Oussoren

### De ambten

De Protestantse Kerk in Nederland kent drie ambten:

- predikant
- ouderling
- diaken

Enkele ouderlingen zijn belast met de stoffelijke zaken van de gemeente. Dit zijn de ouderling-kerkrentmeesters. Je zou kunnen zeggen dat hun ambt dat van ouderling is, en het kerkrentmeesterschap hun taakveld.

Vandaag nemen we afscheid van ouderling Corry Bosch en diakenen Joukje van der Velde en Reina van Wageningen.

We herbevestigen Margreeth van Ingen en Caroline Jobse als ouderling, en Jenny Wiersema als diaken.

Gery de With zal worden bevestigd als ouderling.

### Pastorale bezoekers

Dankzij een groep pastorale bezoekers uit onze gemeente zijn we in staat het bezoekwerk aan gemeenteleden te verrichten. Zij dragen geen ambt, maar vallen onder directe verantwoordelijkheid van de kerkenraad.

Aan hen wordt bij aanvang gevraagd om geheimhouding van wat hen ter ore komt, en dit wordt hen ook bij afscheid in herinnering gebracht. Bezoekwerk staat of valt immers met vertrouwen.

We nemen in deze dienst afscheid van Emmy Wildeman en Clara van Limburg. En we begroeten Roeloffien van Voornveld.

### Liturgische kleuren

Rood is de kleur van het bloed en van het vuur. Het verwijst naar de bloedgetuigenis van de martelaren en het vuur van de heilige Geest.

Deze kleur gebruiken we o.a. voor de bevestiging van ambtsdragers waar getuigenis en Geest een rol spelen. Groen is de kleur van het 'gewone' leven van de gemeente, de gemeente onderweg.

### Liturgische bloemschikking

Zie de toelichting achterop.

## Orgelspel

### Vorbereiding

### Welkom

### Stilte

**Orgel** Allemande uit Franse Suite nr. 5 J.S. Bach

*de gemeente gaat staan  
tijdens de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

**Introïtus** Psalm 23

**Bemoediging en drempelgebed** 291 d *I = voorganger, II = allen*

*de gemeente gaat zitten*

### Smeekgebed

**Kyrie en Gloria** 299 d (het Gloria zingen wij staande)

### Afscheid en verwelkoming pastorale bezoekers

#### Afscheid pastorale bezoekers

Na jarenlange trouwe en betrokken inzet nemen we vandaag afscheid van Emmy Wildeman en Clara van Limburg als pastorale bezoekers.

*de genoemden komen naar voren*

Geliefde zusters,  
wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw taak in Christus' kerk hebt vervuld. Wat blijft, is uw belofte dat alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

*de genoemden gaan zitten*

## Aantreden pastorale bezoeker

Wij zijn dankbaar voor de nieuwe pastorale bezoeker Roeloffien van Voornveld

*de genoemde komt naar voren*

Geliefde zuster,  
de taak die u gaat vervullen in Christus' gemeente is een taak van liefde die enkel kan bestaan op grond van vertrouwen. Ik wil u daarom vragen ten overstaan van de gemeente de volgende vraag te beantwoorden:

Beloof u uw taak te vervullen met liefde voor mensen en voor de gemeente, en belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt?

Wat is daarop uw antwoord, Roeloffien van Voornveld?  
*Ja. Daartoe helpe mij God.*

*de genoemde gaat zitten*

### Afscheid en bevestiging ambtsdragers

#### Afscheid van aftredende ambtsdragers

Van ouderling Corry Bosch en de diakenen Joukje van der Velde en Reina van Wageningen is de ambtstermijn verstreken, en wij nemen afscheid van hem.

*de aftredende ambtsdragers komen naar voren*

Geliefde zusters,  
wij laten u gaan en zeggen u dank voor de overtuiging, de inzet en de liefde waarmee u uw dienst in Christus' kerk hebt vervuld. Wat blijft, is de verbondenheid met het ambt, waarin alles wat vertrouwelijk te uwer kennis is gekomen geheim zal blijven, ook na uw afscheid.

## Zingen

### Psalm 90: 8

Laat, Heer, uw volk uw daden zien en leven  
en laat uw glans hun kinderen omgeven.  
Zie op ons neer met vriendelijke ogen.  
O God, bescherm ons in ons onvermogen.  
Bevestig wat de hand heeft opgevat,  
het werk van onze hand, bevestig dat.

*de afgetreden ambtsdragers nemen plaats in de gemeente*

### Presentatie van de ambtsdragers die hun dienst voortzetten en van haar die in het ambt wordt bevestigd

Gemeente,  
de kerkenraad heeft u de namen bekend gemaakt  
van degenen die hun dienst voortzetten;  
in het ambt van ouderling  
Margreeth van Ingen en Caroline Jobse  
en in het ambt van diaken  
Jenny Wiersema.

Ook heeft de kerkenraad u de naam bekend gemaakt  
van degene die bevestigd zal worden  
in het ambt van ouderling, te weten:  
Gery de With .

*(tot de voorzitter van de kerkenraad)*

Ik vraag u:  
zijn er bij de kerkenraad wettige bezwaren ingebracht  
tegen het voortzetten van de dienst van de genoemden  
dan wel het bevestigen van genoemde?

*vz: Er zijn geen wettige bezwaren ingebracht.*

Zij zijn dus waardig om het ambt te bekleden,  
waartoe de kerk van Christus hen geroepen heeft.

Loven wij de Heer.

**Wij danken God.**

## Opdracht

Gemeente,  
de apostel Paulus schrijft:  
'Er is verscheidenheid in genadegaven,  
maar het is dezelfde Geest;  
er is verscheidenheid in bedieningen,  
maar het is dezelfde Heer;  
er is verscheidenheid in werkingen,  
maar het is dezelfde God,  
die alles in allen werkt.'  
En de apostel Petrus zegt:  
'Dient elkander,  
een ieder naar de genadegaven  
die hij ontvangen heeft, als goede rentmeesters,  
over de velerlei genade Gods.'

Zo worden in de gemeente van Jezus Christus  
mensen geroepen tot het ambt  
van ouderling en diaken,  
om samen met de predikanten  
deze dienstbaarheid te bevorderen  
en dit rentmeesterschap vorm te geven  
tot heil van allen  
en tot eer van de ene en gezegende Naam.

En u, die nu gereed staat  
uw dienstwerk te aanvaarden:  
herinner u altijd met dankbaarheid  
dat het Christus' eigen kudde is,  
die u wordt toevertrouwd.  
Het is zijn Kerk.

Aanvaard dan uw dienst met blijdschap,  
voed uzelf met het Woord van God,  
volhard in het gebed  
en vertrouw op de kracht van de heilige Geest.

## Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten

*de betreffende ambtsdragers komen naar voren*

Eenmaal bent u in het ambt van ouderling of diaken in deze gemeente bevestigd, dragende de overtuiging en het vertrouwen dat God u roept tot dienstbaarheid.

Daarbij hebt u uitgesproken dat u de heilige Schrift aanvaardt als enige regel van geloof en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is. U hebt beloofd geheim te zullen houden wat vertrouwelijk te uwer kennis mocht komen en uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk.

Nu u uw ambtswerk zult voortzetten vraag ik u daarom:  
Beloof u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt?

Wat is daarop uw antwoord, Margreeth van Ingen?  
*Ja. Daartoe helpe mij God.*

Wat is daarop uw antwoord, Caroline Jobse?  
*Ja. Daartoe helpe mij God.*

Wat is daarop uw antwoord, Jenny Wiersema?  
*Ja. Daartoe helpe mij God.*

God, onze hemelse Vader,  
die u tot dit ambtswerk heeft geroepen,  
geve u de genade,  
dat u daarin ook voortaan trouw en vruchtbaar  
werkzaam mag zijn.

**Amen**

*de voorganger bekrachtigt deze woorden met een handdruk*

## Gelofte en bevestiging van de ambtsdrager die nieuw aantreedt

*de betreffende ambtsdrager komt naar voren*

Geliefde zuster,  
u die nu voor het eerst geroepen wordt tot het ambt van ouderling in deze gemeente:

Draagt u de overtuiging en het vertrouwen dat God u in het ambt roept tot dienstbaarheid?

Aanvaardt u de heilige Schrift als enige regel van geloof en zich wilt verzetten tegen al wat daarmee strijdig is?

Beloof u uw ambt waardig en trouw te bedienen met liefde voor de gemeente en voor alle mensen die de Heer op uw weg brengt, belooft u geheim te houden wat vertrouwelijk te uwer kennis komt, en belooft u uw taak te vervullen overeenkomstig de orde van onze kerk?

Wat is daarop uw antwoord, Gery de With?  
*Ja. Daartoe helpe mij God.*

### Gebed

Gemeente,  
laten wij bidden tot de Eeuwige, onze God,  
in gemeenschap met heel de Kerk  
in hemel en op aarde,  
dat Hij zijn genade geeft aan hen  
die Hij roept in het ambt.

### Stil gebed

### Zingen

**Lied 360: 1, 2 en 3**

### Bevestigingsgebed

Gezegend zijt Gij, Heer, onze God,  
die Israël uit Egypte hebt bevrijd en uitgeleid  
door de dienst van Mozes, Mirjam en Aäron.

Gij die uw volk  
profeten, priesters en koningen hebt gegeven,  
mensen geroepen tot uw dienst,  
gezalfd met uw Geest.

Gezegend zijt Gij, Heer onze God,  
die uw Zoon hebt gezonden,  
Jezus Messias,  
die kwam om te dienen  
en mensen heeft geroepen  
om in zijn naam elkaar bij te staan en de weg te wijzen.

Gij zijt het, die ook uw gemeente  
dienaren en dienaressen schenkt  
om haar te verzorgen, te leren en te leiden  
en zo uw volk toe te rusten  
tot goede woorden en werken.

**Amen**

*de te bevestigen ambtsdrager knielt*

### Zegen

God, onze hemelse Vader,  
geve u zijn heilige Geest  
tot vervulling van het ambt van ouderling  
in de gemeente van Jezus Christus.

**Amen**

### Na de bevestiging

Wij bidden U,  
geef hen die het ambt dragen,  
dat zij gehoorzaam aan uw roepstem  
en vertrouwend op uw beloften,  
vrijmoedig hun taak aanvangen  
tot eer van uw Naam,  
tot vreugde voor ons allen  
door onze Heer, Jezus Christus, uw Zoon,  
die met U, in de eenheid van de heilige Geest,  
leeft en regeert in de eeuwen der eeuwen.

**Amen**

### Aanvaarding en verwelkoming

*allen gaan staan*

Gemeente,  
dit zijn uw ouderlingen en diaken.  
Wilt u hen in uw midden ontvangen  
en hen hooghouden in hun ambt?  
**Ja, dat willen wij van harte.**

### Vredegroet

De vrede van de Heer zij altijd met u.  
**En met uw geest.**  
Wens elkaar de vrede.

*allen gaan zitten*

*de (nieuwe) ambtsdragers nemen plaats bij de kerkenraad  
wisselen stola*

### Gebed van de zondag

#### Aandacht voor de kinderen *(die onder het lied naar de nevendienst gaan)*

On-ze we-gen scheid-en voor e-ven, wij gaan op in een  
zij en wij. Maar één is de weg ten le-  
- ven, één Paas-licht schijnt al-len bij. Met dit licht  
op je pad, de-ze lamp voor je voet, heb je zicht,  
zie je goed hoe je lo-pen moet, met dit licht op je pad, de-ze  
lamp voor je voet, zie je goed hoe je wand'-len moet

## Dienst van de Schriften

**Toralezing** Exodus 4:1-17

**Antwoordpsalm** Psalm 118 a

**Evangelielezing** Marcus 1:16-20

**Acclamatie**



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,  
Va-der en Zoon, Hei - li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu - wen.

## Uitleg en Verkondiging

**Orgel** Sarabande uit Franse Suite nr. 5 J.S. Bach

**Zingen** Lied 362

## Dienst van de Gebeden en Gaven

### Diaconale en pastorale mededelingen

### Dankgebed en voorbeden

na iedere intentie: ..... zo bidden wij (368 g)



A - dem van God, ver-nieuw ons be-staan.

### Stil gebed en Onze Vader

**Collecten** 1. Christelijk Spiritueel Centrum Hilversum 2. Kerk

**Cantorij** Hymn C.V. Stanford (1852 - 1924)

Oh! for a closer walk with God,  
a calm and heav'nly frame,  
a light to shine upon the road  
that leads me to the Lamb!

O! was mijnwand'len meer met God,  
kalm, vredig mijn gemoed,  
en viel een licht maar over 't pad  
dat naar het Lam mij voert!

Return, o holy Dove, return,  
sweet messenger of rest;  
I hate the sins that made thee mourn  
and drove thee from my breast.

Keer weer, o heil'ge Duif, keer weer,  
bode van stille vree;  
Ik heb u met mijn kwaad gesmart,  
'k verdreef u uit mijn hart.

So shall my walk be close with God,  
calm and serene my frame,  
so purer light shall mark the road  
that leads me to the Lamb.

Dan is mijn wand'len dicht naast God,  
vol vrede mijn gemoed,  
dan valt een klaar licht op het pad  
dat naar het Lam mij voert.

*de kinderen komen terug uit de nevendienst  
met de kinderen van de crèche*

### Gebed over de gaven

*de gemeente gaat staan*

**Slotlied** Lied 838

### Zending en zegen



orgel allen  
A - men A - men A - men

### Orgelspel

### Toelichting liturgische schikking

Centraal in de schikking zien we een hoge, ijle plant die zich uitstrekt naar de hemel, omgeven door vurig-gekleurde bloemen.

De gemberplant symboliseert het jaarthema 'Meer dan het gewone', niet alleen door de vorm, maar ook door de bijzondere smaak, die pittig en verwarmend is. De rood-oranje-geel gekleurde bloemen symboliseren de liefde van God én het vuur van de Geest die nodig zijn om onze blik te verruimen en om met nieuwe ogen te staan in de wereld van alledag.

Wij allen zijn geroepen om daar iets aan toe te voegen: mensen van God te zijn.

**U bent van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade  
en een lekker stuk taart van het buffet**