



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Zondag 7 april 2019

10.00 uur

5^e Zondag in de Veertig Dagen
'Doe mij recht'

Doe mij recht, o God,
en voer mijn rechtsgeding
tegen een onheilig volk,
en red mij.
Gij zijt de God van mijn toevlucht.

Psalm 43:1-2a

Kleur: paars
Voorganger: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort
Ouderlingen: C.H. van Schaik; D.E.E. Figeo
Diaken: J. Wiersema
Organist: Pieter Kaars
Lector: J. v.d. Velde

Toelichting project KND en liturgische bloemschikking

In de Veertig Dagen en met Pasen volgen de kinderen het project 'Je weet niet wat je ziet'.

In de kerk groeit er een tafereel rondom een tent en 40 stenen, met allerlei symbolen die passen bij de lezingen van die zondag en de Veertig Dagen.

Met Pasen wordt de tent een graf, dat uiteindelijk leeg blijkt te zijn.

In de kinderdienst maken de kinderen elke week iets dat ze bij terugkomst in de kerk bij de tent leggen.

In de bloemschikking wordt in de loop van de weken een weg ten leven verbeeld: van woestijn naar paastuin.

Thema van vandaag: In de wijngaard.

We lezen de gelijkenis van de onrechtvaardige pachters.

We zien bij de tent druiventrossen.

We zien in de schikking wortels van de wijnstok.

Aarde

Leven

met beide voeten op de grond,

zich verdiepen:

aarden in geloof

en vernieuwd leven.

Orgel

Vorbereitung

Welkom

Stilte

Orgel

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus **Psalm 43: 3 en 4**

Bemoediging **Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

Drempelgebed **O God zie ons aan zoals we zijn,
mensen die het goede wel willen
maar vaak het verkeerde doen.
Vergeef wat wij misdeden,
en laat ons weer leven met hart en ziel.
Dat vragen wij door Jezus de Christus
en door de Geest die ons verbindt.
Amen**

de gemeente gaat zitten

Zingen **Psalm 43: 5**

Smeekebed

Kyrie **Tussentijds 9: 13, 14 (mel. NLB 281)**

Om alles wat U tegenspreekt,
een wereld waar uw naam ontbreekt:
Kyrie eleison

Uw Zoon heeft ons de weg gebaad,
wij zullen vol vertrouwen gaan:
Kyrie eleison

Groet

De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebet van de zondag

Gesprek met de kinderen

Projektlied

refrein
Van bui - ten naar bin - nen, naar links en naar rechts, zo
groot is de we - reld, zo wijd is het le - ven en
Fine
God brengt de men - sen te - recht.
De tuin is ver - wil - derd, de wijn - gaard ka - pot, geen
vrucht om het le - ven te vie - ren. Maar toch blijft de aar - de de
scep - ping van God, een thuis voor de men - sen en die - ren.

Dienst van de Schriften

Profetenlezing **Jesaja 58: 3 - 10**

Zingen **Lied 573: 1 en 2**

Evangelielezing **Lucas 20: 9 - 19**

Acclamatie



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,
Va-der en Zoon, Hei - li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na iedere intentie: zo bidden wij



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader

Collecten 1. Zending: Rwanda 25 jaar na de genocide 2. Kerk

*tijdens de collecte komen de kinderen terug uit de nevendienst
samen met de kinderen uit de crèche*

Gebed over de gaven

“De Heer zegene onze gaven en stelde ze in dienst van zijn Koninkrijk”. **Amen**

Project

de gemeente gaat staan

Slotlied **1008**

Zending en zegen



A - men A - men A - men

Orgel

Mededelingen

Vespers in de 40-dagentijd:

Dinsdag 9 april, 19.15 uur, Pauluskerk

Voorafgaand aan de Vespers organiseert de ZWO een sobere maaltijd in een van de achterzalen van de Pauluskerk. Aanvang: 18.00 uur.

U kunt zich hiervoor nog opgeven via het gele formulier of bij Nel van Houwelingen of bij Wim Kaars.

Bewust Bijbellezen

Woensdag 10 april, 20.00-21.30 uur, Pauluskerk

Na de serie over Lucas als therapeut, keren we terug naar onze gebruikelijke invalshoek: we lezen het evangelie van de komende zondag. In dit geval is dat Palmzondag en dus verdiepen we ons in de intocht van Jezus in Jeruzalem met de daarop volgende tempelreiniging. Wat hebben die twee verhalen met elkaar te maken? En waarom rijdt Jezus op een ezeltje en niet op een paard?

Ds. Bert Aalbers begeleidt ons.

Nieuw e-mailadres "liturgiemakers"

I.v.m. steeds meer problemen met Yahoo, hebben de liturgiemakers een nieuw e-mailadres gekregen.

Dit nieuwe adres is: liturgie@pauluskerkbreukelen.nl

Nacht van de vluchteling 15 – 16 juni 2019

Het lijkt ons als Pauluskerk een mooi gebaar om als Gemeente een groep te maken, die samen voor dit goede doel loopt. Het team is inmiddels geformeerd: **Pauluskerk Breukelen**, met als thema: "**Meer dan het gewone!**" (ons jaarthema). We hebben ervoor gekozen om 10 km te lopen in Amsterdam; starttijd 18.45 uur. Inmiddels hebben zich 10 wandelaars gemeld, maar het zou uiteraard fantastisch zijn als er meer mensen meelopen. Je kunt je aanmelden rechtstreeks bij mij of via de site: www.nachtvandeavluchteling.nl/route/10-km-amsterdam/meedoen.

Uiteraard zijn we OOK op zoek naar gemeenteleden die ons team willen sponsoren. Dit kan ook rechtstreeks bij mij of via de site: www.nachtvandeavluchteling.nl/team/pauluskerk-breukelen/doneren.

Mocht het aanmelden of doneren niet lukken, neem dan even contact met me op. Ik kijk uit naar een gezellige wandeling!

Ans van der Velde (vanderveldeans@gmail.com; 06 12611812)