

Woensdag 25 december 2019, 10.00 uur

# Kerstochtend



Pauluskerk - Breukelen

kleur: wit

Voorganger: ds. Bert Aalbers  
Ouderling: Andries van Gijn  
Diaken: Jenny Wiersema  
Organist: Diederik Bos  
Trompettist: Jorn Leijen  
Lector: Henriëtte Satumalaij

## *Liturgische bloemschikking*

Vandaag, met Kerstmis is de liturgische kleur wit, de kleur van een hoogtijfeest, de kleur van het Licht dat onder ons gekomen is door de geboorte van Jezus, onze Messias. Daarom zijn de drie paarse en het ene roze lint aan de grote krans vervangen door witte linten.

En daarom zijn ook de bloemen wit: het tafelboeket, de bloemen in de liturgische schikking, de bloemen in de vazen onder het orgel en op de statiefs.

In de liturgische bloemschikking staat bovendien een kaars, die letterlijk het Licht van Christus uitstraalt.

## *Adventsproject: Geen ander teken ons gegeven...*

In Lucas 2 horen we de engel tegen de herders zeggen: "Dit is voor u het teken: een kind in doeken gewikkeld en liggend in een kribbe."

Op de voorafgaande Adventszondagen lazen we steeds een verhaal uit het Eerste Testament waarin een *teken* gegeven wordt, achtereenvolgens aan Noach, Abram, Gideon en Achaz.

Vanmorgen sluiten we dit unieke project af. Uniek, want het Adventsproject van dit jaar is uitgedacht en voorbereid door en met de Liturgiecommissie, de Kindernevendienstgroep, de Bloemencommissie en de predikant, terwijl Diederik Bos de muziek componeerde bij ons stapellied.

## Liederen voor de dienst

### Er is een kindeke geboren op aard

Er is een kindeke geboren op aard. (bis)  
't Kwam op de aarde voor ons allemaal. (bis)

't Kwam op de aarde en 't had er geen huis. (bis)  
't Kwam op de aarde en 't droeg al zijn Kruis. (bis)

Er is een Kindeke geboren in 't strooi. (bis)  
't Lag in een kribbe, bedekt met wat hooi. (bis)

### Geen wiegje als rustplaats

Geen wiegje als rustplaats, maar een krib was 't weleer,  
waar 't Kindeke Jezus lei zijn hoofdje ter neer.  
De sterren, zij keken van de hemel zo mooi,  
naar het Kindeke Jezus, hoe het sliep in het hooi.

Door 't loeien der koeien was het kindje ontwaakt,  
maar daardoor werd 't kind niet aan 't schreien gemaakt.  
Heer Jezus, nu ziet Ge uit de hemel ter neer,  
ik dank u, dat g'eens ook een kindje waart, Heer.

O, zegen de kind'ren veraf en dichtbij,  
Gij houdt van hen allen evenveel als van mij.  
Gij wilt, dat wij kind'ren, al zijn wij nog klein,  
bij u in de hemel ook eens zullen zijn.

### Hoe leit dit kindeke

Hoe leit dit Kindeke hier in de kou,  
ziet eens hoe alle zijn ledemens beven,  
ziet eens hoe dat het weent en krijt van rouw!  
Na, na, na, na, na, na, Kindeke teer,  
ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer...

Na ras dan, herderkens komt naar de stal,  
speelt een zoet liedeken voor dit teer lammeken.  
Mij dunkt het nu wel haast slapen zal.  
Na, na, na, na, na, na, Kindeke teer,  
ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer...

En gij, o engelkes, komt hier ook bij,  
zingt een motetteke voor uwen Koning.  
Wilt hem vermaken met uw melodij.  
Na, na, na, na, na, na, Kindeke teer,  
ei zwijg toch stil, sus, sus! En krijt niet meer...

### O Kindeke klein

O Kindeke klein, o Kindeke teer,  
uit hoge hemel daalt Gij neer,  
verlaat uw Vaders heerlijk huis,  
wordt arm en hulploos,  
draagt een kruis.  
O Kindeke klein, o Kindeke teer.

O Kindeke klein, o Kindeke teer,  
Gij zijt ons uitverkoren Heer.  
Ik geef U heel het harte mijn,  
ach, laat mij eeuwig bij u zijn.  
O Kindeke klein, o Kindeke teer.

### In Bethlehems stal

In Bethlehems stal lag Christus de Heer,  
in doeken gehuld, als kindje terneer.  
Voor Hem was geen plaats meer in herberg of huis.  
Zijn wieg was een kribbe, zijn troon was een kruis.

Zo arm werd de Heer, der engelen Heer,  
die zondaren mint, zo nameloos teer;  
die hun wil vergeven, hoe veel het ook zij;  
zo arm werd de Heiland voor u en voor mij.

Lam Gods, voor de schuld der wereld geslacht,  
die eens aan het kruis voor mij hebt volbracht.  
Ik kniel bij Uw kribbe met dankend gemoed,  
en breng U eerbiedig mijn zeeg'nende groet.

Ik wijd U mijn vreugd, mijn leven, mijn hart;  
bij U wil ik zijn in blijdschap en smart.  
Geef Gij mij een harte, dat steeds U bemint,  
dan ben ik van nu aan voor eeuwig Uw kind.

### **De herdertjes lagen bij nachte**

De herdertjes lagen bij nachte,  
zij lagen bij nacht in het veld.  
Zij hielden vol trouwe de wachte,  
zij hadden hun schaapjes geteld.  
Daar hoorden zij d'engelen zingen,  
hun liederen vloeiend en klaar.  
De herders naar Bethlehem gingen,  
't liep tegen het nieuwe jaar.

Toen zij er te Bethlehem kwamen,  
daar schoten drie stralen dooreen.  
Een straal van omhoog zij vernamen,  
een straal uit het kribje beneen.  
Daar vlamd' er een straal uit hun ogen  
en viel op het Kindeke teer.  
Zij stonden tot schreiens bewogen  
en knielden bij Jezus neer.

Ach kindje, ach kindje, dat heden  
in 't nederig stalletje kwaamt,  
ach, laat ons uw paden betreden  
want gij hebt de wereld beschaamd.  
Gij kwaamt om de wereld te winnen,  
de machtigste vijand te slaan.  
De kracht uwer liefde van binnen  
kan wereld noch hel weerstaan.

### **Heerlijk klonk het lied der eng'len**

Heerlijk klonk het lied der eng'len  
in het veld van Efrata:  
Ere zij God in den hoge,  
loof de Heer, halleluja!

*Refrein:*

Vrede zal op aarde dagen,  
God heeft in de mens behagen.  
Zalig die naar vrede vragen,  
Jezus geeft die, hoort zijn stem.

In een kribbe lag Hij neder,  
weldra werd een kruis zijn troon.  
Ja, om zondaars te verlossen  
droeg Hij spot en smaad en hoon.  
*Refrein*

Leer ons bij uw kribbe buigen,  
leer ons knielen bij uw kruis,  
leer ons in uw naam geloven,  
neem ons eens in 't Vaderhuis.  
*Refrein*

### **Eeuwen geleden**

Eeuwen geleden, kwamen getreden  
herders in Bethlehems arme stal.  
Zacht ziet de moeder neer  
op 't Kindje klein en teer.  
't Hemelse licht schijnt overal

Kind in de heil'ge nacht,  
dat ons Gods liefde bracht,  
ook wij staan om Uwe krib geschaard.  
Lief, heilig kindekijn, nu wij zo stille zijn  
klinkt zacht en teder: Vrede op aard.

## Voorbereiding

Intocht kinderen Lied 477: 1 en 2 - Komt allen tezamen

Welkom

Stilte

Orgel Vom Himmel hoch da komm Ich her Max Reger

Aansteken van de kaarsen



Het licht waarvan wij dromen, het grote Licht is daar!  
Want Jezus is geboren, zo worden dromen waar!

*de gemeente gaat staan  
onder het zingen worden de kaarsen aangestoken*

Psalm Psalm 132: 3

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
**die hemel en aarde gemaakt heeft,**  
die trouw houdt tot in eeuwigheid,  
**en niet laat varen het werk van zijn handen.**

Drempelgebed God, wij, die zo vaak in duisternis wonen,  
hebben een ster gezien.  
Wij, die zo vaak verward zijn in strijd,  
bidden om uw vrede op onze aarde.  
Wij, vaak zo ver bij U vandaan,  
zoeken naar Immanuel, God met ons.  
**Breng ons bij uw Koningskind  
en geef ons vrede.**

Amen

Psalm Psalm 132: 4

Smeekgebed

Kyrielied  
m. 476 Heer in alle dagen  
dat er mensen zijn  
staan zij voor zoveel vragen  
en zoveel pijn.

Wil ons niet verlaten  
in ons levenslot, o Heer,  
hier al op dit aardrijk  
verwachten wij U weer!  
Kyrie-eleis.

*allen gaan staan*

Glorialied  
m. 'Ere zij God'

Ere aan God, ere aan God,  
in den hoge, ....  
Vrede op aarde, ....,  
in de mensen van welbehagen.  
Ere aan God in den hoge, ....  
Vrede op aarde, vrede op aarde, ....,  
In de mensen, in de mensen van welbehagen, ....,  
.... van welbehagen.  
Ere aan God, ere aan God,  
in den hoge, in den hoge, in den hoge.  
Vrede op aarde, vrede op aarde,  
in de mensen van welbehagen.  
Amen, amen.

*allen gaan zitten*

Groet De Eeuwige zij met u  
**Zijn Geest in ons midden**

Gebed voor de Kerstdag

Zingen Lied 489: 1, 2

Aandacht voor en lied met de kinderen

Stapellied

*refr.*

Ga mee op weg naar Kerst-mis, Gods te-ken wijst de weg;  
een te-ken, een te-ken, een te-ken van de Heer.

*vers*

No-ach krijgt van God een te-ken: Sla je o-gen naar om-hoog,  
nooit meer zal een zond-vloed ko-men, kijk, daar staat de re-gen-boog.

2. Abram krijgt van God een teken:  
Tel de sterren als je kunt.  
Zo groot zal je volk eens worden.  
En hij heeft op God vertrouwd. *Refr.*

3. Gideon vraagt zelf een teken  
omdat hij het niet vertrouwt.  
Komt met ongezuurde broden.  
Hij wil dat het Pasen wordt. *Refr.*

4. Achaz wil van God geen teken.  
Maar dat teken krijgt hij wel:  
straks wordt er een Kind geboren  
en dat heet Immanuël. *Refr.*

*de kinderen gaan naar de nevendienst*

### Dienst van de Schriften

**Evangelielezing** Lucas 2:1-20, onderbroken door

Lied 498:1, 2, 3

Lied 487

Lied 475

### Uitleg en Verkondiging

**Orgel** Allegretto uit Sonata 4 Felix Mendelssohn

**Zingen** Lied 478

### Dienst van Gebeden en Gaven

#### Diaconale en pastorale mededelingen

#### Dankgebed en voorbede

na iedere intentie: ..... zo bidden wij



*(Liedboek 368c)*

#### Stil gebed

#### Onze Vader

**Zingen** Lied 474: 1, 2, 3

**Collecten** 1. Kinderen in de knel 2. Kerk

*tijdens de collecte kunnen ouders hun kind ophalen uit de crèche  
de kinderen komen terug uit de nevendienst*

#### Gebed over de gaven

*allen gaan staan*

**Slotlied** Lied 506

**Zending en zegen**



**Orgel/trompet**

Wij nodigen ieder van harte uit  
voor koffie, thee en limonade

## Mededelingen

De **Pauluskerk** wenst iedereen gezegende dagen toe en nodigt ieder van harte uit voor het bijwonen van een of meer van de volgende diensten:

### **Zondag na Kerstmis**

zondag 29 december, 10.00 uur

voorganger: ds. L. Schoonderbeek (Amersfoort)

### **Oudejaarsavond**

dinsdag 31 december, 19.30 uur

voorganger: ds. B. Aalbers

### **Nieuwjaarsochtend**

woensdag 1 januari, 10.30 uur

voorganger: ds. B. Aalbers



**Pauluskerk**  
*Een wereld andersom*