

Laat wie zaaien  
straks ook maaien  
naar uw goede wet.  
Zegen onze landen;  
't werk van onze handen,  
God, bevestig het!

(Gezang 351:4 LvdK)

Kleur: Paars

Voorgangers: Ds. B. Aalbers, Maarssen  
Ouderling: Andries van Gijn  
Diaken: Jenny Wiersema  
Organist: Pieter Kaars

<b>Welkom</b>	Heer, open mijn lippen. <b>Mijn mond zal zingen van uw eer.</b> God, kom mij te hulp. <b>Heer, haast u mij te helpen.</b>
<b>Zingen</b>	Psalm 31:1,7,13
<b>Bemoediging</b>	Ik sla mijn ogen op naar de bergen <b>vanwaar zal mijn hulp komen?</b> Mijn hulp is van de Heer <b>die hemel en aarde gemaakt heeft.</b>
<b>Hymne</b>	Lied 834
<b>Smeekgebed</b>	
<b>Zingen</b>	Psalm 33:7,8
<b>Groet</b>	
<b>Gebed voor de opening van het Woord</b>	
<b>Lezen</b>	Psalm 4
<b>Zingen</b>	Psalm 27:4,5
<b>Lezen</b>	Lucas 11: 1-13
<b>Zingen</b>	Lied 995
<b>Meditatie</b>	Psalm 4:7

*Velen zeggen: Wie zal ons het goede doen zien?  
Verhef over ons het licht van Uw aanschijn, o Heer!*

<b>Orgel</b>	
<b>Zingen</b>	Psalm 4
<b>Avondgebed</b>	Lied 202 (gesproken)
<b>Dankgebed</b>	
<b>Voorbede</b>	na iedere intentie: ..... zo bidden wij (Liedboek 367*)
	
	Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.
<b>- Stil gebed</b>	
<b>- Onze Vader</b>	
<b>Zingen</b>	Lied 415
<b>Kollektes</b>	1. Diakonie 2. Kerk
<b>Avondlied</b>	Lied 263
<b>Wegzending en Zegen</b>	
	
<b>Orgel</b>	