

Zondag 29 maart 2020, zondag Judica

Voorganger ds Speelman Organist Diederik Bos
Techniek Sjoerd de Jong

Orgelspel

Welkom

Psalm van de zondag 43: 3 en 4

O Here God, kom mij bevrijden
zend mij uw waarheid en uw licht
die naar uw heilige berg mij leiden,
waar Gij mij woning wilt bereiden.
Geef dat ik door U opgericht
kom voor uw aangezicht

Dan ga ik op tot uw altaren
tot U, o bron van zaligheid.
Dan mag mijn ziel uw heil ervaren
en dankbaar ruisen alle snaren
voor U die al mijn vreugde zijt
en eind'loos mij verblijdt.

Bemoediging en Groet

Drempelgebed

Orgel

Gebed

Lezing Johannes 5: 1-14

Daarna was er een Joods feest, en Jezus ging naar Jeruzalem. ²In Jeruzalem is bij de Schaapspoort een bad met vijf zuilengangen dat in het Hebreeuws Betzata heet. ³Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. ⁵Er was ook iemand bij die al achtendertig jaar ziek was. ⁶Jezus zag hem liggen; hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem: 'Wilt u gezond worden?' ⁷De zieke antwoordde: 'Heer, als het water gaat bewegen is er niemand om mij erin te helpen; ik probeer het wel, maar altijd is een ander al vóór mij in het water.' ⁸Jezus zei: 'Sta op, pak uw mat op en loop.' ⁹En meteen werd de man gezond: hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag sabbat. ¹⁰De Joden zeiden dan ook tegen de man die genezen was: 'Het is sabbat, het is niet toegestaan een slaapmat te

dragen!' ¹¹Maar hij zei tegen hen: 'Degene die mij genezen heeft, zei tegen mij: "Pak uw mat op en loop."' ¹²Wie zei dat tegen u?' vroegen ze. ¹³Maar de man die genezen was kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen omdat daar zo veel mensen waren.

Preek

Orgel

Lied 534

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden,
is zelf het licht dat ruimte geeft,
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de lammen lopen liet,
hun dode krachten deed ontvlammen,
is zelf de weg tot waar geluk:
ons levenspad, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf,
met overdaad hen kwam verwarmen,
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God.

Hij die de doven horen deed,
hun eigen oren deed geloven,
is zelf het woord dat waarheid spreekt:
het levend woord, de Zoon van God.

Gebeden, stil gebed, Onze Vader

Slotlied 416

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Bij gevaar, in bange tijden,
over jou Zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn.
Tot wij weer elkaar ontmoeten,
in zijn naam elkaar begroeten.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

Zegen

Orgelspel