

DIENST VAN WOORD EN GEBED

bij het afscheid van

COR VAN GINKEL

30 juni 1926 – 18 april 2020

Donderdag 23 april, 13.30 uur

voorganger: ds. B. Aalbers, Maarssen
organist dhr. D. Bos



Pauluskerk

Een wereld andersom

INTREDE

*allen gaan staan, de gestorvene wordt binnengedragen.
kaarsen kunnen worden ontstoken.*

Welkom

Bemoediging en Groet

Intredelied Psalm 42.1,5

't Hijgend hert, der jacht ontkomen,
Schreeuwt niet sterker naar 't genot
Van de frisse waterstromen,
Dan mijn ziel verlangt naar God.
Ja, mijn ziel dorst naar den HEER';
God des levens, ach, wanneer
Zal ik naad'ren voor Uw ogen,
In Uw huis Uw Naam verhogen?

Maar de HEER' zal uitkomst geven,
Hij, die 's daags Zijn gunst gebiedt.
'k Zal in dit vertrouwen leven,
En dat melden in mijn lied;
'k Zal Zijn lof zelfs in den nacht
Zingen, daar ik Hem verwacht;
En mijn hart, wat mij moog' treffen,
Tot den God mijns levens heffen.

Gedachtenis

Lied Nader tot U

Nader tot U o Heer, nader tot U.
Drukt mij de zorg terneer, ik kom bij U
In al mijn pijn en smart, wens ik met heel mijn hart,
Dichter bij U te zijn, nader tot U.

Weldra is 't einde daar van d'aardse strijd.

Wat ook mijn deel hier zij voor korte tijd.
Gij, Heer hebt mij bereid, eeuwige zaligheid.
Nader mijn God to U, eeuwig met U

DE HEILIGE SCHRIFT

Gebed

Schriftlezing **Psalm 84**

Lied **Groot is uw trouw**

Groot is uw trouw, o Heer mijn God en Vader
Er is geen schaduw van omkeer bij U
Ben ik ontrouw, Gij blijft immer Dezelfde
die Gij steeds waart, dat bewijst Gij ook nu

Groot is uw trouw, o Heer, groot is uw trouw, o Heer
iedere morgen aan mij weer betoond.
Al wat ik nodig had, hebt Gij gegeven
Groot is uw trouw, o Heer, aan mij betoond

Verkondiging

Antwoordlied **Psalm 84.2,6**

Zelfs vindt de mus een huis, o HEER,
De zwaluw legt haar jongskens neer
In 't kunstig nest bij Uw altaren,
Bij U, mijn Koning en mijn God,
Verwacht mijn ziel een heilrijk lot;
Geduchte HEER der legerscharen,
Welzalig hij, die bij U woont,
Gestaâg U prijst en eerbied toont.

Want God onze Heer die ons mild
bestraalt als zon, beschermt als schild,
zal in genade ons verhogen.
Zijn hand onthoudt het goede niet

aan wie oprecht Hem hulde biedt
en eerlijk wandelt voor zijn ogen
HEER, die het al in handen houdt,
welzalig die op U vertrouwt.

GEBEDEN

Dankzegging en voorbede

Slotlied

Gezang 390

'k Wil U, o God, mijn dank betalen,
U prijzen in mijn avond lied.
Het zonlicht moge nederdalen,
maar Gij, mijn licht, begeeft mij niet.
Gij woudt mij met uw gunst omringen,
meer dan een vader zorgdet Gij,
Gij, milde bron van zegeningen:
zulk een ontfermer waart Gij mij.

U trouwe zorg wou mij bewaren,
uw hand heeft mij gevoed, geleid;
Gij waart nabij in mijn bezwaren,
nabij in elke moeilijkheid.
Deez' avond roept mij na mijn zorgen
tot rust voor lichaam en voor geest.
Heb dank, reeds van de vroege morgen
zijt Gij mijn heil en hulp geweest.

Ik weet, aan wie ik mij vertrouwe,
al wisselen ook dag en nacht.
Ik ken de rots waarop ik bouwe:
hij feilt niet, die uw heil verwacht.
Eens aan de avond van mijn leven
breng ik, van zorg en strijden moe,
voor elke dag, mij hier gegeven,
U hoger, reiner loflied toe.

Uitgeleide

Orgel

Psalm 43.4

Dan ga ik op tot Gods altaren,
Tot God, mijn God, de bron van vreugd;
Dan zal ik, juichend, stem en snaren
Ten roem van Zijne goedheid paren,
Die, na kortstondig ongeneugt',
Mij eindeloos verheugt.

*onder dit lied wordt de gestorvene uitgedragen
de klok luidt*

OP DE BEGRAAFPLAATS [Tienhoven]

Graflegging

Schriftwoorden

Geloofsbelijdenis

Onze Vader

Zegen