

# Dankdienst

voor het leven van

## Anne-Sophie Emelie Henny Gaspersz

gehouden in de Pauluskerk  
te Breukelen  
vrijdag 15 mei 2020  
aanvang 14.00 uur



Voorganger: ds. G.M. Speelman  
Ouderling: Gery de With  
Sopraan: Paulien van der Werff  
Pianist: Arjan Veen

Wachet auf, ruft uns die Stimme J.S. Bach, sopraan en piano

Anne-Sophie wordt binnengebracht (allen gaan staan)

Lachrimae Pavane John Dowland, sopraan en piano

### Welkom

Votum en groet

Wij zingen (3 keer): Als alles duister is (LB 598)

Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.  
Als al les duis ter is, ont steek dan een lich tend vuur  
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft.

### Drempelgebed

Aansteken van de kaarsen

Verhalen over Anne-Sophie door Jeff, Daniël en Fenna

Wij zingen: Een mens te zijn op aarde (LB 807)

Een mens te zijn op aar - de  
is pijn-lijk be - ge - na - digd zijn

en zoe-ken, nooit ver - za - digd zijn,  
 is rus - ten in de aar - de  
 als al - les is vol-bracht.

Liedboek O

De bomen hebben wortels,  
 de bomen mogen stevig staan  
 maar mensen moeten verder gaan.  
 De bomen hebben wortels  
 maar mensen gaan voorbij.

Een mens te zijn op aarde  
 is pijnlijk begenadigd zijn  
 en zoeken, nooit verzadigd zijn,  
 is rusten in de aarde  
 als alles is volbracht.

Hoe zullen wij volbrengen  
 wat door de eeuwen duren moet  
 een mens te zijn die sterven moet?  
 Wij branden van verlangen  
 tot alles is voltooid

### Een gedicht

Pie Jesu Gabriel Fauré, sopraan en piano

**Lezing:** Romeinen 8, 38,39

**Wij zingen:** Gij waakt en draagt (LB 265)

1 Gij waakt en draagt  
 en vraagt aan mij  
 of ik ver-dra-gen kan  
 uw scha-duw aan mijn zij.

Liedboek C

Gij hoedt, behoedt  
 en zoekt naar mij  
 of ik vermoeden kan  
 uw adem dicht in mij.

Gij wacht bij nacht  
 en dag op mij  
 of ik vernemen wil  
 uw hartslag diep in mij.

Gij zoekt mij, noemt  
 en roept mijn naam:  
 wanneer ik horen wil  
 zal ik uw stem verstaan.

### Overweging

**Wij zingen:** De steppe zal bloeien (LB608)

1 De step-pe zal bloei-en  
 de step-pe zal la-chen en jui - chen.  
 De rot-sen die staan

van-af de da-gen der schep-ping  
 staan vol wa-ter, maar dicht  
 de rot-sen gaan o - pen.  
 Het wa-ter zal stro-men  
 het wa-ter zal tin-te-len, stra-len,  
 dor-sti-gen ko-men en drin - ken.  
 De step-pe zal drin-ken,  
 de step-pe zal bloei-en,  
 de step-pe zal la-chen en jui - chen.

Liedboek O

De ballingen keren,  
 zij keren met blinkende schoven.  
 Die gingen in rouw  
 tot aan de einden der aarde,  
 één voor één, en voorgoed,  
 die keren in stoeten.  
 Als beken vol water,  
 als beken vol toesnellend water,  
 schietend omlaag van de bergen.  
 Met lachen en juichen;  
 die zaaiden in tranen,  
 die keren met lachen en juichen.

De dode zal leven.  
 De dode zal horen: nu leven.  
 Ten einde gegaan en onder stenen bedolven:

Dode, dode, sta op,  
 het licht van de morgen.  
 Een hand zal ons wenken,  
 een stem zal ons roepen: Ik open  
 hemel en aarde en afgrond.  
 En wij zullen horen  
 en wij zullen opstaan  
 en lachen en juichen en leven.

### Dankgebed en voorbeden

Wij zingen: Ga met God (LB 416)

1 Ga met God en Hij zal met je zijn,  
 jou na - bij op al je we - gen  
 met zijn raad en troost en ze - gen.  
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
 bij gevaar, in bange tijden,  
 over jou zijn vleugels spreiden.  
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn:  
 in zijn liefde je bewaren,  
 in de dood je leven sparen.  
 Ga met God en Hij zal met je zijn.

Ga met God en Hij zal met je zijn,  
tot wij weer elkaar ontmoeten,  
in zijn naam elkaar begroeten.  
Ga met God en Hij zal met je zijn.

### Woorden van uitgeleide

(uit de absoute van Huub Oosterhuis)

Om de laatste eer te brengen aan deze mens  
om recht te doen aan haar leven en sterven  
staan wij hier  
rondom het dode lichaam  
dat ons van haar is overgebleven.  
Wij houden onze ogen gericht  
op het kruis van Jezus Christus  
en spreken uit  
in tastend geloof,  
dat dit het einde niet is,  
dat onze God een God van levenden is.  
Meer dan haar lichaam  
is ons de naam  
van deze mens gebleven;  
die naam spreken wij hier uit,  
met eerbied en genegenheid:  
Anne-Sophie  
En wij bidden u:  
God, herinner u haar naam,  
die zij van mensen heeft ontvangen  
en waarin zij gekend wordt  
ook al is zij gestorven,  
die naam die Gij geschreven hebt  
in de palm van uw hand.

Laat ons nu gaan in vrede  
om haar, die wij dit uur  
voor het laatst in ons midden mochten hebben,  
weg te dragen naar haar graf.

Wij geven haar uit handen,  
wij leggen haar neer in de aarde,  
in de handen van de levende God.

Laat ons samen bidden:

**Onze Vader ...**

### Zegen

Lachrimae Pavane John Dowland, sopraan en piano

Bij de uitgang brengen wij met elkaar een laatste groet aan Anne-Sophie