

ZONDAG TRINITATIS - 7 JUNI 2020

Voorganger: ds Bert Aalbers

Organist: Diederik Bos

Techniek: Sjoerd de Jong

Zang: o.a. Nederland zingt

Orgel

Welkom

Psalm 8

- 1 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven-
machtige God, Gij die uw majesteit
ten hemel over ons hebt uitgebreid.
- 2 Wel doet de hemel hoog uw glorie blinken,
maar in de mond van kind'ren doet Gij klinken
uw machtig heil, zo maakt G' uw vijand stil
en doet uw haters buigen voor uw wil.
- 3 Aanschouw ik 's nachts het kunstwerk van uw handen,
de maan, de duizend sterren die daar branden,
wat is de mens, dat Gij aan hem gedenkt,
het mensenkind, dat Gij hem aandacht schenkt?
- 4 Gij hebt hem bijna goddelijk verheven,
een kroon van eer en heerlijkheid gegeven,
Gij doet hem heersen over zee en land,
ja, al uw werken gaaft Gij in zijn hand.
- 5 Al wat er land of water heeft tot woning,
het moet de mens erkennen als zijn koning;
vogels en wild en al 't geduldig vee
en wat er wemelt in de wijde zee.
- 6 Heer, onze Heer, hoe heerlijk en verheven
hebt Gij uw naam op aarde uitgeschreven.
Heer, onze God, hoe vol van majesteit
hebt Gij uw naam op aarde uitgebreid.

Bemoediging en Groet

Kyriëgebed

Glorialied: 705.1,3,4

- 1 Ere zij aan God, de Vader,
ere zij aan God, de Zoon,
eer de Heil'ge Geest, de Trooster,
de Drieëenge in zijn troon.
Halleluja, halleluja,
de Drieëenge in zijn troon!

- 2 Ere zij de Heer der eng'len,
ere zij de Heer der kerk,
ere aan de Heer der volken;
aard' en hemel looft uw werk!
Halleluja, halleluja,
looft de Koning, heel zijn kerk!

- 3 Halleluja, lof, aanbidding
brengen eng'len U ter eer,
heerlijkheid en kracht en machten
legt uw schepping voor U neer.
Halleluja, halleluja,
lof zij U, der heren Heer!

Gebed

Brieflezing: Romeinen 8

Zingen: Gezang 244.2,4

- 2 Laat u door de Trooster vinden,
eens onbemind, nu Gods beminden,
o kindren van Jeruzalem,
dwaalt niet moedeloos, als vreemden,
want Christus leeft, Hij die u kende.
Nu neemt de Geest en deelt uit Hem.
Uw wachten is voorbij,
de Dag komt naderbij,
merkt het teken,
maakt u bereid,
de Heer bevrijdt,
staat op en volgt, het is de tijd.
- 4 Eenmaal zal Hem alles prijzen,
de Geest zal allen onderwijzen:
wie wederstond, wordt overmocht.
Geest van liefde, wijsheid, krachten,
de wereld blijft uw leiding wachten,
zo vaak hebt Gij uw volk bezocht.
Jeruzalem, treed uit,
verheug u als een bruid,
zie uw Koning!
Uw schreden richt
de gids ten licht:
Hij opent eeuwig vergezicht.

Evangelielezing: Johannes 14-16

Zingen: Gezangen voor Liturgie 442

- 1 Geest die vuur en liefde zijt,
Geest die leeft van eeuwigheid,
voortkomt van de Zoon en Vader,
leid, o Heer, ons altijd nader
door uw liefde, door uw licht,
tot uw heilig aangezicht.

2 Geest van wijsheid, Geest van Raad,
aller dingen zuiv're maat,
Trooster, die met wond're krachten
bijstaat wie in leed versmachten;
wees ons op de levenszee:
vaste baak en veil'ge ree.

3 Geest die waakzaam zijt en sterk,
hoed het schip van Christus' Kerk,
stuur het tot aan 't zalig ende,
tot der tijden loop zich wende,
van deez' onbestendigheid,
in uw stralend' eeuwigheid.

Tekst: Johannes 14.26

De Trooster zal u alles in herinnering brengen..

Romeinen 8.26

De Geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke
verzuchtingen..

Preek

Orgel

Zingen: Lied 675

1 Geest van hierboven,
leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse Vrede,
deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen
van grote dingen,
als wij ontvangen
al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven
zal Hij ons geven,
als wij herboren
Hem toebehoren,
die ons is voorgegaan. Halleluja!

2 Wat kan ons schaden,
wat van U scheiden,
Liefde die ons hebt liefgehad?
Niets is ten kwade,
wat wij ook lijden,
Gij houdt ons bij de hand gevat.
Gij hebt de zege
voor ons verkregen,
Gij zult op aarde
de macht aanvaarden
en onze koning zijn. Halleluja!
Gij, onze Here,
doet triomferen
die naar U heten

en in U weten,
dat wij Gods kind'ren zijn. Halleluja!

Gebeden

Zingen: Lied 697

1
Kom Schepper, Geest,
Jij, die de dag verlicht
ons hart weer warmt.
Wij loven je om het vuur in onze ziel,
de passie en de pijn,
wij loven je om verlangen dat weerklinkt.

Refrein:

Met wind in de haren
en zon in de rug
ligt het land voor ons open.
Met Jou aan mijn zij,
met Jou op mijn pad
geen kwaad zal ik duchten
want Jij bent nabij.

2
Kom Schepper, Geest,
Jij die de nacht doorbreekt
het schimmenuur bedwingt
Wij loven je om de prilheid van de morgen,
de eerste stappen van een kind,
wij loven je om troost die je schenkt.

Refrein

3
Kom Schepper, Geest,
Jij, die mensen aanraakt
en winterkou verdrijft.
Wij loven je om rivieren die stromen,
een zalm die opspringt,
wij loven je om adem die je brengt.

Refrein

4
Kom Schepper, Geest,
Jij, die ons roept te gaan
en in beweging zet.
Wij loven je om de dieren op het veld,
een nachtegaal die zingt,
wij loven je om vrijheid die verbindt.

Refrein

5
Kom Schepper, Geest,
Jij, die wonden heelt
kom in ons bestaan.
Wij loven je om de wind die waait,
de trom die klinkt,
wij loven je om vrede die verstilt.

Refrein (3x)

Zegen

Slotlied: Lied 416

1

Ga met God en Hij zal met je zijn
jou nabij op al je wegen
met Zijn raad en troost en zegen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

2

Ga met God en Hij zal met je zijn
bij gevaar, in bange tijden
over jou Zijn vleugels spreiden
Ga met God en Hij zal met je zijn

3

Ga met God en Hij zal met je zijn.
In zijn liefde jou bewaren,
in de dood je leven sparen.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

4

Ga met God en Hij zal met je zijn
tot wij weer elkaar ontmoeten
in Zijn naam elkaar begroeten
Ga met God en Hij zal met je zijn

Orgel