



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst
Zondag 19 juli 2020
10.00 uur

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag

J.W. Schulte Nordholt

Kleur: Groen
Voorganger: Elizabeth van Deventer,
Woudenberg
(predikant in opleiding)
Ouderling: Siwanthi Leijen
Diaken: Marianne Vedder
Organist: Diederik Bos
Zangers: leden van de cantorij
Lector: Dick van der Wielen

zingen is voorlopig voorbehouden aan predikant en cantorij

Orgel Canzona in D-klein BWV 588 J.S. Bach

Vorbereitung

Welkom

Stilte

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus (cantorij) worden de kaarsen aangestoken*

Introitus Psalm 86: 1, 2, 7 *Hoor mij, Heer, wil antwoord zenden*

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed Eeuwige, U die was en is en zijn zal,
wanneer U zelf niet bij ons bent,
blijft dit huis leeg.
Wanneer U niet zelf ons omhult en omvat,
ons niet voedt, zin en zicht geeft,
weten wij ons niets meer dan lucht en leegte.
Brenge ons dan tot waar U bent,
tot voor uw lichtend aangezicht.
Wees onze gids naar Uw licht.
Maak dan uw stem hoorbaar,
ons lied waarachtig en ons gebed beziel,
Immanuel.

Amen

de gemeente gaat zitten

Zingen Lied 276: 1, 2 en 3 *Zomaar een dak* (cantorij)

Smeekgebed

Kyrie en Gloria 299 e (cantorij)
bij het Gloria staat de gemeente

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Dienst van de Schriften

Schriftlezing Prediker 3:1-15 Alles heeft zijn tijd

Zingen Lied 845: 1, 2, 3 *Vloek en zegen* (cantorij)

Schriftlezing Matteüs 13:24-30

Acclamatie (cantorij)



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,
Va-der en Zoon, Hei-li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu-wen.

Uitleg en Verkondiging

Piano Improvisatie Lied 720

Zingen Lied 720 : 1, 4, 5 *Alleen te leven om te zwoegen*
(cantorij)

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na elke intentie **Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons**
(gesproken door allen)

Stil gebed en Onze Vader

Collecten bij het weggaan, aan de uitgang

Orgel Vader Unser Georg Böhm

de gemeente gaat staan

Slotlied Lied 419: 1, 2, 3 *Wonen overal nergens thuis* (cantorij)

Zending en zegen

Orgel Wer nun den lieben Gott lässt walten J.S. Bach

Collecten 1. Werkgroep Nieuwersluis 2. Kerk

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.