



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Zondag 1 november 2020

10.00 uur en 12.00 uur



Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen als de kerkruijnte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pauluskerk kan dat niet, daarom is zingen voorlopig alleen voorbehouden aan de cantorij en/of predikant

Kleur: Wit

Voorganger: Ds. Pieter van Winden

Ouderling: Gery de With

Diaken: Wim van Voskuilen en
Hans Hendriks

Organist/Pianist: Diederik Bos

Viool: Annerieke Nientjes

Zang: Leden van de Cantorij o.l.v. Arnoud
Heerings

Lector: Nel van Houwelingen

Toelichting liturgische bloemschikking Allerheiligen, zondag 1 november 2020

'Leven in het Licht van de Eeuwige'

Een schikking in de vorm van een 5-puntige ster, die de verbondenheid van de Eeuwige met de mensheid verbeeldt.

Een verbinding in alle windrichtingen, 'tot aan de uiteinden der aarde'.

De brandende kaars in het midden staat voor het Licht van God.

Witte rozen, waarmee we onze overledenen gedenken, verwijzen naar dat Licht.

Het groene klimopblad symboliseert het eeuwige leven.

Muziek: Improvisatie over Psalm 33

Vorbereiding

Welkom

Stilte

Muziek: Aria in g J.S. Bach

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus

Psalm 33: 1 en 8 - Cantorij

1. Komt nu met zang en roer de snaren
gij volk dat leeft van 's Heren recht.
Hijzelf heeft zijn getrouwe scharen
een lofzang in de mond gelegd.
Word 'als nooit tevoren
door wie Hem behoren
't feestlied ingezet!
Meld de blijde mare
bij de klank der snaren,
steek de loftrumpet.

8. Wij wachten stil op Gods ontferming,
ons hart heeft zich in Hem verheugd.
Hij komt te hulp en geeft bescherming,
zijn heil'ge naam is onze vreugd.
Laat te allen tijde
uwe liefd'ons leiden,
uw barmhartigheid.
God, op wie wij wachten,
geef ons moed en krachten
nu en voor altijd.

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed

Heer onze God, wat zijn wij zonder U?

**Zie ons aan, zoals wij hier staan:
mensen in rouw,
ons leven aangetast door verlies.**

En toch
Wees met ons Heer
geef ons licht
door tranen heen.

**Maak ons weer tot uw mensen,
oplevend door uw genade.**

Open ons naar U en elkaar
**Open onze ogen voor uw toekomst
Amen**

de gemeente gaat zitten

Zingen

Lied 296 - Cantorij

Refrein:

Die de morgen ontbood en het licht heeft geroepen,
zegen ons ook met uw licht!

Ondoorbaar vuur, over ons opgegaan als een zon,
Vat ons samen in uw stralen,
doe ons gedijen in uw ogen.

Die de weerstand van de nacht wilt breken,
Onze toekomst aan het donker afdwingt.

Smeekgebed

Kyrie en Gloria

In antwoord zingt de Cantorij:

Lied 299 e

Heer ontferm U,
Christus, ontferm U,
Heer, ontferm U over ons.

bij het Gloria staat de gemeente

Glorie, glorie aan God hoog in de hemel
en op aarde vrede in mensen
van zijn behagen.
Wij loven U, aanbidden U,

vereren en zegenen U.
Wij danken U om uw glorie!
Hemelse koning, God over allen,
Vader van mensen!
Jezus Messias, één met de Vader,
Lam van God, die wegdraagt de zonden
van heel onze wereld:
geef uw ontferming!
Heilig, heilig zijt Gij alleen
Heer, Allerhoogste,
Jezus Messias, heilige Geest
glorie van God!
U alle eer, nu en altijd,
Amen.

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Dienst van de Schriften

Schriftlezing: Openbaring 7: 9 – 17
Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze: 'De redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam!' Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God met de woorden: 'Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.'
Een van de oudsten sprak mij aan: 'Wie zijn dat daar in het wit en waar komen ze vandaan?' Ik antwoordde: 'U weet het zelf, heer.' Hi j zei tegen mij: 'Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van het lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de

Zingen

troon zit zal bij hen wonen. Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.'

'God bewaar mij' door de cantorij (GvL Psalm 16)

Antifoon:

God bewaar mij als ik mijn toevlucht bij u zoek

Refrein

Die ik mijn Heer noem, staat mij voor ogen,
ik wankel niet, zijn hand houdt mij vast.

1. Ik zeg tot de Heer, Gij zijt mijn Heer,
Gij gaat mij te boven, ik kan er niet bij
maar kies voor degenen die hier op aarde zijn zoals Gij
Refrein

2. Niets wil ik weten van hen die betalen
Met bloed en offer aan hun idool.

3. U zal ik erven, U mag ik drinken,
Gij zijt mijn lot, vruchtbare grond.
Antifoon en Refrein

4. U zal ik loven, Gij die mij raad schaft,
Stem in mijn binnenste, licht in mijn nacht.

5. Ik kom tot mijzelf en zonder angst
Leg ik mij neer: Gij laat niet toe dat ik val in het niets.
Refrein

6. Gij zult mij leren te overleven
Onder Uw ogen leef ik op.
Koesteren zult Gij mij in Uw hand.
Antifoon en Refrein

Schriftlezing

Johannes 16: 27 – 31

'Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is. Ik kan niet lang meer met jullie spreken, want de heerser van deze wereld is al onderweg. Hij heeft geen macht over mij, maar zo zal de wereld weten dat ik de Vader liefheb en doe wat de Vader me heeft opgedragen. Kom, laten we hier weggaan.'

Acclamatie

Lied 961 Gezongen door de cantorij

Niemand leeft voor zichzelf
niemand sterft voor zichzelf,
Wij leven en sterven voor God onze Heer,
aan Hem behoren wij toe.

Uitleg en Verkondiging

En toch

Niet te bevatten
noch uit te leggen hoe
ondanks het vele dat weerspreekt
toch de zekerheid duurt
van het grote omvangende
van een vastheid die draagt.

Hoe het verwonderde hart
nog bij het uiterste tekort
een onzichtbaar surplus beaamt
een antwoord ongehoord
helderheid buiten verklaring om
een goedheid groter dan voor ogen
niet te bevatten
en toch

Inge Lievaart

Muziek na de verkondiging

View me Lord

Charles Wood

View me Lord of Thine, shall I then lie drown'd in night?
Might Thy grace in me but shine, I should seem made all
of light.

Cleanse me, Lord, that I may kneel at Thine altar pure
and white:

they that once Thy mercies feel. Gaze no more on
earth's delight.

Worldly joys, like shadows, fade when the heav'nly light
appears;

But the cov'nants Thou hast made, endless know nor
days nor years.

In Thy word, Lord, is my trust. To Thy mercies fast I fly;
though I am but clay and dust, yet Thy grace can lift me
high. Amen

We noemen de namen van hen die overleden zijn. Bij iedere naam wordt een licht ontstoken.

Zingen

Lied 891 door de cantorij

1. Heer ik kom bij U, neem mijn leven,
maak mij nieuw- door uw grote
liefde. U houdt van mij
Heer ik weet het nu: in mijn zwakte
draagt U mij. Ik word overweldigd
door de kracht van uw liefde.
Draag mij Heer, neem mij in uw armen,
Draag mij Heer, sluit mij in uw hart,-
Bent U bij mij, dan vlieg ik als een arend,
omdat uw Geest mij draagt.
U geeft mij vleugels, Heer,
met de kracht van uw liefde.

2. Geef dat ik kan zien
Laat mij uw gezicht zien, Heer,
dan ken ik uw liefde.
U woont in mij.
Heer, vernieuw mijn hart,
want dan kan ik leven, Heer.

zoals U dat wilt;
in de kracht van uw liefde.
Omdat uw Geest mij draagt,
U geeft mij vleugels, Heer,
Met de kracht van uw liefde.

In de 10-uur dienst gedenken wij bij name:

Marjan Nijkamp – van der Zaken

Geboren 28-06-1942 Overleden 23-12-2019

Jan Meester

Geboren 15-11-1935 Overleden 23-12-2019

Johanna Boele – Soede

Geboren 15-01-1937 Overleden 26-01-2020

Cornelis van Ginkel

Geboren 30-06-1926 Overleden 18-04-2020

Anne-Sophie Emelie Henny Gaspersz

Geboren 23-12-1990 Overleden 09-05-2020

Anna Margaretha van Hugten – de Haan

Geboren 04-01-1931 Overleden 01-10-2020

In de dienst van 12 uur gedenken wij bij name:

Elisabeth van Minnen – de Boer

Geboren 23-12-1932 Overleden 07-12-2019

Lyana Magdalena Binkhuizen - Sugiama

Geboren 28-04-1946 Overleden 23-02-2020

Jannigje Marijtje Balder – van der Vaart

Geboren 28-10-1930 Overleden 19-03-2020

Marjorie Wilhelmina van Dijk – Witjas

Geboren 06-01-1942 Overleden 09-07-2020

Jacobus van der Roest

Geboren 11-06-1940 Overleden 23-08-2020

Hendrika Giesbers – van Hilten

Geboren 25-09-1934 Overleden 20-09-2020

Hendrik van Wageningen

Geboren 01-12-1948 Overleden 27-09-2020

Fennie Wisse leest: “Een droom die geen bedrog is”

Ik droomde eens en zie ik liep
aan 't strand bij lage tij.
Ik was daar niet alleen, want
ook de Heer liep aan mijn zij.
We liepen saam het leven door
en lieten in het zand
een spoor van stappen, twee aan twee;
de Heer liep aan mijn hand.
Ik stopte en keek achter mij
en zag mijn levensloop
in tijden van geluk en vreugd
van diepe smart en hoop.
Maar als ik goed het spoor bekeek,
zag ik langs heel de baan,
daar waar het juist het moeilijkst was,
maar één paar stappen staan ...
Ik zei toen: 'Heer, waarom dan toch?
Juist toen ik U nodig had;
juist toen ik zelf geen uitkomst zag
op het zwaarste deel van het pad ...'
De Heer keek toen vol liefd' mij aan
en antwoordde op mijn vragen:
'Mijn lieve kind, toen 't moeilijk was,
toen heb ik jou gedragen.

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na elke intentie:.... Zo bidden wij

Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

(gesproken door allen)

Stil gebed en Onze Vader

Collecten

Bij het weggaan, aan de uitgang

Slotlied

725, gezongen door de cantorij

1.Gij boden rond Gods troon,
die van zijn aangezicht
de weerglans verder draagt
op vleugels van het licht,
draagt met uw stem
ons menselijk
opdat het zingt
alleen voor Hem!

2.O heiligen vanouds
die ons zijn voorgegaan
en alle strijd voorbij
nu rond uw koning staan,
uw grote koor
in 't zoete licht
van zijn gezicht
zingt ons nu voor!

3.Gij heiligen van hier
zingt met uw aardse stem
hoezeer uw hart verlangt
naar 't nieuw Jeruzalem.

Hef dan het hoofd
en leef voorgoed
haar tegemoet
God zij geloofd.

4.Ook ik zing voluit mee
de glorie van de naam;
met hart en ziel ben ik
zijn liefde toegedaan!
Dat tot het eind
mijn leven lang
vol van gezang
om Hem mag zijn!

Zending en zegen

Allen zeggen: Amen

Na de dienst vragen wij u nog even te gaan zitten, dan zal de kaars en het kruisje aan ieder worden overhandigd.

Hierbij klinkt het orgel met: Adagio in g Albinoni

*Als alle kaarsen zijn uitgereikt: **de gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.***

Collecten bij de uitgang: 1. Kerk in Actie, Zending 2. Kerk