

Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

29 november 2020

Eerste Zondag van de Advent

10.00 uur



Ik open mijn ziel
en vul de schaal van mijn leven
met verwachting.
Hul mij in kleuren
en geuren van groene hoop.
Ontsteek het eerste licht,
Dat daagt in het Oosten.

Hemel en aarde raken verbonden.
Mensen wereldwijd herkennen elkaar
in het teken van de vijgenboom;
nieuw leven breekt door,
kome wat komt.

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant

Zondag Ad te levavi: 'Tot U verhef ik mijn ziel' (Psalm 25)

Corinth van Schaik wordt uit het ambt ontheven

In het ambt van ouderling worden bevestigd:

Ans van der Velde

Erik Leijen

Rob Lancee

Bij de liturgische schikking

Het thema in de Adventstijd is: Het Goede Leven, Bloeien in Gods Licht.

De basis van de schikking bestaat uit 4 flessen met daarop een schaal, opgebouwd uit driehoekjes. De 4 flessen en kaarsen verwijzen naar de 4 adventszondagen, het getal 3 staat symbool voor de verbinding tussen het goddelijke, de mens en de andere mens daar tegenover.

De schaal staat symbool voor de plek waar jouw wieg heeft gestaan. Een basis waaruit je het Goede Leven mag ervaren door de komst van Jezus Christus. Je mag tot bloei komen in Gods licht.

De groengrijze kleur stemt tot nadenken en het materiaal doet denken aan de traditie van Kerstmis. De vijgetak staat voor het Goede Leven dat in aantocht is.

Kleur	paars
Voorganger	ds Pieter van Winden
Ouderling	Andries van Gijn
Diaken	Wim van Voskuilen
Organist	Diederik Bos
Lector	Julia Addink
Zangers	Sjoerd de Jong, Lydia van Staalduinen, Jan Boonacker, Ria van Voskuilen

Welkom

Stilte

Orgel

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus **Antifoon 432 A**
Psalm 25: 1
Antifoon 432 A

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
In wie wij geloven, die in ons gelooft
Die ons draagt door de diepten heen
En bij wie de bron van leven is
Moge zijn Geest bij ons zijn in deze dienst.

Drempelgebed **Lied 891**

de gemeente gaat zitten

Kyriëgebed van de Advent

In beurtspraak: li is de linkerkant van de gemeente, re de rechterkant, vanaf de Avondmaalstafel gezien

Li Voor mensen die angstig zijn, opgejaagd en verwond,
voor slachtoffers van geweld, klein en groot, op straat
en thuis
voor wie klem zitten in bekende en vergeten oorlogen

Re Kyrië Eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht
Voor wie woestijnen doortrekken, verlaten en dor
Voor wie het leven een nacht is zonder uitzicht, zonder
licht

Li Kyrië Eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht
Voor wie hun leven ervaren als een verwarrende kluwen
een ordeloos voortleven van dag tot dag
Zonder arm om je heen, stem in je oor, zicht op een
horizon

Re Kyrië eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht
Voor wie klem zitten, ondernemers zonder perspectief
kinderen zonder scholing jongeren zonder vriendschap
Voor alle mensen in deze tijd waarin de toekomst op
slot lijkt

Li Kyrië eleison, geef uitkomst en schenk Uw Licht

Allen Voor ons allen, als we verdoofd zijn, onverschillig
worden
en het licht in onszelf vergeten en verwaarlozen
Dat licht, waar u ons van meet af aan voor bedoeld
hebt
Voor uw wereld, voor uw mensen, voor onszelf bidden
wij, als we zeggen:
Kyrië eleison, Christe eleison, Kyrië eleison, schenk ons
Uw Licht

Adventslied **Lied 442**

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Woord van dank Corinth van Schaik legt haar ambt neer

Orgel Vater Unser Georg Böhm

Presentatie van de aantredende ambtsdragers

Ans van der Velde, ouderling met als opdracht het scribaat
Rob Lancee, ouderling en kerkrentmeester
Erik Leijen, ouderling en kerkrentmeester

Opdracht

Verwelkoming door de gemeente

Gemeente, zij worden bevestigd als uw nieuwe ouderlingen. Wilt u hen in
uw midden ontvangen en met hen meewerken als dat op uw weg komt?
Wilt u hen gedenken in uw gebed?

Ja, dat willen wij van harte

Zingen Lied 360: 1, 2, 3, 4 (allen staan)

Vredegroet De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw geest.

Wens elkaar de vrede, door elkaar op 1,5 meter afstand om u heen de vrede van Christus toe te wensen.

allen gaan zitten

De (nieuwe) ambtsdragers nemen vooraan plaats bij de kerkenraad

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Lezen **Marcus 13:28-37**

Leer van de vijgeboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat het einde nabij is. Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen. Niemand weet wanneer die dag of dat moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer die tijd zal komen.

Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden. Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes komt, 's avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hangekraai, of 's morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij plotseling komt. Wat ik tegen jullie zeg, zeg ik tegen iedereen: 'Wees waakzaam!'

Acclamatie (Cantorij)



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,
Va-der en Zoon, Hei-li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu-wen.

Uitleg en verkondiging

Zingen Lied 451: 1, 2, 3

Diakonale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na elke intentie:.... Zo bidden wij

Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

(gesproken door allen)

Stil gebed en Onze Vader

Collecten Bij het weggaan, aan de uitgang

de gemeente gaat staan

Slotlied Lied 415

Zending en zegen



orgel allen
A - men A - men A - men

Orgelspel

Collecten 1. Kinderen in de knel (Oekraïne) 2. Kerk

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.

Gemeentezang mag volgens de landelijke richtlijnen van de PKN alleen als de kerkruimte 24 uur per dag geventileerd kan worden. In de Pauluskerk kan dat niet en daarom is gemeentezang dus vooralsnog niet toegestaan.

Digitaal koffiedrinken

U kunt elkaar spreken en de ambtsdragers na de dienst digitaal feliciteren via Jitsi. Dat gaat als volgt: van 11.30 tot 12 uur kan ieder inloggen op Jitsi en **KoffiedrinkenPauluskerk29November** als gespreksnaam invoeren of door deze link te volgen:

<https://meet.jit.si/koffiedrinkenPauluskerk29November>

Daar komen we elkaar tegen en ook de nieuwe ambtsdragers.
Een half uurtje ongedwongen ontmoeting. En 100% coronaveilig.