

**Pauluskerk**  
*Een wereld andersom*

Orde van dienst

Vrijdag 25 december 2020

10.00 uur

Kleur: Wit

## Eerste Kerstdag

Wij komen in dit huis met verlangen naar vreugde en vrede  
naar warmte en liefde

Wij komen in dit huis om aangeraakt te worden door Gods liefde



zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant

Ik open mijn ziel  
en vul de schaal van mijn leven  
met Gods nieuwe begin.  
Hul mij in kleuren  
en geuren van het uitbundige feest  
van Gods licht voor heel de wereld.  
Oost , West, Noord en Zuid.

Hemel en aarde zijn nu verbonden.  
Mensen wereldwijd herkennen elkaar  
in Jezus, de Zoon, onze Heer.  
Woord van leven, levend Woord.  
Het Goede Leven doorgebroken,  
voor iedereen!

### *Toelichting Liturgische schikking Kerstnacht en Kerstmorgen 2020*

De afgelopen weken stonden in het teken van Gods belofte: een Goed Leven, waarin wij mogen bloeien in Gods Licht. In vier weken gingen wij op weg naar Kerstmis.

We hoorden de les van de vijgenboom om waakzaam te zijn, we lazen de profetieën over gerechtigheid en vrede die in de wereld zullen komen en we hoorden over de engel die de geboorte van Jezus aankondigde. En vandaag is het zover: Christus is geboren, Hij maakt een nieuw begin!

In de schikking zien we opnieuw de 4 flessen die verwijzen naar de 4 Adventszondagen.

We zien de schaal, die symbool staat voor de plek waar onze wieg heeft gestaan. Hij is gemaakt van driehoekjes die verwijzen naar de verbinding tussen het goddelijke en de mensen onderling.

We zien een kleine schaal, die symbool staat voor het nieuwe begin dat met Kerstmis wordt gevierd. Witte bloemen getuigen van het feest van de geboorte van de Messias.

**Orgel** Improvisatie diverse kerstliederen

## Vorbereitung

**Welkom**

**Stilte**

**Orgel** Vom Himmel hoch da komm' ich her J. S. Bach

**Aansteken van de kaarsen**

*de gemeente gaat staan  
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken*

**Introitus** Lied 476

**Bemoediging** Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
**Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

**Drempelgebed** Trouwe God, in uw licht staan wij, mensen met handen  
vol schuld.  
Wie zijn wij, wie zijt Gij dat uw liefde ons altijd weer  
vindt?  
**Laat de plek waar wij staan toch een plaats zijn waar  
vrede begint.**

*de gemeente gaat zitten*

**Zingen** Psalm 98

**Smeekgebed**

**Kyrie en Gloria** Lied 299 e (gezongen door de cantorij)

*bij het Gloria staat de gemeente*

**Groet** De Eeuwige zij met u  
**Zijn Geest in ons midden**

## Dienst van de Schriften

**Profetenlezing** Jesaja 52: 7 - 10

**Zingen** Lied 176: 1 en 6

**Evangelielezing** Johannes 1: 1 - 14

**Acclamatie** (Cantorij)



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,  
Va-der en Zoon, Hei - li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu - wen.

**Uitleg en Verkondiging**

**Orgel** Puer natus in Bethlehem J. S. Bach

**Zingen** Lied 488

## Dienst van Gebeden en Gaven

**Diakonale en pastorale mededelingen**

**Dankgebed en voorbeden**

na elke intentie:.... Zo bidden wij

**Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons**

(gesproken door allen)

**Stil gebed en Onze Vader**

**Collecten** Bij het weggaan aan de uitgang

*de gemeente gaat staan*

**Slotlied**            **313**

**Zending en zegen**

**Orgel**                Improvisatie 'Eer zij God in onze dagen' (Lied 487)

**Collecten**         1. KIA – Vluchtelingenkinderen Griekenland  
                         2. Kerk

Voorganger: Ds. Lenie Schoonderbeek.  
                  Amersfoort

Ouderling: Siwanthi Leijen

Diaken: Hans Hendriks

Organist: Diederik Bos

Zangers: Leden van de Cantorij  
                  o.l.v. Arnoud Heerings

Lector: Ria van Voskuilen.