



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Vrijdag 1 januari 2021

10.30 uur

Nieuwjaarsmorgen

Hoopvol een nieuw jaar ingaan

Op deze plaats wil God ons weer ontmoeten,
nu wij eerbiedig en in diep ontzag
voor 't eerst dit jaar zijn heiligheid begroeten,
de ochtend van de allereerste dag

vrij naar J.W. Schulte Nordholt

Kleur: Wit

Voorganger: Ds. Pieter van Winden

Ouderling: Ans van der Velde

Diaken: Wim van Voskuilen

Organist: Diederik Bos

Zangers: Leden van de Cantorij
o.l.v. Arnoud Heerings

zingen is voorbehouden aan de cantorij en/of predikant

Orgel

Welkom

Stilte

Orgel Fuga in g J.A. Reincken

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus Psalm 98: 1, 4

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed Heer, onze God, allereerst komen we tot U
U houdt de tijden in uw handen
Wij keren ons tot U
Draag ook ons in uw handen
Wij bidden U om openheid
en vertrouwen in een nieuw jaar
Raak ons aan met uw licht in dit uur
Amen

de gemeente gaat zitten

Zingen Lied 513

Schriftlezing 2 Korintiërs 4:5-10

⁵ Wij verkondigen niet onszelf, wij verkondigen dat Jezus Christus de Heer is en dat wij omwille van hem uw dienaren zijn. ⁶ De God die heeft gezegd: 'Uit de duisternis zal licht schijnen,' heeft in ons hart het licht doen schijnen om ons te verlichten met de kennis van zijn luister, die afstraalt van het gezicht van Jezus Christus.

⁷ Maar wij zijn slechts een aarden pot voor deze schat; het moet duidelijk zijn dat onze overweldigende kracht niet van onszelf komt, maar van God. ⁸ We worden van alle kanten belaagd, maar raken niet in het nauw. We worden aan het twijfelen gebracht, maar raken niet vertwijfeld. ⁹ We worden vervolgd, maar worden

niet in de steek gelaten. We worden geveld, maar gaan niet te gronde.¹⁰ We dragen in ons bestaan altijd het sterven van Jezus met ons mee, opdat ook het leven van Jezus in ons bestaan zichtbaar wordt.

Schriftlezing Lucas 2:21

²¹ Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.

Zingen Lied 1001

Uitleg en Verkondiging

Zingen Psalm 119: 38

Muziek

Dankgebed en voorbeden, stil gebed en Onze Vader

Collecten Bij het weggaan, aan de uitgang

de gemeente gaat staan

Slotlied Lied 286

Zending en zegen

Gezongen Amen

Orgel

Collecten 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Veel Heil en Zegen in het Nieuwe Jaar toegewenst!