

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl of  
06-18166781.  
Diensten zijn ook digitaal te volgen: kerkdienstgemist.nl

#### ZONDAG 6 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. P. van Winden

**Collecten:** 1. Werelddiaconaat Oeganda (zie toelichting)  
2. Kerk

#### ZONDAG 13 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. E. Verheul, Benthuisen

**Collecten:** 1. Dorpskerken (zie toelichting)  
2. Kerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Het aantal bezoekers in de kerk is beperkt. De diensten zijn digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl

#### ZONDAG 6 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. H. Vel Tromp, Langerak (Pieterskerk)

**Collecten:** 1. Werelddiaconaat Oeganda (zie toelichting)  
2. Kerk

#### ZONDAG 13 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage

Viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Viering Heilig Avondmaal

**Collecten:** 1. Dorpskerken (zie toelichting)  
2. Kerk  
Avondmaalscollecte: Hospitium

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 14 juni voor 18.00 uur.

## MEDITATIE

*Lukas 9: 58: Jezus zei tegen hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.'*

Inmiddels is het mooie weer gekomen. In de winkels zijn mensen op zoek naar bloembakken, klapstoeltjes en zonnebrand. En in het opkomende optimisme over Corona hoor je ook steeds meer over vakantieplannen. Niet ver weg, maar toch 'er even uit'. Om dan weer verfrist thuis te komen.

Het kan fijn zijn om even – al is het maar een dag- uit de sleur van 'thuis' te zijn. Maar de meesten van ons zouden niet graag zonder 'thuis' zitten. We koesteren ons thuisgevoel, we zijn gehecht aan de contacten met burens en vrienden, we zouden deze plek voor geen andere op aarde willen ruilen. Toch zijn er ook mensen die ervoor kiezen om geen vaste plek te hebben. Digitale nomaden zijn mensen met werk dat gemakkelijk vanaf de laptop te doen is. Als er maar een internetverbinding in de buurt is, kunnen ze eigenlijk overal ter wereld zijn en toch een inkomen verwerven. Sommigen hebben geen huis meer, maar reizen door Azië of Latijns-Amerika, landen die goedkoop zijn om te leven en tegelijk een mooi warm klimaat hebben. Ze hebben misschien een Nederlands paspoort, maar voelen zich overal thuis.

Datzelfde geldt voor mensen die in de top werken van multinationals. Die worden door hun bedrijf, soms met hun gezin, voor een aantal jaren in Sjanghai of Buenos Aires geplaatst en leiden daar het leven van goedbetaalde 'expats'. Terug in Nederland vertellen ze vaak met een soort weemoed over de fijne internationale vriendenkring die ze in dat verre land opgebouwd hadden.

Digitale nomaden en expats voelen zich op allerlei plekken thuis. Ze zijn kosmopolieten, dat betekent letterlijk: burgers van de hele wereld. Zo ervaren en beleven ze dat.

Maar ze zijn maar een kleine groep vergeleken bij de grote groepen mensen die hun thuis verlaten hebben om ergens anders in de wereld hun geluk te beproeven. Mensen op de vlucht voor oorlog, mensen die aan de uitzichtloosheid en armoede thuis proberen te ontkomen. Die binnen hun land op reis gaan of over de grenzen

heen. Zijn zij ook kosmopolieten, wereldburgers? Misschien zijn zij in de praktijk wel veel meer kosmopolieten, maar wat ze ontberen is het burgerrecht. Ze moeten maar hopen dat ze elders gastvrij ontvangen worden en een plaats om te wonen vinden. Het is dan vervolgens een hele klus om je weer thuis te gaan voelen op die nieuwe plek waar je terecht komt. Toch lukt ook dat vaak. Volgens een onderzoek van het CBS voelt 83% van de mensen met een migratieachtergrond zich thuis in Nederland.

Omgekeerd kan het zijn dat sommige al langer gevestigde Nederlanders moeten wennen aan de nieuwe Nederlanders in hun straat. Kan je je nog thuis voelen in je buurt als zoveel mensen die je op straat tegenkomt er vreemd en anders uitzien? Het nieuwgevonden thuis van de ene kan het thuisgevoel van de ander op spanning zetten. 'Kosmopolitisme' wordt dan bijna een scheldwoord, omdat het makkelijk is voor mensen met een hoog inkomen of een fijne digitale baan om zich overal thuis te voelen, maar datzelfde veel moeilijker is als je nergens anders heen kunt.

Dit alles speelt door mijn hoofd als ik de tekst uit Lukas 9 lees.

Jezus is telkens onderweg. Had hij een huis? We weten het niet eens. Nergens staan de evangelisten stil bij het huishouden van Jezus. In hun ogen was dit gewoonweg geen belangrijke informatie. In dit gedeelte van Lukas is Jezus juist door Samaria getrokken, waar hij allesbehalve gastvrij werd ontvangen. Met ander woorden: Jezus staat aan de andere kant van de medaille, hij is de permanente vreemdeling. Hij klopt bij anderen op de deur en hij hoopt dat daar een plekje voor hem zal zijn.

Jezus heeft geen huis, geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Hij rekent op de gastvrijheid van mensen. Hij zet zichzelf op het spel, hij levert zich over aan de welwillendheid van anderen. En die welwillendheid vindt en ervaart hij steeds opnieuw. Want we lezen op heel veel plekken in het Evangelie dat hij wordt uitgenodigd, dat hij aanzit bij maaltijden, dat hij een welkome gast is. Jezus volgen, laat hij zijn leerlingen weten, is hetzelfde doen. Pinksteren is het feest van de oogst: in het boek Handelingen trekken de leerlingen van Jezus er daarna inderdaad op uit om overal het Evangelie te verkondigen. Mensen als Paulus waren niet bepaald honkvast. De hele wereld werd het werkterrein van de apostelen. Je kunt hen met recht 'kosmopolieten' noemen. Sommige christenen in later eeuwen gingen heel letterlijk door in het voetspoor van de eerste apostelen. Vorige week werd in de zijmuur van de Pieterskerk een steen onthuld ter herinnering aan het werk van Bonifatius, de stichter van de eerste Pieterskerk op dezelfde plek. De eerste missionarissen die hier 1300 jaar geleden in de Vechtstreek het evangelie kwamen verkondigen hadden in hun Ierse kloosters geleerd op pelgrimage te gaan in de wereld. 'Peregrinatio' noemden ze dat. Als pelgrims trokken ze door de wereld, rekenden op de gastvrijheid van anderen en leverden zich weerloos uit aan de 'goodwill' van hun gastheren en gastvrouwen.

Kosmopolieten? In zekere zin, want ze hadden wel degelijk wortels. Die rustten in de kloosters waar ze vandaan kwamen en in de vriendschap met hun medebroeders (en later medezusters, want er kwamen ook vrouwen uit Engeland naar het vasteland!). Hun 'thuis' was niet een plek, maar een gemeenschap die hetzelfde evangelie deelde.

Ik zou niet willen beweren dat wij nu ook onmiddellijk onze huizen dienen te verlaten en op zwerftocht te gaan. Maar het zou ons wel goed doen om het risico te nemen dat Jezus nam: ergens aan te kloppen bij iemand die ons 'vreemd' is en hoopvol vragen om bij die ander ontvangen te worden. Je hoeft geen verre reizen te maken om kosmopoliet, burger van de hele wereld, te worden.

Ds G.Speelman

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag

**Scriba:** M.C. Berger,  
G. van Nijenrodestraat 171,  
3621 GJ Breukelen,  
tel. 06-15128659,  
email: scriba@pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl

**Website:**

www.pieterskerk.info

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

U opgeven voor diensten kan tot zaterdag 08.00 uur via de link in de Weekbrief of via de website, onder Kerkdiensten

### Bij de diensten

De versoepelingen in de coronamaatregelen volgen elkaar steeds sneller op. De opluchting dat er telkens weer meer kan is overal voelbaar, al is er tegelijk ook nog een soort onwennigheid vanwege de onwerkelijke tijd die we hebben doorgemaakt. Wat de versoepelingen betekenen voor de ontmoetingen in de kerk (denk aan aantallen gemeenteleden in de dienst, mogelijkheden tot zingen, koffiedrinken na afloop en opstart van andere ontmoetingen) is bij het schrijven van deze berichten nog niet bekend. Wanneer het CIO en de PKN hierover duidelijkheid geven, zullen we u informeren via de digitale weekbrief (ook te vinden op de website).

*Zondag 6 juni* lezen we in de morgendienst verder uit het verhaal van Simson. Hij is een van die figuren uit de Bijbel die geweldig tot de verbeelding spreken. Alleen al de aankondiging van geboorte roept grote verwachtingen

op van de dingen die God zal doen voor zijn volk. Simsons kracht is een weerspiegeling van de krachtige arm en geduchte hand waarmee God zijn volk bevrijdt uit de onderdrukking. Dat de levende God zo dicht op het bestaan van gewone mensen komt, is en blijft iets wonderlijks, onbevattelijks en ook iets ontzagwekkends. Daarvan getuigt ook de reactie van Manoach als hij een ontmoeting heeft met de Engel van de Heer die de geboorte van Simson aankondigt. We lezen deze zondag Richteren 13:8-25. In deze dienst bereiden we ons ook voor op de viering van het heilig avondmaal.

De avonddiensten zijn in juni in de Pieterskerk. De avonddienst van 6 juni wordt geleid door ds. H. Vel Tromp uit Langerak (NGK).

*Zondag 13 juni* vervolgen we onze lezingencyclus over Simson en lezen Richters 14. We lezen hoe de man die is geboren en geroepen om een begin te maken met de bevrijding van Gods volk op weg gaat naar een bruiloftsfeest en onderweg met blote handen een leeuw verscheurt. Het is een verhaal vol tegenstrijdigheden (Simson trouwt met een meisje van de Filistijnen, de vijand van Gods volk), maar tegelijk ook van liefde en van kracht die voortkomt uit Gods Geest. In de morgendienst lezen we Richters 14:1-9 en in de avonddienst Richters 14:10-20. In beide diensten vieren we het heilig avondmaal. We vieren het geheimenis dat Christus aanwezig is in, met en onder de tekenen van brood en wijn, vol liefde en met de kracht van de Heilige Geest.

Ds. Krijn Hage

#### **Pastoraal contact**

Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com

Frans Vonk is ouderling van sectie West. Hij is te bereiken via 0346-263460 of frans.vonk@hotmail.com.

Marg Versloot is jeugdouderling, en ook speciaal contactpersoon voor jongeren. Je kunt haar bereiken via m.m.versloot@planet.nl of via 0346-242001. U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen minstens een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

#### **Meeleven**

We leven mee met Bert en Joke van der Dussen (Looijersdijk 29, 3621 WK Breukelen). Bert is zaterdag 29 mei bij het racefietsen buitengewoon ongelukkig ten val gekomen en heeft verschillende breuken opgelopen. Hij is opgenomen in het UMC, waar hij met goed gevolg een ingrijpende operatie heeft ondergaan. Bert zal ruime tijd nodig hebben om te revalideren. We wensen Bert en Joke de kracht en zegen van God toe voor de intensieve tijd die voor hen ligt.

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant

**Interimpredikant:** ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype-naam: van.winden

**Contact pastoraat:** Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

**Scriba:** Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Kerkelijk bureau:** H. de Kruijff, tel. 06 23700853 e: heiniedekruijff@ziggo.nl

**Autodiensten:** Emmy Wildeman, tel. 241578 pauluskerkbreukelen.nl

**Website:** John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

#### **Bij de diensten**

*Zondag 6 juni – geloof in God en geloof in een complot: wat is het verschil?*

Van Dissel kan niet meer gewoon over straat: hij wordt bedreigd. Mensen geloven dat hij meewerkt aan de onderdrukking van Nederlanders. Een moordlustige commando in België wordt toegejuicht door complotdenkers. Een flink percentage Nederlanders is anti vaccinatie. Reden: het geloof dat je dan stiekem een chip ingespoten krijgt. Wat is het verschil tussen geloof in een complot en geloof in God? En helpt geloof in God bij onzekerheid, boosheid, ziekte werkelijk? In deze dienst komt die vraag aan de orde: hoe houd je je hoofd koel en je hart op orde, bij al die geruchten, complotten, ideeën, argumenten, emoties? In Johannes 3:34-36 vertelt Jezus over het verschil tussen ideeën, woede of angsten aan de ene kant en geloof aan de andere kant. Hij biedt een speciale kwaliteit van leven aan, eeuwig leven. Dat eeuwig leven begint nu al, als je wilt. Wat daar voor nodig is, dat zullen we met muziek, gebed en overweging nagaan. Dat kan online. Of met maximaal 30 personen in de kerkdienst (meld je/u aan op aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl of 06-18166781).

Pieter van Winden, interim-predikant

#### **In en Uit de Gemeente**

Wanneer u dit leest is Huib Boele weer thuis in Breukelen. We wensen hem sterkte bij het revalideren wat nog wel wat geduld vergt. Hij wil graag iedereen hartelijk bedanken voor de kaarten die hij heeft gekregen zowel in het ziekenhuis als in het revalidatiecentrum. Het heeft hem erg goed gedaan.

Mevrouw M.K. Hoogendoorn-van der Vliet woont al een tijdje in Blaricum, maar is nog steeds betrokken bij het wel en wee van onze wijkgemeente. Op 3 juni is zij 99 jaar geworden. Ook achteraf is het leuk haar een felicitatiekaartje te sturen. Het adres is Torenlaan 22, 1261 GD Blaricum.

Hoeveel pech kun je hebben! Bij de uitvaartdienst van mevrouw Coby Otten liet de geluidsapparatuur ons in de steek. Wanneer U terugkijkt op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl) zijn de beelden alsnog door Sjoerd de Jong van geluid voorzien!

*Het pastorale team wil het volgende gedicht van Alfred Bronswijk uit het blad Oikomene met u delen.*

Waar twee of drie in uw naam  
geloof delen,  
hoop koesteren,  
liefde schenken,  
elkaar de hand toesteken  
elkaars zwakte dragen,  
elkaar levenskracht geven,  
dáár bent U in hun midden  
als bron van leven.

Met maar twee of drie durft U het aan  
een nieuw begin te maken,  
een andere weg te wijzen,  
de toekomst te openen  
voor het gedeelde brood,  
voor het levend water,  
voor klare wijn.

Zó verandert U eenlingen  
in een volk dat samengaat.  
Geef dat ik met die twee of drie  
mij op weg durf te begeven,  
mij van harte wil inzetten,  
mij persoonlijk geroepen weet,  
uit honger naar recht en rede,  
uit dorst naar echte vrede,  
om waarheid te doen spreken.  
Wil zo tastbaar aanwezig zijn  
als bron van het leven.

Namens het pastoraat: Corry Bosch

Eindelijk is het zover; na jaren, maanden, weken hard werken/leren, een raar Coronajaar van online en fysiek les en heel wat jaren veel plezier met vrienden en vriendinnen zijn voor de examenkandidaten de laatste weken van hun middelbareschoolperiode ingegaan. De examens zitten er op, het uitslagen



begint te wennen en daar komt nu dan de grote dag van de uitslag. Wie mag de vlag uithangen? Wie hoeft nooit meer terug naar die ene saaie les of die verplichte gymles? En ook: wie heeft de steun van anderen hard nodig nu het leven niet zo is gegaan als je had gehoopt.....We bidden, duimen, leven en hopen aan alle kanten met onze eindexamenkandidaten mee! Ben jij of ken jij iemand uit onze wijkgemeente die eindexamen heeft gedaan, laat het dan aan ons weten. Ook dit jaar komen wij jou/diegenen graag feliciteren of een hart onder de riem steken na de uitslag. Helaas weten we niet van al onze jongeren wie wanneer examen doet. Een appje/telefoontje of mailtje om een eindexamenkandidaat door te geven waarderen we dan ook erg! We willen niemand overslaan, maar hebben daarvoor reminders vanuit de hele gemeente nodig! Handen gevouwen, fingers crossed en telefoon in de handen....op naar de uitslag! Wij denken aan jullie!

Frieda (jeugd diaken) en Siwanthi (jeugd ouderling)  
06-10896435, [siwanthivanderpol@hotmail.com](mailto:siwanthivanderpol@hotmail.com)

### **In Memoriam**

*Jacoba Otten-Berkelaar (1928-1921)*

Jacoba Otten werd in 1928 geboren als één van de oudsten in een kinderrijk gezin. Ze groeide op in de crisistijd, en in haar omgeving was het niet goed mogelijk voor een meisje om na de lagere school een vervolgopleiding te volgen. In plaats daarvan werd ze dienstmeisje, onder meer in een burgemeestersgezin. Ze kon daar later smakelijk over vertellen.

Na de oorlog ontmoette ze Johann Otten; ze trouwden en moesten de eerste jaren bij anderen inwonen vanwege de woningnood. Pas in 1953 kon het gezin een woning betrekken aan de Bernhardstraat in Breukelen. Daar groeiden hun vijf kinderen, drie jongens en twee meisjes, op. Coby Otten was intelligent en ze hield ervan om zich te ontwikkelen. Ze las veel boeken, vooral over historische onderwerpen, en ze was erg goed in hoofdrekenen. Een andere grote passie van haar was de muziek. Jarenlang was ze actief in het koor Zang en Vriendschap. Op haar gedachtenisdienst luisterden we naar een lied dat ze daar graag zong, de Cantique de Jean Racine door Gabriel Fauré.

Coby was een zachtmoedige, maar tegelijk zelfbewuste vrouw. Ze durfde het bijvoorbeeld aan om jongeren die ruwe taal gebruikten erop aan te spreken, tot grote verlegenheid van haar eigen puberkinderen. In latere jaren, toen dat mogelijk werd, was ze actief in de Pauluskerk als ouderling. Daarnaast was ze een actieve en hartelijk betrokken buurvrouw en vriendin.

Het leven was niet altijd gemakkelijk. Er was veel verdriet toen haar dochter Ineke een uitgezaaide borstkanker bleek te hebben, die niet te genezen was. Er was ook zorg en constante aandacht nodig toen haar man geestelijk geleidelijk achteruitging.

Ze verhuisden naar 't Heycop, en op het laatst moest ze haar Johann ook daar loslaten. Hij overleed in 2013.

In de jaren die volgden hervond Coby Otten haar levensvreugde. Ze was actief in allerlei verbanden. Ze sportte, zat in de breiclub en nam deel aan een gespreksgroep van de kerk. Daarnaast leefde ze van harte mee met haar kinderen en kleinkinderen, en zelfs achterkleinkinderen. De schrik was groot toen ze in januari 2020 een hartinfarct kreeg, maar ze mocht daarvan wonderlijk goed herstellen. Toen ze echter begin maart corona kreeg werd haar dat fataal. Op 10 maart overleed ze. Haar kinderen konden haar niet naar het kerkhof begeleiden omdat zij allemaal ook corona hadden opgelopen. Vanuit hun huis konden ze de rouwstoet voorbij zien rijden. De kleinkinderen hebben haar ter aarde besteld.

Op 28 mei jl. hebben we haar leven in een dienst in de Pauluskerk kunnen herdenken. We hebben God gedankt voor dat leven, en voor de mens die zij voor haar kinderen, familie en vrienden was geweest.

In haar verdriet en vreugde werd Coby gedragen door haar vaste geloof. Ze was niet iemand van theologische redeneringen, maar ze liet zich leiden door de innerlijke overtuiging dat God ondanks alles bij Ineke was geweest, zoals haar dochter dat zelf ook had ervaren. Toen ze in het ziekenhuis lag met corona, en het heel slecht met haar ging, stonden haar kinderen aan haar bed. Ze zeiden tegen haar: 'Je hoeft niet bang te zijn, je gaat naar je hemelse Vader'. En ze keek hen vol begrip aan en zei: 'Wat een zegen, wat een heerlijkheid.' Zo kon ze zich overgeven aan God, die haar droeg.

Ds G. Speelman

### **Dank**

Op deze manier willen wij iedereen bedanken voor het meelevens tijdens het ziek zijn en het overlijden van mijn vriendin en huisgenoot, onze schoonzus en tante

Mevrouw Anje Smit

Uw telefoontjes, kaarten, bloemen, bezoeken en uw aanwezigheid bij haar uitvaart hebben ons goed gedaan.

Alie Hoogendoorn  
en verdere familie

### **Na de lockdown**

Wat er vóór de zomer nog kan, gaan we de komende weken ontdekken. Wat er kan, qua kerk bedoel ik. In de afgelopen maanden was alles zo'n beetje afgezegd. Op een bijzondere manier zijn we als gemeente in de eerste week van april even bij elkaar gekomen. Dat was online, dat was met een doorloop-gemeenteavond. In totaal hebben zo'n 100 mensen meegekeken, meegedacht, meegedaan. Kerkenraadsleden hebben daarna nog zo'n 100 gemeenteleden gebeld. Het ging om het bepalen van de omvang van de predikantsvacature. Op dit moment ligt het voorstel om een predikant voor 75% aan te stellen ter besluit in de Algemene Kerkenraad en het College van Kerkrentmeesters. Financieel is dat haalbaar.

Als Pauluskerk zetten we daarbij wijkvermogen in. Maar centraal vermogen laten we ongemoeid. In de loop van deze maand zal daar een besluit over komen. Dus wie weet lukt het nog om voor de zomer een begin te maken met het beroepingswerk.

Inmiddels is ook de jaarprogramma-commissie bezig geweest. Een programma om je vingers bij af te likken, vind ik. Het jaarthema wordt "Vertrouwen". Daar zullen we in het weekeinde van 11 en 12 september een start mee gaan maken. 12 September wordt dus startzondag en ik hoop dat we dan met meer dan 30 mensen daar iets moois van kunnen gaan maken. Ook voor kinderen, jeugd en jongeren zullen er in het komende seizoen nieuwe initiatieven komen.

Met een groep tieners hebben we onlangs een pizza-avond gehad. Keurig op 1,5 meter afstand. In de kerk. Pizza erbij. Een spel: op welke plekken heb je wanneer in je leven iets meegemaakt met geloof en God? Tieners vertellen dan dat geloof voor hen belangrijk is. Maar ze hebben niemand behalve hun ouders om daarover te praten. En de kerk, misschien? Op een christelijke school krijg je les in godsdiensten, maar je kunt er niet praten over geloof, leven en dood, God. Dat kan niet. Want dat is een onbespreekbaar onderwerp geworden in onze samenleving. Pure armoede natuurlijk. Maar wat doet een kerk dan met haar rijkdom? Er is gesproken over social media, over een jongeren weekeinde, over diaconaal klussen, over een wekelijkse bar in de kerk. We hebben een super actieve jeugdoudersing. Maar die kan nog wel wat steun en medewerkers gebruiken. De jongeren hebben er zin in. Ze kunnen ook een hoop zelf. Maar toch, meld je gewoon als je hierin iets wilt betekenen.

Verder is er blijvende aandacht voor het werken aan ontmoeting en herstel. Je kunt dat ook aanduiden als verzoening. Ik ben daar optimistisch over en zie goede ontwikkelingen, ook al heeft dat door de coronabeperkingen vertraging opgelopen. En ik besef heel goed dat er nog heel wat erkenning van pijn en tijd en geduld en vooral liefde en aandacht nodig zijn om daar met allen uit te komen. De dit jaar fors lagere opbrengst van de actie Kerkbalans was in die zin een duidelijk signaal. Tegelijk hopen we ook op dit punt in de loop van dit jaar toch positief uit te komen.

De kerkenraad is bezig met het maken van actieplannen. Je kunt ook zeggen: beleid. Maar dat klinkt zo stoffig. En stoffig is het niet. Nu er een concrete en ambitieuze profielschets klaarligt, is het zaak om dat concreet te maken. Dat gebeurt dus, onderdeel na onderdeel. Zo is er naast een jeugd-actieplan ook een communicatie-commissie aan de slag gegaan. Met een duidelijke visie werken zij aan de verbetering van de communicatie. Dat zal deels meer digitaal gaan worden (voor ieder die zich zorgen maakt: nee, papier wordt niet vergeten, iedereen kan mee blijven doen). In het nieuwe seizoen gaat u/ga je dat merken.

Het zou niet moeilijk zijn om nog bladzijden te vullen met wat er gaande is in en rond de Pauluskerk: het

pastoraat, de kraamvisites, de liturgiecommissie, de nieuwe mensen die gevraagd gaan worden voor een ambt, het is teveel om op te noemen en zal later een plek krijgen in dit blad. Het is lente en het wordt deze maand zomer. Dat doet me denken aan het lied 729:2. Dat lied zingt over het doorstaan van de lockdown als kerk en als land. Als je terugkijkt, zo toont dit lied, dan zie je het heden vanuit een verbeeld toekomstig perspectief:

*Zij zien terug op de groenende aarde  
en de bloeiende zomers zo vol,  
ze vergeten het kwaad en de kilte  
van het oud bestaan,  
van het leven toen,  
en zij zingen, zingen, ja zingen  
een nieuw jubelgezag.*

Ik hoop dat dat perspectief ook waar zal worden voor ieder persoonlijk, maar ook voor ons als wijkgemeente. Ik hoop dat we in september die jubelzang al op z'n minst een beetje kunnen meemaken.

Pieter van Winden, interim-predikant

### **Bericht vanuit de kerkenraad**

#### *Formatie vacature predikant Pauluskerk*

De afgelopen periode zijn er op diverse manieren gemeenteavonden geweest, waarop we samen als kerkenraad en gemeente hebben gesproken over de toekomst van onze wijkgemeente.

Voornaamste onderwerpen waren:

- Wat zien we als de identiteit van de Pauluskerk
- Hoe is onze financiële situatie t.a.v. de mogelijkheden en keuzes voor de formatieplaats van de te beroepen predikant(e), en
- Hoe kijken we aan tegen een eventuele samenwerking binnen de PGB (wat zijn de kansen en wat zijn de bedreigingen).

Tijdens de afgelopen kerkenraadsvergaderingen zijn we hier verder mee aan de slag gegaan.

Zoals vorige keer gemeld zou er een belronde plaatsvinden met in principe 2 vragen:

- Staan we als gemeente achter de voorgestelde formatieplaats van 75%?
- Staan we erachter dat we eerst zelf als gemeente een aantal zaken op orde willen hebben voordat we gaan kijken op wat voor manier we gaan onderzoeken wat voor mogelijkheden er zijn voor een eventuele samenwerking met de Pieterskerk, of kunnen wij nu al stappen zetten in de samenwerking, zoals bijv. communicatie op PGB niveau?

Deze belronde is inmiddels afgerond, en we hebben ervaren dat er voldoende draagvlak is binnen de gemeente voor deze 2 zaken. We hebben deze conclusie dan ook meegegeven aan het wijkcollege van Kerkrentmeesters, die in haar vergadering de papieren op gaat stellen voor de aanvraag van de benodigde solvabiliteitsverklaring. Echter, deze kan alleen worden aangevraagd als de Algemene Kerkenraad akkoord is, en

dit college vergadert op 24 juni a.s.

De verwachting is dat daarna de aanvraag z.s.m. wordt ingediend, zodat we nog voor de zomer de verklaring in huis hebben en er met het beroepingswerk kan worden gestart.

#### *Verslag werkzaamheden ds. Pieter van Winden*

Pieter heeft verslag gedaan van zijn werkzaamheden van de afgelopen periode. De kerkenraad heeft te kennen gegeven blij te zijn met hetgeen er tot op heden is bereikt. Echter, zijn contract loopt tot 1 december 2021 en het zou fijn zijn als hij pas afscheid neemt als er een nieuwe predikant is. De volgende keer gaat de kerkenraad hier verder mee aan de slag, om te kijken of een eventuele verlenging wenselijk is, en wat zijn takenpakket wordt voor deze periode.

#### *COVID Routekaart voor Kerken*

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft een routekaart opgesteld, hoe je als kerk om kunt gaan met de mogelijke versoepelingen die er gaan komen. We hebben deze besproken en aangepast aan onze eigen situatie. Door van tevoren over bepaalde zaken na te denken, kom je wellicht niet voor verrassingen te staan. Echter, ik hoop dat het duidelijk is dat de veiligheid van onze gemeenteleden voorop staat.

#### *Taakgroep Ontmoeting en Verdieping (voorheen: Vorming & Toerusting)*

Bovenstaande commissie heeft een prachtig voorstel ingediend voor het jaarprogramma 2021 – 2022. Het jaarthema zal zijn: "Vertrouwen". Dit thema loopt als een rode draad door het gehele jaar. De kerkenraad heeft de commissie bedankt voor het gedane werk, en wenst haar veel succes met de verdere voorbereidingen.

#### *Taakgroep Communicatie*

Ook deze Taakgroep heeft een voorstel gedaan op welke manieren er binnen de Pauluskerk maar ook naar buiten toe gecommuniceerd kan worden. Bekende manieren zijn via Kerknieuws, via de website en via Facebook, maar bijv. via een App of wekelijkse nieuwsbrief kan er sneller op actualiteiten ingespeeld worden. De kerkenraad heeft ook deze commissie bedankt voor het vele werk en heeft haar fiat gegeven hier verder mee aan de slag te gaan.

#### *Taakgroep Jeugd en Jongeren*

We hebben nu één jeugdoudersling (Siwanthi Leijen), maar als je kijkt naar wat we als gemeente eigenlijk zouden willen met en voor de jeugd, dan komt zij handen tekort. Er is gesproken over wellicht een nieuwe manier van werken, waarbij een jeugddiaken (Frieda Stoof) ook een rol zou kunnen krijgen. Hier gaan Siwanthi en Frieda verder mee aan de slag, ook in samenwerking met de Liturgie Commissie, en hier zult u t.z.t. meer over horen. Ik hoop dat ik u op deze manier weer een beetje heb bijgepraat. U ziet, we hebben niet stil gezeten. En mocht u vragen hebben, laat me dit dan weten.

Met een vriendelijke groet,  
Ans van der Velde, scriba

## Handen (voeten en hoofden)

We gaan zeer waarschijnlijk de 2<sup>de</sup> helft van het jaar in met weer mogelijkheden voor activiteiten. Covid is dan zover onder controle dat we zonder grote beperkingen samen kunnen zijn. Zo is ook het nieuwe jaarprogramma voor september 2021 tot september 2022 weer rondgekomen. Hier hebben we meerdere lezingen, leer meetings, muzikale activiteiten etc.. Om dit te kunnen doen zijn er mensen in de ondersteuning nodig. Zo worden de achterzalen netjes bij gehouden, waarbij we op dit moment een persoon tekort komen die eens per 4 weken mee kan helpen om schoon te maken. Daarnaast hebben we bij het jaarprogramma een Doe-groep, die helpt bij het klaarzetten van de stoelen, koffie/thee of drankjes schenken tot het weer in orde maken van de oorspronkelijke zaal. Deze Doe-groep is gebaat bij een paar extra mensen, die op een avond of in het weekend meehelpen om de activiteit te kunnen realiseren. Graag vertel ik meer over deze veelal gezellige en leuke activiteiten.

Hans Schriever

Je kunt me bereiken via de telefoon 06-14489888 of via mail [schr1751@planet.nl](mailto:schr1751@planet.nl).

## DIACONIE



Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)  
0346-700200

## Diaconie collecte 6 juni - Vrouwen Oeganda

*Positie van vrouwen in Noord-Oeganda versterken*



kerk  
in actie

Kwetsbare vrouwen sterk  
maken in Oeganda

Er rust veel verantwoordelijkheid op de schouders van vrouwen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda: de zorg voor de kinderen en man, de huishouding en iedere dag voldoende eten op de plank brengen. Toch hebben ze meestal een ondergeschikte positie in de samenleving. De Mothers' Union van de Orthodoxe Kerk brengt vrouwen met elkaar in

contact. De vrouwen leren nieuwe vaardigheden om uit armoede te komen met zaaigoed en spaargroepen. Ook leren ze hoe een stabiel gezinsleven kinderen tot bloei kan brengen. Ze worden gestimuleerd een grotere rol te spelen als vrouw, als moeder en als lid van de kerk.

Met deze collecte steunt u via Kerk in Actie het werk van de Mothers' Union in Oeganda. Van harte aanbevolen!

## Diaconie collecte 13 juni - Dorpskerken willen van betekenis zijn

Zondag is de landelijke collecte voor de Protestantse Kerk bestemd voor ondersteuning van dorpskerken.



Terugopende ledenaantallen, minder financiële middelen en het moeten sluiten van de kerkdeuren maken het moeilijk om kerk van en voor het dorp te zijn. Binnen de dorpskerkenbeweging van de Protestantse Kerk helpen dorpskerken elkaar om als geloofsgemeenschap van betekenis te blijven voor elkaar én voor het dorp. De Protestantse Kerk ondersteunt dorpskerken bij het

uitwisselen van ervaringen en organiseert regiobijeenkomsten rond kerk en leefbaarheidsvraagstukken. Met uw bijdrage steunt u dit belangrijke werk van de Protestantse Kerk voor kleine dorpskerken. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

## Nieuw Diaconaal jaarproject: Stichting Sparrow



Zoals in de vorige uitgave van Kerknieuws al gemeld heeft de Diaconie een nieuw jaarproject gekozen: Stichting Sparrow. Hieronder volgt de beloofde informatie over Stichting Sparrow. De komende tijd zullen we u meer informatie geven en ook berichten vanuit de stichting zelf met u delen. Als de omstandigheden het weer toelaten zullen we ook iemand van de stichting uitnodigen om een presentatie te komen geven in Breukelen. Daarnaast kijken we naar mogelijke activiteiten waarbij het doel zal zijn geld in te zamelen voor het werk van Stichting Sparrow. De Diaconie heeft een startdonatie overgemaakt aan de stichting en zal ook regelmatig in de zondagse erediensten collecteren voor dit mooie doel.

Stichting Sparrow wil een einde maken aan armoede. We geven praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te komen en hun levensstandaard te verhogen. We richten ons daarbij vooral op de thema's onderwijs en gezondheid.

Stichting Sparrow werkt vanuit een christelijke overtuiging. Ons geloof in Jezus Christus, de Zoon van God die voor onze zonden is gestorven, is de drijfveer

van ons werk. Stichting Sparrow geeft hulp aan mensen ongeacht religieuze, politieke of etnische achtergrond.

De dagelijkse leiding van stichting Sparrow wordt verzorgd door de directie: Remco en Ellie Pijper. Zij hebben de stichting opgericht vanuit de Filipijnen waar zij zeven jaar gewoond hebben. Hun drie oudste kinderen zijn in de Filipijnen geboren. In de Filipijnen is Jamelyn Caiga aangesteld als National Director Philippines.

Remco Pijper heeft Biologie gestudeerd aan de Wageningen Universiteit, waar hij afgestudeerd is op de rol van tropische bossen bij armoedebestrijding. Voor zijn functie als *General Director* bij stichting Sparrow was hij lobbyist voor een Nederlandse NGO en eindverantwoordelijk voor de lobby naar het Nederlands en Europees Parlement.

Ellie Pijper is verpleegkundige. Voor haar functie als *Managing Director* bij stichting Sparrow was zij Nursery Supervisor in een Filipijns kindertehuis voor ondervoede kinderen.

Jamelyn Caiga geeft leiding aan de uitvoering van de projecten in de Filipijnen. Jaimelyn heeft Hotel- en Restaurantmanagement gestudeerd en werkte voor haar functie als *National Director Philippines* bij stichting Sparrow als vestigingsmanager bij een Filipijns fastfoodrestaurant.

Op het gebied van *onderwijs* onderneemt Stichting Sparrow de volgende activiteiten:

- Studiebeurs: We geven een studiebeurs om een diploma te kunnen halen op een school voor beroepsonderwijs
- Studiehuis: In ons studiehuis hebben studenten een rustige plek om te leren en werken, met studiebegeleiding en de nodige faciliteiten
- Activiteiten: We organiseren leuke en ontspannende activiteiten voor studenten

Op het gebied van *gezondheid* wordt het volgende gedaan:

- Medische hulp: We geven financiële steun bij een medisch hulpvraag en praktische hulp bij het contact met professionals en overheden
- Outreach: Met een outreach bieden we gratis medische consulten en medicijnen. We werken samen met Filipijnse dokters
- Noodhulp: We geven financiële en praktische hulp bij rampen zoals tyfonen en overstromingen

Meer en gedetailleerder informatie kunt u vinden op de website van Stichting Sparrow: [www.stichtingsparrow.nl](http://www.stichtingsparrow.nl)

De Diaconie

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### **Pinksteren met de Kinderkerk Breukelen.**

Van de hand van Manja Timmer van de Johannes de Doperkerk

Een gezamenlijk project van het Witte kerkje, de Pauluskerk, de Pieterskerk, de Molukse kerk en de Joh. de Doperkerk. Op eerste Pinksterdag was het een

gezellige boel in de Johannes de Doperkerk en de bijbehorende gebouwen. Vrijwilligers van vijf kerken uit Breukelen hebben de handen ineengeslagen en een oecumenische kinderdienst georganiseerd voor bijna 50 kinderen. Gepland stond deze dag in Park Boom en Bosch maar de aanhoudende regen zette daar een streep door. Dat was jammer maar niet erg. Plan B lag namelijk al op tafel. De rooms-katholieke kerk openende haar deuren voor een horde goed geluimde kinderen. Zoveel gewemel, gelach en vrolijkheid heeft het mooie kerkgebouw al lang niet meer mee mogen maken. Onze commissievoorzitter Marit van Voornveld (Witte Kerkje) vloog door de gangen om alles te coördineren. Staat de limonade klaar? Zijn de ballonnen opgeblazen? Zijn alle vrijwilligers voorzien van koffie en thee? Gesteund werden de vrijwilligers door de jeugd, die zich enthousiast inzette om cadeautjes voor de kinderen te knutselen, foto's te maken en toezicht te houden.

Pinksteren was natuurlijk ons thema. We startten in Babel, waar mensen probeerden zich groot en beroemd te maken door een toren te bouwen die tot de hemel moest reiken. God was het hier niet mee eens en zorgde voor een goede portie spraakverwarring onder de mensen. En toen, 10 dagen na Jezus hemelvaart stuurde God de Heilige Geest naar de apostelen die naar Jezus hadden geluisterd, waarop ze zijn boodschap in alle talen konden verkondigen. Pinksteren gaat om luisteren – naar God en de ander. In de geest van Pinksteren is spraakverwarring geen probleem meer, want God verstaat ons allemaal en laat ons zien hoe we elkaar beter kunnen begrijpen. God spreekt de taal van de liefde en met ons hart kunnen we ernaar luisteren.



We begonnen samen met een gebedje en een liedje. Aansluitend ging ieder groepje met hun leidsters mee naar hun eigen ruimte waar ze naar verhalen luisterden, gesprekken voerden en natuurlijk zelf aan de slag mochten. Het programma rondom het Pinksterverhaal was afgestemd op drie verschillende leeftijdscategorieën. De kinderen uit groep 1,2,3 werden begeleid door Gé Speelman en Siwanthi van der Pol, beiden van de Pauluskerk. Kinderen uit groep 4,5, en 6 mochten mee met Marg Versloot en Margriet van Scherpenzeel van de Pieterskerk, en Manja Timmer-Glawe, Joh. de



Doperkerk. De kinderen uit groep 7 en 8 gingen in gesprek met Frieda Stoof (Pauluskerk) en Corina Zagt (Pieterskerk).

Er ontstonden torens van kartonnen dozen en Kapla, er werden kerken ontworpen met spaghetti en marshmallows, en werden moodboards gevuld met gedachten. Er werd gefluisterd, geroepen, gebabbeld - in het Nederlands, Engels, Spaans, Duits en koeterwaals – en zelfs gezongen in gebarentaal!



De oecumenische Pinksterdienst voor de kinderen was levendig en leerzaam. We waren het snel met elkaar eens, dat ons gezamenlijk project Kinderkerk Breukelen een vervolg moet hebben.

Corine, Marcia, Jeroen, Anniek, Annet, Felicia, Olivia, Merle, Maria en Jacqueline, hartelijk dank voor jullie hulp en inzet!

### Gedenksteen van Bonifatius



Op zaterdagmiddag 22 mei 2021 is de gedenksteen van Bonifatius officieel onthuld, in aanwezigheid van beeldhouwer Serge van Druten en wethouder Jeroen Willem Klomps van gemeente Stichtse Vecht. De onthulling werd voorafgegaan door een kort programma in de Pieterskerk (terug te zien via <https://vriendenvandepieterskerk.nl/>). Als gevolg van de coronacrisis is deze gedenksteen helaas het enig tastbare

overblijfsel van het voorgenomen Bonifatiusjaar 2020. Maar als tastbaar teken mag het er zeker zijn! Als een van de oudste gebouwen van Breukelen is de Pieterskerk een plek waar de geschiedenis met de handen te tasten is. Bijna elke steen vertelt wel een verhaal. En met deze gedenksteen van Bonifatius is er een betekenisvolle steen aan toegevoegd. Van Bonifatius weten de meeste mensen niet meer dan dat hij in 754 in Dokkum is vermoord. Zijn lange en invloedrijke leven dat daaraan voorafging is veel minder bekend. Toch is hij juist met zijn leven van grote betekenis geweest, niet alleen in ons dorp, of voor ons land, maar zelfs voor heel Europa. Dat mag gemarkeerd worden. Toch is de gedenksteen niet alleen een herinnering aan de aanwezigheid van Bonifatius als persoon. De gedenksteen markeert vooral het historische moment dat het evangelie, via kerkelijke presentie, zichtbaar en tastbaar is geworden in ons dorp en in onze samenleving. Zo is het ook echt een gedenksteen, die helpt het besef levend te houden van de geschiedenis, van de lange traditie waar we uit voortkomen. Hopelijk helpt het ook te bedenken waar het in het evangelie om gaat: dat de toekomst groter is dan het verleden.

Graag bedanken we de vele mensen en de vrijgeevige fondsen die op een of andere manier betrokken zijn geweest bij het tot stand komen van de gedenksteen.

Namens het comité '1300 jaar Bonifatius in Breukelen',  
ds. Krijn Hage

### Collecte voor nieuw licht wijzerplaten Pieterskerk

Van 28 mei tot en met 5 juni doet de Stichting Vrienden van de Pieterskerk te Breukelen mee aan de jaarlijkse actie van het Prins Bernhard Cultuurfonds. In totaal collecteren 1182 organisaties in het hele land om geld op te halen voor de lokale cultuur en natuur. De collecte is dit jaar voor de tweede keer mobiel georganiseerd en loopt via appjes, mailtjes en sociale media. De opbrengst van de actie gaat geheel naar de organisaties zelf. Vrienden van de Pieterskerk collecteert voor nieuwe Ledverlichting voor de wijzerplaten van de kerktoren. U heeft wellicht al gezien dat er lampjes uit zijn en dat daardoor het dorp in het donker de tijd niet goed in de gaten kan houden? De Stichting Vrienden van de Pieterskerk ondersteunt de instandhouding van het 15<sup>de</sup>-eeuwse kerkgebouw en de 18<sup>de</sup>-eeuwse kerktoren. Dankzij de fondsenwerving door de vrienden kon twee jaar geleden de restauratie van het bijzondere Bätzorgel plaatsvinden. Recent heeft de stichting zich ingezet om de plaatsing van een gedenksteen ter gelegenheid van 1300 jaar Bonifatius in Breukelen financieel mogelijk te maken. Nu is de verlichting van de kerktoren aan de beurt. De huidige lampjes zijn 15 jaar geleden aangebracht en de technische levensduur is dus al lang overschreden. Inmiddels zijn meerdere lampjes op de wijzerplaten stuk gegaan. In het kader van de verduurzaming van het kerkgebouw is de wens om direct over te schakelen op Ledverlichting. De totale kosten voor de nieuwe verlichting van de wijzerplaten bedragen circa 10.000 euro.



Het Prins Bernhard Cultuurfonds organiseert al sinds 1946 de Anjeractie. Het is de oudste collecte van Nederland. Ieder jaar collecteren honderden organisaties voor hun vereniging én voor het Cultuurfonds. Vorig jaar is de actie voor het eerst mobiel ge-

organiseerd: geen bussen en collectanten meer langs de deur. Het Cultuurfonds gaat op diezelfde voet verder. Het is veiliger voor de collectant én makkelijker voor de organisatie

Uw gift is fiscaal aantrekkelijk. Er is nog steeds grote noodzaak om lokale cultuurorganisaties te steunen. Vandaar dat het Cultuurfonds de hele netto opbrengst weer teruggeeft aan de organisaties die collecteren. Daar zijn we als Vrienden van de Pieterskerk natuurlijk erg blij mee. Doet u mee?

Meer informatie is te vinden op de website [www.vriendenvandepieterskerk.nl](http://www.vriendenvandepieterskerk.nl).

#### **Voormalige kosterwoning beschikbaar**

De voormalige kosterwoning aan de Willink van Collenstraat 1, achter de Pauluskerk is binnen afzienbare tijd beschikbaar voor een nieuwe huurder. Het geheel bestaat uit een huiskamer, keuken, badkamer en 4 slaapkamers van verschillende groottes. Totale oppervlakte is ongeveer 110 m<sup>2</sup>.

Indien er gemeenteleden zijn die hiervoor interesse hebben, neem dan contact op met: [kerkrentmeester@pauluskerkbreukelen.nl](mailto:kerkrentmeester@pauluskerkbreukelen.nl)

## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: [kerknieuws@msn.com](mailto:kerknieuws@msn.com)  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgscollect.nl/495/](http://site.skgscollect.nl/495/) of de APPostel-app**

**Bezorging:** mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: [mur00021@planet.nl](mailto:mur00021@planet.nl);

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: [j.winkel@hetnet.nl](mailto:j.winkel@hetnet.nl)

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

R. van Voskuilen, tel. 06 27480484, of [verhuur@pauluskerkbreukelen.nl](mailto:verhuur@pauluskerkbreukelen.nl)

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

#### **Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

#### **Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, [bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:bert.vd.dussen@gmail.com)

#### **Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89