

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Opgeven voor diensten kan tot zaterdag 12.00 uur op aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl of 06 18166781. Ook digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 20 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. G. Speelman, Breukelen

Collecten: 1. Noodhulp Griekenland (Kerk in Actie; zie toelichting) 2. Kerk

ZONDAG 27 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam

Collecten: 1. Werk van de Diaconie (zie toelichting) 2. Kerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Voor bezoeken van de diensten bij voorkeur aanmelden via website of nieuwsbrief. Diensten zijn ook digitaal te volgen via kerkdienstgemist.nl

ZONDAG 20 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. H. van Ark, Wapenveld

18.30 uur: Ds. K. Hage (Pieterskerk)

Collecten: 1. Noodhulp Griekenland (Kerk in Actie; zie toelichting) 2. Kerk

Autodiensten: fam. Wijnen, tel. 261837

ZONDAG 27 JUNI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage

18.30 uur: Ds. F.E. Schneider (Pieterskerk)

Collecten: 1. Werk van de Diaconie (zie toelichting) 2. Kerk 3. Wijkkas

Autodiensten: fam. Wijnen, tel. 261837

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren maandag 28 juni voor 18.00 uur.

AGENDA

Vrijdag 2, 9 & 16 juli, 12.45 uur, Pieterskerk:
Marktconcerten

2 juli: Johan Erné
9 juli Frank Schneider
16 juli Ad van Pelt

MEDITATIE

‘Mijn huis staat eeuwig vast’

Tekst: ds. J. Muller

Overgenomen uit de waarheidsvriend 3 juni 2021, door Piet Sondij

In het belijdenisnummer van 18 maart schreef Dick Tuijtel een prachtig antwoord op de vraag: ‘Hoe leef je naar je belijdenis toe?’, vertelt ds. J. Muller.

Het antwoord luidde: ‘De dag waarop ik samen met de anderen ons en mijn geloof belijden mag, is een van mijn meest bijzondere levensdagen om naar toe te leven.’

Belijdenisdienst

Zondag 23 mei was het zover. Dick, die getroffen was door de ziekte van Duchenne, kende de nodige lichamelijke beperkingen. De afgelopen maanden ervoer hij dat zijn lichaam het meer en meer ging opgeven. Een paar keer moest hij naar het ziekenhuis. Hij had een sterk verlangen om belijdenis te doen. Waarom? ‘Omdat ik Jezus heb mogen leren kennen als mijn persoonlijke Redder en Zaligmaker.’ Of, zoals hij het tegen mij zei: ‘Ik weet me geborgen in Christus.’ Christus was voor hem zijn enige troost beide in leven en in sterven. Hij keek uit naar de belijdenisdienst en tegelijk was daar de spanning. Niet alleen voor hem, maar ook voor de gemeente en de belijdeniscatechisanten: zal Dick erbij kunnen zijn?

Die zondagmorgen reed de bus voor. Met stralende ogen kwam hij uit de bus: ‘Ik ben er, ik ben er.’ Terwijl de

gemeente zong: 'Ik hef tot U, Die in de hemel zit, mijn ogen op en bid', kwamen we de kerk binnen. Na votum en groet zongen de belijdeniscatechisanten Psalm 84:1 en 6: 'Hoe branden mijn genegenheên om 's HEEREN voorhof in te treên.' Wat had hij een verlangen om de Heere te belijden. Op dat moment werd hij niet lekker. Hij moest de kerk uit. Hulpdiensten waren snel aanwezig. Het bleek ernstig te zijn; hij moest gereanimeerd worden en werd met spoed naar het ziekenhuis vervoerd. Die middag ontsliep hij in zijn Heere en Heiland.

Dick was enige tijd daarvoor enorm geraakt en getroost door een preek over 2 Korinthe 5. 'In welke omstandigheden ik ook verkeer, van vreugde tot verdriet, van geestelijke tot lichamelijke zwakte, ik mag ervan verzekerd zijn dat God me in Christus in genade aanziet. Dankzij de wetenschap dat mijn eeuwig huis vaststaat in Hem, hoeft het geen grip op mij te hebben dat mijn tent die hier op aarde opgebouwd is, wordt afgebroken.'

Troost

Voor Dick was 23 mei de meest bijzondere dag waar hij naar toe leefde. Hij mocht belijdenis van het geloof afleggen voor Gods troon en eeuwig roemen in de genade, die God hem bewezen heeft. Het werd de dag waarop hij Zijn Heere en Koning mocht ontmoeten om het loflied aan te heffen: 'k Zal Uw naam en majesteit eren tot in eeuwigheid.' Deze wetenschap mag in het grote verdriet om de lege plaats die hij achterlaat, een grote troost zijn. Als belijdenistekst hadden we Dick meegegeven: 'Mijn deel is de HEERE, zegt mijn ziel, daarom zal ik op Hem hopen.' (Klaagl.3:24) We bidden dat zijn belijdenis die hij aflegde in *De Waarheidsvriend* voor velen tot zegen zal zijn.

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: Ds K. Hage,
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;
bij voorkeur niet op woensdag

Scriba: M.C. Berger,
G. van Nijenrodestraat 171,
3621 GJ Breukelen,
tel. 06-15128659,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.: W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Gelukkig komt er steeds meer ruimte om elkaar weer te ontmoeten. Er zijn nu 60 mensen welkom in de Pieterskerk. We zien tot onze vreugde dat steeds meer mensen die ruimte ook benutten en de weg naar de kerk

weer weten te vinden. Voor ouderen die ook weer willen komen, maar afhankelijk zijn van vervoer door anderen, is er ook weer een autodienst opgezet (voor wie er gebruik van wil maken: bel Piet en Marlies Wijnen, tel. 0346-261837). Samenhang is ook weer beperkt mogelijk: het slotlied zingen we gezamenlijk. Sinds vorige week is er na afloop van de dienst ook weer gelegenheid om elkaar te ontmoeten. Buiten, op het Kerkplein voor het Bonifatiushuis, wordt er koffie en aandacht geschonken.

Zondag 20 juni gaat ds. H. van Ark uit Wapenveld voor in de morgendienst. In de avonddienst lezen we verder uit Rechters, over Simson, die krachtige figuur met zijn lange haren en zijn grote hart, de man die een begin maakt met bevrijding van Israël, maar die daarin tegelijk zijn ondergang tegemoet gaat. Een eenzame gestalte is hij die juist in zijn eenzaamheid velen aanspreekt. Zondagavond lezen we Rechters 15.

Zondag 27 juni lezen we in de morgendienst verder over Simson: Rechters 16:1-3, een paar korte verzen die desondanks heel bekend zijn geworden: Simson die de deuren van de stadspoort van Gaza op zijn schouders weg tilt. De kerk heeft het altijd gelezen als een beeld van Pasen, waar bij de deuren van dood door Jezus worden weggedragen.

De avonddienst wordt geleid door ds. F.E. Schneider.

Ds. Krijn Hage

Pastoraal contact

Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com; Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com; Frans Vonk is ouderling van sectie West. Hij is te bereiken via 0346-263460 of frans.vonk@hotmail.com. Marg Versloot is jeugdouderling, en ook speciaal contactpersoon voor jongeren. Je kunt haar bereiken via m.m.versloot@planet.nl of via 0346-242001. U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen minstens een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Meeleven

Bert van der Dussen (Looijersdijk 29, 3621 WK Breukelen) is na een succesvolle operatie alweer enige tijd thuis uit het ziekenhuis. De komende weken mag hij niet lopen en zal daarna nog ruime tijd nodig hebben om te revalideren. Gelukkig kan hij goed met de situatie overweg en de overstelpende hoeveelheid blijken van meeleven hebben daar zeker in geholpen. We wensen hem van harte sterkte.

Overleden

Op dinsdag 1 juni is Gijsbert Hendrikus Drinkwaard plotseling overleden in de leeftijd van 77 jaar. Bert

Drinkwaard woonde zijn hele leven aan de Eendrachtlaan 31 in Breukelen. Hij leidde een bestaan 'in de luwte', zoals zijn broer in het in Memoriam uitdrukte. In de afscheidsdienst lazen we Prediker 3: 'voor alles is een tijd.' Geboren in een tijd van oorlog, is Bert opgegroeid in een tijd van vrede. Vrolijke en onbezorgde tijden heeft hij gekend in zijn jeugd, tijden om te lachen en te dansen. Later in zijn leven heeft hij ook andere tijden ervaren, tijden van eenzaamheid, tijden dat hij liever wilde zwijgen dan spreken. Maar door de tijden heen, heeft Bert het leven leren leven volgens vaste dagelijks patronen. De vaste tijden en de geregelde orde hielpen hem om zijn leven te leven in de luwte. Nu is Bert Drinkwaard 'uit de tijd'. Meer zou Prediker niet weten te zeggen over het raadsel van de dood. In de afscheidsdienst luisterden we echter ook naar de Openbaring van Johannes. Hij zegt er nog iets bij: er komt een andere tijd, een dag waarop geen avond meer volgt, de grote dag van Jezus Christus, waarop het geheim van onze levenstijd zal worden onthuld. Dan zal aan het licht komen dat wij in leven en sterven, in tijd en eeuwigheid toebehoren aan Jezus Christus. Gijsbert Hendrikus Drinkwaard is door Jezus Christus al opgezocht en aangeraakt in de doop. Hij zal Bert niet loslaten, maar vasthouden tot in eeuwigheid. In dit vertrouwen hebben we Bert Drinkwaard begraven op de Algemene Begraafplaats aan het Zandpad, vlak bij het graf van zijn ouders. In onze gebeden gedenken wij zijn broers Henry en Nico en hun verdere familie.

ds. Krijn Hage

Dinsdagmorgen Bijbelkring

Door de versoepelingen van de coronamaatregelen kan er weer steeds meer. Ook de Dinsdagmorgen Bijbelkring komt weer bij elkaar, op dinsdag 22 juni, van 10.00-11.30 uur in het Bonifatiushuis. Goed om elkaar, na lange tijd, ook in dit verband te ontmoeten. We lezen met elkaar een paar gedeeltes over Simson uit het boek Rechters (hoofdstuk 13-16). Ook aanschuiven? Van harte welkom.

ds. Krijn Hage

Geslaagd!!

Ieder jaar is de uitslag van de examens voor middelbare scholieren een spannende dag. Ook dit jaar krijgt het door het coronavirus een heel andere invulling. Donderdag 10 juni was het eindelijk zover. De vlag en tas kon uitgestoken worden, Niek Rietveld is geslaagd. Afgelopen zondag hebben wij hiervoor mogen danken. Namens de gemeente willen wij Niek van harte feliciteren met het behalen van zijn middelbare school diploma. Wij wensen jou Gods zegen toe op de wegen die je gaat en bij de studie die je nog wilt gaan volgen.

Hartelijke groet, namens de Kerkenraad,

Marg Versloot

3 juli a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk

3 juli a.s. willen we de Pieterskerk schoonmaken. Het is alweer een aantal maanden geleden dat we als schoonmaakteam bijeen zijn geweest. Deze keer willen we

ook de buitenzijde en de kronen in de kerk onder handen nemen dus extra man/vrouw kracht zou heel fijn zijn. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 3 juli om 09.00 uur met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel, tel 241144

Giften

Ds. Hage ontving een gift € 20 voor de wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: vacant

Interimpredikant: ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype naam: van.winden

Contact pastoraat: Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Ans v.d. Velde, Lt.Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba:

Kerkelijk bureau:

Autodiensten:

Website:

Kerktelefoon:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 heiniedekruijff@ziggo.nl

Emmy Wildeman, tel. 241578

pauluskerkbreukelen.nl

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Zondag 20 juni 2021

Dit is de eerste zondag van de zomer. De grote feesten van de kerk zijn voorbij, we gaan nu het seizoen in van de oogst en de uitbundigheid. Dat past misschien wel bij de stemming van velen, nu het met de Corona de goede kant op lijkt te gaan, en er weer plannen worden gemaakt voor onderling bezoek en feesten. Vergeten we dan niet hoe bedreigd velen zich gevoeld hebben- en nog voelen? Mooi, dat de zomerlezingen starten met een niet zo uitgelaten en vrolijke gebeurtenis, de storm op het meer (Marcus 4:35-41). Jezus' leerlingen voelen zich extreem bedreigd door de plotseling opkomende storm. Die valt niet te relativiseren of weg te lachen. En toch kan Jezus hier gerust doorheen slapen. Neemt Jezus hun angsten niet serieus, of is er iets anders aan de hand?

Ds. G. Spielman

Zondag 27 juni 2021

Voorganger: ds. Bert Kuipers uit Rotterdam

Bericht vanuit de kerkenraad

Invulling werkzaamheden vervolg ds. Pieter van Winden

De kerkenraad heeft te kennen gegeven dat we het fijn zouden dat Pieter ook na 1 december a.s. aanblijft als interim predikant. Er zijn nog een aantal zaken waarin hij de kerkenraad en gemeente kan ondersteunen (o.a. verdere invulling beleid en profiel gemeente, adviseur bij de beroepsprocedure, structuur brengen in verantwoordelijkheden en invulling verschillende taakgroepen). Daarnaast zou het mooi zijn als hij als het ware het stokje kan overdragen aan de nieuwe predikant. Dit betekent dat einde contract flexibel zal zijn, maar uiterlijk 1 augustus 2022 zal worden beëindigd.

OVID Routekaart voor Kerken

Het CIO (Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) heeft een routekaart opgesteld, hoe je als kerk om kunt gaan met de mogelijke versoepelingen die er gaan komen. Inmiddels zijn die er gekomen. Vanaf heden mogen we weer met 60 mensen in de kerk samenkomen. Daarnaast is het zo dat zingen in beperkte mate is toegestaan. De kerkenraad heeft besloten dat de laatste 2 coupletten van het slotlied op "praatniveau" mogen worden meegezongen. De cantorij heeft ook gevraagd of ze met volledige bezetting mogen zingen wanneer ze meewerken aan de dienst, maar hierin heeft de kerkenraad helaas een negatief besluit moeten nemen. Omdat nog niet eenieder is gevaccineerd, vinden we het verstandiger dit tot nader order uit te stellen.

Pinksterviering 23 mei 2021

We kijken terug op een prachtige Pinksterdienst, waarin we als 5 gemeenten samen luisterden naar Gods woord, en van daaruit gesterkt ons werk binnen de gemeente weer mochten oppakken. De kindernevendienstleiding heeft met 50 (!) kinderen ook aan dit thema gewerkt. Wat fantastisch dat dit mogelijk was, waarvoor we de leiding bedanken. Is dit niet een mooi uitgangspunt om te kijken wat we als 5 geloofsgemeenschappen samen kunnen doen? De jeugd heeft de toekomst toch?

Zaterdag 10 juli kerkenraadsdag

We zijn tot de ontdekking gekomen dat zelfs maandelijks vergaderen niet altijd leidt tot de gewenste aandacht voor een aantal belangrijke zaken (o.a. verbinding tussen kerkenraad en gemeente, echte geloofsgesprekken, organogram, beleidszaken, plaatselijke regeling). Vandaar dat we hebben besloten een hele zaterdag ons met een aantal specifieke (geloofs-)onderwerpen bezig te houden. Gelukkig zullen we daar ook een stukje ontspanning aan vast knopen.

Tot zover, en mocht u vragen hebben, laat me dit dan weten. Met een vriendelijke groet,

Ans van der Velde, scriba

Een verslag van de commissie "Erkenning"

Medio mei is de commissie "Erkenning" door de kerkenraad aangesteld.

De kerkenraad heeft uitdrukkelijk uitgesproken dat zij alle vertrouwen hebben in de commissie "Erkenning" en dat zij als kerkenraad de verantwoordelijkheid nemen voor gemaakte fouten.

Voorafgaand aan de aanstelling van deze commissie heeft de kerkenraad besloten om het visitatierapport, wat meer kwaad dan goed gedaan heeft, naast zich neer te leggen. Het doel van deze commissie is dat er recht gedaan waar onrecht is aangedaan. Onze taak daarin is het faciliteren van een veilige omgeving waarin ruimte is voor erkenning en excuses.

Daarnaast heeft de commissie als doel, deze roerige jaren op een moment af te kunnen sluiten met een slotdocument waar zo mogelijk alle betrokkenen achter staan. Dit slot document wordt te zijner tijd met u gedeeld. Alleen zo komt er ruimte voor een nieuwe toekomst en kunnen we samen verder als wijkgemeente Pauluskerk.

Namens de commissie,

Kees, Hans, Jan, Pieter, Ingrid en Gery

Pride Pelgrimage van 30 op 31 juli 2021: "Let take pride in us"

Het is een bijzonder Pridejaar! Het is in Amsterdam namelijk de 25e! Dat mag gevierd worden! Het thema van de Pride dit jaar is 'Take Pride in Us'. Met dat thema wil Pride Amsterdam de diversiteit van de LHBTI-gemeenschap vieren.

Gelovige LHBTI'ers doen ook al jaren volop mee aan de Pride. Dit jaar willen wij onze Pride vieren en ondersteunen met een heuse Pride Pelgrimage. We zijn trots op onszelf en op de steeds groeiende openheid van de kerken, voor sommigen al



decennialang een feit. Van *vrijdag 30 op zaterdag 31 juli* lopen we van Utrecht naar Amsterdam. We starten in de Janskerk in Utrecht, waar ooit de eerste roze viering werd gehouden en we eindigen in de Westerkerk in Amsterdam, naast het Homomonument, de start van de Pride Walk. We lopen langs de Vecht en doen onderweg negen kerken aan, voor een pauze en voor een korte gebedsdienst. We overnachten in 'De Nieuwe Stad' in Amsterdam Zuidoost.

Als Pauluskerk ondersteunen we dit initiatief van harte. Wij stellen de Pauluskerk dan ook ter beschikking voor de genoemde gebedsdienst. Deze vindt plaats op *vrijdag 30 juli van 14.00 – 14.30 uur*. Daarna vertrekt de groep naar Vreeland. Het zou fantastisch zijn als er een groepje gemeenteleden is die meeloopt naar Vreeland (8,5 km). Voelt u hier iets voor, meldt u zich dan aan bij de scriba.

Ans van der Velde, scriba Pauluskerk

(LHBTI staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, intersekse)

Dank

Hartelijk dank voor de mooie bos bloemen, kaarten en gedichten, die wij mochten ontvangen voor onze Diamanten Huwelijksdag. Met hartelijke groeten,

Jim en Lily van Lawick van Pabst

DIACONIE

Diaconie collecte 20 juni - Griekenland - Opvang voor gestrande vluchtelingen

Nog elke dag zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht, op zoek naar veiligheid en een betere toekomst. Mensen uit Syrië, Afghanistan en Iran komen via Turkije terecht in Griekse vluchtelingenkampen. Ze verblijven in gammele tenten, en er is gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen en sanitaire voorzieningen. Hen wacht een moeilijke en onzekere tijd, vanwege lange procedures. Kerk in Actie gelooft dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen hen met voedsel, gezondheidszorg en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Met uw bijdrage steunt u het werk van Kerk in Actie voor opvang van gestrande vluchtelingen, en andere noodhulpprojecten wereldwijd. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!



Diaconie collecte 27 juni – Werk van de Diaconie

Deze zondag is de opbrengst van de diaconale collecten bestemd voor het eigen werk van de Diaconie. Met de opbrengst kan de Diaconie haar werkzaamheden financieren. Voorbeelden hiervan zijn noodhulpdonaties, hulpvragen, etc. De meeste diaconale collecten zijn afdracht-collecten, maar ongeveer één keer per maand collecteert de Diaconie voor haar eigen werk. Van harte bij u aanbevolen.

HipHelpt
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht
0346-700200

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 2 mei 2021		
Kerk	€ 160	€ 327
Zondag 9 mei 2021		
Noodhulp Syrië/Libanon	€ 72,05	
Kerk	€ 20	€ 137
Donderdag 13 mei 2021		
Kerk	€ 50	€ 119
Zondag 16 mei 2021		
Kerk	€ 20	€ 163
Zondag 23 mei 2021		
Kerk	€ 20	€ 100
Zondag 30 mei 2021		
Kerk	€ 5	€ 251

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Marktconcerten op het Bätz-orgel

Ook deze zomer komen er weer korte concerten in de Pieterskerk op vrijdag: in juli iedere vrijdag, in augustus in de eerste drie weken en in september in de eerste week. De concerten beginnen om kwart voor een en duren ongeveer een half uur. De kerkdeuren gaan open om kwart over twaalf; na het concert blijven ze open tot drie uur. Tijdens het concert zijn de grote tussendeuren tussen kerk en schip dicht. Een laatkomer mag binnenglippen, dat wel...

De concerten zijn vrij toegankelijk, maar er is wel een collecte aan de uitgang. Dit, om de concerten in stand te kunnen houden.

Johan Erné neemt het eerste en het laatste concert van de serie voor zijn rekening. Het tweede concert wordt door een bekende inwoner van Breukelen gegeven: dominee Frank Schneider treedt op als de organist die hij ook is. Voor het derde concert verruult de Woerdense organist Ad van Pelt zijn grote Bätz-orgel voor de Breukeler Bätz - befaamd om zijn zeer gevarieerde en elkaar ondersteunende registers. Hij voert ons naar Engeland (o.a. Purcell) en naar Duitsland (o.a. J.S. Bach) : verschillende stijlen, fraaie muziek!

Ieder concert brengt vreugde en vrolijkheid: kom als u

even kan...

- 2 juli Johan Ern 
- 9 juli Frank Schneider
- 16 juli Ad van Pelt
- 23 juli Diederik Bos
- 30 juli Peter Verhoogt.

Cathie Schrier



Kerkenpad Oost-Groningen 3 juli 2021

Bezoek verschillende kerken in Oost-Groningen, geniet van bijzondere architectuur en ervaar de verstilte sfeer van heilige gebouwen.

Zaterdag 3 juli organiseren bijna dertig kerken in het oostelijk deel van de provincie Groningen voor de zesde keer het Kerkenpad Oost-Groningen! Tijdens het kerkenpad openen de kerken hun deuren voor het publiek,

zodat de gebouwen niet alleen van buiten, maar ook van binnen bewonderd kunnen worden. De deelnemende kerkgebouwen vari ren sterk wat betreft architectuur en hebben allemaal zo hun eigen bezienswaardigheden, waar vrijwilligers graag meer over vertellen! Als de coronamaatregelen het toelaten organiseren sommige kerken bovendien extra activiteiten, zoals een rondleiding in het orgel, bespeling van het orgel en een boekenmarkt. Plan een route of gebruik een van de routes op onze website www.kerkenpadoostgroningen.nl en kom langs op 3 juli van 10.00-16.00 uur!

Groene vakantie voor jongeren

Kampeerweek van 16 t/m 21 juli 2021 voor jongeren tussen de 18 en 25 jaar met groene workshops, ontspanning en gesprekken rond het kampvuur over geloof en klimaat.

Op een camping pal aan de Hollandse IJssel, dompelen we ons 5 dagen onder in een mix van creatieve en groene workshops, samen –vegetarisch- koken, zwemmen, suppen, goede gesprekken, muziek en bezinning rond het kampvuur. Voor idealisten en kritische denkers, gelovigen en sceptici, zinzoekers en levensgenieters! Er is plek voor maximaal 20 jongeren. Heb je interesse, stuur een mailtje of een appje. Joyce Schoon: joyce.schoon@pkngouda.nl
Tel: 06-86840569

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;

Bankrekeningnummer Kerknieuws: St. Kerkelijke Communicatie te Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60

Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl

bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

R. van Voskuilen, tel. 06 27480484, of verhuur@pauluskerkbreukelen.nl

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer NL81 INGB 0003 0881 09

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89