

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

Opgeven voor diensten kan tot zaterdag 12.00 uur op [aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl](mailto:aanmeldendienst@pauluskerkbreukelen.nl) of 06 18166781. Ook digitaal te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

#### ZONDAG 4 JULI 2021

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Zwolle

**Collecten:** 1. Actie Vakantietas (zie toelichting) 2. Kerk

#### ZONDAG 11 JULI 2021

10.00 uur: Ds. P. van Winden, Soest

**Collecten:** 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)  
2. Kerk

#### ZONDAG 18 JULI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage, Breukelen

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow (zie toelichting)  
2. Kerk

#### Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Voor bezoeken van de diensten bij voorkeur aanmelden via website of nieuwsbrief. Diensten zijn ook digitaal te volgen via [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl)

#### ZONDAG 4 JULI 2021

10.00 uur: mevr. Ds. N. Dijkstra, Houten

18.30 uur: Ds. K. Hage (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Actie Vakantietas (zie toelichting) 2. Kerk  
**Autodiensten:** fam. Wijnen, tel. 261837

#### ZONDAG 11 JULI 2021

10.00 uur: Ds. K. Hage (gezamenlijke ochtenddienst in de (Pieterskerk))

10:00 uur: gezamenlijke Jeugddienst in het Witte Kerkje  
18.30 uur: Ds. J.A.E. Dekker- de Groot, Schiedam (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. No Yellow Beans Day (zie toelichting)  
2. Kerk

**Autodiensten:** fam. Wijnen, tel. 261837

#### ZONDAG 18 JULI 2021

10.00 uur: cand. G. Deij, Amsterdam

18.30 uur: Ds. P.H. Zaadstra, Kockengen (Witte Kerkje)

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow (zie toelichting)  
2. Kerk

**Autodiensten:** fam. Wijnen, tel. 261837

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren maandag 19 juli voor 18.00 uur.

## AGENDA

Marktconcerten , 12:45 uur, Pieterskerk:

2 juli: Johan Ern , 9 juli: Frank Schneider

16 juli: Ad van Pelt, juli: Diederik Bos

Zondag 11 juli, 10:00 uur: Jeugddienst, Witte Kerkje

Vrijdag 30 juli, 14.00 uur: Gebedsdienst Pride  
Pelgrimage, Pauluskerk

## MEDITATIE

“Over de Grenzen” Desmond en Mpho Tutu, **Het boek van vergeving**

Is er een plek, waar wij elkaar weer kunnen vinden?  
Een plek voor jou en mij, daar ergens in het midden,

het niemandsland, hier ver vandaan,  
waar wij de grenzen overgaan,

een plek met ruimte voor ’t gelijk van jou en mij  
en waar ik ongelijk heb, evengoed als jij,

met het onrecht dat ons allebei is aangedaan,  
zijn we ieder nog in staat daarnaar op weg te gaan?

En te zoeken naar de plek waar het pad een aanvang vindt,  
het pad dat eindigt waar vergeving begint?

# WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** Ds K. Hage,  
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen  
tel. 261565, khage@kpnmail.nl;  
bij voorkeur niet op woensdag

**Scriba:** M.C. Berger,  
G. van Nijenrodestraat 171,  
3621 GJ Breukelen,  
tel. 06-15128659,

email: scriba@pieterskerk.info

**Ledenadm.:**

W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl

**Website:**

www.pieterskerk.info

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

## Bij de diensten

We mogen weer samen zingen in de kerkdienst - gevolg van voortgaande versoepelingen. Een bijzonder vreugdevolle zaak dat we nu weer van harte en volmondig kunnen zingen. Het koor, dat tijdens de coronapandemie voor ons de lofzang gaande heeft gehouden, zal alleen nog zingen bij bijzondere gelegenheden of bij een speciaal lied. In de communicatie zal het accent weer komen te liggen op de fysieke kerkdienst i.p.v. de online kerkdienst. In de Pieterskerk is, rekening houdend met de 1,5 meter afstand, ruimte voor ongeveer 60 mensen. Gelukkig zien we dat steeds meer mensen de weg naar de kerk weten te vinden. We hopen dat ook degenen die nog aarzelen de stap durven te zetten om elkaar weer te ontmoeten rondom de Schriften. Wie naar de kerk wil komen, maar afhankelijk is van vervoer door anderen, kan contact opnemen met Piet en Marlies Wijnen (0346-261837). Ook na afloop van de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten, met koffie, thee en fris.

De gezamenlijke avonddiensten zijn deze maand in het Witte Kerkje. Ook daar kan er weer gezongen worden en bent u welkom zonder aanmelden. Wel wordt bij binnenkomst uw naam geregistreerd.

*Zondag 4 juli* gaat mw. ds. N. Dijkstra-Algra uit Houten voor in de morgendienst. In de avonddienst (in het Witte Kerkje) lezen we verder uit het verhaal van Simson, Rechters 16:4-22, over Delila die achter het geheim van Simsons kracht probeert te komen. Simson, de man van ongekende kracht, wordt gebonden en verliest zijn kracht nadat hij zijn geheim heeft prijsgegeven. Een man die zijn ondergang tegemoet gaat, 'van God en de mensen verlaten' en ontdekt dat zijn 'kracht in zwakheid wordt volbracht.'

*Zondag 11 juli* is er in de Pieterskerk een gezamenlijke ochtenddienst met gemeenteleden van het Witte Kerkje. We lezen dan voor de laatste keer over Simson uit Rechters 16:23-31. De man die een begin zou maken met

de bevrijding van Israël is gevangen genomen, van zijn kracht beroofd en zijn ogen zijn uitgestoken. De ondergang van Simson en van Israël lijkt zeker – het eindigt in duisternis en dood. Het geheim van zijn leven, de kracht van de liefde, lijkt niet opgewassen tegen de brute macht van de Filistijnen. De rechter wordt gericht. Simsons ondergang roept om een andere rechter, een die het begin van de bevrijding voortzet en voltooit. In Simson zien we iets weerspiegeld van Jezus Christus.

In het Witte Kerkje is er deze zondagmorgen weer een jeugddienst voor de jongeren van het Witte Kerkje en de Pieterskerk. Net als de vorige keer zijn alle jongeren van de catechisatieleeftijd in het bijzonder uitgenodigd, dus vanaf groep 7/8. Het thema is: God heeft je gezien! Omdat dit de laatste jeugddienst van het seizoen is, is er na afloop een gezellige BBQ bij het Bonifatiushuis. De jongeren en hun ouders hebben hierover allemaal al een email ontvangen met meer info.

N.B.: In overleg met de betrokken ouders is besloten het overstapmoment van de kinderkerk (de kinderen van groep 8 van de basisschool) te verplaatsen naar de startzondag, 12 september.

De gezamenlijke avonddienst, in het Witte Kerkje, wordt geleid door ds. J.A.E. Dekker-de Groot uit Schiedam

*Zondag 18 juli* verwelkomen we kand. G. Deij uit Amsterdam in de morgendienst. De avonddienst wordt geleid door ds. P. Zaadstra uit Kockengen.

Ds. Krijn Hage

## Uit de kerkenraad

Op 21 juni jl. hield de kerkenraad de laatste vergadering voor de zomervakantie. Hieronder een kort verslag van deze vergadering.

We startten de vergadering door te luisteren naar een bezinning naar aanleiding van psalm 127: Als de Heer het huis niet bouwt, vergeefs zwoegen de bouwers. Wij moeten/mogen bouwen, maar wel met onze ogen naar boven gericht.

Vervolgens bespraken we met elkaar de stand van zaken met betrekking tot de op te stellen beleidsplannen. Dit jaar dient er een nieuw meerjarenbeleidsplan voor de Pieterskerk en Protestantse gemeente Breukelen opgesteld te worden. Hier is/wordt hard aan gewerkt. Het conceptbeleidsplan voor de Pieterskerk is nog niet gereed. Het streven is een concept nog voor de start van de zomervakantie aan de kerkenraad voor te leggen. Het beleidsplan voor de Protestantse gemeente Breukelen is wel al in concept opgesteld. Dit hebben we met elkaar doorgenomen.

Besloten is het jaarthema van de PKN voor onze wijkgemeente over te nemen: Van U is de toekomst. Na de zomervakantie zal verder worden nagedacht hoe we dit thema concreet gaan invullen.

We hebben stilgestaan bij het aflopen van de ambtstermijn van meerdere kerkenraadsleden. Vanaf sept. 2021 zal actief op zoek worden gegaan naar nieuwe ambtsdragers.

We kijken met elkaar terug op een geslaagde gezamenlijke Pinksterdienst. De kinderdienst was ook erg geslaagd. Alle

betrokkenen waren erg enthousiast en de samenwerking tussen de verschillende kerken verliep goed.

Verder bespraken we met elkaar wat er speelt op het gebied van pastoraat en jeugdwerk. De kerkrentmeesters en diakenen hebben een toelichting gegeven op de jaarrekeningen van 2020.

De vergadering werd gesloten met het gezamenlijk zingen van Op Toonhoogte 138: Zegen ons algoede.

#### **Pastoraal contact**

Marlies Wijnen is ouderling van sectie Zuid. Zij is te bereiken via telefoon (0346-261837) of mail: marlieswijnen2@gmail.com; Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en is te bereiken via 0346-251979 of famvanschepenzeel@gmail.com; Frans Vonk is ouderling van sectie West. Hij is te bereiken via 0346-263460 of frans.vonk@hotmail.com. Marg Versloot is jeugdoudering, en ook speciaal contactpersoon voor jongeren. Je kunt haar bereiken via m.m.versloot@planet.nl of via 242001. U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen minstens een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

#### **Meeleven**

We leven mee met Mark Trommel (Wilgenroos 36, 3628 NS Kockengen), die al jaren last heeft van een hernia. Hij is al herhaaldelijk geopereerd en zal in augustus opnieuw een operatie moeten ondergaan. We wensen hem en zijn gezin sterkte.

Ook denken we in onze gebeden aan Piet Sondij (Lisdodde 16, 3628 NL Kockengen), hij moet om de week een chemokuur ondergaan. Een hele belasting, lichamelijk en geestelijk, voor hem en voor Nel.

Onze organist Jan Pieter Karman heeft onlangs afscheid moeten nemen van zijn geliefde broer Marcel, die leed aan de slopende ziekte ALS. De laatste weken van zijn leven is hij heel snel achteruit gegaan. We wensen Jan Pieter de troost van God en de mensen toe.

We vergeten onze koster Bert van der Dussen (Looijersdijk 29, 3621WK Breukelen) en zijn vrouw Joke niet. Bert heeft een lange weg te gaan van rust en revalidatie, waarbij de geest vaak meer wil dan het lichaam kan.

Tenslotte noemen we Dick Oosthoek (Wilhelminastraat 39, 3621VG Breukelen) die herstelt van een grote kaakoperatie en daardoor voor enige tijd belemmerd is in spreken en eten.

#### **Bedankt Beste gemeenteleden,**

Heel veel dank voor jullie meeleven in de vorm van gebed, kaarten, bloemen, telefoontjes, mailtjes e.d. voor en na mijn operatie. We hebben het als bemoedigend en hartverwarmend ervaren. Gelukkig is de operatie goed verlopen en het herstel gaat tot op heden ook voorspoedig. Hartelijke groet ook namens Frans,

Janneke Vonk

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** vacant

**Interimpredikant:** ds P. van Winden, Boekweitland 80, 3764 ZN Soest, tel. 06 12171113, pieter@interimpredikant.nl; skype naam: van.winden

**Contact pastoraat:** Corry Bosch, G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

Ans v.d. Velde, Lt. Maltbystr. 51 3621 KN Breukelen, 06 12611812 scriba@pauluskerkbreukelen.nl

**Scriba:**

**Kerkelijk bureau:**

**Autodiensten:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 heiniedekruijff@ziggo.nl

Emmy Wildeman, tel. 241578

pauluskerkbreukelen.nl

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

#### **Bij de diensten**

*Zondag 4 juli 2021*

In veel van mijn preken – vanaf mijn intredeprek tot aan mijn afscheidspreek en ook nog lang daarna – was er een thema dat regelmatig terugkeerde: het beeld dat wij van God hebben, Hoe stellen wij ons God voor? Hoe spreken wij over God? Theologie is immers spreken over God. En dus mag je van een theoloog verwachten dat hij zich daarin verdiept. Temeer daar die vragen ook in pastoraat en catechese steeds weer aan de orde kwamen. God als vraag, God als probleem.

Zo dacht ik erover totdat ik ging lezen in de boeken van rabbijn Jonathan Sacks (Genesis, Exodus, Leviticus). Hij zegt: in de Tora is God niet het probleem, de mens is het probleem. Woorden die mij aan het denken zetten. Woorden waardoor ik Genesis 1 weer opsloeg, waar gesproken wordt over de mens als beeld en gelijkenis van God. Wat betekent dat? Wat moeten wij ons daarbij voorstellen? De afgelopen maanden heb ik mij verdiept in heel veel wat daar over geschreven is. En ik ontdekte zo veel dat langzaam het idee groeide om er een boekje van te maken. Maar voor het zo ver is, wil ik er eerst over preken. Deze zondag, in de Pauluskerk.

We beginnen de dienst met Psalm 24 over de aarde als Gods koninkrijk domein. Daarna 33 over het scheppend spreken van God. De lezingen uit Genesis 1:1 t/m 2:3 worden omlijst door Lied 513 (God heeft het eerste woord) en Psalm 8 (over de opdracht aan de mens om te heersen over Gods schepping. Na de preek Lied 823: Gij hebt o Vader van het leven de aarde aan de mens gegeven. Ons slotlied is 538: Een mens te zijn op aarde.

Ds. Bert Aalbers

*Zondag 11 juli 2021 "De missie van de kerk en de identiteit van Nederland"*

De laatste zondag voor de zomervakantie. Een zomerse, lichte dienst, waarin we even in de spiegel kijken die Jezus ons voorhoudt. Wat ik zie? Ik zie: gelovigen zijn onmisbaar voor onze samenleving. Die stelling wil ik graag uitwerken aan de hand van Lucas 10:1-17: Jezus stuurt mensen (leerlingen) het land in. Die missie maakt hen tot 'gelovigen', of ze het geloven of niet. Ze zijn mensen met een zending geworden. Want zij komen in beweging voor een hoger doel dan wij/zij-groepsdenken. Ze zijn nu op weg naar een grotere toekomst dan de twee hoofdstromen van onze cultuur, populisme of nationalisme. Wat dat betekent voor jou en mij persoonlijk op maandagmorgen op je werk, thuis of op vakantie, dat verkennen we in deze dienst. Om vanuit deze dienst met een zegen gezonden en met nieuwe kracht op weg te gaan.

Pieter van Winden

*Zondag 18 juli 2021*

Voorganger: ds. K. Hage uit Breukelen

### **Zomervakantie komt eraan, en dan?**

Zondag 11 juli is de laatste zondag vóór de zomervakantie. De zomervakantie is natuurlijk altijd een pauze. Maar dit jaar is het een vreemde pauze. Want in de pauze kan er meer dan vóór de pauze: nu de corona maatregelen versoepelen kunnen we elkaar weer ontmoeten. En nu de vaccinaties flink op stoom komen kan er ook weer meer in het pastoraat. We moeten even kijken hoe het gaat, maar het kan zomaar zijn dat we midden augustus opeens eens twee gespreksavonden aan gaan bieden. Waarom niet? We zien wel wie er in Breukelen zijn dan, toch?

Op 29 augustus hopen we in elk geval een overstapdienst te houden. De voorbereidingen zijn al bezig: vijf gemeenteleden zijn klaar op de basisschool. Ze stappen over uit de kindernevendienst naar het tienerwerk. Van basisonderwijs naar middelbare school: Amara, Sebastiaan, Jurre, Felicia en Emiel. Met hen en hun ouders bereiden we deze dienst voor.

Ondertussen wordt aan de voorbereiding van het startweekeinde gewerkt. Dat gaat plaatsvinden op zaterdag 11 & zondag 12 september. Het jaarthema komt dan zeker aan bod: "Vertrouwen". De dienst zal dan gaan heten: "Trouw-Vertrouwen-Toevertrouwen". Dat toevertrouwen slaat ook op de doop. Want we hopen er een doopdienst van te kunnen gaan maken. Daarover later meer.

Ondertussen staat ook het andere kerkenraadswerk niet stil. Want, zoals bekend, is er een erkennings-commissie actief in opdracht van de kerkenraad. Die is met allerlei mensen in gesprek om onderling gesprek, erkenning en herstel te ondersteunen. Het jeugdwerk is bezig met voorbereidingen voor het nieuwe seizoen. Het pastoraat wordt goed gevonden door ieder die het nodig heeft of overweegt. Het is nu wachten op de goedkeuring van de jaarrekeningen van 2020 door u allemaal (ze liggen ter inzage één dezer dagen) en dan kan daarna de solvabiliteitsverklaring aangevraagd worden. En als dat klaar is kan de beroepingscommissie gaan starten. Het zou fijn zijn als het zover is. Het zou ook heel fijn zijn als we

volgend seizoen niet in een vierde corona-golf terecht gaan komen, dus doe een beetje voorzichtig graag. En laten we elkaar deze zomer positief, opbouwend en op 1,5 meter afstand als gemeente ontmoeten. Ik kijk er naar uit.

Pieter van Winden

### **In en Uit de Gemeente**

Tegenslag voor de heer Huib Boele. Bij het laatste hartonderzoek zijn er 2 vernauwingen van de kransslagader geconstateerd en een lekkende hartklep. Nu is het afwachten wanneer hij behandeld wordt. We wensen hem in de toekomst veel sterkte en Gods nabijheid.

Ons bereikte het bericht dat de heer Herman Rabbers op 24 juni met succes aan zijn heup is geopereerd. Al hoewel Herman al enige tijd geleden is verhuisd blijft hij via Kerknieuws op de hoogte van het wel en wee van de Pauluskerk Gemeente. Via deze weg wensen we hem sterkte bij de revalidatie de komende tijd. Een kaartje sturen kan naar het adres: Godebaldstraat 14, 7415 ZL Deventer.

Ook gaan onze gedachten en medeleven uit naar de gemeenteleden die wachten op een uitslag of een onderzoek en niet bij name genoemd willen worden.

Onderstaand gedicht wil het pastoraat graag met u delen. Dit gedicht is overgenomen uit het kerknieuws van Vreeland, geschreven op de melodie van lied 657 (Zolang wij ademhalen).

Wie kan een ander troosten?  
Wie is een luist'rend oor?  
Wie kan die moed opbrengen?  
Wie gaat er werk'lijk voor?  
Wij zijn elkaar gegeven  
om liefdevol te zijn,  
want weten dat dit leven  
niet altijd mooi kan zijn.

Toch is het niet eenvoudig  
om troostend klaar te staan.  
We hebben schroom en angst, maar ook  
hoe worden wij verstaan?  
Als inbreuk op een leven  
dat vol is van verdriet?  
Of ziet men 't als nieuwsgierigheid?  
Dus troosten....wel of niet?

Maar zie: de grote Trooster  
let niet op ons bezwaar.  
Hij is er als je hem nodig hebt  
staat altijd voor je klaar.  
Laten we dat voorbeeld volgen.  
er 'zijn' zonder gebaar.  
De grootste troost wordt toch geput  
uit liefde voor elkaar.

Namens het pastoraat, Corry Bosch

## DIACONIE

**Inzage jaarrekening 2020 Diaconie Protestantse  
Gemeente Breukelen**

In juni is de jaarrekening 2020 van de Diaconie samengesteld en daarna besproken in het College van Diakenen, die hiermee akkoord zijn gegaan. Vervolgens heeft de kascommissie de stukken gecontroleerd en hierop een positieve verklaring afgegeven. Het CvD wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen inclusief de kascommissie bedanken voor het vele werk hieraan. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 juni een voorgenomen besluit ter goedkeuring van de jaarrekening Diaconie 2020 genomen. Mocht u de jaarrekening van de Diaconie met de bijbehorende bescheiden willen inzien dan kunt u contact opnemen met de secretaris van de Diaconie: Hans Hendriks, tel: 263073 / mail: [hanscjhendriks@kpnmail.nl](mailto:hanscjhendriks@kpnmail.nl)

### Diaconie collecte 4 juli 2021 Aktie Vakantietas Zomerpret voor kwetsbare kinderen

Eén op de negen kinderen in Nederland groeit op in armoede. Dat is een groot probleem.

Kerk in Actie ondersteunt diaconieën in hun werk voor kinderen in armoede met advies en informatie. Samen met plaatselijke kerken wil Kerk in Actie deze kinderen verrassen



met een Vakantietas. Een rugzak vol met leuke spulletjes voor de vakantieperiode, als zij thuis blijven terwijl hun klasgenootjes op vakantie gaan. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals armoedebestrijding bij kinderen. Meer informatie op [www.kerkinactie.nl/vakantietas](http://www.kerkinactie.nl/vakantietas)

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

### Diaconie collecte 11 juli 2021 No Yellow Beans Day

Deze zondag collecteren we voor een van de vorige diaconale projecten. Marieke van Wijk (1980) is onderwijzeres op een basisschool in Bussum. Zij heeft in het verleden vrijwilligerswerk voor Birmese kinderen in vluchtelingenkamp Mae La Oon gedaan. Fantastische kinderen, in een uitzichtloze situatie.

Vluchtelingenkamp Mae La Oon is een kamp in noordwest Thailand aan de grens met Birma voor Birmese vluchtelingen. In het kamp bevinden zich 3 weeshuizen, een kostschool met middelbare scholieren en er worden veel kinderen geboren in het kamp. De kinderen in vluchtelingenkamp Mae La Oon krijgen 7 dagen per week 's ochtends en 's avonds hetzelfde voedselrantsoen, namelijk een bord rijst met yellow beans, sojaolie en vis-pasta. Honger hebben ze niet, maar hun voeding is véél te eenzijdig.



Mijn belofte bij vertrek aan de kinderen was: elke maand één 'No Yellow Beans Day'. Mijn vrijwilliger July koopt iedere maand kip of vis voor de kinderen. Hij zorgt er voor dat die voor de school en de weeshuizen worden bereid. Ik ontvang iedere maand van hem de rekening voor het eten. Met uw donatie zorg ik ervoor dat de kinderen 1x per maand een No Yellow Beans Day hebben. Ze eten dan kip of vis in plaats van bonen!

Helpt u mij om de kinderen van Mae La Oon te helpen? Uw donatie komt gegarandeerd goed terecht.

### Diaconie collecte 18 juli 2021 Stichting Sparrow

Deze zondag collecteren we voor de eerste keer voor het nieuwe diaconale project Stichting Sparrow.

In een vorige Kerknieuws heeft u al kunnen lezen wat Stichting Sparrow doet. Ze zijn actief op de Filipijnen en willen een einde maken aan armoede. Ze geven praktische en structurele hulp aan mensen om uit de armoede te komen en hun levensstandaard te verhogen. Daarbij wordt vooral gericht op de thema's onderwijs en gezondheid. Dit



gebeurt in de vorm van Studiebeurzen, een studiehuis waar kinderen in alle rust kunnen leren, ontspannende activiteiten, maar ook medische hulp

en financiële en praktische noodhulp.

We hebben ons als Diaconie van de Protestantse gemeente Breukelen voor een jaar aan dit project verbonden en hopen dat u met ons wilt helpen om het werk op de Filipijnen mogelijk te maken.

Hartelijk dank voor uw bijdrage!

## COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 2 mei 2021</b>		
PKN Jong Protestant	€131,05	
HGJB		€125,80
Kerk	€ 160	€ 327
<b>Zondag 9 mei 2021</b>		
Noodhulp Syrië/Libanon	€ 130	€239,60
Kerk	€ 20	€ 137
<b>Donderdag 13 mei 2021</b>		
Diaconie	€6	€35,05
Kerk	€ 50	€ 119
<b>Zondag 16 mei 2021</b>		
Ark Mission	€130,45	
GZB in Bosnie		€92
Kerk	€ 20	€ 163
<b>Zondag 23 mei 2021</b>		
St. Red een Kind	€123	€136
Oecumene	€33	€33
Zending in Egypte		€28,70
Kerk	€ 20	€ 100
<b>Zondag 30 mei 2021</b>		
Kerk	€ 5	€ 251

# GEZAMENLIJKE BERICHTEN

## **Een nieuwe predikant voor de Pauluskerk**

De Algemene Kerkenraad (AK) heeft in haar vergadering van 24 juni het aanstellingspercentage voor de nieuw te beroepen predikant voor de wijkgemeente Pauluskerk vastgesteld: een predikant voor onbepaalde tijd voor 75%. Er is een lange periode aan vooraf gegaan, waarbij diverse percentages werden genoemd, overdacht en berekend. Het College van kerkrentmeesters (CvK) heeft berekend dat een aanstelling van 75% goed haalbaar is, omdat het wijkvermogen voldoende is om op langere termijn de te verwachte tekorten aan te vullen. De Algemene Kerkenraad heeft dit advies overgenomen. De solvabiliteitsverklaring moet nu worden aangevraagd. Dat gebeurt zodra iedereen gehoord is over de jaarrekeningen van 2020, die binnenkort ter inzage liggen. Ook hierover meer elders in dit Kerknieuws. Goedkeuring van de solvabiliteitsaanvraag wordt daarna aangevraagd bij het classicaal College voor Behandeling van Beheerszaken (CCBB). Ook is goedkeuring vanuit de Classis Utrecht nodig. Dit wordt allemaal zo snel mogelijk in gang gezet. Er is één kanttekening: de financiering van de 75% predikant staat of valt met blijvende en voldoende bereidheid van de gemeenteleden om bij te dragen. Wat dat concreet betekent zal -zodra dit weer kan- in een wijkgemeenteavond worden besproken. Wij wensen de wijkgemeente Pauluskerk al het goede toe en Gods zegen bij het beroepingswerk.

Namens de AK,

Andries van Gijn, preses AK – PG Breukelen

Ds. Krijn Hage, scriba AK-PG Breukelen

## **Inzage jaarrekening 2020 PGB Breukelen**

In juni is de jaarrekening 2020 van de PGB samengesteld. Vervolgens heeft de kascommissie de stukken gecontroleerd en een positieve verklaring afgegeven. Het CVK wil iedereen die hieraan heeft bijgedragen incl. de kascommissie bedanken voor al het werk hieraan. De Algemene Kerkenraad heeft in haar vergadering van 24 juni een voorgenomen besluit ter goedkeuring van de jaarrekening 2020 genomen. Mocht u de jaarrekening met bescheiden willen inzien dan kunt u contact met opnemen met: Jan Winkel, tel: 241144, e-mail: j.winkel@hetnet.nl

## **Marktconcerten**

De marktconcerten op het Bätzorgel van de Pieterskerk beginnen/zijn begonnen op de eerste vrijdag van juli. Johan Ern  heeft voor het eerste concert, op 2 juli een programma samengesteld rond Sweelinck, Nederlands grootste componist. Hij schrijft er elders over in dit blad. Voor zijn concert op 9 juli laat Frank Schneider ons reizen in de tijd - heen en terug van de 17e naar de 19e eeuw. En hoe wonderwel klinkt het bij elkaar! Het concert begint met een speels, vrij stuk, waarin alles mag en er van alles gebeurt (er zit zelfs een kleine fuga in) - van Buxtehude, de man voor wie de jonge Bach een voetreis van bijna 500 km overhad. En die, toen hij terugkwam, gearresteerd

werd, omdat hij zijn verloftijd al te ruim had overschreden.... Na dit werk van de vroeg 17e eeuwse meester Buxtehude klinkt er een heel ander geluid: rustige, romantische -19e eeuwse- muziek van Saint-Sa ns (Fantaisie no. 3); zij wordt gevolgd door de fraaie melodische Cantilene van Rheinberger uit dezelfde periode. Het vormt een mooie inleiding tot het slotstuk: een uitnodigend, meeslepend preludium van Bach, met de bijbehorende opgewekte fuga.

Op 16 juli speelt de Woerdense organist Ad van Pelt - u las het misschien al in het vorige Kerknieuws. Hij brengt een tweeledig programma: Engelse muziek tegenover Duitse muziek. Purcell, Handel (met een *a*, en gen * *, want hij was in Engeland!) en Boyce vergeleken met Bach (J.S.), Decker en Walther. Gelukkig hoeven we niet te kiezen. Uit een zoektochtje op het internet bleek dat van Decker, Johann was zijn voornaam, eigenlijk alleen maar  n werk, het 'Praeludium ex E' gespeeld wordt. Dat maakt wel nieuwsgierig, toch?

Het eerste marktconcert van dit jaar op *vrijdag 2 juli* tussen kwart voor  n en kwart over  n is vol van muziek van Jan Pieterszoon Sweelinck. Sweelinck was (net als zijn vader en zijn zoon) organist van de Oude Kerk in Amsterdam. Hij genoot wereldfaam. Hij stierf op 16 oktober 1621, dit jaar 400 jaar geleden.

Men zou kunnen zeggen dat in het Amsterdam van de 17e eeuw zowat de hele wereld samen kwam. Dat gegeven vinden we terug in de werken van Sweelinck. Tegelijk ontwikkelde Amsterdam toen een volstrekt unieke, eigen identiteit. Ook dat vinden we bij Sweelinck terug.

Hoe dat allemaal klinkt valt natuurlijk niet in dit stukje onder woorden te brengen. Daarvoor is het dienstig dat u komt luisteren vrijdag. En voor wie dat niet kan, de bespeeling is ook te beluisteren (ik vernam zelfs te bekijken) of terug te luisteren op het onvolprezen Kerkdienstgemist.nl.

Weet dat u in alle gevallen van harte welkom bent.

Johan Ern 

## **Terug in de kerk**

In de kast in de Pieterskerk ligt sinds kort een stuk steen uit de toren en twee oude bijbels. De familie Mur is al vele generaties betrokken bij de instandhouding van de kerk. Zo heeft de vader van Teun en Wim Mur in de jaren 70 de restauratie van de toren begeleid. Toen is ook een funderingsmeting in de toren uitgevoerd. Daar is de ronde hap steen van afkomstig. Verder ontvingen we meer materialen waaronder een herdenkingsbordje van de restauratie en een oude bijbel afkomstig uit de Pieterskerk. Teun Mur kwam deze spullen persoonlijk afleveren om ze ook aan anderen te laten zien. De tweede, vergelijkbare bijbel, kregen we uit Nieuwer ter Aa. Boven bij het orgel hangt sinds kort een schilderij van het orgel wat geschonken was aan organist Stam. Heeft u ook materialen die uit de kerk afkomstig zijn? Er schijnen nog hanglampen bij mensen thuis te hangen. Zou mooi zijn als die weer terugkeren naar de kerk. We bedanken Teun Mur hartelijk voor het tentoonstellen van deze materialen in de kerk en hopen dat meer mensen dit voorbeeld gaan volgen.

De kerkrentmeesters