



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Zondag 7 maart 2021

10.00 uur

Derde Zondag in de Veertig Dagen

Hier is de plaats waar God ons wil ontmoeten,
waar wij met eerbied en ontzag
zijn heiligheid begroeten,
de eerste dag

J.W. Schulte Nordholt

Kleur: Paars

Voorganger: Ds. Ole van Dongen. Amsterdam.

Ouderling: Erik Leijen

Diaken: Hans Hendriks

Organist: Diederik Bos

Lector: Ria van Voskuilen.

Toelichting liturgische schikking

Thema: 'De vreemdeling onderdak geven'

Het thema in de 40-dagentijd en voor Pasen is 'Ik ben er voor jou'. Vele mensen, dichtbij en ver weg, wachten op een warm woord, een goede daad, barmhartigheid. Jezus liet ons zien wat barmhartigheid is. In de komende weken staan daarom 8 werken van barmhartigheid centraal. Zij worden in de liturgische schikkingen verbeeld.

De basis van de schikking wordt gevormd door een spiegel, geplaatst op **paarse** voile, de kleur van inkeer en bezinning. Op de spiegel staan 7 stammetjes die de 6 zondagen van de 40-dagentijd en Paasmorgen symboliseren, alsmede 8 glazen waarmee in de loop van de weken de 8 werken van barmhartigheid zullen worden verbeeld.

De eerste 2 glazen zijn al gevuld: de paarse krokus verbeeldt 'De zieken bezoeken'; het glas met fris water met de blauwe hyacintenbloemetjes: 'De dorstigen laven'.

Vandaag wordt het 3^e glas gevuld: **Een glas met een blad als een dak en een nestje als een veilige plaats**, symbolen voor 'De vreemdeling onderdak geven'.

Rondom de spiegel ligt klimop, in de vorm van een hart: het hart dat openstaat voor en uitgaat naar de ander en de wereld om ons heen.

- Dinsdag 9 maart, 19.15 uur

Oecumenische Veertigdagenvespers in de Pauluskerk

alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl

Daarna zijn er nog vespers op 16, 23 en 30 maart

- Woensdag 10 maart, 19.30 uur

Biddag voor Gewas en Arbeid, dienst geleid door Ds. Pieter van Winden

alleen te volgen via kerkdienstgemist.nl

Orgel

Vorbereiding

Welkom

Stilte

Orgel

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken*

Introitus **Lied 220: 1,3,4**

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed O God, keer U òm naar ons toe
en doe ons weer leven met hart en ziel.
Laat ons, o Heer, uw liefde zien
en geef ons uw heil!
O Heer! Hoor ons gebed
en laat ons geroep tot U komen:
... de ouderling bidt nu een schuldbelijdenis ...
Heilig mijn hart, o Heer,
zodat ik kind-aan-huis kan zijn
in uw geheimen en in uw heiligdom,
door Hem, die onze Meester is:
Jezus Messias.
Amen.

de gemeente gaat zitten

Zingen **Psalm 25b**

Smeekgebed

Kyrie **Lied 299 e** (In de 40-dagen tijd klinkt er geen Gloria)

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Dienst van de Schriften

Schriftlezing **Leviticus 19: 33-36**

Zingen **Psalm 119: 2,7**

Schriftlezing **Mattheüs 25: 34-40**

Acclamatie



Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Zingen **Lied 816**

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na elke intentie:.... Zo bidden wij

Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons
(gesproken door allen)

Stil gebed en Onze Vader

Collecten **Digitaal**

