



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Zondag 30 mei 2021

10.00 uur

‘volmaakt ? goed ? oprecht ?’

Kleur: Rood - zondag Trinitatis

Voorganger: Ds. Bram Willem Aarnoutse
Vinkeveen

Ouderling: Ans van der Velde

Diaken: Frans Rijper

Organist: Diederik Bos

Zangers: Leden van de Cantorij

Lector: Dick van der Wielen.

zingen is voorlopig voorbehouden aan de cantorij en/of predikant

Orgel

Voorbereiding

Welkom

Stilte

Orgel

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus Psalm 8: 1, 2 en 3

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed Hier zijn wij, God, uw kinderen.
Soms voelen wij ons verloren
in deze grote wereld,
soms zijn we elkaar kwijt.
Breng ons bij elkaar, bescherm ons door uw liefde.
Amen

de gemeente gaat zitten

Zingen Psalm 8: 4 en 6

Smeekgebed

Kyrie en Gloria Lied 299 e ,gezongen door cantorij en predikant

bij het Gloria staat de gemeente

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

Gebed van de zondag

Dienst van de Schriften

Schriftlezing Psalm 15

Zingen Lied 272 - Wij zoeken in uw huis uw aangezicht ...

Schriftlezing **Hebreeën 11: 1 – 6 en 8 – 16**
de 'wolk van getuigen': Abel, Henoch, Abraham, Sara
"... en zeiden van zichzelf dat zij op aarde leefden
als vreemdelingen en gasten..."

Acclamatie (Cantorij)



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver- he-ven Naam,
Va-der en Zoon, Hei - li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu - wen.

Uitleg en Verkondiging

Orgelspel

Zingen Lied 713: 1,2,3 en 5 - Wij moeten Gode zingen, halleluja

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na elke intentie:.... Zo bidden wij

Heer, onze God, wij bidden U: Verhoor ons

(gesproken door allen)

Stil gebed en Onze Vader

Collecten **Digitaal** 1) PKN Jong Protestant 2) Kerk

de gemeente gaat staan

Slotlied Psalm 150: 1

Zending en zegen



Orgel Cantorij
A - men A - men A - men

Orgel

De gemeente vertrekt rij voor rij door de zijdeur, te beginnen met de voorste rij. Let u daarbij op de anderhalve meter onderlinge afstand en blijft u niet bij de deur staan praten, dan kan iedereen naar buiten.

Elke vrijdag van 12.15 uur tot 12.35 uur **Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening**