

Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst

Vrijdag 31 december 2021

19.30 uur

Oudejaardag, Sylvestervespers

De laatste dag van het oude jaar levert een goed moment, aan het eind van de middag, om samen te komen als gemeente van de Heer. Op de drempel van het oude naar het nieuwe jaar, reikhalzend kijken we uit naar een andere toekomst! Daar past elk jaar de lezing bij van het bezoek van het pasgeboren Kind in de tempel in Jeruzalem. Simeon en Hanna herkennen de betekenis van dit Kind voor hun en onze toekomst. En breken dus uit in een lofzang.

De vorm van deze viering is anders dan die van de ochtend. Een vesper, met nadruk op verstillings, op de psalm en de gebeden. En met het lied van Dietrich Bonhoeffer dat hij voor zijn terechtstelling schreef in de gevangenis in Berlijn.

Kleur: Wit
Voorganger: ds. Bert Kuipers, Rotterdam
Ouderling: Gery de With
Diaken: Frans Rijper
Organist: Diederik Bos
Zangers: enkele cantorijleden
Lector: Roeloffien van Voornveld
Collecten: 1. Leger des Heils 2. Kerk

Orgel Improvisatie Psalm 90

Vorbereitung

Welkom

Stilte

Orgel l'Organiste 1 César Franck

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus Lied 254: 1, 2 en 5 (Vriendelijk licht)

Vrede zij met u

Ook met u zij vrede

Onze hulp in de Naam van de Heer

Die hemel en aarde gemaakt heeft



Openingsgebed

God van ons heil
ontbreek ons niet op dit uur
waarin wij afscheid nemen
van een jaar.
De eeuwigheid
die niet te vatten is
lijkt even dichtbij te komen
en wij zijn daar deelgenoot van;
bewaar ons dan, zo vragen wij U

bij het getuigenis omwille van Uw Naam,
in het midden van deze wereld.
Door Jezus Christus onze Heer,
Amen

Psalmengebed



v: God, kom mij te hulp. a: Heer, haast U mij te helpen

Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest,

zoals het was in het begin en nu en altijd

en in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Lof zij U, Heer, Koning der eeuwige glorie.

Psalm 121 onberijmd (Gerhardt / van der Zeyde)

Ik hef op naar de bergen mijn ogen: vanwaar zal mij komen de hulp? De hulp komt mij van de Heer, die gemaakt heeft hemel en aarde. Hij laat niet wankelen uw voet, niet sluimeren zal uw behoeder. Zie, niet sluimert, niet slaapt de behoeder van Israël. De Heer, hij is uw behoeder,	de Heer is schaduw voor u aan uw rechterzijde. Bij dag zal de zon u niet steken, noch de maan in de nacht. De Heer zal u behoeden voor alle kwaad, behoeden wil hij uw ziel. Hij behoedt uw uitgaan en ingaan van thans tot in eeuwigheid.
---	--

Zingen Psalm 90: 1 en 2

de gemeente gaat zitten

De Schrift gelezen en gezongen

Evangelielezing Lucas 2: 22 - 28

Zingen Lied 159 a (Nu is het woord gezegd)

Evangelielezing Lucas 2: 33 - 40

Overdenking

Stilte

Orgelspel Adagio J.S. Bach

Zingen Lied 511 (Door goede machten stil omgeven)
vs 3 & 6 orgelvers

De gebeden

Avondgebed

Voorbeden, telkens besloten met

Heer onze God, wij bidden u verhoor ons

Stil gebed

Slotlied Lied 90 a (O God, die droeg ons voorgeslacht)



v: De Heer zegene en behoede ons, de Almachtige en Barm-
hartige, Vader, Zoon en heilige Geest. a: Amen.

v: Loven wij de Heer! a: Wij danken God!

Zending en zegen

Orgelspel Vater Unser J.Pz. Sweelinck

Morgenochtend geen dienst; zo. 2 januari tevens Nieuwjaarsdienst