

## OPENBARING VAN JEZUS CHRISTUS

*“En van die Stad waarheen onze bedevaart ons voert,  
zijn brieven voor ons aangekomen: dat zijn de Schriften.”*

Augustinus

### SOORT BOEK

- APOCALYPS - PROFETIE - BRIEF

### HET GETAL ZEVEN

Er is temidden van alle symbolische getallen in dit boek één getal dat allesoverheersend is: ZEVEN:

- dat direct al in het 1ste HST. domineert: het boek is gericht aan 7 gemeenten, er zijn 7 Geesten, 7 gouden kandelaars, 7 sterren en de mensenzoon heeft 7 kenmerken;
- het hoofddeel valt uiteen in 7 onderdelen, met elk weer 7 beelden, bijzondere symbolen: er zijn 7 zegels, 7 bazuinen, 7 schalen, 7 lampen, 7 engelen, 7 plagen, 7 koningen, 7 bergen, 7 koppen van de draak, 7 fiolen, 7000 namen, het Lam heeft 7 horens en 7 ogen;
- grote visioenen bestaan vaak uit 7 kleinere eenheden, soms uit 7 strofen (die door 7 verzen gevormd kunnen zijn) en er klinken 7 zaligspreekingen.

### BEGIN EN EINDE

Wie Op.1 en Op.22.6-21 naast elkaar legt, ziet allerlei verbanden:

<i>Op.1</i>	<i>Op.22</i>
inleiding [1-3] proloog [4-8] eerste visioen [9-20]	slot [20-21] epiloog [16-19] laatste visioen [6-15]

Daarnaast zijn er allerlei andere overeenkomsten, dwarsverbindingen en herhalingen:

<i>Op.1</i>	<i>Op.22</i>
<ul style="list-style-type: none"><li>- openbaring van Jezus Christus door de zending van zijn engel om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschiedt moet [1]</li><li>- zalig (hij die voorleest en) zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat [3]</li><li>- zalig ... zij die horen de woorden van de profetie en bewaren hetgeen daarin geschreven staat [3]</li><li>- want de tijd is nabij [3]</li><li>- groet [4,5]</li><li>- en ons uit onze zonden verlost heeft [6]</li><li>- zie, Hij komt [7]</li><li>- ik ben de alpha en de oméga [8] de eerste en de laatste [18]</li><li>- ik, Johannes... [9]</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- ik, Jezus, heb mijn engel gezonden... [16] ... heeft zijn engel gezonden om zijn knechten te tonen hetgeen weldra geschiedt moet [6]</li><li>- zalig, hij die de woorden van de profetie van dit boek bewaart [7]</li><li>- aan een ieder die de woorden der profetie van dit boek hoort: indien iemand hieraan toevoegt, God zal hem toevoegen ... indien iemand afneemt van de woorden van het boek dezer profetie, God zal hem afnemen... [18v]</li><li>- want de tijd is nabij [10]</li><li>- groet [21]</li><li>- zalig zij die hun gewaden wassen [14]</li><li>- zie, Ik kom spoedig [6,12,19]</li><li>- ik ben de alpha en de oméga, de eerste en de laatste, het begin en het einde [13]</li><li>- ik, Johannes ben het die deze dingen</li></ul>

en ik hoorde... [10] toen ik Hem zag... [17] ten einde de stem te zien... [12] - hetgeen u ziet, schrijf dat in een boek en zend het aan de 7 gemeenten [11] - temidden van de kandelaars iemand als een mensenzoon [12] - viel ik als dood voor zijn voeten [17]	hoorde en zag en toen ik ze gehoord en gezien had [8] - om u dit te betuigen voor de gemeenten [16]  - ik ben de wortel en het geslacht van David, de blinkende morgenster [16] - wierp ik mij neer voor de voeten v/d engel [8]
--	---

## HET OUDE TESTAMENT

Hoezeer deze Openbaring ook *nieuw* mag zijn, ze is in wezen *oud*: er is geen bijbelboek waarin zo vaak wordt verwezen naar het Oude Testament! In 404 verzen vinden we 518 verwijzingen!

“Deze statistiek doet een waarschuwing horen: niemand die niet eerst de voorafgaande 65 boeken heeft gelezen, moet aan het laatste boek beginnen. Het is net zo zinloos om het laatste bijbelboek los van het geheel van de Schriften te lezen, als wanneer men het laatste hoofdstuk van een roman leest (...) Er is al veel kwaad aangericht doordat men de Openbaring los van de canonieke boeken begon te lezen.”

“Een goede exegese van de Openbaring sluit zich dus heel nauw aan bij het Oude Testament. Eerst wanneer vaststaat wat een geciteerde oudtestamentische tekst betekent op de plaats waar hij in het Oude Testament voorkomt, kan worden nagegaan, waarom hij wordt aangehaald en welke zin hij in de Apocalypse heeft.”

## HOOFDSTUK 1

1

- *Openbaring van Jezus Christus*: Hij is zowel *inhoud* als *brenger* van de boodschap (gen.subj./obj.)

- *wat geschieden moet*: Dan.2.28v,45

3

- *zalig hij die voorleest en zij die horen*: het is dus geen boek voor privégebruik, maar een boek mho de gemeente!

4,5

- *groet*: let op de uitbreidingen: Hem die... (Ex.3.13-15); 7 geesten (Jes.11.2); getrouwe getuige/overste vd koningen der aarde (i.v.m. vervolgingen onder Domitianus, ‘onze Heer en God’...) eerstgeborene van de doden (het gaat om de levende Heer)

7,8

- *hij komt met de wolken*: Dan.7.13

- *die hem doorstoken hebben, zullen een rouwklacht aanheffen*: Zach.12.10

9

- *Patmos*: verbanningsoord

10

- *de dag des Heren* (= opstandingsdag; vgl.. 5,18!)

- *bazuin*: klinkt heel het Oude Testament door: roept op tot de strijd, wekt op tot het feest, luidt de laatste dag in

12

- *stem*: als God tot mensen spreken gaat...

- *7 gouden kandelaars*: in de tabernakel stond een gouden kandelaar met 7 armen, symbool van Israël

13

- *mensenzoon*: Dan.7.13

14-16

- de mensenzoon heeft 7 kenmerken, die symmetrisch zijn gerangschikt:

vergeving en zegening:	1 wit hoofd	7 stralend gelaat
relationele organen:	2 ogen	6 mond
ledematen die bekwaamheid aanduiden	3 voeten	5 rechterhand

centraal staat:

4 stem

NB de elementen die worden *gezien* (hoofd en haren, ogen, voeten, rechterhand, gelaat) en *gehoord* (donderende stem, spreken als een zwaard) zijn heel de bijbel door *middelen van openbaring*

- *bronzen voeten*: Dan.10.6. (vertreden elke tegenstander)

- *zijn hoofd en haar als witte wol*: Dan.7.9

- *geluid van vele wateren*: Ez.43.2; Dan.10.6

- *7 sterren*: zo werd de keizer afgebeeld met 7 planeten die het lot bepalen; nu Jezus, m.a.w. niet de sterren beheersen ons, maar Christus beheerst de sterren!

18

- *ik ben dood geweest en zie ik ben levend*: Jezus verschijnt als opgestane Heer.

- *de sleutels*:

20

- *engelen*: beschermengelen of leiders? Strack/Billerbeck n.a.v. Talmud en Midrash: niet vreemd om de leider van de gemeente als *angelos* aan te duiden.

Tenslotte: Zo is het begonnen. Met een verbannen voorganger op een eiland. Uitgerangeerd. Maar juist daar en daardoor is hij van groter betekenis geweest dan hij ooit geweest zou zijn zonder verbanning!

Het is een schitterend beeld, maar er is ook een keerzijde aan: als de kandelaar uitgaat, tast de wereld in het duister en is er van Jezus niets - meer - te zien... Die gemeenten in Klein-Azië, aarzelende vlammetjes... er hoeven maar een paar Romeinen hard te blazen en de hele zaak is uitgedoofd. Kandelaren... mooi, maar je moet er toch niet aan denken dat ze uitgaan?! Want wat zie je dan nog van de Heer?

Het gaat om het geheim van de 1ste dag. Daarom gaat het elke zondag, elke kerkdienst; daarom vieren we de opstanding van de Heer, om dat geheim telkens weer te ontdekken. Om de dingen in een ander licht te zien, in eeuwigheidslicht, in Gods licht. Het is niet toevallig dat dit boek begint op de dag van de Heer, want dat is immers de dag waarop wij de dingen in een ander licht mogen zien!

*Ds. Bert Aalbers, mei 2020*