



**Pauluskerk**  
Een wereld andersom

## 'Geen plaats in het nachtverblijf van de stad'

*Liturgie Eerste Kerstdag 2021*



kleur: wit

Voorganger: ds Joh. Mulder, Hilversum

Ouderling: Erik Leijen

Diaken: Hans Hendriks

Organist / pianist: Diederik Bos

Trompettist: Jorn Leijen

Leden van de Cantorij o.l.v. Diederik Bos

Lector: Annemiek Klitsie

### *Bij het KND-project*

'Tel je mee?' Met dit thema leven we toe naar Kerstmis.

Mensen hebben de neiging om zich met elkaar te vergelijken en elkaar te beoordelen. Maar wat als je niet knap, slim, rijk, beroemd of machtig bent? Tel je dan wel mee? Doe je er dan wel toe?

De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. In de verhalen die we deze weken horen, laat God zien dat juist 'kleine' mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij hem hebben.

Vandaag horen we het verhaal van de geboorte van Jezus, het Koningskind, dat in een stal geboren wordt, en van het bezoek van de herders, die, hoewel onaanzienlijk, toch als eersten het Kind mogen zien.

### *Bij de liturgische bloemschikking*

Het huis is vandaag een stal. We zien Maria en Jozef en het kindje Jezus en de herders die op bezoek komen.

Vandaag staat de schikking op een witte ondergrond en met een witte bloemschikking op de achtergrond. Wit is de kleur van het Licht en van feest.

God is op aarde gekomen voor de mensen. Hij wil een huis voor ons zijn: grond onder de voeten, een dak boven ons hoofd en een beschermende muur om ons heen. Hij geeft ons Jezus als voorbeeld hoe wij een levend huis kunnen zijn in deze wereld, om te werken aan Vrede en Gerechtigheid en de komst van Zijn koninkrijk op aarde.

**Orgelspel** Improvisatie Psalm 98

**Welkom**

**Stilte**

**Orgel** Vom Himmel hoch da komm ich her M. Reger

*de gemeente gaat staan*

*onder het zingen van de Introitus worden de kaarsen aangestoken*

**Introitus** **Lied 477: 1 en 2**

**Bemoediging** Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,  
**Die hemel en aarde gemaakt heeft.**

**Openingsgebed** Goede God, met ogen vol verlangen zien wij naar u uit  
**Hier zijn wij God, uw kinderen.**  
Wij zoeken naar uw aangezicht  
om ons leven te kunnen zien in uw licht.  
**Wij zoeken naar u en naar elkaar.**  
Maak ons open zodat wij van harte meedoen  
met het feest van deze dag en vrolijk meedoen  
met de zoektocht naar uw vrede op onze aarde.  
**Amen**

*de gemeente gaat zitten*

**Cantorij** **Lied 477: 4 en 5**

**Gebed voor de wereld**

**Cantorij** **Lied 474: 1, 2 en 5**

### *Het Kerstevangelie*

**Eerste lezing** **Jesaja 11: 1 - 10**

**Zingen** **Lied 478: 1 (allen)**

**Tweede lezing** **Lucas 2: 1 - 20**

**Zingen** **Lied 478: 2 (allen)**

### **Uitleg en Verkondiging**

**Orgelspel** Vom Himmelhoch da komm ich her J.S. Bach

**Cantorij** **Lied 513**

### **Mededelingen van de diaconie en het pastoraat**

### **Dankgebed en voorbeden**

### **Stil gebed en het samen bidden van het Onze Vader**

Collecten bij het weggaan aan de uitgang of digitaal

*de gemeente gaat staan*

**Slotlied** **Ere zij God (allen)**

### **Allen ontvangen de zegen - gezamenlijk gesproken Amen**

### **Orgelspel**

Collectedoelen 1. Hulp aan vluchtelingen in Griekenland 2. Kerk

- Er is geen koffiedrinken
- Laat geleende bijbels en liedboeken .s.v.p. op uw stoel liggen
- Graag rij voor rij door de zijdeur vertrekken, te beginnen met de voorste rij
- Let u daarbij steeds op de anderhalve meter onderlinge afstand
- Als u niet bij de deur blijft praten, dan kan iedereen veilig naar buiten

Morgenochtend om 10 uur Ochtendgebed  
Op 31 december om 19.30: ds Bert Kuipers  
Op 1 januari: geen dienst



De Pauluskerk wenst u een gelukkig Kerstfeest