

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 4 SEPTEMBER

10.00 uur: ds. H. Rijken, Utrecht en ds. A.W. Aarnoutse
Intrededienst

Collecten: 1. Kerk in Actie Myanmar 2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 11 SEPTEMBER

10.00 uur: ds. A.W. Aarnoutse, Startzondag,

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 4 SEPTEMBER

10.00 uur: ds. H.Z. Klink, Marken, Viering H.A.

18.30 uur: ds. F. Gerkema, Amersfoort,

Viering Heilig Avondmaal (Witte Kerkje)

Collecten: 1. Kerk in Actie Myanmar 2. Wijkkas 3. Hospitium

Autodienst: fam. Wijnen 0346-261837

ZONDAG 11 SEPTEMBER

10.00 uur: prop. L.J. Walhout, 's Gravenpolder

18.30 uur: ds. C. Hendriks, Ede (Witte Kerkje)

Collecten: 1. Werk van de Diaconie 2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Jan den Hartog 06-54302974

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 2 sept. 16.45 uur: Vert. Nieuwer ter Aa

Vrijdag 9 sept. 16.45 uur: Avondmaal Ds. F.E. Schneider

Vrijdag 16 sept. 16.45 uur: Pastor J. van Os

De volgende Kerknieuws (voor 2 weken) verschijnt op 17 september. Kopij graag vóór maandag 12 september 18.00 uur indienen.

AGENDA

- Zaterdag 10 september, 16:00 uur Pieterskerk, Orgelconcert Jan Pieter Karman.
- Zaterdag 10 en zondag 11 sept, Startweekend Pauluskerk
- Zondag 18 september, startzondag Pieterskerk

MEDITATIE

Bidden moet je durven...!!

n.a.v. Lucas 11:5-8

De Heiland vertelt een gelijkenis, die uit het leven gegrepen is. Midden in de nacht komt er bij iemand een vriend aan de deur en vraagt, of hij drie broden kan lenen. 'Want een vriend van me is na een reis bij gekomen en ik heb niets om hem voor te zetten.'

Zo'n vraag op dit tijdstip is best een waagstuk. Je zou ook kunnen zeggen: flink brutaal!

Het mag dan honderd keer je vriend zijn, maar om nu midden in de nacht aan te kloppen voor een paar broden?

Zal die vriend nu zeggen: 'Val me niet lastig! De deur is al gesloten en mijn kinderen en ik zijn al naar bed. Straks worden ze nog wakker'? Nee, dat zal hij niet zeggen. Wie weet wat er allemaal voor onbehaaglijke gevoelens naar boven komen, maar onze vriend houdt zich groot. Hij staat op en geeft wat er nodig is. Want, zo staat er, tegen zoveel 'onbeschaamdheid' kan hij niet op.

Zo gaat het ook in het Koninkrijk der hemelen. O ja? Maar God de Vader laat Zich toch niet dwingen? Nee, beslist niet. En toch: BIDDEN MOET JE DURVEN! Je hoeft je nooit te schamen om bij Hem aan te kloppen, al is het midden in de nacht. We mogen vrijmoedig tot Hem naderen. En we hoeven het ook niet wanhopig op te geven als we niet direct verhooring krijgen.

Enkele voorbeelden uit de Bijbel? Jakob worstelde bij Pniël. De Man zei: "Laat mij gaan, want de dageraad is aangebroken", maar Jakob zei: "Ik laat U niet gaan, tenzij U mij zegent!" Nog een voorbeeld. De Kananese vrouw liep de Heere Jezus achterna. Ze riep en hield vol. En ze werd verhoord. En denk ook aan Nicodemus. Hij kwam zelfs in de nacht tot Jezus en vond een open oor.

Een bidder met "durf" waagt het erop, bij nacht en ontij. De Heilige Geest leert ons, dat we met "DE DEUR" in het huis van de Vader mogen vallen. Die Deur is Christus. Omdat Hij voor ons de weg heeft vrij gemaakt naar het Vaderhart. Hij heeft er Zijn bloed en lichaam voor over gehad. Hoe groot is Zijn liefde en trouw. Wie tot Hem komt wordt niet afgewezen. God geeft wat Hij beloofd heeft. Niet meer, maar ook niet minder. En wat Hij altijd zal geven, dat is Zijn Heilige Geest. Laten we ons hart maar voor Hem open zetten. Bidden is niet

alleen spreken, maar vooral ook luisteren wat Hij ons toe wil fluisteren. Zo staat het in een oude Psalm: 'Hoor wat mij God deed ondervinden, wat Hij gedaan heeft aan mijn geest!'

De vriend uit de gelijkenis geeft brood, omdat hij overrompeld is. Maar God laat Zich toch niet overrompelen? Nee, dat niet! Maar Hij is er verheugd over en de engelen met Hem als we kloppend aanhouden in het gebed. Hij ziet er Zijn Zoon op aan en Hij zal de hemelpoort wagenwijd open zetten. Omdat het beloofd is: De hemelse Vader kan en zal geen volhardende bidder buiten laten staan.

En al zou Hij tot u zeggen: 'Staat u nog STEEDS te kloppen?', zeg dan maar met Petrus: 'Vader, waar zou ik ANDERS heengaan? U hebt de woorden van het eeuwige leven!' Zalig daarom wie DURFT te bidden. Zonder ophouden. Waar de farizeeër al is gestopt, daar gaat de tollenaar door. En reken maar, dat God luistert. Zijn ogen zijn op ons! Reken maar, dat we op z'n minst ondersteund en getroost zullen worden. En dat is geen geringe zaak. Integendeel: met de kracht die Hij schenkt wagen we het om aan te BLIJVEN houden. Want het geloof kan nooit teveel verwachten. **BIDDEN MOET JE DURVEN!**

Ds. Theo Wegman.

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

Ledenadm.: W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Website: www.pieterskerk.info

Kerktelefoon: John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

In de afgelopen maanden mochten we vele gasten in de Pieterskerk verwelkomen. Tijdens de diensten, bij de concerten, maar ook in een aantal huwelijksdiensten. Afgelopen zondag sloten we de zomer af met een zangdienst die door u zelf was samengesteld. Fijn dat het zo kan. Zeker voor herhaling vatbaar. We gaan nu langzaam over naar het opstarten van diverse activiteiten, wat we dan met een raar woord winterwerk noemen. Veel gemeenteleden kijken ernaar uit dat de

gesprekskringen en maaltijden weer gaan beginnen. De jeugd mag weer naar kinderkerk, catechisatie en jeugdvereniging. Fijn dat er weer vrijwilligers zijn die dit allemaal oppakken en zeker ook dank aan Frank Schneider in deze vacante periode. De beroepingscommissie heeft de draad ook weer opgepakt en evalueert samen met de kerkenraad de eerste ronde die helaas nog niet succesvol was.

Op 4 september zal ds. Aarnoutse intrede doen bij de Pauluskerk. Fijn dat na zo lang wachten een nieuwe predikant is gevonden. We kijken uit naar de samenwerking met de nieuwe dominee en de wijkgemeente in haar geheel.

Komende zondag 4 september is er Heilig Avondmaal met ds. Klink. In de avonddienst die weer in het Witte Kerkje is, vieren we ook het avondmaal met ds. Gerkema. Het avondmaal in de Pieterskerk blijven we lopend vieren. Door aan te sluiten in de kring en allen dezelfde kant op te lopen, kunnen we ons als één lichaam verbonden voelen met Hem. In de ochtenddienst van 11 september mogen we luisteren naar proponent Walhout. In de ochtend stappen de kinderen over van de Kinderkerk, dan ben je pas echt groot en ga je naar het voortgezet onderwijs, waar je opeens weer de jongste bent. en in de avond naar ds. Hendriks.

Op 18 september is het officieel opening van het winterwerk in onze gemeente. Ds. van Ark zal dan voorgaan en zijn vrouw zal op de piano ons begeleiden. We rekenen deze dag op uw komst om samen wat langer met elkaar te kunnen spreken, zie ook het bericht verderop van Marlies Wijnen. Reserveer uw agenda mocht u dat nog niet gedaan hebben. Juist in een vacante periode is het goed om samen op te blijven trekken.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.



Start Winterwerk 2022/2023

Op zondag 18 september hopen we start winterwerk te houden.

We beginnen dan met de zondagse dienst waar Ds. H. van Ark voorgaat. We drinken na afloop van de dienst koffie met zelfgebakken lekkernijen (op de tombe komt een lijst waar u kunt opgeven wat u wilt bakken). Na de koffie willen we een rondje in en om de kerk doen. Het is wel eens leuk om als gemeentelid ook eens te kijken wat voor mooie historie we in en om de kerk hebben. Daarna willen we in het Bonifatiushuis gezellig een lunch gebruiken en sluiten hiermee start winterwerk af. We hopen dat u allemaal komt zodat we deze start met de gehele gemeente mogen maken.

Sjaak van Muiswinkel en Marlies Wijnen

Start catechisaties

Op dinsdag 20 september is er in het Witte Kerkje van 20.00 – 21.00 uur een informatieavond over de catechisaties die het komend seizoen worden gegeven. Hoewel voor velen de gang van zaken misschien al een beetje bekend is, is het toch altijd mooi om elkaar als ouders even te ontmoeten. En ook biedt het ons de gelegenheid om samen van gedachten te wisselen over de catechisaties. Ik ben ook altijd benieuwd naar jullie ervaringen!

Op dinsdag 27 september gaan de catechisaties van start. Alle ouders zullen hier ook per mail over worden geïnformeerd. Mocht u op 13 september nog geen bericht ontvangen hebben, en wilt u wel dat uw kind meedoet met de catechese, dan hoor ik dat graag even! Evenals voorgaande jaren worden de catechisaties samen gegeven met de Pieterskerk.

Frank Schneider

Uit de gemeente

Zr. Ina Kaashoek mocht weer uit het ziekenhuis thuis komen. De behandelingen worden nu thuis voortgezet. Gelukkig kon ze afgelopen zondag weer in de dienst zijn. We wensen Ina een voorspoedig verder herstel.

Br. Jakob Brouwer heeft een scan ondergaan en die gaf aan dat een operatie niet nodig is. Wel is te verstaan gegeven dat het herstel een langdurige zaak is. Gelukkig is Jakob met krukken wel iets mobieler geworden. Veel sterkte en geduld!

John van den Bosch is geopereerd aan een knie en zal nog enige tijd moeten revalideren. Sterkte en voorspoedig herstel gewenst John.

De vakanties zijn weer voorbij en de scholen zijn in onze regio weer begonnen. Met hernieuwde krachten de nieuwe uitdagingen tegemoet. Iedereen veel sterkte en succes gewenst!

Hartelijke groet,

De wijkouderlingen

3 september om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk

Zaterdag 3 september willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **3 september om 09.00 uur** met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Dinsdag Bijbelkring

Op dinsdag 13 september a.s. begint de Bijbelkring weer. Van 10.00 tot 11.30uur komen we bij elkaar in het Bonifatiushuis.

Een moment van ontmoeting en bezinning, waar we graag nieuwe gezichten zien.

Het afgelopen seizoen hebben we het evangelie naar Johannes doorgenomen.

Dit seizoen is de gezamenlijke keus gevallen op Openbaring.

Het staat te boek als moeilijk, maar we zullen zien dat het een boek vol bemoediging en troost is.

Fijn dat Ds. Wegman ook weer van de partij zal zijn.

Hopelijk mogen we u begroeten op 13 september a.s.

Heeft u nog vragen laat het weten.

Frans Vonk

Dank

Graag wil ik u bedanken voor de bloemen, kaarten, bezoek en alle andere blijken van meelevens tijdens mijn ziekenhuisopname en rond mijn thuiskomst.

Vooral gaat mijn dankbaarheid uit naar God die mij heeft bewaard voor Dies en de kinderen en kleinkinderen.

Met een vriendelijke groet,

Ina Kaashoek

Dank

Graag wil ik bedanken voor de prachtige bos bloemen en de kaarten die ik mocht ontvangen na mijn heupoperatie. De revalidatie gaat voorspoedig.

Vriendelijke groet,

Toos Oskam-Eecen

Giften

Via ds. Wegman ontvingen we een gift van € 20. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Corry Bosch,
G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX
Breukelen, tel. 0346 262279,
corry.bosch@kpnplanet.nl

Scriba:

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk buro:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
heiniedekruijff@ziggo.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Intrede

Op zondag 4 september vieren we de Intrededienst, waarin we als gemeente en predikant aan elkaar verbonden zullen worden langs de woorden en wegen van het ambt. Ik ben blij dat ds. Hanna Rijken, voor velen van u een bekende, hierin een rol wil vervullen. Want vele studievrienden en collega's zijn zelf druk met de voorbereidende vieringen aan het begin van het seizoen. En, heel aangenaam, zingt ook de cantorij o.l.v. Arnoud Heerings en verleent Jorn Leijen met trompet muzikale medewerking.

Naast Lucas 14: 25 – 35 lezen we ook uit Paulus' brief, 1 Korinte 1: 24 – 25, waar prachtige en diepzinnige woorden staan: 'maar voor wie geroepen zijn ... is Christus Gods kracht en wijsheid.'

En we zingen ook een mooi lied, dat ook klonk in de afscheidsviering te Vinkeveen, 10 juli:

Wij leven op aarde en dromen de hemel: een land in de verte, een mooi schilderij,

waar mensen en dieren de rijkdom verdelen, maar niet zonder jou erbij. Welkom!

Startzaterdag en Startzondag

Dan een week later vieren we het Startweekend, met de fietstocht op zaterdag en de bbq, waarover al eerder geschreven is. En dan zondagmorgen de Startzondagviering. In deze viering zullen Hetty Veneklaas als ouderling-praeses en Kees Andreae en Hans Schriever als ouderlingen-kerkrentmeester bevestigd worden. Daarin mogen we ons als gemeente verheugen en als extra vreugdevol accent zal Hans Schriever op belijdenis gedoopt worden. Het

oecumenisch leesrooster geeft voor deze zondag o.a. een heel persoonlijke alinea van Paulus, 1 Timoteüs 1: 12-17. Eigenlijk bijzonder, hoe persoonlijk Paulus zich hier uit. Het gedeelte ademt een sfeer van verandering en vernieuwing. Zo past het wel, in deze viering.

Kortom, we laten allen ons hart spreken, ieder op eigen wijze gelovig, soms heel enthousiast en vol overgave, soms even zoekend naar een nieuwe richting of volgende stap. Hoe dan ook, samen maken we een nieuw begin. Weet u welkom, want graag 'niet zonder jou erbij'.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Dank!

In de relatieve stilte van een langwarme zomer zijn wij van Vinkeveen overgekomen naar Breukelen. Als je 17 jaren in hetzelfde huis hebt gewoond, waar ook kinderen geboren en opgegroeid zijn, dan betekent dat ook dat er heel wat door je handen gaat en vele herinneringen door hart en hoofd. En bijna alles komt dan mee over en krijgt een plaats in een nieuw (t)huis. Maar, met helpende handen en goede woorden via een kaartje, een gesprekje, bloemen namens de kerkenraad en zelfs versgebakken appeltaart ... voelen wij ons heel welkom! Dank voor alle goede gastvrije gebaren. Onze twee katten moeten nog even binnen blijven voordat we zonder na te denken de deuren open kunnen laten staan. Het begint te wennen.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Elke vrijdag, 12.15 uur - Coventrygebed: nog zeer nodig!

Programma Startweekend 10 en 11 september

Nogmaals een uitnodiging voor het startweekend. Het programma vol variatie en voor alle leeftijden op de startzaterdag ziet er als volgt uit:

Vanaf 14:00 uur:

-Puzzelfietstocht vanaf de Pauluskerk;

-Parcours voor kinderen/jongeren (7 tot +/- 14 jaar).

Locatie: Doude van Troostwijklaan 20 in Nieuwer ter Aa (veld achter School met de Bijbel); er zal voor de kleintjes aangepast speelmateriaal aanwezig zijn.

-Een bezoek aan de kaasboerderij van de fam. Karsemeijer voor de ouderen en degenen die niet kunnen (of willen) fietsen. Daaraan voorafgaande is er nog een autorit. Degenen die met eigen vervoer komen, moeten zich dan verzamelen bij de Pauluskerk als zij daaraan mee willen doen. Als zij niet mee willen doen met de autorit, dan kunnen zij direct naar de kaasboerderij. Adres: Kaasboerderij "Sterreschans" Oukoop 22 in Nieuwer ter Aa.

Vanaf 16:00 uur komen wij allemaal bij elkaar op bovengenoemde locatie (vlakbij de School met de Bijbel in Nieuwer ter Aa) voor een borrel met aansluitend een barbecue. Het is de bedoeling dat iedereen (met uitzondering van de ouderen) zelf een vleespakketje en drinken meeneemt in een koelbox of tas. Daarbij vragen wij u iets ruimer mee te nemen zodat er voldoende is om te delen. Wanneer u gaat fietsen, kunt u de koelbox/-tas

in de kerk achterlaten.

Nog niet opgegeven voor 1 of meerdere onderdelen? Geen probleem. Op zondag 4 september zullen er weer intakelijsten klaarliggen en kunt u zich nog inschrijven voor een of meerdere onderdelen.

Voor vragen kunt u ons bellen.

Gery de With tel 06 55186401

Henk Bomas tel 06 83602282

Bakkers gevraagd.

Na afloop van de kerkdienst op de Startzondag 11 september willen we elkaar ontmoeten onder het genot van een kopje koffie, thee en een taartenbuffet.

Vindt u het leuk om een taart, cake, koekjes of iets anders te bakken, graag !!!

Wij zien jullie smakelijke zoetigheden met belangstelling tegemoet.

Gery de With

Henk Bomas

Borrel

Op vrijdagavond 16 september a.s. tussen 20:30 en 23:00 is er een borrel voor de (oudere) jongeren tussen 18 tot 35 jaar. Locatie: De Breukelaer, Kerkbrink 3 te Breukelen. De uitnodigingen daarvoor zijn een aantal weken geleden al verstuurd. Het is mogelijk dat je net 18 jaar bent geworden of dat je door wat voor omstandigheden dan ook geen uitnodiging hebt ontvangen. In dat geval nodigen wij jou alsnog uit om bij de borrel aanwezig te zijn. Ben je van plan om te komen, stuur dan even een e-mailberichtje naar hcbomas.1@kpnmail.nl

Met vriendelijke groet,

Frieda (06-28275418), Siwanthi en Henk (06-83602282)

DIACONIE

Collectes

Mocht u uw kollektégeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26 ten name van Protestantse gemeente Breukelen;

NL26 RABO 0310 6367 52 ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen. Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, Pieterskerk, specifiek diakonaal doel).

Hartelijk bedankt!

Colleges van Kerkrentmeesters en Diakenen



Diaconiecollecte 4 september Werelddiaconaat Myanmar



In Myanmar behoren mensen met een handicap vaak tot de allerarmsten. Door hun handicap hebben zij nauwelijks toegang tot zorg, onderwijs en werk. The Leprosy Mission International-Myanmar (TLMI-M) verbetert de toegang tot onderwijs, werk, inkomen en zorg voor mensen met lepra of een lichamelijke handicap. Zo biedt TLMI mensen met een handicap vaktrainingen en microkredieten. Ook stimuleert TLMI bedrijven om gehandicapten in dienst te nemen. Tot slot kunnen kinderen en volwassenen bij TLMI-M terecht voor medische zorg, zoals fysiotherapie en logopedie. Uw gift maakt het mogelijk dat mensen met een handicap vaktrainingen kunnen volgen, een eigen bedrijf kunnen starten en fysiotherapie krijgen. Doet u mee?

Diaconie collecte 11 september Werk van de Diaconie

Deze zondag is de opbrengst van de diaconale collecten bestemd voor het eigen werk van de Diaconie. Met de opbrengst kan de Diaconie haar werkzaamheden financieren. Voorbeelden hiervan zijn noodhulpdonaties, hulpvragen, etc. De meeste diaconale collecten zijn afdracht-collecten, maar ongeveer één keer per maand collecteert de Diaconie voor haar eigen werk. Van harte bij u aanbevolen.

stichting
sparrow

John Ralfh's droom om architect te worden kwam uit

“Mijn verlangen om architect te worden was zo groot, dat ik er niet over na durfde te denken hoe het zou gaan als ik geen opleiding kon doen. Niet studeren was in mijn hoofd geen optie.“



John Ralfh, oud student stichting Sparrow

John Ralfh wilde als klein kind een beroemde architect worden, maar vroeg zich af of dit wel mogelijk was. “Mijn ouders konden op de middelbare school al niet mijn projecten betalen, laat staan een hbo-opleiding.” vertelt John Ralfh.

Uiteindelijk deed John Ralfh zijn opleiding via het sponsorprogramma van stichting Sparrow. In 2018 studeerde hij cum laude af en nu is hij werkzaam als junior architect.

“Mijn tijd bij stichting Sparrow heeft mij veel gebracht”, vertelt John Ralfh. “Meer dan alleen een diploma. Het heeft mijn toekomst volledig veranderd. Ik hoop dat andere sponsorkinderen ook die kans met beide handen grijpen.”

Na de zomervakantie beginnen er weer verschillende nieuwe jongeren aan een opleiding met een studiebeurs van stichting Sparrow. Voor deze kinderen zoeken we nog sponsoren, zodat ook zij zicht hebben op een diploma en een toekomst zonder armoede. Geef jij een kind de kans om zijn droom uit te laten komen?

Kijk op <https://stichtingsparrow.nl/een-kind-sponsoren/>

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Orgelconcert Pieterskerk 10 september 16.00 uur

Zaterdag 10 september is het Open Monumentendag en tevens Nationale Orgeldag. Een goede aanleiding het Bätz-orgel in de Pieterskerk met een heel orgelconcert in het zonnetje te zetten. De programmering heeft als motto: één en hetzelfde programma op twee heel verschillende orgels – **10 september om 16.00 uur in de Pieterskerk, zondag 16 oktober om 15.00 uur in de Pauluskerk.** Bij dat laatste concert is de opbrengst van de collecte na afloop bestemd voor het orgelfonds van de Pauluskerk, omdat op termijn ook dat orgel een groot onderhoud nodig zal hebben.

Het orgel in de Pieterskerk is in feite een groot één-manuaalig orgel, met aangehangen pedaal zonder eigen stemmen. Later is er een tweede manuaal aan toegevoegd, met drie zachte stemmen. Dat in de Pauluskerk is ooit ook begonnen als een, vrij bescheiden, één-manuaalig instrument. Het is in 1909 en 1953 grondig omgebouwd en beschikt nu over twee manualen met elk acht stemmen, en een pedaal met vier stemmen.

Er komt in het afwisselende programma ruim 250 jaar orgelmuziek aan bod: renaissance (Sweelinck), barok (Pachelbel, Böhm resp. Bach), galante tijd (Stanley) en romantiek (Mendelssohn resp. Franck). Heel verschillende registraties/klanken zult u kunnen horen, en alle graden van heel zacht tot luid met het volle orgel.

U wordt hiervoor van harte uitgenodigd; voor de orgelliefhebbers een mooie kans beide instrumenten te beluisteren!

Jan Pieter Karman

Kledingbank

Op 1 september opent de kledingbank Stichtse Vecht haar deuren weer. De Kledingbank slaat een brug tussen kledingoverschot en (verborgen) armoede door kleding in te zamelen, te sorteren en aan te bieden. Onze klanten zijn allereerst deelnemers aan de voedselbank en U-pas houders in gemeente Stichtse Vecht, maar daarnaast ook overige inwoners.

In onze winkel is een mooi assortiment kleding te vinden voor dames, heren en kinderen. Ook bed- en badtextiel hebben we op dit moment in voorraad. Iedereen is welkom om tegen een klein bedrag kleding te kopen. Deelnemers aan de voedselbank en U-pas houders zijn extra welkom.

We willen zoveel mogelijk open zijn en daarom zijn we op zoek naar vrijwilligers die ons team kunnen aanvullen. De winkel wordt door 2 vrijwilligers per keer bemand en we willen graag zoveel mogelijk open. Wil je ons helpen en heb een of meerdere malen per maand tijd, stuur dan een mail naar kledingbankstichtsevecht@gmail.com

Sparrow maaltijd

Zaterdag 15 oktober om 18.00 organiseert de diaconie een Filipijnse maaltijd om geld in te zamelen voor ons jaarproject: Stichting Sparrow. We serveren een 3 gangenmaaltijd met gerechten uit het door Stichting Sparrow uitgegeven kookboek. De kosten per persoon voor deelname aan de maaltijd zullen rond de €20 komen te liggen (voor kinderen tot 13 jaar zal een lager bedrag worden gevraagd). Op een later moment zal het precieze bedrag worden gemeld en volgt meer informatie, o.a. over de locatie. Komt u ook? Houd in uw agenda 15 oktober al vast vrij of nog beter, meld u al aan! Aanmelden kan bij de secretaris van de diaconie, Hans Hendriks. Dit kan telefonisch op nummer 0346- 263073, per email naar diaconie@pknbreukelen.nl, of via een briefje in de bus op Julianastraat 25.