

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 2 OKTOBER 2022

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Opperdoes

Collecten: 1. Kerk en Israël 2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 9 OKTOBER 2022

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Jong Missionair werk
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 2 OKTOBER 2022

10.00 uur: Ds. B.E. Weerd, Papendrecht

18.30 uur: Ds. D. Lagewaard, Wageningen (Pieterskerk)

Collecten: 1. Kerk in Israël 2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 261837

ZONDAG 9 OKTOBER 2022

10.00 uur: Proponent L. Van Aalst, Amsterdam

Voorbereiding viering Heilig Avondmaal

18.30 uur: Ds. B. Lamain, Den Hoorn (Pieterskerk)

Collecten: 1. Jong Missionair werk
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan den Hartog, tel. 06-54302974

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 7 oktober, 16.45 uur: Hr. W. Smit

Vrijdag 14 oktober, 16.45 uur: Hr. F. Vonk

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 10 oktober voor 18.00 uur. email: kerknieuws@msn.com



AGENDA

Zondag 2 oktober 15.00 uur Pauluskerk,
Voces Lauri

Maandag 10 oktober 20.00 uur Pauluskerk,
Leeskring "Voor een nieuw begin"
Ds. A.W. Aarnoutse

Zondag 16 oktober 15.00 uur Pauluskerk,
Orgelconcert Jan Pieter Karman

MEDITATIE

Jom Kippoer (Grote Verzoending), 5 oktober 2022.



10 Tisjri. Jom Kippoer (voluit Jom haKippoeriem = Dag van de Vergevingen) is de heiligste dag van het Joodse jaar en daarmee de belangrijkste Joodse feestdag. Op deze dag beslist God over het lot van de mensen in het komende jaar. Men belijdt zijn gemeenschappelijke zonden.

Op Jom Kippoer wordt niet gewerkt, is het verboden om te eten en te drinken, zich te wassen en seksuele omgang te hebben. De viering is plechtig maar niet sober, want het nieuwe jaar geeft kansen om alles beter te doen.

Het is gebruikelijk op deze dag naar de synagoge te gaan. Jom Kippoer wordt beschouwd als de belangrijkste feestdag in het Jodendom. Het was vroeger de enige dag in het jaar dat de hogepriester de allerheiligste plaats in de tempel te Jeruzalem betrad. Het feest wordt beschreven in de Tenach, in het boek Numeri (Bamidbar) 29:7.

In de Tenach staat beschreven, dat de hogepriester op deze dag een geitje offerde, dat het lot een geitje koos om (symbolisch) de zonden te dragen van het volk, dat vervolgens de stad uit werd geleid en daar in de woestijn vrijgelaten werd. Het begrip zondebok dat de Nederlandse taal kent, en 'scape goat' in het Engels, is afkomstig van dit ritueel.

Aan het eind van de dienst in de synagoge bij zonsondergang, wordt na het ne'ilagebed de lang aangehouden toon op de sjofar geblazen. Hiermee wordt het feest besloten en een nieuw begin ingeluid.

In 1973 maakte het Egyptische leger gebruik van deze feestdag om Israël te overvallen.



*Jom Kippoeroorlog 6 - 26 oktober 1973
Egyptische troepen trekken het Suezkanaal over*

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant
Bijstand in het pastoraat:
Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl
www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Gezamenlijk vieren en ons geloof belijden in naam van de Enige. Wat fijn dat we samen mochten genieten van een mooie dienst voor de opening van het winterwerk en een gezellige ontmoeting daarna met elkaar. De week erna was een gezamenlijke jeugdendienst in het Witte Kerkje. We hopen u in de komende diensten ook weer te mogen ontmoeten rondom Gods woord. Op 2 oktober

verwachten we in de Pieterskerk ds. B.E. Weerd uit Papendrecht en in de avond ds D. Lagewaard uit Wageningen. Een week later is er voorbereiding avondmaal onder leiding van kandidaat L. Van Aalst en in de avond komt ds. B. Lamain weer naar Breukelen. Fijn als u er ook bij bent.

Gemeenteberaad

Op 9 oktober na de ochtenddienst wil de kerkenraad u informeren en met u spreken over de samenwerking met de Nederlands Gereformeerde Kerk. Voor de zomervakantie hebben wij u al bericht dat we als gezamenlijke kerkenraden spreken over de wijze waarop we de samenwerking naar de toekomst willen vormgeven. Het is dan ook goed om de ideeën hierover aan u voor te leggen. Dit keer dus niet tijdens een gemeente avond, maar direct na afloop van de dienst. De dienst van dankdag zal een gezamenlijke dienst met het Witte Kerkje zijn. Na deze dienst zal er ook gelegenheid zijn om gezamenlijk met elkaar het gesprek te voeren over de samenwerking.

Opening Winterwerk

Via deze weg een speciale dank aan Marlies Wijnen en Sjaak van Muiswinkel voor het organiseren van de opening Winterwerk. Na een feestelijke dienst onder leiding van ds Hans van Ark en zijn vrouw Jenny konden we aan het taartenbuffet. Bertine Oosthoek vertelde daarna over de geschiedenis van de kerk en vroeg iedereen zijn eigen verhaal aan elkaar te vertellen. Het werd daarmee een levendige sfeer vol anekdotes en levensverhalen. Na de lunch ging nog een grote groep, waaronder mensen met lichte hoogtevrees, met Dick mee de kerktoren op om van het uitzicht te genieten. Iedereen hartelijk bedankt voor zijn of haar medewerking om er een leuke dag van te maken.

Catechisaties

De catechisaties zijn 27 september weer begonnen. De catechisaties worden gegeven op dinsdag en zijn verdeeld over drie groepen. Een aantal avonden wordt ingevuld door mensen uit de Pieterskerk. Wilt u hier aan meewerken? Neem dan contact op met de scriba Sjaak van Muiswinkel, email: scriba@pieterskerk.info. Fijn dat u het gesprek met en tussen de jongeren vorm wilt geven.
16.30 – 17.15 uur: groep 7/8 van de basisschool
19.30 – 20.15 uur: de brugklas en de tweede klas
20.30 – 21.15 uur: vanaf de derde klas

Sundaygroep

Voor de jongeren vanaf 16 jaar en daar horen ook de studenten bij is de Sunday groep gevormd. Op zondagavond 2 oktober is de eerstvolgende keer in de Bovenkamer aan de Poeldijk. De invulling van de avonden wordt met elkaar vorm gegeven. Vind je het ook leuk om christelijke jongeren te ontmoeten? Kom dan sfeer proeven en neem gerust een vriendin of vriend mee.

Vanuit de Pieterskerk is Peter de Noo de coördinator. Aanmelden voor de APP groep kan bij Martin Kamstra martin.kamstra@outlook.com.

Jeugddienst

Afgelopen zondag genoten van de dienst? De volgende jeugddienst is in november in de Pieterskerk en zal een middagdienst worden. De organisatie van de gezamenlijke jeugddiensten is in handen van een aantal gemeenteleden, waaronder jongeren. We zoeken nog twee mensen die mee willen werken in de voorbereiding. Je kunt je aanmelden bij de scribe email: scribe@pieterskerk.info of hem na een dienst aanspreken.

Vakantie ds. Wegman

Dominee Wegman is van 3 tot en met 10 oktober niet bereikbaar i.v.m. zijn vakantie.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschperpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

We zien terug op een mooie start van het winterwerk. Te beginnen met een bijzondere ochtenddienst. Fijn dat weer zoveel mensen hebben bijgedragen aan de voorbereiding van of medewerking in de dienst in welke vorm dan ook. Dank gaat verder uit naar alle gemeenteleden die heerlijke versnaperingen hebben gebakken of de lekkere lunch hebben verzorgd. Ook van het verhaal van Bertine over de geschiedenis en het interieur van de Pieterskerk hebben we genoten. Verder wensen we Fiene en Jarne, die met mooie woorden van Margriet in de ochtenddienst overstapten vanuit de kinderkerk naar de 'grote kerk,' dat ze mogen groeien in geloof. En we wensen hen veel plezier bij de jeugdactiviteiten.

Op 20 september j.l. waren Truus en Joop den Hartog 60 jaar getrouwd. We feliciteren hen van harte en wensen hen nog mooie jaren met elkaar in goede gezondheid.

De toestand van Zr. Greetje van Rhee blijft zorgelijk. Wij bidden haar Gods nabijheid en kracht toe.

Hartelijke groet,
De wijkouderlingen

Kerkenraadsvergadering

Op maandag 19 september heeft de kerkenraad na het zomerreces weer haar eerste vergadering gehad.

De voltallige kerkenraad kwam deze avond bijeen in het Bonifatiushuis. Na een korte inleiding en gebed door de voorzitter is de agenda voor deze avond behandeld. Er wordt altijd gewerkt met een vaste agenda waaraan uiteraard ook punten kunnen worden toegevoegd.

Tijdens de vergadering op deze avond zijn o.a. twee belangrijke punten besproken:

- Het beroepingswerk
- De samenwerking met de NGK

Het beroepingswerk

Een afvaardiging van de beroepingscommissie heeft de kerkenraad bijgepraat over de ontstane situatie nadat de predikant heeft besloten niet verder te willen in het beroepingstraject. Inmiddels is er een nieuwe lijst samengesteld met namen van predikanten waarmee de commissie vol goede moed en met vertrouwen weer van start gaat. Regelmatig wordt u in Kerknieuws op de hoogte gehouden door de beroepingscommissie.

De samenwerking met de NGK

Tijdens de vergadering is ook de verdere samenwerking met de NGK besproken. Er is een korte notitie opgesteld door het moderamen van beide kerkenraden. Hierin staat beschreven op welke wijze we kunnen toegroeien naar elkaar. In deze uitgave van Kerknieuws zal voorzitter Dick Oosthoek u hier meer over informeren.

Deze twee belangrijke agendapunten hebben vanzelfsprekend enige tijd gevegd van de vergadering.

Overige agendapunten welke op deze avond aan de orde zijn geweest zijn: Een Veilige kerk (*het opstellen van een protocol voor gemeenten die geconfronteerd worden met (seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties*). Dit onderwerp zal op de gemeenteavond besproken worden.

We hebben deze vergadering kerkdiensten geëvalueerd (viering Heilig Avondmaal, de startzondag) en hebben met elkaar speciale diensten die komen gaan besproken (de gezinsdienst, Dankdag) en het organiseren van de gemeenteavond. Ook is er een planning gemaakt van de diensten die we gezamenlijk met de NGK gaan vieren in 2023.

Dit zullen zijn: Nieuwjaarsdag, Biddag, Witte donderdag (viering Heilig Avondmaal) Goede vrijdag (Vesper), Stille zaterdag (Vesper), Hemelvaart, afsluiting winterwerk, 8 zondagse zomerdiensten, opening winterwerk, Dankdag, kinderkerstfeest, Kerstnachtdienst en Oudjaar. Ook zullen er jeugd/gezinsdiensten gezamenlijk georganiseerd worden (er zijn er 2 gepland in het eerste halfjaar).

De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur met een dankgebed. Iets later dan de geplande eindtijd van 22.00 uur.

Sjaak van Muiswinkel, scribe

Catechisaties

U hebt in het vorig Kerknieuws al kunnen lezen over de catechisaties, die van start zijn gegaan op 27 september. De catechisaties worden gegeven door Frank Schneider, predikant van het Witte Kerkje. Evenals voorgaande jaren zullen de catechisaties samen gegeven worden met de Pieterskerk. Vanuit het moderamen van het Witte kerkje en de Pieterskerk is het verzoek aan gemeenteleden vanuit onze wijkgemeente om een actieve bijdrage te leveren aan de catechisaties. Wilt u of jij helpen de kinderen uit de gemeente te onderwijzen in de catechese, dan kunt u contact opnemen met de scriba van de Pieterskerk of direct met ds. Frank Schneider.

Sjaak van Muiswinkel, scriba

Dinsdagochtend Bijbelkring

Dinsdag 11 oktober a.s. is er weer Bijbelkring om 10.00 uur in het Bonifatiushuis. We gaan verder met Openbaring (hoofdstuk 2 en 3) en ontdekken steeds meer dat dit boek ons troost en bemoediging geeft.

Van harte welkom! Frans Vonk

Dagboeken 2023

Op de tombe ligt op zondag 2 en 9 oktober een lijst om in te tekenen voor Immanuël Dagoverdenkingen á € 8,50 of Handvolkoren á € 13,95. Inkijk exemplaren liggen eveneens op de tombe. U kunt het ook aan ondergetekende doorgeven.

Pieter Wijnen tel: 261837

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse, Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen, 0346 249878 of 06 20024393, ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Corry Bosch, G. v. Doornikstraat 111, 3621 HX Breukelen, tel. 0346 262279, corry.bosch@kpnplanet.nl

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba:

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853 ledenadministratie@pauluskerkbreukelen.nl

Website:

www.pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch, email: john.vd.bosch@kpnmail.nl, tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vlammen zijn er vele, één is het licht (Liedboek 970)

Na de drie vieringen van september kon ik zelf ook, met Janine, een 'gewone' dienst meemaken in de Pauluskerk. Ds Mak uit Harderwijk ging voor en preekte inspirerend over Marcus 2. Over het vasthouden van het laken, niet laten glippen! Aansprekend, en de moeite waard om nog eens terug te luisteren. Toch bijzonder, dat dat kan! Met het – mij onbekende maar prachtige – Lied 970 besloten

we de dienst. En zo is het begin gemaakt, onze eerste stappen zijn gezet, op zondag en door de week. Want ja, hoe begin je? Ook met vergaderen, dus, zoals de Kindernevendienst, de Liturgiecommissie, het Pastoraat, het Pastoresconvent; en met bezoekwerk bij gemeenteleden thuis, de zieken met speciale aandacht. We beleefden de Taizéviering ... 'Psalm 72 – de alternatieve troonrede'. Ook de eerste ontmoeting met de Seniorengespreksgroep, alles weer opstarten. Nu het buiten ook herfst is geworden, is het goed om binnenshuis ook elkaars gezelligheid op te zoeken. Te ervaren, niet alleen te staan voor de dagelijkse dingen. Ik hoop echt dat het lukt om vrij snel namen en gezichten en levensverhalen te leren kennen. Laten we elkaar zoeken. Ik ben er voor iedereen en luister naar jouw verhaal. Een van de mogelijkheden daartoe is ook samen een *ommetje* te maken. Wanneer je graag buiten bent, bel dan even? Dan zoeken we een goed moment. Ook de herfst heeft zo zijn prachtige momenten.

Enkele activiteiten uit het Jaarprogramma 'Grenzen' wil ik hier noemen. De eerstvolgende datum voor de Seniorengespreksgroep (iedere derde donderdag van de maand) is op 20 oktober. De leeskring 'Voor een nieuw begin' (Maarten den Dulk) begint op maandag 10 oktober. Als je mee wilt doen, ik heb al (nog) een paar exemplaren in huis uit een eerdere serie. Het werkt goed als je thuis al wat doorleest, dat komt de avonden ten goede. Graag nodig ik gemeenteleden uit voor de Gesprekkring over geloven, blz. 28 van het boekje!

De informatie over de Basiscatechese wordt deze weken gecommuniceerd met de ouders.

En als u andere informatie verlangt, bel dan gerust. De contactgegevens zijn hierboven vermeld.

Meestal ben ik zo rond 19 uur het beste bereikbaar, of anders in het begin van de middag.

Dan, wat al eerder is gedeeld met de kerkenraad: per 1 juli ben ik als *ambulant predikant* (tijdelijk, parttime) verbonden aan de vacante Protestantse Gemeente Laren-Eemnes; naast ds Gert Landman die voor Laren beschikbaar is, ben ik pastor voor Eemnes. In de praktijk betekent dit twee dagdelen pastoraal werk. Beleidswerk en vieringen liggen niet op het ambulante terrein. Mijn ervaring is dat dit goed past naast het gemeentewerk voor de Pauluskerkgemeente.

De kindernevendienst volgde het spoor van Jozef in Egypte (*Genesis 37-50*). Jaren terug preekte ik over Jozef in de put, een aansprekend en soms onverwacht herkenbaar beeld. Een zin uit een preek van toen zag ik terug op een kaartje voor een gemeentelid:

'Als je diep in de put zit, zit je dichtbij de Bron.'

Als het leven soms zo voor u is, moge dit ook voor u gelden.



ds. Bram-Willem Aarnoutse

In en Uit de Gemeente

Een heftige tijd breekt aan voor mevrouw Ans van der Hoeven, Beereveld 4, 3621 GW Breukelen. Na constatering van een carcinoom in het bovenste gedeelte van haar lip is deze vrijdag 23 september weggenomen; daarna volgen nog 25 bestralingen. Deze moeten binnen 6 weken plaats gaan vinden. Een kaartje met uw medeleven wordt zeker op prijs gesteld.

Een nieuwe fase breekt aan voor de heer Bert de Wit, G. van Nijenrodestraat 4, 3621 GK Breukelen. Na enkele opnames in het ziekenhuis is hij weer thuis waar met behulp van de thuishulp en andere instanties voor hem gezorgd wordt om zo lang mogelijk thuis te zijn. Een belangstellend kaartje wordt ook door hem op prijs gesteld. Eveneens gaat onze gedachten gaan uit naar gemeenteleden die onder behandeling zijn of diverse onderzoeken moeten ondergaan. Wij wensen allen Gods Troost, Liefde en Vertrouwen voor nu en in de toekomst. Graag delen wij onderstaand bericht.

*Geloof in God vraagt om een sterk vertrouwen.
Je moet Hem immers volgen, stap voor stap!
Je weet niet eens wat morgen zal gebeuren
maar... 't leert je leven uit de wetenschap
dat Hij je vast houdt en jezelf blijft leiden.
Ook als de weg soms onbegaanbaar blijkt.
Nooit laat Hij toe dat je te zwaar belast wordt
Zijn liefde wil niet dat je onderweg bezwijkt.
Hij blijft je dragen in Zijn sterke armen
en komt je troosten in het bangst gevaar.
Geloof in God bewaart je niet voor rampen
maar... maakt je wel Zijn tegenwoordigheid gewaar.
Je leert het wonder van Zijn almacht kennen
al zal je Zijn beeld niet steeds verstaan.
Je weet je in Zijn trouw voorgoed geborgen.
Geloof in God... durft elke toekomst aan!*

Namens het pastoraat, Corry Bosch

Hallo allemaal,

Een nieuw kerkelijk jaar is weer aangebroken. Tijd om de ledenadministratie weer up-to-date te maken. Het valt me op dat er nog heel wat telefoonnummers en mailadressen ontbreken. Wilt u deze aan mij doorgeven? Ook als uw mail gewijzigd is of u bent verhuisd, etc etc.

Laat het mij weten. Alvast bedankt.

Heinie de Kruijff, Ledenadministratie Pauluskerk
Ledenadministratie@pauluskerkbreukelen.nl

DIACONIE

Diaconie collecte 2 oktober Kerk en Israël

Verbonden door ontmoeting en dialoog

De relatie met het volk Israël is voor de Protestantse Kerk een essentieel onderdeel van de eigen identiteit. De kerk voelt zich onopgeefbaar verbonden met Israël vanwege Gods geschiedenis met dit volk en de joodse wortels van ons christelijk geloof. Kernwoord in de relatie is gesprek en ontmoeting. Daarop zijn alle activiteiten van Kerk en Israël gericht. Het magazine *Op weg* laat mensen aan het

woord die betekenis geven aan de joodse wortels voor geloven en kerk-zijn vandaag, en stimuleert aandacht voor de joodse achtergronden van de Bijbel en het geloofsgesprek in de gemeente.

De handreiking 'Onopgeefbaar Verbonden' brengt mensen in plaatselijke gemeenten in gesprek over de onopgeefbare verbondenheid. Daarnaast zijn er de jaarlijkse ontmoetingsdagen Kerk en Israël en het internetproject 'De Uitdaging'.



Met uw bijdrage aan de collecte maakt u deze activiteiten, gericht op ontmoeting en gesprek en op leren van de dialoog tussen joden en christenen,

mogelijk. Om ons geloof levend te houden. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte 9 oktober PKN Missionair Werk

Pioniersplekken bieden nieuwe vormen van kerk-zijn
Hoewel in Nederland steeds minder mensen naar de kerk gaan, is de behoefte aan zingeving groot. Kerken spelen hierop in met pioniersplekken, nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen waar de boodschap van het evangelie wordt gedeeld op een manier waarin mensen zich herkennen. Pioniersplek Nijkleaster in Jorwert is zo'n plek van stilte, bezinning en verbinding, die zoekt naar nieuwe wegen voor geloof en spiritualiteit. Een oase van rust en stilte midden op het platteland, waar ruimte wordt gegeven aan mensen, de schepping en aan God. Als open klooster biedt Nijkleaster gastvrijheid aan mannen en vrouwen uit diverse kerken en tradities, ook aan degenen die zich niet (meer) thuis voelen binnen de bestaande kerken. Mensen ontmoeten elkaar in liturgie en gesprek, stilte en wandeling, plezier en recreatie. Meer informatie kerkinactie.nl/collecterooster. Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Sparrow maaltijd

Zaterdag 15 oktober om 18.00 organiseert de diaconie een Filipijnse maaltijd om geld in te zamelen voor ons jaarproject: Stichting Sparrow. We serveren een 3 gangenmaaltijd met gerechten uit het door Stichting Sparrow uitgegeven kookboek. De kosten per persoon voor deelname aan de maaltijd zullen rond de € 20,- komen te liggen (voor kinderen tot 13 jaar zal een lager bedrag worden gevraagd). Op een later moment zal het precieze bedrag worden gemeld en volgt meer informatie, o.a. over de locatie. Komt u ook? Houd in uw agenda 15 oktober al vast vrij of nog beter, meld u al aan! Aanmelden kan bij de secretaris van de diaconie, Hans Hendriks. Dit kan telefonisch op nummer 0346- 263073, per email naar diaconie@pknbreukelen.nl, of via een briefje in de bus op Julianastraat 25.

COLLECTEN

Opbrengst collecten Pauluskerk

8 mei Noodhulp Nigeria € 109,66
17 juli Werelddiaconaat India € 103,60
14 augustus Zending Egypte € 154,45
4 september Werelddiaconaat Myanmar € 275,80

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Vocaal Ensemble Voces Lauri

“Prières sans Frontières”

Datum zondag 2 oktober 15.00 uur, Pauluskerk

Entree Collecte na afloop tbv Voces Lauri

Vocaal Ensemble Voces Lauri, opgericht in 1999, is uitgegroeid tot een regionaal kamerkoor, dat al ruim 50 concerten heeft gegeven in Stichtse Vecht en wijde omgeving. Sinds 2021 zingt het koor onder leiding van Maarten van der Bijl met de Pauluskerk als thuisbasis. Het repertoire bestaat uit polyfone, vaak religieuze muziek vanaf de vroege middeleeuwen tot nu. Bij dit concert *Prières sans Frontières – Gebeden zonder Grenzen – werkt Voces Lauri samen met Collegium Altena, dat ook onder leiding van Maarten van der Bijl staat. Het concert wordt mede mogelijk gemaakt door een subsidie van het Cultuurfonds Stichtse Vecht. In alle landen en door de eeuwen heen kent de kerk een traditie van gezongen gebeden, waarin wordt gesmeekt, nederigheid betoond, om hulp gevraagd. Een bekend voorbeeld is het Onze Vader, dat wij in een toonzetting van De Klerk zingen. Ook tot Maria wordt vaak het gebed gericht. Zo werd Poulenc geïnspireerd tot de Litanie à la Vierge Noire in het Franse Rocamadour, waar de Zwarte Madonna wordt vereerd. Typische voorbeelden van laatrenaissance polyfonie zijn het Salve Regina van de Brabander Pipelare, gebaseerd op de oorspronkelijke Gregoriaanse melodie, en het Alma Redemptoris Mater van de Spanjaard De Victoria. In Parce mihi, Domine van De Morales klinkt de nietigheid van de mens door, net zoals in Barbieri's Versa est in Luctum. Via Bleib bei uns van de Duitse componist Rheinberger komen wij van de 19de-eeuwse romantiek in de moderne periode. Het bezwerende karakter van een litanie komt tot uiting in The Deer's Cry van Pärt en Prière van De Leeuw, beiden 20ste-eeuws. Marco Muilwijk, onze Breukelse 21ste-eeuwse componist, zingt als tenor bij Voces Lauri. Zijn brede repertoire aan kamer- en orkestmuziek kent een authentieke expressionistische stijl. In dit concert zingt Voces Lauri drie liederen van hem die terugrijpen op vaste gezangen van de H. Mis en nooit eerder zijn uitgevoerd.*

U ziet: het gezongen gebed is universeel, grenzeloos in tijd en ruimte; u komt het tegen in alle stijlperiodes van de muziekgeschiedenis.

Orgelconcert Pauluskerk 16 oktober 15.00 uur

Zondag 16 oktober om 15.00 uur in de Pauluskerk het eerste orgelconcert van het nieuwe jaarprogramma van de Pauluskerk. Er komt in het programma ruim 250 jaar orgelmuziek aan bod: renaissance (Sweelinck), barok (Pachelbel, Böhm resp. Bach), galante tijd (Stanley) en romantiek (Mendelssohn resp. Franck). Afwisselend een 'vrij' orgelwerk en een koraalbewerking, waaronder de sublieme 12 partita's van Böhm over 'Freu dich sehr, o meine Seele' (melodie van Psalm 42). Heel verschillende registraties/klanken zult u kunnen horen, en alle graden van heel zacht tot luid met het volle orgel. De opbrengst van de collecte na afloop is bestemd voor het orgelfonds van de Pauluskerk, omdat op termijn het orgel een groot onderhoud nodig zal hebben. Het orgel in de Pauluskerk is ooit begonnen als een vrij bescheiden, één-manuaal instrument, gebouwd in 1870. Het is in 1909 en 1953 grondig omgebouwd, en beschikt nu over twee manualen met elk acht stemmen, en een pedaal met vier stemmen. In het volgende Kerknieuws meer informatie.

Jan Pieter Karman

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhanman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589
of verhuur@pknbreukelen.nl