

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse
Gedachtenisdienst

Collecten: 1. Kerk in Actie - Zending Zambia
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

10.00 uur: Ds. A.W. Kuipers, Rotterdam
Dienst van Schrift en Tafel

Collecten: 1. Stichting Dorcas 2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 6 NOVEMBER 2022

10.00 uur: Ds. D. van der Wel, Zoelen
18.30 uur: Ds. P. H. Zaadstra, Kockengen (Witte Kerkje)

Collecten: 1. Zending – Bosnie 2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Atsma, tel. 06-16924549

ZONDAG 13 NOVEMBER 2022

10.00 uur: Ds. N. Meistner - de Ronde, Delft
18.30 uur: Ds. E.J. Wessels - Schuurman, Veenendaal
(Witte Kerkje)

Collecten: 1. Stichting Dorcas 2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 261837

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 4 november 16.45 uur: Hr. C. van Slightenhorst

Vrijdag 11 november 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 18 november 16.45 uur: Hr. F. Langeraar

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 2 weken. Kopij graag inleveren op maandag 14 november voor 18.00 uur.



AGENDA

Woensdag 9 november

Gemeenteavond wijkgemeente Pieterskerk
Bonifatiushuis 20.00 uur
Inloop vanaf 19.30 uur

Zondag 13 november

Rondom Bach
Studenten conservatorium
Pauluskerk 15.00 uur

MEDITATIE

Leven bij de dag

'Maak je dus geen zorgen voor de dag van morgen, want de dag van morgen zorgt wel voor zichzelf. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'
(Mattheüs 6:34)

Is de Heere Jezus, toen Hij op aarde was, een gelukkig mens geweest? Misschien denkt u: 'Nee, dat geloof ik niet; volgens mij was Hij heel serieus, maar gelukkig?'

In Mattheüs 6 komen we meer over Hem te weten. We zien een mens, die oog had voor de natuur. Hij zag de vogels in de lucht en de bloemen in het veld. Jezus hoorde beslist niet bij de pessimisten, bij wie het altijd regent. Hij was ook niet iemand, die zelfs in de mooiste natuurgebieden alleen de dode dieren ziet. Nee, de Heiland komt in dit hoofdstuk over als een mens, die geniet van de natuur. In de heuvels van Galilea heeft Jezus gezien dat de vogels heel anders bezig zijn dan de mensen: ze zaaien niet, oogsten niet, vullen geen voorraadschuren, en toch blijven ze in leven. Hij heeft lelies zien bloeien in Galilea, Hij hield zijn adem in bij hun kwetsbare schoonheid, die voortreffelijker is dan de kleding van koning Salomo. Hoe komt de lelie aan haar schoonheid? De prachtige bloem heeft niet uren voor de spiegel gezeten en heeft ook geen dagen lopen winkelen om nieuwe kleren te kopen. De lelie is zichzelf, door God gegeven, een juweel om te zien. Wie daar oog voor heeft, moet wel een gelukkig mens zijn.

Zeker, er is ook een andere kant. Jezus was bedroefd als de mensen Zijn Woord verwierpen. Ze sneden daardoor de weg af naar het Koninkrijk der hemelen. Het stak Hem, als ze aan het doel van de wet voorbij gingen, de liefde

voor God en de naaste. Maar toch, als je het evangelie leest, merk je dat Jezus een gelukkig mens was. Niet alleen met Zijn oog voor de natuur, maar ook met de wederzijdse liefde voor en van Zijn Vader. Dat maakte de Zoon van God gelukkig.

Ja, Jezus was gelukkig. En Hij zei: 'Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.' Dat kwam uit Zijn hart en Hij bracht dat in de praktijk. Hij had geen zelfmedelijden. Hij was altijd betrokken op de mensen om Hem heen: zieke mensen, vragende mensen, lijdende mensen. Zelfs in Zijn doodsangst in de Hof van Gethsémané was Hij bezorgd om Zijn vrienden. En ook aan het kruis dacht Hij aan de moordenaar naast Hem, aan Zijn moeder die voor Hem stond. En Hij bad voor Zijn vijanden: 'Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat zij doen!'

Hoe kon Jezus nu zeggen: 'Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.' Hij had toch alle reden om Zich bezorgd te maken? Ja, maar Hij gaf Zich vol vertrouwen over aan Zijn Vader. Zelfs toen Hij door Hem verlaten werd, bad Hij nog: 'Uw wil geschiede!'

Misschien denkt u: 'Er is toch genoeg om ons zorgen over te maken? De oorlog in Oekraïne, de energiecrisis, de klimaatverandering, en wat te denken over ziekte en dood? Jezus sluit Zijn ogen daar niet voor. Hij heeft ons geluk op het oog: de wereld wordt er niet beter van, als we ons zorgen maken.

'Maak je geen zorgen voor de dag van morgen.' Dat betekent: probeer bij de dag te leven! God weet wat ons overkomt. Hij heeft gedacht aan elk facet van ons leven. En Jezus zei: 'Let op de vogels'. Ze maken zich niet druk en denken niet aan morgen. Ze hebben genoeg aan vandaag. 'Nou, zijn jullie niet meer waard dan zij? Met hoeveel zorg zal God jullie dan niet kleden of te eten geven?'. God zegt niet, dat eten en kleding niet belangrijk zijn. Hij zegt ook niet: eet en drink zo weinig mogelijk en draag je kleren vooral goed af! Jezus begon zijn werk met het schenken van wijn. En Zijn kleed werd na Zijn kruisiging verdubbeld, zo mooi was het!

God zegt wel: Ik weet wat je allemaal nodig hebt. Wees gerust: ik zal voor je zorgen. 'Maak je geen zorgen.' Dat wil ook niet zeggen: wees maar zorgeloos of achteloos. Nee, integendeel, Hij zegt in het volgende hoofdstuk: 'Bouw je (levens)huis op de rots en niet op het zand!'

Maak je geen zorgen? Maar, denkt er iemand, wat moet ik dan met al het onrecht in de wereld? Is dat geen reden om bezorgd te zijn? Jezus ontkent niet, dat er zoveel onrecht is. Let maar op wat Hij daar over zegt: 'Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'

Zeker, er gaat geen dag voorbij of er is weer iets schokkends gebeurd. We hoeven alleen maar naar het nieuws te kijken. En onverwachts kunnen we zelf te maken hebben met ongemakken, pijn, ziekte of dood. Wat deed Jezus daarmee? Hij heeft gehuild bij het graf van Zijn vriend Lazarus. Hij hilde, toen Hij vertelde, dat Jeruzalem verwoest zou worden. Onbezorgdheid is niet hetzelfde als onbewogenheid.

De Heere Jezus eist niet van ons, dat we robotten worden. Maar wat wil Hij ons dan duidelijk maken? Dit: 'Maak je niet van te voren druk over iets wat er nog niet is.' Geen zorgen voor de dag van morgen! En als er dan tegenslagen

komen? God heeft beloofd: 'Ik zal met je zijn tot de voleinding der wereld!' Hij zal ons kracht geven om elke last te dragen, hoe zwaar die ook is.

We moeten niet vergeten, dat we ook van het leven genieten mogen. Genieten van de zorg die de hemelse Vader aan de dag legt. God was er niet alleen gisteren, maar ook morgen. En vooral..... VANDAAG. Je bent gelukkig, als je daarmee leven kunt.

Ds. Theo Wegman

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Afgelopen week mochten we weer een vrolijke dienst meemaken met proponent mevrouw van Schoonhoven en het koperensemble. Fijn om te zien dat u dit als gemeente waardeert. Ook voor de komende weken heeft onze preekvoorzieder Pieter Wijnen weer predikanten weten te vinden. Op 2 november hoorden we ds. Kant uit Nijkerk. Zondag 6 november zal ds. D. van der Wel weer voorgaan. In de avonddienst komt ds. P.H. Zaadstra uit Kockengen. Op 13 november mogen we ds. N. Meinsterde Ronde uit Delft verwelkomen en in de avond ds. E.J. Wessels-Schuurman uit Veenendaal. Een rijke schare aan voorgangers valt ons ten deel, dat is het voordeel van een vacante periode. Wij hopen dat u net als de kerkenraad nieuwsgierig bent wat er verkondigt gaat worden. De afgelopen weken zagen we weer een aantal gemeenteleden terugkeren naar de kerk. Fijn dat u er was en weer de stap heeft kunnen maken. Hopelijk blijven we elkaar in de kerk ontmoeten. Ook op afstand zijn we natuurlijk verbonden, toch is het fijn om elkaar te kunnen spreken. Samen vormen we Zijn gemeente. Het zou natuurlijk fijn zijn als we op korte termijn weer een eigen predikant mogen verwelkomen. De beroepingscommissie werkt hier hard en rekt op uw steun en gebed.

Gemeenteavond 9 november

De mededeling om te onderzoeken of we op tot een formele samenwerking kunnen komen met het Witte Kerkje, heeft tot vragen geleid vanuit de gemeente en in het Witte Kerkje. Het lijkt ons goed om de vragen die

binnen onze gemeente leven te beantwoorden, zodat er in een open gesprek voldoende ruimte is voor iedereen.

Concreet betekent dit dat wij op woensdagavond 9 november een gemeentevond organiseren waarbij we het plan om te onderzoeken of we met het Witte Kerkje een samen op weg gemeente willen vormen nader toelichten en er gelegenheid is om vragen te stellen. We vinden het belangrijk dat we eerst met elkaar als gemeente verder praten. De gemeentevond op 9 november start om 20.00 uur, vanaf 19.30 uur bent u welkom voor een kop koffie/thee in het Bonifatiushuis. De NGK zal op woensdagavond 16 november over het geplande onderzoek ook een gemeentevond houden. Daarna zullen de kerkenraden deze beelden bij elkaar brengen. Wij hopen op een goed gesprek met u allen.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596. Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Na een langdurig ziekte is op 15 oktober 2022 br. Piet Sondij overleden. Op 22 oktober is hij in Kockengen begraven. De grote belangstelling daarbij geeft aan dat hij een belangrijke plaats had in kerk en maatschappij. Elders in Kerknieuws vindt u een in memoriam. We wensen Nel Sondij, haar kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind sterkte en Gods zegen toe.

Afgelopen zondagavond 30 oktober is, in de leeftijd van 86 jaar, overleden Mevrouw Corrie Siebert – van Tongeren. Corrie woonde met haar man Warner in 't Heycop te Breukelen. We wensen Warner, de dochters Astrid en Miranda met hun gezinnen veel sterkte toe. In het volgend Kerknieuws zal een in memoriam geplaatst worden.

Zr. Corrie Hoogendoorn is op het trottoir door een fietser aangereden en daarbij ernstig gewond geraakt en heeft o.a. een hersenbloeding opgelopen. Na aanvankelijk haar spraak verloren te hebben kon ze later gelukkig wel weer communiceren. Er wordt naar een plek voor revalidatie gezocht. We bidden dat onze hemelse Vader Corrie nabij is en haar zowel mentaal als fysiek de krachten geeft die ze nodig heeft.

Mevrouw Rita Nap, Van Couwenhovenstraat 31, is aan huis gebonden. De kerkelijke activiteiten waaraan zij zo graag meedeed, mist ze erg. Zij is dankbaar voor alle aandacht uit de gemeente en laat u allen hartelijk groeten.

Verder noemen we nog zr. Greetje van Rhee. Contacten blijven erg moeizaam. We wensen haar sterkte en Gods zegen. Hoewel de coronamaatregelen al weer enige tijd achter ons liggen, zien we broeders en zusters die we voorheen wel zagen in de zondagse erediensten nog niet terugkeren. Weet dat we u missen. Langzaamaan wordt de kerk weer voller. Dat is goed en fijn. Samen zijn wij immers gemeente van Christus. En vanuit de zondagse dienst gaan wij gezegend de week weer in. Dus mochten er concrete belemmeringen zijn om de diensten te bezoeken, laat dat dan weten, dan zoeken we met elkaar naar een oplossing

Hartelijke groet, de wijkouderlingen

In memoriam Piet Sondij

Op 15 oktober overleed Piet Sondij, geboren op 28 februari 1944 in Muiden. Hij werd 78 jaar. 3,5 jaar geleden werd bij Piet een ernstige ziekte geconstateerd. Gesterkt door het geloof in Zijn Heiland vervolgde hij moedig zijn levensweg, samen met Nel. Er waren ook tijden van aanvechting en vertwijfeling, zeker in de laatste weken. Als Piet angstig was, kon Nel hem kalmeren. En hij zong dan weer: 'k Zal dan gedurig bij u zijn'. Piet vocht tegen zijn ziekte, maar merkte, dat zijn krachten gestadig afnamen. Hij sprak altijd groot en vol liefde over Zijn Schepper. Hij hield van de natuur en als hij aan het wandelen was, kon hij zich verwonderen over wat hij zag: een bloem, een boom, een vogel. Hij herhaalde vaak de woorden: 'Er is zoveel moois om te zien!' Piet was een denker met een grote mensenkennis. Persoonlijk heb ik aan deze vriend veel steun ondervonden vanwege zijn pastorale ervaring en zijn liefde voor de Pieterskerk. Een geestelijke vader. Hij heeft in zijn leven ontelbaar veel huisbezoeken afgelegd. Hij werd 'broeder Piet' genoemd. Van beroep was Piet destijds hoofdambtenaar in Kockengen, daarnaast was hij zeer actief op bestuurlijk gebied. Piet was 18 jaar kerkvoogd in Kockengen en later 12 jaar ouderling in Breukelen, zat in de besturen van de Christen Unie en het zangkoor 'Excelsior'. Hij was ook meester op de zondagsschool, werkte 12 jaar als vrijwilliger voor de stichting 'Ichthus' en begeleidde mensen met een beperking, maakte verre reizen met Nel, fotografeerde en filmde. Gedurende 55 jaar huwelijk stond zijn vrouw hem terzijde. Ze kenden elkaar trouwens al 60 jaar. Hij sprak met liefde over Nel: 'Ik heb dit allemaal kunnen doen dankzij mijn vrouw.' Piet had een beminlijk karakter, gezegend met humor, maar Nel moest hem wel eens corrigeren, want hij kon ook eigenwillig zijn. Pa Piet vertrouwde al zijn kinderen toe aan God en was altijd vol vreugde bezig met zijn kleinkinderen, over wie hij met smaak kon vertellen. Steevast vertelde Piet, dat God onze gebeden verhoort. En dat is uitgekomen. Hij bad vurig, dat hij nog een poosje leven mocht. Hij kreeg een toegift van 3,5 jaar. Hij bad ook, dat God hem in de slaap weg zou nemen en.... dat hij zijn achterkleinkind zou mogen zien. Terwijl Piet dat laatste verlangen al had losgelaten, want kleindochter Hiske was nog lang niet uitgerekend, is hij toch verhoord. Vrijdag 14 oktober ontvingen Hiske en Anteun een zoon, Marens Pieter. Hij wordt Jens genoemd. Veertien dagen te

vroeg. Piet heeft op de mobiel zijn achterkleinkind nog mogen zien en riep uit (als een Simeon): 'God zij geloofd en geprezen'. De volgende morgen stierf hij in zijn slaap, om 7 uur 14. Opnieuw verhoord! Op zaterdag 22 oktober hebben we Piet in Kockengen naar zijn laatste rustplaats gebracht na de dankdienst in de Gereformeerde Kerk. We wensen Nel, de kinderen, de kleinkinderen en het achterkleinkind de troostvolle nabijheid toe van onze God.

Ds. Theo Wegman

Gedachtenisdienst

Zondag 20 november 2022 is de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Op deze dag worden tijdens de ochtenddienst de gemeenteleden herdacht die in het afgelopen jaar overleden zijn. Vanuit de overtuiging dat hun naam geschreven staat in Gods hand brengen wij hun namen in herinnering. Voorganger is ds. Th. Wegman uit Zeist. Rondom het gedachtenismoment zijn zang, woorden, stilte en is er het symbool met een witte roos.

Familieleden ontvangen een persoonlijke uitnodiging, maar ook voor velen van ons is het een dienst van herinneren. Een moment om iemand die gemist wordt, kort of al langer geleden, te gedenken. U bent allen van harte welkom.

Dita van Muiswinkel - Oussoren

Schoonmaken Pieterskerk

Zaterdag 5 november willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op *5 november om 09.00 uur* met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Giften

Via Marlies Wijnen ontvingen we een gift van € 20,=
Via ds. Wegman een gift van € 50,= beiden bestemd voor onze wijkkas.

Hartelijk dank hiervoor, Jan Winkel



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Corry Bosch,
G.v.Doornikstraat 111, 3621 HX
Breukelen, tel. 0346 262279,
corry.bosch@kpnplanet.nl
vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Scriba:

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853

heiniedekruijff@ziggo.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Allerheiligen 'Heer, herinner U de namen'

Zondag 6 november

Komende zondag herdenken we in de Pauluskerk onze gestorvenen. Hun naam staat geschreven in Gods hand en in ons hart. We noemen hun namen en ontsteken een kaars, 'liefde die blijft, licht dat niet dooft'. Het evangelie van Matteüs 5 zal klinken en ook 1 Johannes 4: 10: 'Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben liefgehad, maar dat hij ons heeft liefgehad en zijn Zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden.' De Cantorij o.l.v. Arnoud Heerings verleent medewerking en laat o.a. 'View me, Lord', van Charles Wood klinken: 'Zie mij, Heer'.

Lientje Krijgsman – Menheer
26-10-1935 25-10-2021

Lena Verhoeven – Kloet
9-9-1928 22-11-2021

Annie de Ridder – Oudshoorn
12-6-1934 11-1-2022

Maagje Krijntje Hoogendoorn – van der Vliet
3-6-1922 24-2-2022

Evertje Aaltje Stegeman – Bijker
23-9-1923 20-3-2022

Peter Willem Meester
31-7-1956 26-4-2022

Ruurd Jan Roskam
1-12-1952 16-5-2022

Geertruida Verbeek
12-6-1934 29-9-2022

Gerrit Ravenstein
11-11-1963 3-10-2022

Cornelia Broekhuizen – Grootendorst
15-10-1934 4-10-2022

Na het ontsteken van deze 10 kaarsen plus 3 is er voor een ieder gelegenheid een klein lichtje te ontsteken ter dankbare herinnering aan uw geliefden uit uw eigen kring. Mogen wij elkaar dragen in de kwetsbaarheid van onze liefde.

'Jou missend gedenk ik jou.

Jou missend vier ik je naam op deze gedenkdag.'

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Zondag 13 november is er een dienst van Schrift en Tafel. Voorganger ds. A.W. Kuipers uit Rotterdam

In en uit de gemeente

Bericht van overlijden

Op vrijdag 21 oktober overleed ons gemeentelid dhr Hendrik Dirk (Henk) Molenaar in de leeftijd van 92 jaar. Hij woonde op 't Heycop 113. In een bemoedigende viering op vrijdag 28 oktober namen wij afscheid van Henk en begeleidden we hem naar zijn rustplaats op de Algemene Begraafplaats. We wensen de kinderen Ria, Jan en Margriet, Nelleke en Wim en hun kinderen de zegen van Gods nabijheid.

Bezoekwerk

Het bezoekwerk ter kennismaking richt zich vooreerst op de groep ouderen van 80+. Daarbij hoop ik dat ik voor Pasen u dan zeker één keer heb gezien. Natuurlijk gaan berichten over gezondheid en verdriet voor, ik nodig u uit om mij gerust te informeren.

En daarbij wil ik tegelijk mijn dank uitspreken aan een ieder die betrokken is bij de Taakgroep Pastoraat, als ouderling of pastoraal contactpersoon. Wat is het veel waard, als wij de warmte van de gemeente onderling kunnen delen! Ds Bram-Willem Aarnoutse

In Memoriam

Corrie Broekhuizen - Grotendorst
15-10-1934 4-10-2022

Op dinsdag 4 oktober overleed Corrie Broekhuizen-Grotendorst. Ze verbleef al een hele tijd in de Aa, maar haar huis daarvoor stond aan de Straatweg, daar woonde ze een half leven lang samen met haar man Rien. Corrie en Rien, met hun kinderen Machteld en Marinus hoorden bij de 'inner cirkel' van de Hervormde Wijkgemeente Noord, die ik mocht dienen van 1980-1987. We kenden elkaar goed. Ze was betrokken bij het diaconale geweten van de kerk, bij de Hervormde Vrouwendienst, de Cantorij van 'Noord'. Zij had met haar man een belangrijke plek in de invulling hoe een kerkelijke gemeenschap zichtbaar en hoorbaar zou moeten zijn in een gemeenschap als Breukelen. Ze belde mij ruim twee jaar geleden zo maar op een middag op, terwijl ik zat te schilderen aan de kade in Dordrecht. Ze had inmiddels dezelfde ziekte waar ik net van was bekomen, ik was dus expert meende ze. Dat telefoontje was het begin van een lang traject van begeleiding. De ziekte werd overwonnen dankzij een operatie, maar toen volgde sluipmoordenaar Alzheimer. Lang bleef ze nog op momenten helder voor het verdere verleden, de laatste maanden verdween ze zelf van de radar. We hebben haar uitgevaren uit de kerk die

haar lief was, de Pieterskerk, op 12 oktober en neergelegd in het graf waarin Rien haar voorging. Het gedachtenis zal bij ons blijven en ons steeds een glimlach bezorgen.

Ds. Bert Kuipers,

emerituspredikant van Breukelen en later Rotterdam.

In Memoriam

'Veilig in Jezus' armen'

Hendrik Dirk Molenaar

Lopik, 2 april 1930 – Breukelen, 21 oktober 2022

Op vrijdag 21 oktober overleed ons gemeentelid Henk Molenaar in de leeftijd van 92 jaar. In het besef dat het zijn laatste tijd zou zijn wilde hij graag kennismaken met de nieuwe dominee. Op dinsdag de 18^e had ik niet kunnen vermoeden dat het zo snel zou gaan. Niemand kent de tijden. Toch konden we zo goed spreken van hart tot hart, over zijn leven, komend van Lopik naar Kockengen en later Breukelen. Over zijn liefste Corrie Kant uit Giessen, die zo vroeg in 1980 zou overlijden. Over het gemis aan haar, ook van de kinderen Ria en Jan en Nelleke. Over zijn trouwen met Ria de Vries, met wie hij lange tijd leefde, tot ook zij in 2018 overleed. En toch, Henk wilde positief in het leven staan en zo ook in het geloof. En dan proberen hem te zien als de postbode van Breukelen, die met brieven e.a. door de straten ging, van huis naar huis. Brieven met allerlei boodschappen, ook over vriendschap en aandacht en liefde ... daarom lazen we 1 Korinte 13. Het sterven van zijn zusters in Kockengen, Jo op 24 mei en later Teuntje, op 12 augustus van dit jaar heeft hem zeer aangegrepen. Een belangrijk deel van zijn verleden ging voorbij, hoe zeer hij ook gesteld was op de aandacht van zijn kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Maar de krachten raakten op. Een mens mag in vrede sterven.

Op 28 oktober namen we dankbaar afscheid in een dienst over liefde in de ruimte van Gods trouw: 'U zij de glorie'!

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Wandelen rondom Breukelen

Iedere eerste woensdag van de maand verzamelen we ons bij het Bonifatiushuis voor een wandeling door Breukelen. Dat is gezellig en gezond, en bovendien: u leert mij Breukelen ontdekken van een andere kant! Echt waardevol. En als u liever wat zwijgend meegaat, ook prima, we hebben geen enkele haast. Natuurlijk een kopje koffie aan het einde. Komende data: 2 november en 7 december.

Seniorengespreksgroep

Iedere derde donderdag van de maand bent u welkom bij de Seniorengespreksgroep in de Pauluskerk. We geraken in gesprek over onderwerpen die ons bezig houden, vanuit ons persoonlijke leven maar ook over wat er speelt in onze samenleving. Bovendien een goede gelegenheid om elkaar beter te leren kennen!

Dit zijn de data voor de komende periode: 17 november, 15 december; 14.30 – 16 uur. Van harte welkom.

ds Bram-Willem Aarnoutse,

tel. 0346 – 249878.

Leeskring 'Voor een nieuw begin. Genesis'

Omwille van een vergadering werd de datum 31 okt. verschoven naar 7 november. De eerste avond met 8 personen was een aangename ontmoeting. Met de scrabbleletters maakten we de woorden 'chaos', 'schepping', 'wereld', 'aarde'. Dan begint het gesprek al haast vanzelf... De viering van 30 oktober met als thema 'Mens, waar ben je?', de eerste vraag die God in de Bijbel aan de mens stelt, paste er mooi. Zoals gezegd, de bedoeling is om thuis te lezen, te overdenken en dan op 7 november en ook op 21 november de eigen leeservaringen te delen. Welke zinnen spreken je aan? Dat dus, heel eenvoudig. Tot ziens!

Ervaringen ...

Nu de eerste periode van zomer tot herfstvakantie voorbij is, ben ik gewend geraakt aan het ritme van vergaderen, kerkenraad, pastoraat en liturgie etc. In de komende periode wil ik echt werk maken van het Jeugdwerk, immers de kinderen horen er helemaal bij. Wat kunnen wij onze kinderen bieden in de kerk? Een veilige plek, aandacht, vriendschap, spel en plezier ...? De lampionnetjes voor Sint Maarten (11 november) worden gemaakt, mooi. En de kindernevendienst bereidt de Adventsperiode voor. Laten we het Jeugdwerk samen een goed hart toedragen. Mag ik jou daarvoor vragen?

50 ... persoonlijk beleef ik een bijzonder jaar, 2022, met het overlijden van mijn vader in februari, het afscheid van 'De Morgenster' in Vinkeveen, het beroep van de Pauluskerk en de verhuizing, en nu ook nog mijn 50^e verjaardag op woensdag 9 november. Vandaar, op deze woensdag 9 november staat ons huis open voor wie gezellig een kopje koffie/thee wil komen drinken, 's morgens van 10 – 12 uur en 's middags van 14.30 – 17. Kom gerust met lege handen en belangstelling, dat is al feestelijk genoeg!

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

Oekraïne

Eerder in Kerknieuws deelde de kerkenraad mee dat de Oekraïense vlag bij de Pauluskerk, na een half jaar, niet meer gehesen zou worden, zonder daar verdere uitleg bij te geven of een alternatief voor te noemen. Diverse mensen hebben ons daar op de één of andere manier naar gevraagd. Het is/was een dilemma. Wat we in ieder geval willen is laten blijken dat we meelevens met alle gebieden waar oorlog en geweld aan de orde zijn. Vandaar dat we nu kiezen voor de solidariteitsvlag. Specifiek met betrekking tot de Oekraïne geldt dat er wekelijks bij het Coventry gebed voor vrede en verzoening aandacht is voor de oorlog aldaar in woord en gebed. Oekraïners die in de omgeving wonen zijn daar uiteraard van harte welkom. In de stiltehoek liggen op de liturgische tafel bijbels en boekjes in het Oekraïens. Tot slot is ook in de zondagse dienst ruimte om stil te staan bij oorlog en geweld en de gevolgen daarvan voor mensen.

Hetty Veneklaas, voorzitter kerkenraad

Sint Maarten

Op 11 november gaan we weer met de kinderen langs de deuren om te zingen op Sint Maarten. Wie was Sint

Maarten en hoe zat het ook alweer met dat zingen? Daar gaan we het op 11 november over hebben als we ons verzamelen om 18.30 uur in de KND ruimte van de Pauluskerk. Voor die tijd kunnen de kinderen lampionnen maken en versieren op zondag 6 november, tijdens de viering. Wie mee wil doen, laat het even weten via de mail: kindernevendienst@pauluskerkbreukelen. Of kom gewoon op 6 november om 10.00 uur naar de kerk.

De dominee ziet Abraham

Op woensdag 9 november a.s. wordt onze dominee Bram-Willem Aarnoutse 50 jaar. Een bijzonder kroonjaar, waarmee we hem natuurlijk van harte willen feliciteren. En wat zou het leuk zijn als hij die dag overstelpt zou worden met verjaardagskaarten met lieve, grappige, ontroerende, welgemeende felicitaties van gemeenteleden. Wilt u onze dominee feliciteren dan kunt u de kaart sturen naar de pastorie:

Ds A.W. Aarnoutse
Keizerskroon 5
3621 RS Breukelen

Namens de kerkenraad
Mariëlle de Jong, scriba a.i.

DIACONIE



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht
0346-700200

Aan tafel! met Sparrow

Het jaarthema van de Protestantse Kerk in Nederland is dit jaar "Aan tafel!". De diaconie wil daar een invulling aan geven door een gezamenlijke maaltijd te organiseren. Wat is er mooier dan de opbrengst van de maaltijd te besteden aan een goed doel. We hebben er voor gekozen om dit te doen voor stichting Sparrow, het diaconale jaarproject. Daarom zal de maaltijd een Filipijns karakter krijgen en komen er gerechten uit de Filipijnen op tafel. De recepten passen we wel een beetje aan aan de Nederlandse smaak, zodat het voor iedereen lekker kan zijn en niet te scherp of te pittig. U krijgt een 3-gangen menu met per gang keuze uit verschillende gerechten. De kosten van de maaltijd zijn minimaal 20 euro per persoon. Voor kinderen t/m 12 jaar is het minimaal 12,50 euro. Dit zijn minimum prijzen, we hopen dat u er wat meer voor over hebt. De opbrengst is tenslotte voor armlastige gezinnen op de Filipijnen die niet van zo'n uitgebreide maaltijd kunnen genieten.

Eerder is in Kerknieuws als datum 15 oktober vermeld, maar dat kon om verschillende redenen niet doorgaan. De maaltijd vindt nu plaats op zaterdag 26 november en begint om 18.00 uur. Inloop vanaf 17.30 uur. De locatie is afhankelijk van het aantal aanmeldingen. Die wordt nader



bekend gemaakt. De maaltijd kan alleen doorgaan als er voldoende aanmeldingen zijn, omdat anders de kosten hoger worden dan de opbrengst. Dat begrijpt u hopelijk wel. U kunt zich aanmelden via de intekenlijst in de kerk, bij één van de diakenen, via email naar hgbvink@gmail.com, friedavanewijk@gmail.com, frans.atsma@gmail.com of telefonisch naar 06-16924549 (Frans Atsma. We nodigen iedereen van jong tot oud uit om onze gast te zijn. Het staat u vrij om ook bekenden aan te melden en mee te nemen die niet onder de wijkgemeenten vallen. We zien uit naar een lekkere, gezellige maaltijd en een mooie gelegenheid om elkaar weer wat beter te leren kennen.

stichting
sparrow



Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconie collecte 6 november Pauluskerk PKN Zending - Zambia

Goede predikanten opleiden in Zambia



De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de

predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen. Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia. Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding is al

voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor 2.450 euro krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.

Helpt u mee? Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.

Diaconie collecte 6 november Pieterskerk GZB zending Bosnië

Zending en Werelddiaconaat



De diaconale collecte op 6 november is voor de zending. Als wijkgemeente steunen wij Adré en Marja Lichtendonk die zijn uitgezonden naar Bosnië om daar deel te worden van een lokale christelijke gemeente om samen met de Bosniërs de taak van gemeenteopbouw op zich te nemen. Wat hen drijft: de liefde van Jezus verspreiden. Hij is de bron van vergeving en verzoening. Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Geloof verbindt mensen onderling. Wanneer er vertrouwen is dat we samen iets kunnen bereiken.

Maar vooral wanneer we het geloof delen door de liefde van Jezus Christus met de mensen om ons heen. De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van Adré en Marja Lichtendonk door er regelmatig aandacht aan te geven in de voorbeden en op financieel vlak. We hopen dat zij u inspireren om hun werk te blijven steunen. U kunt een gift overmaken op bankrekeningnummer NL 81 INGB 0003088109 t.n.v. Zendingscommissie wijkgemeente Pieterskerk of met de QR code. Namens Adré en Marja hartelijk dank voor uw steun. De commissie voor Zending en Werelddiaconaat wijkgemeente Pieterskerk.

Pieter Wijnen

Diaconale collecte 13 november Dorcas voedselactie 2022



Doneren voor voedsel

Dorcas Voedselactie 2022: geef voor Oost-Europa
De verschrikkelijke oorlog in Oekraïne schokt de hele wereld. De meest kwetsbare mensen worden hard geraakt. Niet alleen in Oekraïne zelf is de nood hoog. Ook de inwoners van buurlanden Moldavië en Roemenië weten soms niet wat ze moeten. De prijzen voor voedsel stijgen enorm. En wat moet je dan als je een inkomen hebt van een paar tientjes per maand? Het is maar de vraag of er dan eten op tafel komt...



Granny Berta

Eén van deze mensen is de 66-jarige Berta uit Roemenië. Ze moet leven van een klein pensioen en dat is lang niet genoeg om eten en medicijnen van te kopen. Via haar buurvrouw kwam ze in contact met Dorcas en sindsdien krijgt ze een voedselpakket. Haar leven veranderde echter nog meer. Berta was vaak eenzaam, omdat ze vanwege een beperking moeilijk kan lopen. Ze ontdekte dat Dorcas ook bijeenkomsten voor ouderen organiseert. De Roemeense gaat hier nu trouw naartoe en is helemaal opgebloeid!

Doe mee!

Wij komen in actie voor Oost-Europa. In heel Nederland doen duizenden vrijwilligers mee aan de Dorcas Voedselactie. Dat is hard nodig om vooral ouderen, zoals Berta, te helpen aan een nieuw houvast. Wij kopen ter plekke voedsel in en maken er pakketten van. Die zijn bedoeld als eerste stap. Maar ook daarna laten we mensen niet los. Wij helpen mensen bij het vinden van nieuwe doelen en we bouwen met hen aan een gezonde toekomst. Doe je mee?

Giften

Via ds. Wegman ontving de diaconie een gift van € 40,= Ook ontvingen we een gift van € 147,= voor de PKN zending: Wereldvoedseldag. Hartelijk daarvoor.

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 4 september 2022

Werelddiaconaat Myanmar	308,55	75,20
Kerk		63,00
Avondmaalscollecte Hospitium		81,60
Nagekomen voor Myanmar	32,75	

Zondag 11 september 2022

Werk van de diaconie	200,71	107,30
Kerk		93,00

Zondag 18 september 2022

Zending Syrie		153,70
Oecumene	229,85	
Kerk		244,00

Zondag 25 september 2022

Zending Colombia	189,75	
Taizé Wilde Ganzen	8,00	
Kerk		37,00

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Volkskerstzang 2022

Maandag 19 december 2022 organiseert de Werkgroep Oecumene weer de jaarlijkse Volkskerstzang in de Rooms-Katholieke kerk, Straatweg 146 in Breukelen. Aanvang: 20.00 uur. Medewerking verlenen de Brassband Breukelen o.l.v. Erik Kluin en Denise van Ewijk. Ds. Frank Schneider van het Witte Kerkje uit Breukelen houdt een korte overdenking. Allen van harte welkom! Aan de uitgang wordt gecollecteerd voor de onkosten die hieraan verbonden zijn.

Namens de Werkgroep Oecumene,
Joukje van der Velde en Dita van Muiswinkel

Oecumenische vespers in de Adventstijd



De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd weer vespers. Deze vinden plaats op dinsdag 29 november, 6, 13 en 20 december 2022 in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. De vespers beginnen om 19.15 uur en

duren ongeveer 20 minuten. Het centrale thema is "Uit uw hemel zonder grenzen". Na afloop is er koffie en thee. U bent van harte welkom.

Cees de Koning

"Schilderen met licht"

Pauluskerk, te zien vanaf zaterdag 19 november

Cornelis de Koning (1957) is geboren in Oegstgeest. En opgegroeid in Rijnsburg. Momenteel woonachtig in Gouda. Op zijn 43e besloot hij om zijn leven om te gooien en te gaan schilderen. Hij kocht een atelier en ging aan de slag. Cornelis is autodidact. Tijdens zijn werkzame leven ging hij regelmatig naar het buitenland. In de tijd die hij over had bezocht hij altijd verschillende musea in New York, Chicago, Londen, Parijs etc. Dwalend door deze musea viel het hem op dat met name de realistische werken met een sterke licht/donker werking (het zo genaamde Clair Obscure of Chiaroscuro) het meest tot zijn verbeelding spraken. Ook bedacht hij – al struinende door de musea – dat puur technisch bekeken al dat moois wat er hing ooit begonnen was als een leeg paneel/doek aan de ene kant en verf aan de andere kant. En de verf is er op een bepaalde manier en in een bepaalde volgorde op aan gebracht. Dat moet ik toch ook kunnen leren, zo bedacht hij. Cornelis schildert voornamelijk realistische stillevens in zijn eigen stijl. Daarnaast schildert hij ook regelmatig stillevens in de stijl van Henk Helmantel. Een schilder die hij erg kan waarderen. Hij combineert dan spullen die voorkomen op een schilderij van Helmantel met spullen van hemzelf. Of hij verlegt bepaalde voorwerpen, bijvoorbeeld in een andere volgorde. Ook maakt hij uitstapjes naar het surrealisme of schildert hij een Caravaggio na en voegt daar dan een aantal personen aan toe. Voorbeelden hiervan zijn te zien op zijn website www.cornelisdekonig.nl

U bent van harte welkom!

Buddy's gezocht

De Protestantse Gemeente Breukelen heeft via het initiatief 'De Thuisgevers' met de gemeente Stichtse Vecht per 1/11 een contract afgesloten voor de tijdelijke plaatsing van 6 tot 8 statushouders in de pastorie aan het Kerkplein. Deze mensen hebben al een vergunning om in onze gemeente te komen wonen, maar de gemeente kan ze nog niet huisvesten en dus nog niet aan haar wettelijke plicht voldoen. 'De Thuisgevers' is een initiatief van de Protestantse Kerk Nederland en de gemeente Kampen om een oplossing te bieden voor de vastgelopen asielopvang. Het wordt financieel mogelijk gemaakt door het Ministerie van Justitie & Veiligheid. Het COA, de VNG en de Raad van Kerken steunen dit project. Tot zover de zakelijke informatie. En dan nu de menselijke kant van het verhaal.

Volgende week komen er dus nieuwe mensen naast de Pieterskerk in Breukelen wonen, die het nog niet kennen, die de taal nog niet (goed) machtig zijn en die bij ons graag een nieuw bestaan willen opbouwen. En zij kunnen uw hulp heel goed gebruiken! Als u dit leest, is (als het goed is) de pastorie helemaal schoongemaakt en ingericht met tweedehands meubilair, zijn de bedden opgemaakt en is de koelkast gevuld. Dankzij vele helpende handen kunnen de nieuwe bewoners binnenkort welkom worden ontvangen in hun nieuwe tijdelijke onderkomen. En dan. We zoeken voor deze nieuwkomers een soort buddy's, die hen helpen met integreren. Het zou fijn zijn als deze vrijwilligers er af en toe met deze mensen op uit willen trekken, naar de winkel, het zwembad, de markt of gewoon de natuur in. Natuurlijk is het ook fijn als ze uitgenodigd worden om een kerkdienst te bezoeken of deel te nemen aan de diaconale maaltijd. Mocht u/jij dit wel zien zitten of nog wat vragen hebben, neem dan gerust contact met mij op via het e-mailadres bertine@dethuisgevers.nl of het telefoonnummer 06-28528888. Of nog eenvoudiger: meld je gelijk aan als hulpbieder via de site of de app van HiP Helpt/stichtsevecht.

Een warme groet van Bertine Oosthoek-Bogaard, kwartiermaker De Thuisgevers en voorzitter Stichting Help Elkaar Stichtse Vecht.

Rondom Bach in de Pauluskerk met Dubbelkorige Motetten

Zondag 13 november om 15.00 uur. Deze zondag biedt de HKU afdeling oude muziek met haar studenten afdeling oude muziek een bijzonder programma, dat aansluit op de projectweek van het conservatorium: Tijdens de projectweek Dubbelkorige Motetten onderzoeken studenten klassiek zang een week lang fuga's, koralen en motetten van J.S. Bach, verschillende van zijn familieleden, een leerling en twee navolgers. Aan het eind van de projectweek kunt u het resultaat horen in een concert, dat ouderwets in vorm is maar in een moderne uitvoering. Dit alles onder leiding van klavecijnist, dirigent en componist Jörn Boysen.

Op het programma staan dubbelkorige motetten maar ook eenkorige muziek die speelt met stereo- en echo-effecten.

Lagere stemmen zingen hogere stemmen toe en andersom; meerstemmigheid en echo versterken elkaar.

Absoluut hoogtepunt is de uitvoering van 'Singet dem Herrn ein neues Lied'; de grootse en jubelende dubbele koormotet van J.S. Bach uit 1727, een werk waarover Mozart volgens overlevering zei: "Hier moet een compleet orkest aan worden toegevoegd". Niet zonder reden; de drie delen van dit motet hebben de vorm van een concert waarin fuga's, koralen en aria's zich op kunstige wijze verstrengelen.

Kerkbalans

De kerkrentmeesters zijn de actie kerkbalans aan het voorbereiden. We zoeken nog een aantal mensen die willen meehelpen om de enveloppen voor Kerkbalans te verspreiden. Aanmelden kan via John van den Bosch, john.vd.bosch@kpnmail.nl tel. 0346 266843

Collectes en giften.

Uw collectes en giften voor de kerk kunt u ook digitaal overmaken. Dit kan via de webshop, maar ook via uw telefoon. Zowel op Android en Apple toestellen is de app Appostel beschikbaar. Na het downloaden kiest u voor de Protestantse gemeente Breukelen en uw eigen inlognaam. Het gaat vrij eenvoudig, lukt het toch niet? Dan is er altijd een handige kerkrentmeester of een jongere die u op weg kan helpen. Met het vervallen van acceptgiro's is dit een goede oplossing voor de toekomst.

Begrotingen

De Algemene Kerkenraad heeft de begrotingen voor 2023 goedgekeurd van de diaconie en kerkrentmeesters. Die worden op de gemeenteavonden besproken en liggen ter inzage bij de beide penningmeesters.

Werkconferentie Stichtse Vecht 2022 - Uitnodiging

"Barmhartigheid en de menselijke maat"

Datum: zaterdag 19 november 2022

Aanvang: 10.00 uur (inloop vanaf 09.30 uur)

Plaats: Verrijzeniskerk, Reigerskamp 611, 3607 JK Maarssenbroek.

Hierbij nodigen wij u uit om u aan te melden voor deelname aan de 10^e diaconale werkconferentie van de kerken in Stichtse Vecht. De vooraankondiging is eind augustus al verzonden. Voor dit thema hebben wij aan de hand van de vermaarde Werken van barmhartigheid (de zes uit Mattheus 25, waaraan later nog een 7^e en 8^e zijn toegevoegd) een gevarieerde groep sprekers bereid gevonden elk vanuit hun eigen specialisme een korte maar krachtige inleiding houden. Daarna is er gelegenheid nader in gesprek te gaan met de inleiders. Nu barmhartigheid in onzekere tijden in de belangstelling staat en voor alle kerken in alle tijden een belangrijke leidraad was, is en blijft, zijn wij van mening een aansprekend programma gemaakt te hebben dat wij graag met u vanuit de verschillende kerken willen delen. In verband met het maken van badges, de zaalindeling, het aanbieden van koffie/thee en de voorbereiding van een eenvoudige lunch, willen wij graag van u vernemen of u aanwezig zult zijn en of u aan de lunch wilt deelnemen.

Het spreekt vanzelf dat uw aanwezigheid zeer op prijs wordt gesteld, dus graag tot de 19^e!

email: werkconferentie2022@verrijzenisgemeenschap.nl

Mochten er coronabeperkingen gelden, dan zal de conferentie worden afgelast. Uiteraard informeren wij u hierover.

Met vriendelijke groet, de voorbereidingscommissie
Henk van der Wal, Frank van der Weegen,
IJsbrand Goossens, Peter Onstenk en Jos van Os

Duurzaamheid

Duurzaamheid is hot. En terecht. Het klimaat verandert en het wordt steeds meer duidelijk dat wij mensen dit veroorzaken. De natuur en het klimaat betalen de tol van ons gedrag. Kort geleden was ik op bezoek bij goede vrienden op het platteland van Groningen. Vol trots nam mijn vriend mij mee naar een stukje van zijn land. Enkele jaren geleden had hij dit perceeltje erbij gekocht, 'buurmans land is maar één keer te koop'. Toen hij het kocht was het een eenvoudig grasland. Maar met zijn scherpe oog zag hij de historische betekenis en waarde van dit stukje schepping. Eeuwen geleden hebben grijze monniken dit deel van Groningen ontgonnen.

De sporen van deze arbeid zouden weleens in dit perceel aanwezig kunnen zijn. Als hij de bovenste laag van de totaal verzuurde grond zou afgraven, kwam wellicht de oorspronkelijk vegetatie weer terug en zouden oude sporen van het werk van de monniken weer zichtbaar worden. Toen ik het resultaat van zijn inspanning zag kon ik mijn ogen niet geloven: op het land bloeide heide, stonden orchideeën, was een poeltje ontstaan en waren oude patronen zichtbaar. En dat te midden van groen Gronings grasland. Dit stukje nieuw-oude Groningse grond weerspiegelt voor mij ons klimaatprobleem.

Het bemeste grasland heeft ons veel gebracht. Nog nooit hebben melkkoeien zoveel melk geproduceerd en heeft akkerland zoveel opgebracht als in onze tijd. We eten er allemaal goed van. Alleen zijn de gevolgen desastreus: het land is meer dan verzadigd, de lucht verzuurd en het klimaat veranderd. Dat er met het oog op de toekomst iets moet gebeuren is evident. Politici zijn steeds meer bereid om extra geld vrij te maken voor de aanpak van de klimaatverandering.

De vraag hierbij is: wat staat ons te doen? Het is duidelijk dat niet elk grasland afgegraven kan worden zodat oorspronkelijke ontginning en vegetatie weer terugkomen. Het idee dat wij het klimaatprobleem wel even zullen aanpakken is te simpel. Alsof wij zelf geen deel uitmaken van het probleem. Het klimaatprobleem bekritiseert het idee dat wij mensen heer en meester zijn over dieren, land, lucht en zee. Alsof de schepping ons bezit is. Wij zelf zijn evenzeer in het geding als de natuur en het klimaat! In de kerk denken we na over wat het betekent om toekomstgericht te zijn. Tot welke keuzes dwingt dit ons? We hebben elkaar nodig om een antwoord te vinden op deze indringende vragen. Deze vragen gaan niet alleen over de toekomst van onze kerk maar evenzeer over de toekomst van de schepping, het klimaat en het (te)

groene grasland. De vragen gaan diep. Ze raken aan onze levenshouding, aan ons vertrouwen en aan ons perspectief. Het jaarthema van onze kerk is 'Van U is de toekomst'. Het belijdt dat de toekomst niet in onze handen maar in die van God ligt. Het verwoordt de hoop op God die alle dingen nieuw maakt. Deze hoop ontspant en activeert. Juist in deze zorgelijke tijd waarin het kerk-zijn en het klimaat onder druk staan komt het aan op leven vanuit de toekomst. Niet als een vlucht maar als bron van kracht en bezieling om te doen waar het op aankomt. Om te kunnen genieten én om verantwoordelijkheid te kunnen nemen voor al wat leeft, vanuit het besef dat God voor Zijn kerk en Zijn schepping zorgdraagt. Dit betekent soms pijnlijke en ogenschijnlijk bizarre keuzes maken, net zoals Luther deed, zo gaat het verhaal. Als Christus morgen terugkomt zou hij met vreugde vandaag nog een appelboom planten.

Over duurzaamheid gesproken!

Ds. René de Reuver
Scriba Generale Synode

KLEIN COLOFON

Kerknieuws: kerknieuws@msn.com

Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd.

Kopij: als bijlage in Word, Times New Roman, 11 pt.

Bezorging: mw E. Menke-Vlug, tel. 262185 en mw. M. Versluys, tel. 261814; W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur0021@planet.nl; Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeent Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - minimaal 2 zakjes per bestelling
afhalen: 1^e zondag van de maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl; bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankr.nr. NL81 INGB 0003 0881 09

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis: K. Andreae, tel. 06 42281589
of verhuur@pknbreukelen.nl