

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

**ZONDAG 28 MEI 2023**

**PINKSTEREN**

11.00 uur: Voorgangers van de deelnemende kerken  
Oecumenische Openluchtdienst in Park Boom & Bosch

**Collecten:** Mariamakunda - Gambia

**ZONDAG 4 JUNI 2023**

10.00 uur: Ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis

**Collecten:** 1. Werk van de diaconie

2. Wijkkas Pauluskerk

**ZONDAG 11 JUNI 2023**

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Zwolle

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow 2. Wijkkas Pauluskerk

**Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening**

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

**ZONDAG 28 MEI 2023**

**PINKSTEREN**

11.00 uur: Voorgangers van de deelnemende kerken  
Oecumenische Openlucht dienst in Park Boom & Bosch

**Collecten:** Mariamakunda - Gambia

**Kinderkerk:** Alle groepen

**Autodienst:** fam. Atsma, tel. 06-6924549

**ZONDAG 4 JUNI 2023**

10.00 uur: ds. A. Juffer, Wageningen

**Collecten:** 1. Werk van de diaconie 2. Wijkkas Pieterskerk

**Kinderkerk:** groep 1 t/m 3

**Autodienst:** fam. Wijnen 0346-261837

**ZONDAG 11 JUNI 2023**

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

**Collecten:** 1. Stichting Sparrow 2. Wijkkas Pieterskerk

**Kinderkerk:** Alle groepen

**Autodienst:** Jan den Hartog 06-54302974

## WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 2 juni 16.45 uur: Hr. F. Langeraar

Vrijdag 9 juni 16.45 uur: Ds. F. Schneider

Vrijdag 16 juni 16.45 uur: Ds. D.E. Figuee

De volgende editie van Kerknieuws is voor een periode van 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 12 juni voor 18.00 uur.

## AGENDA

Zaterdag 27 mei 20.00 uur, Pieterskerk  
Concert Petrus Band



Maandag 29 mei Tweede Pinksterdag  
Orgelconcert in Pauluskerk en Pieterskerk

12.00 uur en 14.00 uur in de Pauluskerk  
(onder voorbehoud)

13.00 uur en 15.00 uur in de Pieterskerk

Vrijdag 2 juni Open Maaltijd in het Bonifatiushuis  
Inloop vanaf 17.15. Start maaltijd 18.00 uur

Zaterdag 10 juni Pauluskerk  
Vrijwilligersfeest van 16.30 uur tot 20.00 uur



## MEDITATIE

*In de geest van wat de apostel schreef in Galaten 5: 22, hier een geestrijk verhaal over een boom (Psalm 1), door collega-theatermaker Kees van der Zwaard (Janskerk te Utrecht). En natuurlijk, graag tot ziens op het Pinksterfeest in Boom & Bosch!*

### De Vruchtboom ~ een Pinksterverhaal

De Eeuwige had een plan.

Een goed plan. Een prima plan. In zijn Geest zag hij het helemaal voor zich. Het was er al bijna.

Toen riep de Eeuwige wat bijzondere vrienden bij elkaar. Goedheid, Vreugde, Vrede, Trouw, Vriendelijkheid, Liefde, Zelfbeheersing en Geduld.

In zijn uitnodiging schreef de Eeuwige: 'Ik heb een plan. Kom je ook? Je bent welkom!'

*Goedheid* was er snel bij. Hij was gek op goede ideeën. *Vreugde* kwam aanhuppelen. *Vrede* en *Trouw* liepen hand in hand. *Vriendelijkheid* had net een ommetje gemaakt voor hij arriveerde.

*Liefde* ... die was er al. *Zelfbeheersing* wandelde rustig. *Geduld* kwam als laatste.

'Luister', sprak de Eeuwige. 'Ik heb wat ruimte over. En op die plek wil ik een tuin maken. Midden in die tuin plant ik een boom. Een vruchtboom.'

Ik heb ook nog wat tijd over. Die tijd wil ik gebruiken om die boom te laten groeien en om de vrucht te laten rijpen. Maar welke vrucht, dat is de vraag?

*Vreugde* maakte een dansje. 'Wat een mooi plan! Ik word er helemaal vrolijk van. Neem mij. Ik laat die boom tot in zijn wortels kronkelen van plezier.' De Eeuwige glimlachte bij die gedachte.

'Nee, neem mij!' riep *Zelfbeheersing*. 'Die boom heeft stevigheid nodig. Ik ben een goede vrucht. Zonder mij loopt alles uit de hand.' 'Je bent er snel bij,' sprak de Eeuwige, 'nog even geduld alsjeblieft.'

'Dat ben ik,' riep *Geduld*. 'Ik kan niet wachten om te beginnen als vrucht. Dat is ook praktisch, want daarna heeft u tijd genoeg voor de rest.' De Eeuwige schudde langzaam zijn hoofd.

'Als het gaat om een goede vrucht, dan weet ik het goed gemaakt,' zei *Goedheid*. 'Ik ben het, de goedheid zelve.' De Eeuwige keek verbaasd naar *Goedheid*. Wist hij wat hij zei?

'Wie denk je wel dat je bent,' sprak *Vrede*. 'Niemand is zo goed als de Eeuwige. En dat zal ik bewaken.' *Vrede* liet de hand van *Trouw* los en deed een stap naar voren. 'Desnoods zal ik het bevechten.' De Eeuwige kreeg tranen in zijn ogen.

*Trouw* voelde zich alleen gelaten. 'Zo heb ik er geen zin in,' fluisterde zij.

*Vreugde* zag de eenzaamheid van *Trouw* en verloor zichzelf in verdriet.

'Wat doen jullie onvriendelijk,' zei *Vriendelijkheid*. 'Dat bewijst dat ik belangrijker ben dan jullie.'

Het viel stil. Zo stil dat het spannend werd. Alle vrienden

keken elkaar aan. Waren ze nog vrienden? Niemand keek naar de Eeuwige. Dat lukt niet goed meer.

Alleen *Liefde* keek zwiingend naar de Eeuwige.

'Waarom zeg je niks?', vroeg de Eeuwige.

*Liefde* aarzelde even. Toen zei ze: 'Een boom groeit in stilte. En een vrucht rijpt in het licht. Het licht is ook stil. Vandaar.'

De Eeuwige klaarde op. '*Liefde*, jij bent een vrucht naar mijn hart. Jij wordt de vrucht van mijn boom.' *Liefde* keek om zich heen naar de andere vrienden

Toen keek *Liefde* weer naar de Eeuwige en zei zacht: 'Ik kan mijn vrienden niet missen. Soms doen ze wel onhandig, spreken ze voor hun beurt, vergeten ze de anderen. Soms veroorzaken ze krassen en deuken, die ze daardoor zelf ook krijgen. Maar ik ben graag bij ze in de buurt. Ik hou van ze.'

De Eeuwige dacht diep na. Zijn glimlach werd steeds breder. Zijn gezicht werd steeds lichter. Tot de Eeuwige helemaal straalde. 'Ik heb het!'

Al je zeven vrienden komen als vrucht in mijn boom te hangen. En jij, *Liefde*, wordt de pit van elke vrucht. Dan zijn ze dicht bij je. Jij bent hun kern. En als je vrienden krassen en deuken oplopen, ben jij dicht bij hen. En als het helemaal mis gaat, blijf jij over. Zodat uit jou opnieuw een vruchtboom kan groeien. Een boom met *Goedheid*, *Vreugde*, *Vrede*, *Trouw*, *Zelfbeheersing*, *Geduld* en *Vriendelijkheid*!

De vrienden hoorden hun naam en keken weer op.

Blij dat ze mochten blijven, fijn om bij de Eeuwige te horen. Zij waren ook verbaasd. Waar was *Liefde*?

Toen keken ze naar de Eeuwige en zagen *Liefde* in zijn ogen.

Ds. A.W. Aarnoutse

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,

Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574

email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,

email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

**Website:**

**Kerktelefoon:**

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,

tel. 266843 (na 18.00 u.)

**Bij de diensten**

Komende zondag staan we stil bij de uitstorting van de Heilige Geest. Een heel groot feest om naar uit te kijken. Vanaf dat moment werd het goede nieuws de wijde wereld ingebracht en mogen wij daar deelgenoot van zijn. Wij mogen daar als christenen samen van getuigen,

elk in onze eigen geloofstaal. Bij mooi weer, waar we natuurlijk op hopen, zal deze dienst om 11.00 uur in Boom en Bosch zijn. Er is dan ook Kinderkerk. De dienst is met een werkgroep uit de gezamenlijke kerken voorbereid. Wij hopen u ook daar te mogen ontmoeten. Mocht het toch slecht weer worden, dan wijken we uit naar de Johannes de Doperkerk.

Op 4 juni zal in de ochtend ds Juffer uit Wageningen voorgaan. Het is inmiddels een goed gebruik om twee keer per jaar een kanselruil tussen de Pauluskerk en Pieterskerk uit te voeren. Om die reden gaat ds Aarnoutse op 11 juni voor in de Pieterskerk. Na deze dienst zal Stichting Sparrow ter afsluiting van onze ondersteuning van de afgelopen 1,5 jaar een presentatie geven. Zie ook het artikel onder Diaconie verderop in Kerknieuws.

Alle diensten van harte bij u aanbevolen.

### **Uit de gemeente**

Op Hemelvaartsdag waren broeder en zuster Eef en Gerrit Zaal-Hulsman 50 jaar getrouwd. We danken met hen voor de tijd die hen met elkaar is gegeven, waarin naast mooie dingen ook zorgen waren en zoals wij ook zondag in de dienst deden, bidden wij om Gods zegen voor hun verdere tijd samen.

We danken ook met br. Klaas Hoogendoorn dat hij weer uit het ziekenhuis mocht komen en nu thuis verder herstelt. Een schijnbaar eenvoudige infectie bleek toch ernstiger en ingrijpender behandeling te vergen. We wensen Klaas en zijn vrouw Els sterkte en Gods nabijheid toe.

Al geruime tijd missen we het orgelspel van Johan Ern  in onze diensten. Johan is behoorlijk ziek geweest en het herstel gaat weliswaar voort maar traag. Wij wensen hem sterkte en zegen toe en hopen weer spoedig van zijn orgelspel te mogen genieten.

Corine en Cors Zagt hebben een overlijden te betreuren in de naaste familie. We wensen hen sterkte en Gods zegen toe.

We gaan nu af op het Pinksterfeest. We vieren dat door de uitstorting van de Heilige Geest het evangelie over de wereld verbreid raakte, ook hier in Breukelen. We vieren dit met vijf kerken samen, verbonden door de erkenning van Jezus als Heer. De weersverwachtingen lijken goed, dus de openluchtviering kan waarschijnlijk doorgaan.

Allen een goed Pinksterfeest gewenst!

Hartelijke groet, de wijkouderlingen en Ds. Th. Wegman

### **Pastoraal contact**

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via [mur002@planet.nl](mailto:mur002@planet.nl) of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via [famvanschervenzeel@gmail.com](mailto:famvanschervenzeel@gmail.com) of 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via [frans.vonk@hotmail.com](mailto:frans.vonk@hotmail.com) of 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. Te bereiken op 06-22547574 of [t.wegman2@gmail.com](mailto:t.wegman2@gmail.com)

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbode in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

### **Openstelling Pieterskerk**

Ook dit jaar vinden in de maanden juli en augustus in de Pieterskerk weer de marktconcerten plaats.

Elke vrijdag van 12.45 tot 13.15 uur klinkt dan het monumentale B tzorgel. Al meerdere jaren is na het concert de Pieterskerk geopend voor bezoekers. Sommigen willen de kerk bekijken, anderen zoeken een moment van rust en bezinning. Om die openstelling in goede banen te leiden is enig toezicht noodzakelijk. Omdat een aantal vrijwilligers dit jaar niet kan meedoen zijn we dringend op zoek naar mensen die van 13.45 tot 16.00 in de Pieterskerk als kerkwacht willen fungeren. Dat klinkt saai, maar dat is het niet. Je hebt soms heel leuke en inspirerende gesprekken met de bezoekers en het is ook leuk om wat over de kerk te vertellen en de mensen een beschikbaar gidsje mee te geven. Bij voldoende deelname bent u slechts  n of twee keer aan de beurt. Meld u aan!! Dat kan bij Frans Vonk.

### **Giften**

Via ds. Wegman ontvingen we een gift van   10,= voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor. Jan Winkel

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** ds A.W. Aarnoutse,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-  
len, 0346 249878 of 06 20024393,  
[ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl](mailto:ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl)

**Contact pastoraat:** Henk Bomas,  
Schepersweg 202, 3621 JR  
Breukelen, tel. 06 83602282,  
[hcbomas.1@kpnmail.nl](mailto:hcbomas.1@kpnmail.nl)

vacant

[scriba@pauluskerkbreukelen.nl](mailto:scriba@pauluskerkbreukelen.nl)

### **Scriba:**

### **Kerkelijk bureau:**

H. de Kruijff, tel. 06 23700853  
[ledenadministratie@pauluskerk-breukelen.nl](mailto:ledenadministratie@pauluskerk-breukelen.nl)

### **Website:**

[pauluskerkbreukelen.nl](http://pauluskerkbreukelen.nl)

### **Kerktelefoon:**

John van den Bosch,  
email: [john.vd.bosch@kpnmail.nl](mailto:john.vd.bosch@kpnmail.nl),  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### **Pinksteren... de 50<sup>e</sup> dag van Pasen**

Het hoogfeest van Gods Geest verbindt op hartverwarmende wijze oorsprong en doel en zin van ons gelovig bestaan in de wereld van vandaag. Pinksteren is een feest om hartstochtelijk van te houden. Maar waarom? In de joodse traditie is het, ietsje anders dan ‘bij ons protestanten’, gebruikelijk om drie keer per jaar de 10 Woorden van God te lezen in de synagoge. Drie keer, waaronder op het Pinksterfeest, in de joodse traditie het ‘Wekenfeest’ (Sjavoet). Dat heeft een diepzinnige betekenis. Pasen (pesach) is het feest van ‘bevrijding van ...’ Het eerste deel van de bevrijding uit slavernij (Exodus) is het verbond met God op de berg Sinaï, de twee stenen tafelen. Het uiteindelijke doel van de bevrijding uit slavernij is de *verwerkelijking* van het verbond in het beloofde land. Het is vrijheid, waartoe je

als mens bestemd bent. Maar het is een broze vrijheid. Als je Gods woorden naast je neergooit, gebeurt hetzelfde als met stenen tafelen: ze breken onherroepelijk. Dat is zonde: het doel gemist! Met het 'Wekenfeest' – ons Pinksteren, de 50<sup>e</sup> paasdag – worden daarom de Tien Woorden opnieuw gelezen, als 'magna charta', grondwet zeg maar, als herinnering aan het doel van onze bevrijding. Namelijk dat wij onze vrijheid verwerklijken in onze relaties met anderen om ons heen, onze 'naaste'. Voor die oogst moet gewerkt worden – Pinksteren is het feest van de oogst, de eerstelingen, naar Leviticus 23. Ik zie de 'oogst' van het leven en werken van Jezus in de 'opstanding in nieuwe vrijheid van mensen, hier en nu'.

Jezus heeft gesproken bij zijn laatste avondmaal: 'Dit is het (ver)nieuw(d)e verbond in mijn bloed. Zo heeft Jezus zijn pesach verbonden aan sjavoet, Pasen aan Pinksteren. Het Paasfeest kan niet zonder Pinksteren en andersom evenmin. Verbinding dus, maar beter nog: integratie van beide, zoals 'vrijheid' niet zonder 'verantwoordelijkheid' kan bestaan. Pas in deze gedachten van geloven kan het 'christelijke' Pinksterfeest verstaan worden, Handelingen 2. Pinksteren is hier het moment van herstel van de sinds de Babylonische spraakverwarring (Genesis 11) verstoorde communicatie. De Geest breekt door in harten van mensen. Paulus kan daarom hartstochtelijk schrijven (Romeinen 13: 10): 'De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.' Het lijkt me dat dit genoeg te denken geeft in de situatie van onze tijd, en vooral: te geloven.

ds Bram-Willem Aarnoutse

### **In en Uit de gemeente**

In de ochtend van 11 mei overleed thuis te Maarssen ons gemeentelid Henk (Hendrikus) Stegeman, weduwnaar van Eef Stegeman en vader van Riet, Julia en Bram, in de leeftijd van 97 jaar. De laatste maanden namen de zorgen toe en werd de afhankelijkheid van goede zorg groter. Het stemt tot diepe dankbaarheid dat zijn sterven naar zijn wens was. In zijn werkzame leven was Henk sinds 1963 rector van Christelijke Scholengemeenschap Walcheren te Middelburg. Zij waren samen betrokken bij de kerk te Middelburg. Op dezelfde wijze waren zij sinds hun komst naar Maarssen zeer betrokken bij het wel en wee van de Pauluskerkgemeente. Op dinsdag 16 mei nam de familie dankbaar en in liefde afscheid van hem in de Nicolaaskerk te Heino. Zijn gedachtenis zij tot zegen.

### **In Herinnering Miny (Willemina) Brink**

Op zaterdag 6 mei namen wij in de Pauluskerk afscheid van Miny Brink (Ijsselmuiden, 15 april 1945 – Nieuwegein 27 april 2023). Velen kennen haar als betrokken gemeentelid in de Pauluskerk en ook was zij als vrijwilliger betrokken bij de Wereldwinkel. Zij was iemand die haar gaven en talenten graag inzette voor de gemeenschap van mensen. In het gezin van Frank Wagenaar vond zij, al zoekende haar plaats, na het te vroege overlijden in 1987 van Marianne, moeder van Machiel en Willem-Jan. In de afscheidsdienst kregen

broer Johan Brink en levensvriendin Rita Kerkhoven het woord, waarna de woorden van Psalm 23 klonken. Na de overdenking sprak Machiel haar toe in een brief, waarin hij woorden vond om zijn kennismaking, lang geleden, met Miny uit te spreken, hoe begrijpelijk moeizaam dat aanvankelijk was maar hoe het uiteindelijk hen samen gelukt is een goede en zorgzame band op te bouwen. Dat is voor een ieder een dankbare herinnering. Ook Frank wist zijn woorden te vinden en liet zijn liefde klinken met het lied 'My love will never die' (Otis Rush). Geboren op de Bevrijdingsdag van Ijsselmuiden was Miny een mensenkind bestemd voor de vrede. Een zoom van bloemen omgaf haar met liefde. Moge zij rusten in Gods eeuwige ontferming.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

### **Pastoraat**

Vanuit het pastoraat is bekend dat er gemeenteleden zijn die momenteel ziek zijn, een medisch behandeling ondergaan of in afwachting daarvan zijn dan wel in een zorghotel verblijven om aan te sterken na een operatie. Ook zijn er gemeenteleden die rouwen om hun geliefden. Zoals ik dat wel eens eerder heb meegedeeld, willen niet alle gemeenteleden vermeld worden in het Kerknieuws als er wat is, maar laten wij hen daarom niet vergeten. Wij wensen hen troost en Gods nabijheid toe. Als u deze gemeenteleden in het vizier heeft, stuur ze eens een kaartje of bel ze eens op. Een telefoontje of kaartje kan voor hen veel betekenen en ondersteunen.

Op dit moment worden er examens van het voortgezet onderwijs afgenomen. Een aantal jongeren in onze gemeente doen examen of ronden die binnenkort af. Wij wensen hen daarbij veel wijsheid en kracht toe. In afwachting van de uitslag komt er daarna een spannende tijd (of niet). Laten wij hopen op een goede uitslag!

In het kader van het vorenstaande willen wij het volgende gebed uit Petrus "*U die voor mij uitgaat*" met u delen.

*Waar zouden wij zijn, goede God, zonder vertrouwen in wat komt?*

*Waar zouden wij zijn als wij alle hoop zouden verliezen?*

*Waar zouden wij zijn als alle moed ons ontnomen werd?*

*Waar zouden wij zijn als Uw wijsheid ons ontviel?*

*Waar zouden wij zijn als U ons geen kracht zou geven?*

*Waar zouden wij zijn zonder vreugde bij U vandaan?*

*Waar zouden wij zijn als wij niet leefden in Uw vrede?*

*Vervul ons dan met Uw Geest, totdat Uw Koninkrijk gekomen is!*

Namens het pastoraat,  
Henk Bomas

### **Seniorengesprekkring**

Op donderdag 15 juni is onze laatste bijeenkomst van dit seizoen. Bijzonder om te ervaren dat er ook in de kleine kring over diepzinnige ervaringen en soms ook geloofsvragen gesproken kan worden. Zo leren we van elkaar, hoe met de dingen van het leven om te gaan. We nodigen u graag van harte uit om te komen, hoe meer zielen ... u weet het wel. Welkom!

ds Bram-Willem Aarnoutse

## Wandelen

Nog éénmaal zullen wij elkaar ontmoeten bij een prettige wandeling, op woensdagmorgen 7 juni. We vertrekken weer om 10 uur bij het Bonifatiushuis. Mooi om te zien hoe mensen twee aan twee gaandeweg bijpraten over de dingen van het leven.

## Nacht van de Vluchteling, zaterdag 17 juni

Zoals aangekondigd in het boekje van het jaarprogramma 'Grenzen' overwegen we de deelname aan de Nacht van de Vluchteling. We hebben gekozen voor de wandeling in Rotterdam, een afstand van 10 km. Het plan is om daar met de trein naartoe te reizen, vanaf NS Breukelen. Wie belangstelling heeft kan zich aanmelden bij ds Bram-Willem Aarnoutse.

## Voor het nieuwe seizoen ...

De Taakgroep Geloof en Cultuur (het 'Jaarboekje') nodigt u allen uit om creatief mee te denken in het programma voor het nieuwe seizoen. We scheppen in de Pauluskerk graag ruimte voor ontmoeting, inspiratie en uitwisseling van gedachten en verlangens.

Het huidige seizoen, met als onderwerp 'Grenzen', heeft plaats geboden aan lezingen, concerten en gesprekskringen. Zo blijven we betrokken op elkaar en op wat er gebeurt in onze samenleving. En zo leren we elkaar ook steeds weer kennen. Een heel waardevolle kracht in onze gemeente. We willen immers een 'lerende gemeente' zijn.

Sommige kringen liepen heel goed, andere konden om allerlei redenen helaas niet van start gaan. De tijd waarin wij leven vraagt soms veel van ons. Toch ...

*Wat zou goed zijn om voor het nieuwe seizoen te zoeken en te bieden?*

*Wat mist u in ons aanbod? Waar heeft u behoefte aan?*

*Laat uw gedachten hier eens over gaan, begin bij uzelf, en laat het ons weten.*

ds Bram-Willem Aarnoutse, Hans Schriever, Mariëlle de Jong-Vijn, Marieke Versluys, Roeloffien van Voornveld, Jenny Wiersema

## Vrijwilligersfeest zaterdag 10 juni



De kerkenraad van de Pauluskerk nodigt alle vrijwilligers van de Pauluskerk uit voor een feestje op zaterdag 10 juni as. van 16.30 tot 20.00 uur. We eten en drinken samen en er wordt gezorgd voor muzikaal vermaak. Dus alle vrijwilligers, ook van langer geleden, met een kleine of een grote taak, iedereen is van harte uitgenodigd. Vanwege de aantallen ligt er in de kerk een intekenlijst of stuur een mail naar [hetty.veneklaas@gmail.com](mailto:hetty.veneklaas@gmail.com).

## DIACONIE

**HipHelpt**  
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp  
bieden of vragen?

[hiphelpt.nl/stichtsevecht](http://hiphelpt.nl/stichtsevecht)

## Collecte 28 mei Oecumenische dienst in Boom en Bosch

Tijdens de Oecumenische dienst in Boom en Bosch op eerste Pinksterdag wordt de collecte opbrengst verdeeld over twee doelen. De ene helft gaat naar de werkgroep Oecumene ter bestrijding van de kosten en de andere helft gaat naar het volgende project:

### Stichting Mariamakunda / Gambia



De Stichting Mariamakunda heeft tot doel basisonderwijs beschikbaar te maken voor de kinderen van 4 t/m 9 jaar uit het dorp Mariamakunda en directe omgeving in Gambia. Door basisonderwijs aan te bieden

hebben deze kinderen een mogelijkheid gekregen om vervolgens toe te kunnen treden tot het reguliere onderwijs in Gambia. Dit wordt gerealiseerd door de lokale school te onderhouden, salarissen van de leraren te bekostigen, lesmateriaal en hulpmiddelen beschikbaar te stellen en een voedselprogramma te realiseren.

Men wil dit op een structurele manier neerzetten door de hoofdlerares een opleiding te bieden en lokaal bestuur verder te ontwikkelen. Het is een kleine stichting, die alles zelf doet en zo doelgericht kan helpen. Men is afhankelijk van giften en donateurs. De bestuurders ontvangen geen beloning of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden ten behoeve van de stichting en heeft geen personeel in dienst.

## Diaconale collecte 4 juni Werk van de Diaconie



De meeste collectes die door de Diaconie worden gehouden zijn zogeheten afdrachtcollectes.

De opbrengst van deze collectes zijn bestemd voor projecten van de PKN

of voor andere doelen die de Diaconie graag steunt. Enkele keren per jaar collecteert de Diaconie voor haar eigen werk. Zo ook deze keer. In het bijzonder collecteren we deze keer voor het jaarlijkse uitje voor de ouderen in de gemeente. Vorig jaar hebben we een mooie tocht met een paardenkar langs de Vecht gemaakt. Dit

jaar staat er weer wat anders op de planning. U hoort hier nog meer over. Ook deze collecte voor het eigen werk wordt u van harte aanbevolen.

## Diaconale collecte 11 juni



*Wat wil je later worden? Kinderen motiveren om school af te maken.*

Als je kinderen van de basisschool op de Filipijnen vraagt wat ze willen worden, dan krijg je dezelfde antwoorden als in Nederland. De kinderen willen bij de politie, bij de brandweer of in het ziekenhuis werken. Ambulances, politie- en brandweerwagens spreken tot de verbeelding.

### *Voortijdige schoolverlaters*

Maar een groot deel van de kinderen op de Filipijnen zullen deze droom nooit zien uitkomen. Zij verlaten school voortijdig, zonder diploma. Dit geldt vooral voor de kinderen die stichting Sparrow als doelgroep heeft. Dit zijn de kinderen met het grootste aantal voortijdige schoolverlaters. Dit willen we als stichting Sparrow voorkomen.

### *Motiveren*

Om voortijdig schoolverlaten te voorkomen proberen we kinderen het belang van een schooldiploma te laten zien. Afgelopen week hebben we samen met de politie en brandweer een motivatiedag georganiseerd voor onze sponsorkinderen op de basisschool.



De kinderen mochten de uniformen passen, spuiten met de brandweerslangen, en ze mochten in een ambulance, politie- en brandweerwagen kijken. De officieren van de politie en de brandweer vertelden over het belang van school. Het was een dag die zij niet snel zullen vergeten. "Het was zo cool om een brandweerwagen van binnen te zien, de helm te passen en te spuiten met de brandweerslang. Het was geweldig" - Jillian, sponsorkind stichting Sparrow, groep 6

### *Een diploma om uit de armoede te komen*

Op deze manier proberen we alle sponsorkinderen van stichting Sparrow te motiveren om een college diploma te halen. Met dit diploma hebben zij de grootste kans op een baan waarmee zij uit armoede kunnen komen. Op [stichtingsparrow.nl/nieuws](http://stichtingsparrow.nl/nieuws) kun je meer foto's en video's zien van deze dag.

### **Presentaties Stichting Sparrow**

De afgelopen 1,5 jaar hebben we als Protestantse Gemeente Breukelen als diaconaal jaarproject de Stichting Sparrow gesteund. Aan die 1,5 jaar komt

binnenkort een eind. Vanuit Stichting Sparrow is de wens uitgesproken om nog een keer een presentatie te komen geven over datgeen wat ze met onze steun hebben kunnen uitvoeren. Als Diaconie zijn we daar blij mee en steunen dit ook van harte. Hiervoor hebben we in overleg twee datums uitgekozen:

*Zondag 11 juni in de Pieterskerk*

*Zondag 2 juli in de Pauluskerk*

Op beide zondagen zal na de dienst een presentatie gegeven worden, waarna er tijdens het koffiedrinken nog gelegenheid is om met Remco en Elly Pijper in gesprek te zijn.

De Diaconie

### **Campagne "Samen tegen armoede"**

**kerk  
in actie**

Kerk in Actie heeft de campagne "Samen tegen armoede" gelanceerd. Hierbij moedigt men plaatselijke kerken aan om het werk van de

Voedselbank te steunen. Dat kan als kerk bijvoorbeeld door gemeenteleden dozen te laten vullen met voedselproducten. Nu staan er in De Pauluskerk en in de Pieterskerk al geruime tijd manden waar men producten in kan doen, die dan naar de voedselbank gaan. We willen dit als Diaconie nog graag een keer middels dit artikel onder uw aandacht brengen. De nood is hoog. De Voedselbanken krijgen steeds meer klanten en het is steeds lastiger om aan voedsel te komen doordat onder andere supermarkten nu zelf hun artikelen afprijzen als de houdbaarheidsdatum gaan naderen. Dus hierbij een oproep: Neem ook iets mee en doneer het aan de Voedselbank.

## COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 2 april</b>		
PKN kinderen en Jongeren	117,40	91,40
Kerk	175,35	157,00
<b>Goede Vrijdag 7 april</b>		
Witte Donderdag )		73,00
Goede Vrijdag ) Kerk	132,70	
Stille Zaterdag )		
ZOA	251,00	101,70
<b>Zondag 9 april</b>		
<b>Pasen</b>		
Werelddiaconaat Moldavië	249,25	220,40
Kerk	166,25	231,00
<b>Zondag 16 april</b>		
Werk van de diaconie	141,80	124,00
Kerk	99,69	113,00
<b>Zondag 23 april</b>		
Stichting Sparrow	197,85	88,30
Kerk	114,82	108,00
Taizé – Wilde Ganzen	6,00	
<b>Zondag 30 april</b>		
Jocum Belo Horizonte	88,80	99,65
Kerk	78,05	117,00

# GEZAMENLIJKE BERICHTEN

## Oecumenische Pinksterdienst op 28 mei 2023

“Komt het ons aanwaaien...?”



Dit jaar hopen wij het Pinksterfeest weer samen met u en met velen te kunnen vieren in het park Boom en Bosch te Breukelen. Centraal staat de gave van Gods geest die ons in beweging zet om vrede en recht te verspreiden, dat Gods goedheid en liefde ons bezielen mag met nieuwe adem en moed! Onze Oecumenische Openluchtdienst begint zondag 28 mei om 11 uur. De dienst wordt geleid door voorgangers uit de deelnemende kerken. We starten gezamenlijk, vervolgens is er voor de kinderen en jongeren een eigen Pinksterprogramma. We hopen dat we prachtig mooi weer hebben. Zo niet, dan zal de dienst verplaatst worden naar de H. Johannes de Doperkerk (RK), Straatweg 146 in Breukelen.

U bent van harte welkom.

Werkgroep Oecumene

## CONCERT PETRUS-BAND IN PIETERSKERK



Genieten van een bijzondere uitvoering van geliefde liedboekliederen in het Pinksterweekend? Kom dan op zaterdagavond 27 mei a.s. naar het concert met de Petrus-band in de Pieterskerk in Breukelen. De Pieterskerk zet de deuren open voor een mooie avond vol bijzondere liederen uit het Liedboek. Het gaat om vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen die voor het tv-programma Petrus in het land van een nieuw muzikaal jasje werden voorzien. De Petrus-band bestaat uit muzikanten Frank van Essen (viool, percussie, zang), Suzan Renkema (zang), Jan-Willem van Delft (toetsen), Allard Gosens (gitaar), Luca Genta (cello, bas) en Sjoerd Visser (sax, fluiten). Zij zorgen voor een verfrissende, soms uitbundige en soms intieme vertolking van geliefde en verrassende liedboekliederen.

Wil je dit bijzondere concert meemaken? Boek dan je tickets op <https://www.zingenindekerk.nl/petrusband>.

**Plaats:** Pieterskerk, Straatweg 59, 3621 BH Breukelen

**Tijd:** zaterdag 27 mei 20.00 uur (inloop vanaf 19.30 uur)

**Kosten:** kinderen t/m 12 jaar 5,= euro p.p., volwassenen 12,50 euro p.p.

Voor meer informatie: <https://www.pieterskerk.info>

## Een halfuur pinkstervuur op de orgels van de Pieters en de Paulus

Tweede Pinksterdag, maandag 29 mei, zijn de Pieters- en de Pauluskerk open voor publiek.

Op het programma staat onder meer een orgelconcert van een half uur in beide kerken:

om 12.00 en 14.00 uur in de Pauluskerk, en om 13.00 en 15.00 uur in de Pieterskerk.

Wat de Pauluskerk betreft is dit onder voorbehoud, omdat de programmering van die dag daar op dit moment nog niet bekend is.

Het programma opent en sluit met een groot pinksterkoraal van J.S. Bach: *Fantasia super: Komm', heiliger Geist, Herre Gott (BWV 651)*, en *Komm', Gott Schöpfer, heiliger Geist (BWV 667)* – het eerste en laatste orgelkoraal van Bachs grote 17 Leipziger koralen, een duidelijke ode aan of smeekbede om de (muzikale) inspiratie van de Geest.

Verder composities over *Veni Creator Spiritus* – de hymne waarvan *Komm', Gott, Schöpfer* een vereenvoudigde melodische versie is. Composities van de geniale barokke componist Nicolas de Grigny (1762-1703) – organist van de kathedraal van Reims, Jehan Titelouze (c.1563-1633) – organist van de kathedraal van Rouen en de Franse evenknie van Sweelinck, en van de Sweelinckleerling Samuel Scheidt (1587-1654).

Dan het tweede pinksterlied van het programma: *Komm', heiliger Geist, Herre Gott*. De tekst van de eerste strofe sluit aan bij die van de antifoon *Veni, Sancte Spiritus* (lied 669). Over dit lied naast het werk van Bach de koraalprelude van de organist van de Lübeckse Mariakirche Dieterich Buxtehude (c.1637-1707), en een koraalfantasia van zijn voorganger aldaar Franz Tunder (1614-1667).

*Komm', Gott Schöpfer* kunt u in het liedboek 2013 vinden als lied 670, of als gezang 239 in het liedboek 1973, en *Veni Creator Spiritus* als gezang 237 in het liedboek 1973, *Komm', heiliger Geist, Herre Gott* als gezang 240.

Jan Pieter Karman

## Ouderenrondrit

Zaterdag 10 juni organiseert de Diaconie het jaarlijkse uitstapje voor de ouderen in de gemeente. Het idee is om dit jaar weer een mooie autorondrit te maken en onderweg ergens even gezellig samen koffie te drinken. Het vertrek is om 10.00 vanaf het Kerkplein en u bent ongeveer 12.30 weer terug. U kunt zich hiervoor opgeven bij een van de diakenen, via het email adres [diaconie@pknbreukelen.nl](mailto:diaconie@pknbreukelen.nl) of telefonisch bij Hans Hendriks telefoon 0346 – 263073. U kunt thuis opgehaald en weer thuis gebracht worden. Ook als u minder goed ter been bent kunnen we voor vervoer zorgen. We hebben de beschikking over een rolstoelbus met lift.

De Diaconie



## Dank!

Op 20 april jl. was onze huwelijksdag, een onvergetelijke dag! Onze huwelijksdienst vond plaats in de Pieterskerk en vanuit beide wijkgemeenten hebben we vooraf, tijdens en na de huwelijksdag heel veel belangstelling mogen ervaren. We willen u en jullie daarom bedanken voor zoveel hartelijkheid, gelukwensen, kaartjes en cadeaus, maar vooral uw aanwezigheid in de dienst heeft ons erg veel gedaan. Dat zoveel gemeenteleden vanuit de Pauluskerk en Pieterskerk de moeite hebben genomen om erbij te zijn, was voor ons overweldigend! We zijn dankbaar dat we deze bijzondere dag met zoveel gemeenteleden hebben mogen vieren.

Hartelijke groet,  
Pieter Kaars en Rieneke Kaars-Vink

## Samenzang met liederen en gedichten van Huub Oosterhuis



Samen met Hanna Rijken en het Vocaal Theologen Ensemble zingen we liederen van Huub Oosterhuis. Ad van Nieuwpoort zal enkele gedichten voordragen uit het boek 'Uittocht' met de laatste gesprekken en gedichten van Huub Oosterhuis.

Vrijdag 9 juni 2023

Keizersgrachtkerk in Amsterdam

18.30 uur

20.30 uur

Bestel uw kaarten via:

Evenementen/samenzang-huub-oosterhuis

[www.zingenindekerk.nl](http://www.zingenindekerk.nl)



## Doe Goed, Zoek Recht

*Saudi-Arabië: Laat Salma Al-Shehab onmiddellijk vrij*

Op 21 mei kon u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak. Nu alsnog de informatie: Nadat de Saudische student en moeder Salma al-Shehab Twitterberichten over vrouwenrechten deelde, werd ze op 1 januari 2021 gearresteerd. Ze zat maar liefst 285 dagen in eenzame opsluiting en werd verhoord zonder advocaat. Nu is ze veroordeeld tot 27 jaar cel plus een reisverbod van nog eens 27 jaar als ze weer vrijkomt. Uit protest is ze sinds 23 maart 2023 in hongerstaking. Al-Shehab kreeg de absurd lange straf nadat ze veroordeeld werd voor terrorisme. Met haar tweets zou Al-Shehab 'de openbare orde verstoren en de samenleving ontwrichten'. In Saudi-Arabië zitten tientallen vreedzame activisten, journalisten en dichters vast na valse aanklachten van 'terrorisme' vanwege het delen van hun mening op sociale media. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International

naar de autoriteiten van Saudi-Arabië. Wij roepen hen op om Salma al-Shehab onmiddellijk vrij te laten! Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: [www.Amnesty.nl](http://www.Amnesty.nl). Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

## Expositie in de Pauluskerk

*"Zeven Stiltes en een Late Maan"*

Loes Venker

Datum: 27 mei - 18 augustus

In deze tentoonstelling staat de tijd en wat dit doet met de herinnering centraal. Bladerend door een zomer in het verleden zoekt de kunstenaar naar de essentie van de herinnering en wat daar door de tijd heen van over is gebleven. Zijn het stilstaande, geïsoleerde beelden, of is er nog beweging? Zijn er enkel nog vlakken, zwart-wit of in kleur, of hebben details de tijd doorstaan? En waar zijn de geuren en geluiden gebleven van de plaatsen en mensen die toen zo belangrijk leken? Of resten er slechts stiltes, bijeen gebonden in een boek waarvan de taal hoorde bij een vorig leven? De tentoonstelling bestaat uit schilderijen, pentekeningen, mixed media en tekst.

Kunstenaar Loes Venker-de Noo volgde haar kunstopleiding aan de Universiteit van Californië, San Diego. Ze specialiseerde zich in schilderkunst, mixed media en illustratie. Haar illustraties werden uitgeroepen tot "chosen winner" tijdens de jaarlijkse landelijke American Illustration competitie van achtereenvolgens 2019, 2020 en 2021. Haar kunstwerken waren eerder te zien op tentoonstellingen en kunstbeurzen in Shanghai, Hongkong, San Diego en Boston.

Werk van de kunstenaar is te vinden op haar website [www.loesvenker.com](http://www.loesvenker.com).

*Opening expositie op zondag 4 juni na de dienst in de Pauluskerk*

## Doopvont



De kerkrentmeesters zijn door de provinciale archeoloog benaderd of wij in de Pieterskerk een doopvont kwijt zijn. Een rare vraag zult u denken. In de 16<sup>e</sup> eeuw zijn veel doopvonten verstoep en soms zelfs begraven. Zo is het doopvont in de Sypekerk in Loosdrecht ook weer teruggekeerd. Dus de vraag is nu ook weer niet zo vreemd. In

een tuin in Houten lag een doopvont die uit Breukelen afkomstig was, werd ons verteld. Samen met de archeoloog zijn we op bezoek gegaan. Helaas. Een



doopvont is niet vierkant en dat was deze steen wel. Na meer spuurwerk bleek het om een zogenaamde zeeffsteen te gaan. Hiermee werd water gezuiverd. De steen stond vroeger in een tuin aan de Vecht en dat klopt met dit verhaal. Toch mochten we de steen mee terugnemen naar Breukelen. Inmiddels is er een fraaie standaard gemaakt door Jan Korver. De laatste stap is nog een pakkende tekst voor op de standaard. De steen komt straks in de tuin op het reeds vernieuwde plateau bij de Guntersteinkapel te staan. Heeft u een suggestie? Stuur dan een bericht naar kerkrentmeester@pieterskerk.info.

### Concert Gaudiozo

Zondag 11 juni, 15.00 uur in RK kerk in Vinkeveen

**Gaudiozo zingt:**

*van Gospel tot Pop*

Wist u dat veel popmuziek zijn oorsprong vind in de gospelmuziek? Gaudiozo neemt u mee op een reis door de geschiedenis. Luister mee naar oude gospelliederen zoals 'Down by the riverside' en 'Go down Moses', afgewisseld met liederen van onder andere Elvis Presley en Andrea Bocelli. Voor de gelegenheid is Gaudiozo aangevuld met extra zangers en muzikanten.

Na afloop staat er koffie of thee klaar met wat lekkers. De toegang is vrij maar een eigen bijdrage voor de onkosten is van harte welkom.

Kijk voor een voorproefje op youtube: Vocalgroup Gaudiozo

Zondag 11-06 15:00 RK- kerk Vinkeveen

### Jaarrekeningen CvD en CvK

De jaarrekeningen van de diaconie en de kerkrentmeesters zijn weer opgesteld. De kascommissies hebben ze gecontroleerd. Mocht u de cijfers willen inkijken dan kan dat door contact op te nemen met Dick Hogewij (diaconie) of Jan Winkel (kerkrentmeesters). Alle betrokkenen zeggen we veel dank toe voor het verwerken van alle gegevens, het opstellen van het overzicht en het uitvoeren van de controle.

Met vriendelijke groet,  
Dick Oosthoek

### Hemelvaart en Pinksteren

Hemelvaart vieren we veertig dagen na Pasen, en Pinksteren tien dagen later. Waarom is dat eigenlijk zo, en wat betekent de tijd ertussen?

#### *Hemelvaart: veertig dagen na Jezus' opstanding*

De liturgische traditie van 'Hemelvaartsdag' gaat Bijbels gesproken dus terug op het boek Handelingen (1:9-11), en daarbij is de aanduiding 'veertig dagen' (na Jezus'

opstanding) zo letterlijk mogelijk genomen: de gedenkdag van de Hemelvaart wordt precies op de veertigste dag van Pasen gevierd, waarbij de paasdag zelf als eerste dag geteld wordt.

#### *Veertig dagen: volledig doorleefd*

Hier zit echter iets meer achter dan eenvoudigweg het principe van een datumprikker. Veertig dagen staat namelijk Bijbels én liturgisch voor een volledig doorlopen periode, net zoals veertig jaar. Na veertig dagen (of jaar) is iets volledig doorleefd. Na een maand plus tien dagen is bijna anderhalve maancyclus gepasseerd en krijgt men in de gaten dat hetzelfde zich gaat herhalen. Of na anderhalve generatie (veertig jaar) zijn er meerdere levensstadia doorlopen en herinnert nagenoeg niemand zich meer hoe het ervoor was.

In die zin lijkt Lucas hier de aanduiding 'veertig dagen' te gebruiken: de nieuwe werkelijkheid van de Heer die was opgestaan, had tijd nodig om zich in de beleving van de leerlingen te settelen. Precies zo kunnen we liturgisch gesproken het paasfeest niet in een weekend of week afdoen: we vieren *wekenlang* feest, totdat de verrassing van de paasochtend langzaam een ingedaald besef wordt – en dat ieder jaar weer.

#### *Vijftig dagen na Pasen*

De naam van Pinksteren is ontleend aan het Griekse woord voor 'vijftig'. In het Engels zien we dat bijvoorbeeld letterlijk terug: 'Pentecost'. Het is de vijftigste dag van Pasen, waarbij de paasdag zelf weer als eerste dag geteld wordt. In de joodse traditie wordt op de vijftigste dag van Pesach het wekenfeest (*Sjavoet*) gevierd, een oogstfeest waarop gevierd wordt dat God de Thora aan zijn volk gaf. Pinksteren, waarop de heilige Geest wordt uitgestort, ontleent zijn datum hier direct aan. Pinksteren is het laatste grote feest in het liturgische jaar. Daarna breekt de lange 'groene' tijd aan, tot aan Advent, het begin van het volgende liturgische jaar.

#### *Twee keer Veertigdagentijd*

Zoomen we even uit op de jaarkalender, dan zien we ten eerste dat we vóór Pasen een Veertigdagentijd hebben (van Aswoensdag tot Pasen), en erna eveneens (van Pasen tot en met Hemelvaart). Kijken we iets preciezer, en tellen we de zondagen in de Veertigdagentijd voor Pasen mee, dan komen we tot tweemaal vijftig dagen: 47 tot Pasen, de 'drie dagen van Pasen', en vijftig erna. Hoewel dit niet helemaal een wiskundige waarheid is, zoals ook de opstanding 'op de derde dag' eigenlijk al na amper anderhalve dag was, en omdat het verschil maakt dat je de eerste steeds meetelt, komen we zo toch tot een honderddagentijd in het liturgische jaar. En die fungeert als één groot aureool-in-de-tijd rond de Paasdag als centrum en als kern van het geloof.

#### *Wat is wezenzondag*

De tien dagen tussen Hemelvaart en Pinksteren bevatten één zondag, die in de traditie 'Wezenzondag' heet (ontleend aan Johannes 14:18 'Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug.'). De leerlingen zijn

verweesd achtergelaten toen Jezus ten hemel voer en de heilige Geest nog niet was uitgestort. Op die zondag staat het uitzien naar de komst van de Geest centraal. Want zonder de Geest zullen wij niet bij machte blijken het geloof vol te houden. Het besef dat we het geloof niet helemaal zelf kunnen maken, maar hulp van boven nodig hebben, is belangrijk en uniek voor deze zondag.

#### *Hemelvaartsdag en Wezenzondag combineren*

Voor veel mensen betekent 'Hemelvaart' een lang, vrij weekend. Diensten op Hemelvaartsdag zijn vaak niet de meest drukbezochte van het jaar. Veel kerken combineren de dienst – of een korter liturgisch moment zoals een ochtendgebed – met een buitenactiviteit als dauwtrappen of fietsen voor het goede doel.

Sommige gemeenten kiezen ervoor geen viering te hebben op die donderdag, en de viering van Hemelvaart te verplaatsen naar de zondag erna. Maar dat is dus uitgerekend Wezenzondag, die immers eveneens een heel onmisbaar eigen geluid heeft.

In zo'n geval is het raadzaam toch beide aspecten in de dienst te laten doorklinken: de Hemelvaart van Christus, zijn 'troonsbestijging' aan de rechterhand van God, én het besef dat wij niet kunnen geloven zonder de Geest en voortdurend in verwachting van de Geest leven. Je kunt het accent liturgisch op een van beide leggen in lezing en verkondiging, maar daarbij kan het andere meeklinken in een lied of in de gebedsteksten. Zo kan de dienst op Wezenzondag met een Hemelvaartslied beginnen en een drempelgebed dat eraan refereert, bijvoorbeeld dat de verheerlijkte Christus aanspreekt. Dan zit je meteen midden in de thematiek.

*Dr. Oane Reitsma,  
Predikant Protestantse gemeente Hilversum en  
medewerker Eredienst en Kerkmuziek  
dienstenorganisatie*



## COLOFON

**Inleveradres:** Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com  
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

**EMAILS:** KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

**Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via [site.skgcollect.nl/495/](http://site.skgcollect.nl/495/) of de APPostel-app**

**Bezorging:** mw. M. Versluys, tel. 261814,  
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;  
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60  
Kostprijs: € 22,50

**Kollektemunten bestellen:** overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1<sup>e</sup> zondag v.d. maand na de dienst

**Kerkdiensten via internet:** [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl)

**Administrateur:** J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl  
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

**Diaconie:** bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

**Reservering en agendabeheer** Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, [verhuur@pknbreukelen.nl](mailto:verhuur@pknbreukelen.nl) of tel. 06 42281589

**Bonifatiushuis:** tel. 266899

#### **Protestantse wijkgemeente Pauluskerk**

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email [henkhansman@ziggo.nl](mailto:henkhansman@ziggo.nl)

**Adres Pauluskerk:** Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

#### **Protestantse wijkgemeente Pieterskerk**

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

**Adres Pieterskerk:** Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, [Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com](mailto:Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com)

#### **Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen**

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89