

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 18 JUNI 2023

10.00 uur: Ds. E. van Veen, Oldemarkt

Collecten: 1. Leger des Heils

2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 25 JUNI 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Afscheid Kindernevendienst

12+ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Werelddiaconaat Colombia

2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 2 JULI 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Presentatie Sparrow

Collecten: 1. Werelddiaconaat Indonesië

2. Wijkkas Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 18 JUNI 2023

10.00 uur: Ds. H.A. Samsom, Harderwijk

Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Leger des Heils

2. Wijkkas Pieterskerk

3. Hospitium

Autodienst: Hr. Jan den Hartog, tel. 06 -54302974

ZONDAG 25 JUNI 2023

10.00 uur: Ds. J.P. van Ark, Vorchten

.....Gezamenlijke jeugdendienst (in Pieterskerk)

Collecten: 1. Werelddiaconaat Colombia

2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: fam. Wijnen, tel. 0346-261837

ZONDAG 2 JULI 2023

10.00 uur: Ds. F.E. Schneider

Gezamenlijke dienst (in het Witte Kerkje)

Collecten: 1. Werelddiaconaat Indonesië

2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: fam. Wijnen, tel. 0346-261837

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 23 juni 16.45 uur: Hr. van Slightenhorst

Vrijdag 30 juni 16.45 uur: Mw. C. van Schaik

Vrijdag 7 juli. 16:45 uur: Mw. D. van Muiswinkel

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 26 juni voor 18.00 uur.

AGENDA

- Vrijdag 7 juli 20.00 uur, Pieterskerk,
Marktconcert met Frank Schneider

MEDITATIE

Geloofssymbool

Rond Hemelvaartsdag ben ik met een groep mensen uit de Heilig Hartkerk in Maarssen op Pelgrimage geweest in een zusterklooster in Sittard. Het waren hele fijne en waardevolle dagen met mooie wandelingen in de prachtige natuur en goede (geloofs)gesprekken. Het is bijzonder hoe je in korte tijd een vertrouwensband met elkaar kunt opbouwen en tot echte ontmoetingen kunt komen. Het thema was: In geloof op weg. Van tevoren hadden we al een map met voorbereidend materiaal voor de zoektocht gekregen, met als leidraad: Hoe heeft ons geloof vorm gekregen, waar zijn we nu en welke weg ligt voor ons? We kregen het verzoek om iets mee te nemen

naar Limburg, dat symbool staat voor je geloof. Uit ons halletje in Breukelen heb ik toen mijn zelf gemaakte houten



Huguenotenkruis meegenomen. Onvoorstelbaar eigenlijk dat het al 45 jaren en 10 verhuizingen heeft overleefd.

Ik weet wel dat ik er toen vreselijk mijn best op heb gedaan en dat er heel wat figuurzaagjes nodig waren om het af te krijgen, maar het resultaat mocht er zijn. Verschillende dames hadden het bekende Latijnse kruisje als kettinghangertje meegenomen en vertelden daar mooie verhalen bij. Niet alle pelgrims bleken echter het Huguenotenkruis te kennen. Ik vertelde over het figuurzagen en legde uit waarom ik dit kruis zo bijzonder vind. Namelijk omdat het Huguenotenkruis niet alleen het lijden van Jezus symboliseert met een cirkel als doornenkroon, maar met de vier hartjes ook zijn liefde. En onderaan het kruis hangt een duif, symbool van de Heilige Geest, die ons troost en bemoedigt. De uiteinden van het kruis bevatten verder acht parels, deze staan symbool voor de zaligsprekingen uit de Bergrede in Mattheus 5. En de twaalf punten, die het kruis in totaal telt, staan symbool voor de twaalf artikelen van het geloof. Een andere mooie herinnering aan het Huguenotenkruis kwam eerlijk gezegd pas na de Pelgrimage weer bij me boven, toen ik weer veilig en geïnspireerd was teruggekeerd. Het betreft mijn eerste ontmoeting met Dick, mijn latere echtgenoot. Hij was aanwezig bij de intrede van mijn vader in Katwijk en droeg op zijn blauwwitte pak een Huguenotenkruis als zilveren dasspeld. En ik had een blauwwitte jurk aan en droeg daarbij een zilveren kettinkje met hetzelfde Huguenotenkruis. Wat bleek nou, we hadden beiden in deze outfit een maand eerder belijdenis gedaan, hij in Katwijk en ik in Loosdrecht, en de Huguenotenkruisjes hadden we toen van onze ouders gekregen. Hoe mooi is het als je elkaar op deze manier in de kerk ontmoet en daarna niet alleen liefde, maar ook hoop en geloof kunt gaan delen. Daar hoort alleen maar dankbaarheid bij. Maar wat is nu eigenlijk de oorsprong van het Huguenotenkruis? Het blijkt te dateren uit de 17^{de} eeuw,

maar de exacte herkomst is onbekend. Er wordt vermoed dat het kruis ontworpen is door een edelsmid uit Nîmes in 1688, drie jaar na de herroeping van het Edict van Nantes. Het kruis was onmiddellijk een succes, omdat het protestantse gelovigen de mogelijkheid gaf een ander kruis te dragen dan de rooms-katholieken. In het begin werd het kruis alleen gedragen door hugenoten, maar sinds de 19^{de} eeuw geldt het als een algemeen calvinistisch symbool. Kort na de Tweede Wereldoorlog heeft Protestants Nederland het Huguenotenkruis zelfs als logo gekozen, omdat het onder andere staat voor vrijheid van godsdienst. Hopelijk kan dit logo in de toekomst gaan gelden voor de algemeen Christelijke kerk, de inspirerende Pinksterdienst met vijf Christelijke kerken in de tuin van Boom & Bosch was daar al een goede voorbode van. Kortom, het is tijd voor een Pelgrimage met de Christenen van Breukelen, gaat u ook mee, in geloof op weg?

Bertine Oosthoek

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Op zondag 18 juni is er een bijzonder weerzien. Ds Samsom is in Breukelen opgegroeid en actief geweest. Een aantal mensen in onze gemeente kent hem nog uit die periode. Hij hoopt hier zondag voor te gaan tijdens het Heilig Avondmaal. De week erop is een gezamenlijk Jeugddienst met het Witte Kerkje in de Pieterskerk. Dominee van Ark hoopt voor te gaan in deze dienst, die door een aantal gemeenteleden is voorbereid. Het thema is: Heb je Lef? Muzikale begeleiding is door de muziekgroep uit het Witte kerkje. Verderop in Kerknieuws is meer informatie te vinden. Op zondag 2 juli sluiten we het winterwerk in een gezamenlijke dienst af in het Witte Kerkje; voorganger ds.Schneider. Daarna breekt dan echt de zomervakantie alweer aan, tijd om tot rust te komen en vooruit te kijken.

Nieuwe Predikant

Op woensdag 24 mei heeft de beroepingscommissie op de gemeenteavond bekend gemaakt dat ze een nieuwe predikant heeft voorgedragen bij de Kerkenraad. Het is met blijdschap en dankbaarheid dat de kerkenraad in de vergadering van maandag 15 mei j.l. heeft besloten ds. Mariëlle Rodenburg-Splint aan de Algemene Kerkenraad (AK) voor te stellen als de nieuwe predikant van wijkgemeente Pieterskerk te Breukelen. De AK heeft hiermee ingestemd in haar vergadering van maandag 22 mei j.l. Ds. Rodenburg is in de dienst van zondag 4 juni voorgegaan, waarna u met haar en haar man Johan kennis heeft kunnen maken. De beroepingscommissie en de kerkenraad zijn verheugd in ds. Rodenburg een predikant gevonden te hebben die zich laat leiden door Gods woord en van harte naar onze wijkgemeente komt.

Ds. Rodenburg is nu nog actief als geestelijk verzorger bij Lentis in Groningen. Het echtpaar hoopt in augustus naar Breukelen te verhuizen. Op zaterdag 26 augustus tijdens de start van het winterwerk zal ze ook aanwezig zijn, waarna op zondag 27 de intrede volgt.

Veilige Kerk

In de kerkenraad is een aantal malen gesproken over het onderwerp Veilige Kerk. Daarover heeft u ook al in Kerknieuws kunnen lezen. Onder Gezamenlijke berichten staat een bericht hierover uit de Algemene Kerkenraad.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

We kijken terug op een mooie Pinksterdienst in Boom en Bosch. Het weer zat enorm mee en de opkomst was groot. Vijf kerken bij elkaar, een prachtig getuigenis op het feest van de Geest!

Zr. Corrie Hoogendoorn is verhuisd van Parkgraaf in Utrecht naar Voorveldse Hof, Blaarkopstraat 1, 3573 SH Utrecht, woongroep 4. We hopen dat je daar snel ingeburgerd zal zijn en wensen je een goede tijd daar.

Johan Ern  kampst nog steeds met zijn gezondheid. De ziekte is nog niet weg en herstel gaat moeizaam. Johan, vanuit de Pieterskerk een hartelijke groet, veel sterkte en Gods zegen toegewenst!

Voor de examenkandidaten is dit een spannende tijd; wachten op de uitslag. Veel sterkte en hopelijk een goed

resultaat.

De zomer is nu begonnen en voor sommigen is de vakantie al begonnen of nabij. Een tijd van ontspanning om de batterij weer op te laden. Allen een goede tijd gewenst.

Hartelijke groet,

De wijkouderlingen en Ds. Th. Wegman

Vakantie Ds. Th. Wegman

Ds. Wegman is van 26 juni tot 30 juni op vakantie

Spetterende afsluiting seizoen kinderwerk

Op 2 juli a.s. organiseert de jeugdleiding een spetterend einde aan het kinderwerkseizoen.

Dan wordt met de kinderen tot en met 12 jaar van de Pieterskerk en het Witte kerkje Sirkelslag gespeeld, een spel ontworpen door de PKN.

Door Sirkelslag te spelen ontdekken kinderen op een laagdrempelige manier iets over het geloof. Zij werken samen in hun eigen team.

Het komt aan op samen mooie dingen maken en bedenken. Er zijn prijsjes te verdienen en het is gewoon heel gezellig.

Het spel is van deze tijd: modern, soms digitaal, uitdagend en een tikkeltje gek. Alle kids worden om 10:00 uur in het Bonifatiushuis verwacht op 2 juli a.s..

Giften

Via de seniorenbijbelkring ontvangen we € 55 voor onze wijkkas. Via Anneke Stam € 42 uit het bloemenkistje wat op de tombe staat wat bestemd is voor de bloemenpot.

Ds. Wegman ontving op huisbezoek € 20 voor onze wijkkas. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

8 juli a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

Zaterdag 8 juli willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op **8 juli om 09.00 uur**, de koffie staat klaar. Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Startzaterdag! Datum om vast in uw agenda te zetten!

Op **26 augustus** willen wij weer een BBQ houden samen met het Witte Kerkje en de Pieterskerk. Reserveer deze datum vast in uw agenda!

Verdere berichtgeving kunt u in een volgend Kerknieuws lezen.

Sjaak & Dita, Marlies

Bedankt

Graag willen wij iedereen bedanken voor alle kaarten en belangstelling rondom de ziekenhuisopname, operatie en in de periode van herstel thuis. Bovenal dank aan God die ons kracht gaf en steunde in deze spannende, en soms ook, onzekere momenten in de afgelopen weken.

Hartelijke groet,

Klaas en Els Hoogendoorn

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant
scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Meditatief ‘Dan maak je maar zin!’

Enkele weken geleden werd in het radioprogramma ‘De Taalstaat’ (zaterdag om 11 uur) opgemerkt dat ons in korte tijd drie grote taalkunstenaars ontvielen, nl. Wim de Bie, Huub Oosterhuis en Paul van Vliet. Zij verstonden de kunst om in hun taalgebruik aan te wijzen waar de dingen soms ontspoorde, meer nog, wat er nodig is om de dingen weer op de rails te krijgen. Een kernachtige uitdrukking, nieuwe taal voor het oude bijbelse visioen, een afgewogen woord dat het leven ‘vangen’ kon. Geestig, geestrijk ook. We hebben zulke mensen nodig, die met zelfspot en relativering het kaf van het koren scheiden, de hangtaboes aanwijzen.

Onze geloofstraditie reikt ons veel verhalen en beelden aan, waarmee wij ook zelf aan de slag kunnen om in onze tijd van leven het goede te doen, het kwade te laten. Met vreugde en gein bij te dragen aan vrede en vrijheid.

In het bijzonder wil ik wijzen op de *poëzie* die, enigszins verscholen maar toch, in een van onze geloofsbelijdenissen wordt aangereikt. Het gaat om de Nederlandse Geloofsbelijdenis (Guido de Brès, 1561), en dan in het bijzonder artikel 2, ‘Hoe God door ons gekend wordt’. Tja... Wat zou je zeggen? Het tweede antwoord is: door zijn heilig en goddelijk Woord. Maar het eerste antwoord (meestal wordt dit overgeslagen in theologische discussies, ik kan wel vermoeden waarom...) luidt: ‘ten eerste door de schepping, instandhouding en regering van de gehele wereld, aangezien deze voor onze ogen is *als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein (‘all creatures great and small’), de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van Hem niet gezien kan worden, nl. zijn eeuwige kracht en goddelijkheid* (en dan een verwijzing naar Romeinen 1: 20).

Waarom ik dit zo diepgaand inspirerend vindt? Deze geloofsbelijdenis brengt het wonder van het leven onder

woorden. Ieder mensenkind, iedere vlinder, elke mier ... draagt bij aan ‘zin’. Natuurlijk weet ik ook wel dat de mieren maar beter ergens anders kunnen wonen dan onder mijn terras – get out of the kitchen! –, en dat er ook mensen zijn die ik liever niet in de buurt heb (dhr V.P. te M.), maar toch ... ieder schepsel is een letter, en met letters maak je mooie woorden, en met mooie woorden maak je diep-zin-nigheid, zin-geving. Een bezielde verband, gedragen door de geestkracht van de Eeuwige. Om uit te spreken wat wij geloven en wat ons inspireert hebben wij elkaar nodig. Laat deze poëtische kracht ons verbinden, zoals we ook op Pinksteren hebben mogen vieren in Boom & Bosch.

Als wij niet meer geloven dat het kan. Wie dan wel?
Als wij niet meer vertrouwen op houen van. Wie dan wel?
Als wij niet meer proberen om van fouten wat te leren,
Als wij 't getij niet keren. Wie dan wel?
(Paul van Vliet, 1935-2023)

ds Bram-Willem Aarnoutse

Bij de diensten

Komende zondag 18 juni verwelkomen wij ds Van der Veen. Een week later, op zondag 25 juni is de ‘Overstapdienst’ van kinderen rondom 12 zeg maar. Dan maken we ook wat achterstallig werk goed, want we weten: door de corona-perikelen gingen de dingen ‘anders dan anders’. Voor en met Elise, Tenishiya, Bart en Mees (zij zitten al in de brugklas) en hun ouders willen we een vrolijke en dankbare dienst vieren, ‘Anders dan Anders’. Zo maken we ook een koppeling van kindernevendienst naar de 12+groep. Natuurlijk is deze eredienst als altijd voor heel de gemeente, dus u bent van harte welkom. We zullen ontdekken wat ‘zegen’ is ... en geven het mooie gedicht van Geert Bogaard een plekje, ‘Gedicht voor ons kind’ waar deze regels klinken: ‘wij hebben jou niet, jij hebt ons’ ... wij zijn elkaar gegeven ten leven.

In en Uit de gemeente

Sommigen hebben het kaartje al zien hangen bij de ingang van de kerk, op 18 april alweer is Jaimy Maria Holtrop geboren, dochter van Willem en Merel en trotse zus van Fleur (Beereveld 16). Wij feliciteren jullie met dit wonder van leven en wensen jullie alle liefde toe om haar de weg te wijzen door het leven.

Ellen Querido willen wij hier noemen en bemoedigen op haar lange weg om een zo goed mogelijke gezondheid. Weet je gedragen door velen!

Deze week zijn de uitslagen van de schoolexamens bekend geworden. Hopelijk mag de vlag in rood-wit-blauw (zó!) wapperen van vreugde. En voor de toekomst: alle geluk gewenst!

Hier past ook een gelukwens aan de wijkgemeente Pieterskerk met haar voornemen om ds Mariëlle Rodenburg-Splint uit Groningen te beroepen. Nu nog werkzaam als geestelijk verzorger hoopt zij na de zomer in Breukelen werkzaam te zijn. Welkom!

ds Bram-Willem Aarnoutse

Vossenjacht ...?

Het nieuwe seizoen kriebelt al een beetje en je hebt het misschien al gehoord, op zaterdag 8 september willen we een vossenjacht organiseren, voor jong en oud. Zoiets blijft natuurlijk niet geheim in een fijn dorp als Breukelen, en daarom de uitnodiging: als je het leuk vindt om mee te doen in de voorbereiding en/of de uitvoering ... welkom in het 'complot'. Laat even iets horen? Creativiteit is altijd welkom.

Ds Bram-Willem Aarnoutse en FS en FR

Zomerpauze ... wandelen en Seniorengesprekskring

Het 'seizoen' is voorbij gegaan, we hebben gaandeweg mooie en zinnige gesprekken gevoerd, er was hartelijkheid en een enkele keer een kwetsbare traan. Bijzonder hoe wij in de ruimte van het geloof onze levenservaringen met elkaar konden delen. De een spreekt graag, de ander luistert liever. We gunnen dat elkaar. In september pakken we graag de draad weer op.

ds Bram-Willem Aarnoutse

Veilige Kerk

In de kerkenraad is een aantal malen gesproken over het onderwerp Veilige Kerk. Daarover heeft u ook al in Kerknieuws kunnen lezen. Onder Gezamenlijke berichten staat een bericht hierover uit de Algemene Kerkenraad.

Uit de kerkenraad

In de vergadering van 25 mei j.l bespraken we de volgende zaken:

- Er is niemand gevonden om de plek van Frans Rijper over te nemen in de werkgroep Eenzaamheid van het preventieakkoord met de gemeente Stichtse Vecht, ook niet binnen de andere kerken. Helaas moeten we ons daar nu uit terugtrekken. Tenzij iemand zich nog meldt...
- We zijn zeer verheugd dat een aantal oecumenische activiteiten (Hemelvaart, Pinksteren) uitermate plezierig zijn verlopen en goed bezocht werden. Ook de Pieterskerk en het Witte Kerkje zijn nu goed betrokken.
- De diaconieën van de kerken in Breukelen zijn bezig met het organiseren van de kerkenconferentie die in Breukelen zal plaatsvinden in november. Er wordt dan door de kerkenraden van alle deelnemende kerken uit Stichtse Vecht gesproken over de toekomst van de kerkgebouwen in onze gemeente.
- Het jaarprogramma is volop in de maak. Er zullen helaas wel iets minder activiteiten plaatsvinden om de balans tussen inzet en opkomst goed te houden, maar het belooft weer een mooi aanbod te worden.
- De jaarrekeningen van diaconie en CvK zijn gecontroleerd en goedgekeurd door de Algemene kerkenraad.
- De Pauluskerk heeft een legaat ontvangen uit de erfenis van Herman Vermaat die ons afgelopen jaar helaas ontvallen is. Het gaat om een bedrag van ruim 27.000 euro. Wij zijn Herman postuum hiervoor zeer dankbaar. In overleg met de familie heeft de

kerkenraad afgesproken een deel van het bedrag te besteden aan de aankoop van een kistorgel.

- De kerkenraad heeft besloten, in overleg met de Pieterskerk, Majoshaza niet meer te zien als partnergemeente, maar meer te beschouwen als 'goede oude vriend'. Er zullen dus geen pogingen meer gedaan worden de contacten aan te halen, maar er zijn nog wel privécontacten die we koesteren en er kan indien nodig een beroep op ons gedaan worden.
- Vanaf 1 september gaan we aan de slag met VOG's en vrijwilligersovereenkomsten in het kader van De Veilige Kerk.
- Het startweekend zal plaatsvinden op 9 en 10 september. We hebben een leuk idee voor een activiteit op de zaterdagmiddag waar iedereen aan mee kan doen. Wat? Dat blijft nog even een verrassing...!

Majoshaza

Hoewel we de banden met Majoshaza als partnergemeente (zie bericht hierboven) terugbrengen zijn we zeer verheugd een bericht te hebben ontvangen dat zij een nieuwe pastor hebben gevonden. Zijn naam is Janos Krajczar. Wij zullen onze gelukwensen sturen en wensen de nieuwe pastor een gezegende tijd toe in Majoshaza.

Antwoord uit Rusland

Misschien herinnert u het zich nog dat wij vanuit de Pauluskerk een paasgroet hebben gestuurd naar de medechristenen in Oekraïne en Rusland. Vanuit Moskou hebben wij afgelopen week een antwoord ontvangen namens Zijne Heiligheid Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland. In de brief dankt hij ons voor de brief en de paasgroet. Verder wordt er o.a. geschreven dat ook zij zich inzetten voor een vreedzame oplossing van het conflict en bidden voor iedereen die eronder lijdt, met name in de Donbas. Zij roepen alle christenen wereldwijd op om de slachtoffers te helpen en te ondersteunen. Bijvoorbeeld door er bij hun regering op aan te dringen geen wapens te sturen om het conflict te ondersteunen, maar in plaats daarvan initiatieven te ontplooiën die zorgen voor een langdurige stabiliteit en vrede.

Felicities

Ook op deze plaats feliciteren wij de wijkgemeente Pieterskerk van harte met hun nieuwe predikant Mariëlle Rodenburg-Splint. Wij kijken uit naar een goede samenwerking met haar. Welkom!

10 juni

Wat was het een mooie en feestelijke dag op zaterdag 10 juni! 's Ochtends hadden een elftal ouderen een gezellig uitje naar de Geertjeshoeve in Haarzuilens. En 's middags was het vrijwilligersfeest in de Pauluskerk. Wat was het gezellig en lekker! En de muziek was prachtig. Alles werd uit de kast gehaald om onze vrijwilligers eens in het welverdiende zonnetje te zetten. Want zonder vrijwilligers zijn we nergens. Heel fijn was het en we kunnen er met dankbaarheid op terug kijken.

Hetty Veneklaas



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconie collecte 18 juni

Leger des Heils - *Collecte tegen eenzaamheid*



doen wat we geloven

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en dit aantal zal helaas verder toenemen door de coronacrisis. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien. Met de verdubbeling van het aantal huurhuiskamers willen we met de kerk deze eenzaamheid bestrijden.

Wat we doen in de huurhuiskamers

Door heel Nederland hebben we buurt-huiskamers die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het dé plek waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Aangevuld met lokale activiteiten zoals huiswerk-begeleiding of muzikles voor kinderen.

Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren het aantal huurhuis-kamers met 100 plekken uitbreiden, dit kan alleen met de steun van kerken en donateurs.

Wilt u alstublieft bijdragen om dit mogelijk te maken? Hartelijk dank!

Diaconale collecte 25 juni PKN – Werelddiaconaat Colombia

Seksueel misbruik van jongeren stoppen in Colombia

In Colombia komt nog veel seksueel misbruik voor, omdat mannen meer macht hebben dan vrouwen en veel Colombianen die rolverdeling normaal vinden. Kwetsbare jongeren, inheems, Afro-Colombianen en vluchtelingen uit Venezuela lopen extra risico. De organisatie Renacer beschermt en begeleidt kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksueel misbruik of dat dreigen te worden. Sociaal werkers gaan de straat op en bieden hun psychische en juridische hulp. Wie geen onderdak heeft, kan terecht in hun opvanghuis.



Medewerkers geven voorlichting op scholen en trainen ambtenaren, kerkleiders en docenten, zodat ze uitbuiting herkennen en weten hoe ze zich kunnen inzetten om dit te voorkomen. Met steun van Kerk in Actie kan Renacer 40 kinderen en jongeren die het slachtoffer zijn van seksuele uitbuiting beschermen en begeleiden. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank! Meer informatie www.kerkinactie.nl/stopmisbruik

Diaconale collecte 2 juli PKN – Werelddiaconaat Indonesië

Pastorale en praktische hulp voor migranten

De Indonesische provincie Oost-Nusa Tenggara is een van de armste gebieden van Indonesië. Veel mensen die hier wonen trekken naar andere Indonesische provincies, of naar het buitenland, zoals bijvoorbeeld Maleisië. Sommige migranten hebben niet de juiste papieren, waardoor ze onbeschermd zijn en makkelijk slachtoffer worden van mensenhandel.



De Timorese Kerk (GMIT) geeft voorlichting over veilige migratie, zet economische projecten op zodat mensen minder snel migreren en biedt pastorale en praktische hulp aan getraumatiseerde slachtoffers. Helpt u mee?

Ouderenutje over een smalle en brede weg



Zaterdag 10 juni was het jaarlijkse uitje voor de ouderen uit de gemeente, verzorgd door de Diaconie. Na een rondrit door de omgeving kwamen we aan op de bestemming, de Geertjeshoeve in Haarzuilens. De rit er naar toe over de smalle binnenwegen werd onverwachts toch nog lang, omdat de spoorwegovergangen richting Haarzuilens afgesloten waren in verband met groot onderhoud aan het spoor. De moeilijke smalle weg binnendoor moest toen alsnog ingeruild voor de makkelijke brede snelweg... Voor deze keer dan maar. De koffie en appeltaart op de Geertjeshoeve smaakten voortreffelijk, waarna er nog gelegenheid was om even rond te kijken of een bezoekje te brengen aan de landwinkel. Mede door het mooie weer een leuk uitje om op terug te kijken.

Sparrow

Op zondag 2 juli is na de dienst in de Pauluskerk een presentatie van stichting Sparrow. Hierbij horen we over datgene wat ze met onze steun hebben kunnen uitvoeren. Tijdens de koffie kunnen we nog vragen stellen aan Remco en Elly Pijper.

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Veilige kerk

Na gesprekken in de wijkkerkenraden en in de algemene kerkenraad op 7 juni jongstleden over de veilige kerk ondernemen we een aantal acties. Het is een onderwerp wat belangrijk is om binnen onze gemeente een veilige sfeer voor iedereen te creëren. Mocht het toch misgaan en er een onveilig gevoel ontstaan, dan kunnen gemeenteleden terecht bij een lokaal vertrouwenspersoon die we willen aanstellen. Gemeenteleden kunnen bij hen terecht met hun vragen, vermoedens en meldingen. Met dingen waarvoor ze niet naar een ambtsdrager willen gaan. Vertrouwenspersonen kunnen bij vermoedens van misbruik binnen de gemeente zelf proactief iemand benaderen. Vertrouwenspersonen kunnen de kerkenraad advies geven over hun beleid voor een veilige gemeente. We zoek voor de Protestantse gemeente twee vertrouwenspersonen per gemeente - een vrouw en een man -, zodat zij kunnen samenwerken. Vertrouwenspersonen zijn er voor als het mis is gegaan. Zij kunnen ook het initiatief nemen tot preventie en dit

aan de kerkenraad voorleggen. We komen dan ook graag met mensen in contact die denken deze rol te kunnen vervullen. Graag een bericht naar Hetty Veneklaas of Dick Oosthoek als je hiervoor belangstelling hebt.

Een tweede actie betreft het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) voor professionals en vrijwilligers in onze kerk die met kwetsbare mensen omgaan. Te denken valt aan kerkenraadsleden, jeugdwerkers en predikanten. Ook al hebben kerkenraadsleden een ambtsgeheim en gelofte afgelegd. We denken dat het verstandig is om toch deze verklaring op te vragen om te kunnen voldoen aan de landelijke richtlijnen voor deze werkzaamheden.

Wilt u meer weten over de Veilige Kerk? U kunt er met één van de kerkenraadsleden over spreken of kijken op de website <https://protestantsekerk.nl/thema/veilige-gemeente/>

Pinksteren 2023 - Oecumenische Openlucht dienst in Park Boom & Bosch



Pinksteren is het feest waarop christenen wereldwijd de komst van de Heilige Geest vieren. Het woord pinksteren komt van het Griekse woord 'pentacosta' en dit betekent vijftigste. Het wordt gevierd op de zondag die 50 dagen na Pasen valt en 10 dagen na Hemelvaart. Pinksteren wordt ook gezien als de verjaardag van de christelijke kerk. Deze dag markeert het begin van een wereldwijde kerk. God kwam met zijn Heilige Geest naar de wereld. Hij blijft niet aan de zijlijn staan. Hij wil in ons wonen. Daarom kwamen op 28 mei ruim 300 mensen naar park Boom & Bosch om samen het Pinksterfeest te vieren dat georganiseerd is door 5 kerken uit Breukelen.

Hartelijk dank

Deze Pinksterochtend was heel fijn. Het was een sfeervolle ochtend. De leiding hartelijk dank hiervoor. De vele mensen van diverse richtingen bijéén. Geweldig! Namens velen bedankt. Ook alle vrijwilligers, hartelijk dank! Dat we de toekomst in vertrouwen tegemoet mogen gaan.

C. Stekelenburg.



Het heeft even geduurd om een beeld te hebben van de opbrengsten van de pinkstercollectes.

Collectezakken, Appostel, QR-code en telebankieren maken het leven ervoor een penningmeester niet gemakkelijker op 😊.

Ik heb vanmorgen een bedrag van € 993,94 overgemaakt naar de Stichting Mariamakunda, zijnde de collecte voor 'het goede doel'. De collecte ter bestrijding van de onkosten heeft € 687,72 opgebracht.

Peter van den Hoven, penningmeester Werkgroep Oecumene

Stukje uit interview met Carla Dik-Faber, projectleider Groene Kerken, oud-Tweede Kamerlid voor de CU en student Theologie in NieuwWij, door Ina Veldman, 22/5/ 2023

Als christenen zijn we geroepen om een zoutend zout te zijn.

“Heel vaak wordt gezegd dat wij mensen de kroon zijn op de schepping, maar volgens het Bijbelboek Genesis is dat de sabbat. Alles wijst naar die heilzame ordening in de schepping. Als we goed in de bijbel lezen dan delen we de scheppingsdag met de dieren. Dat zou ons nederig moeten maken, maar wij maken onszelf alleen maar groter. Onze economie draait op groei en op meer. Dat gaat ten koste van de aarde, want als iedereen in de wereld leeft zoals wij in Nederland, dan gebruiken we 3,5 aardbol per jaar. Die focus op groei gaat ook ten koste van onszelf, we werken ons over de kop. Geen grenzeloosheid, maar zelfbeheersing, dat is volgens de bijbel een vrucht van de Geest die we mogen omarmen, we hoeven niet mee te doen in die ratrace van de economie. Paus Franciscus noemt dat in zijn encycliek Laudato Si' een ecologische bekering.

Mensen richten zich in een persoonlijke relatie tot God en dat is heel belangrijk, omdat ik denk dat God dat graag wil met mensen. Tegelijkertijd staat in de bijbel dat God de héle wereld, dus niet alleen mensen, zo liefhad dat Hij zijn eniggeboren Zoon gaf. Die Zoon kwam niet alleen geestelijk naar de wereld, maar ook in materie. Dat de aarde een schepping van God is, geeft al aan dat de aarde iets heel bijzonders is: de aarde is geen toevalligheid, maar de wil van God. God zag dat het goed was.

Mijn droom is dat steeds meer christenen ontdekken dat de zorg voor Gods schepping een integraal onderdeel is van ons geloof.

Ik vind de kerk best een beetje stilletjes als het gaat om maatschappelijke vraagstukken, zoals klimaat en biodiversiteit, terwijl ik denk dat er zeker wel een taak ligt om hiermee aan de slag te gaan en ons er meer over uit te spreken.”

Marktconcerten juli en augustus

Ook dit jaar komen er op de vrijdagen van juli en augustus, van kwart vóór tot kwart over één, concerten

op ons fraaie [G. Th.] Bätz-orgel. Het instrument, klein van omvang, groots in klank, is het immers waard gehoord te worden.

Dit seizoen zal onze organist Johan Erné zelf geen concert geven - zijn ziekte laat het nog niet toe. Hij heeft er echter wel voor kunnen zorgen, dat er iedere vrijdag een vakorganist naar Breukelen komt om het orgel te bespelen.

Voor het eerste concert, op 7 juli, hoeft er overigens niet echt gereisd te worden: de organist is dan Frank Schneider, en hij woont in Breukelen. Hij gaat vooral Bach spelen, enkele koraalbewerkingen en diens beroemde Passacaglia, de geniale variatierreeks op een zich herhalende bas-partij. Geen zee gaat Bach te hoog, hij brengt het schip weer in de haven.

Op 14 juli speelt Egbert Schoenmaker uit Emlichheim, Duitsland. Wat hij van plan is te spelen, heeft hij nog niet bekendgemaakt. Hij heeft hier vaker gespeeld, en we weten dus dat het wel goed komt.

Op 21 juli speelt Willem Poot, een bekende uit onze provincie. Zijn programma speelt rond Mozart en diens tijdgenoten. Zijn echtgenote, concertpianiste Annette Middelkoop, staat hem bij in enkele werken waar minsten vier handen nodig zijn. Feestelijk! Op 28 juli komt Peter Verhoogt, uit Utrecht stad. Voor hem geldt hetzelfde als voor Egbert Schoenmaker. Het komt wel goed.

In augustus worden de concerten gegeven door Jan Pieter Karman, Ad van Pelt, Dorien Schouten en Jan Hage. In het volgende Kerknieuws hopen we daarover meer te schrijven.

Gelukkig kan Wim Dannenberg, ondanks zijn ziekte, zorg dragen voor de site van de Vrienden van de Pieterskerk [vriendenvandepieterskerk.nl]. Bij binnenkomst van concertgegevens, publiceert hij die op die site. Hij verzorgt ook de programmaboekjes, die voor een concert gereed liggen in de Pieterskerk. Zoals gewoonlijk is de toegang vrij, maar we ontvangen ook graag een bijdrage in de onkosten. Er is dus een collecte. Na afloop van het concert is er alle tijd om na te praten: de kerk blijft open tot drie uur, voor een bezoek of een moment van rust.

Cathie Davidse

Reanimeren kan een levensreddende handeling zijn.



Driekwart van de Nederlanders weet niet wat je moet doen als iemand een hartstilstand krijgt.

Elke week worden in ons land 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een hartstilstand. Het gebeurt vaak thuis, op het werk of buiten op straat. Nu overleeft 10 tot 20% van de slachtoffers een hartstilstand door eerste hulpverleners die een cursus reanimatie hebben gevolgd.

Hulp bieden binnen de eerste 5 minuten na een hartstilstand is cruciaal en kan een leven redden.

Binnen onze kerkelijke wijkgemeenten zijn er enkele personen die jaarlijks een training reanimatie volgen. Dit is wettelijk verplicht in het kader van veiligheid tijdens de kerkdiensten en andere kerkelijke activiteiten. Daarom hangt er in elk gebouw een AED.

Wij zijn op zoek naar meer personen met reanimatie vaardigheden, die u zo nodig ook in prive- en tijdens werksituaties kunt gebruiken.

Reanimeren en defibrilleren met een AED is eenvoudig te leren. In een avond van 3 uur leert u: hoe u een hartstilstand herkent; het bewustzijn en de ademhaling van het slachtoffer controleert; de reanimatietechnieken; de werking en gebruik van AED tijdens een reanimatie.

Sinds vorig jaar wordt de training intern verzorgd door een gemeentelid en bevoegd reanimatie-docent bij de NRR (Nederlandse Reanimatie Raad).

Is uw interesse gewekt? Dan kunt u zich opgeven bij kerkrentmeester Gert Oskam (oskamgert@gmail.com). avond door hem worden georganiseerd in het Bonifatiushuis.

Concert Ad Wammes, echtgenoot van onze organist Inge Westra

Zondag 25 juni, 15.00 uur in de Nicolaïkerk te Utrecht
De muziek van Ad Wammes (1953) kenmerkt zich door haar ritmische, melodieuze en toegankelijke composities.

Zijn orgelwerk Miroir uit 1989 wordt gespeeld door organisten over de hele wereld en is vaak op cd uitgebracht. Tijdens het concert klinkt niet alleen het orgel als solo instrument, maar ook orgel met saxofoon, harp en cello. Saxyon (saxofoon en accordeon) zal het swingende stuk So many roads geschreven in 2016 spelen. Komt allen luisteren naar dit afwisselende concert waarbij topmusici de muziek van Ad zullen vertolken.

AD WAMMES
OEUVE CONCERT

SAXYON
AIMÉE VAN DELDEN
SAXYON
GONNY VAN DER MATEN
JOOST DE NOOLIER
CAMERON MILLAR
JOACHEM VAN DEN BROM
JELENA BAZOVA
DORIS HOESCHERD

ZONDAG 25 JUNI 2023 - 15:00 UUR
NICOLAÏKERK - NICOLAASKERKHOF 8 - UTRECHT | Gemeente Utrecht
RESERVEER KAARTEN VIA WWW.ADWAMMES.COM

Reserveer uw kaarten via www.adwammes.com



Een heel klein zaadje

In Marcus 4 wordt het Koninkrijk van God vergeleken met een heel klein mosterdzaadje dat uitgroeit tot een forse boom. Sytse de Vries heeft daar een mooi lied op gemaakt dat onder nummer 181 is opgenomen in het nieuwe Liedboek. Het is ook voor jonge kinderen een begrijpelijke tekst geworden.

Een heel klein zaadje waait weg op de wind.
Het ligt verloren op de straat
en niemand die het vindt.

Zo'n heel klein zaadje dat vang je in je hand.
Je dekt het met de aarde toe;
dan slaapt het in de grond.

Zo'n heel klein zaadje wordt wakker van het licht
Het groeit de grond te boven,
Het warmt zijn gezicht.

Zo'n heel klein zaadje is liefdevol gepoot.
dan loopt het uit en wordt een boom,
een boom, zo sterk, zo groot.

Zo'n heel klein zaadje groeit langzaam, tak na tak,
tot alle vogels zingen in
hun grootse onderdak.

Zo'n heel klein zaadje is Gods Koninkrijk:
Het groeit en wordt voor iedereen
een schuilplaats wereldwijd.

Dit kleine zaadje, je vangt het in je hart.
Het wordt van alle liefde groot,
het groeit als je volhardt

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89