

Zondagmorgen 25 juni in de Pauluskerk

Een 'Anders dan Anders' –
dienst: 'Een wereld om in te geloven'

Kleur: Groen
Voorganger: ds Bram-Willem Aarnoutse
Ouderling: Joke Suitela
Diaken: Frans Rijper
Lector: Roeloffien v. Voornveld
Organist: Wido Dijkstra

Iedereen doet mee vanmorgen!
Neem ook een Liedboek mee!

Vorbereiding

Welkom

We zijn even stil ...

Aansteken van de kaarsen

Introïtus ~ 'Entrada'

Open uw deur God, dat wij U spreken,
open uw huis God, dat wij U zien.
Open uw mond God, dat wij U horen,
wees als een woord God, dat wij verstaan.

Open uw aarde, dat wij gaan leven,
open uw hand God, dat wij bestaan.
Open uw land God, dat wij herleven,
hemel en aarde, vrede en brood.

Open uw land God, dat wij beleven:
droom van de vrede voor iedereen waar!
Dat wij elkaar die hand durven geven,
handen vol vrede, goed voor elkaar!

Wees in ons midden, Jezus Messias,
kom ons tegemoet, elke keer weer:
toekomst voor allen, land van belofte,
U is het rijk van liefde, o Heer.

Bemoediging

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.
Naar een teken uit de hemel verlangen wij,
en op wonderen hopen wij.

**Maar help ons, dat wij ons openstellen
voor uw Geest en haar gave van wijsheid,**
Zodat wij hier op aarde U zelf mogen
ontmoeten, door Jezus Christus onze Heer.
Amen

Smeekgebed

**Leven vanuit de toekomst:
de Tien Woorden voor onderweg**

We zingen
'Wonderwereld vol geheimen'
IONA (2003, 7) melodie 'Ar yd y nos'
Wonderwereld vol geheimen,
schepping van God,
al wat ons verbaast, verbijstert,
leeft van uw zorg:
vormen, kleuren, klank te over,
tastbaar weefsel, veel belovend,
alles wat ons hart verovert –
schepping van God.

Ieder mens bestaat per gratie,
leeft van Gods gunst;
elke stad en taal en natie: hemelse kunst.
Jij, voor het geluk geboren,
jij in zielloos werk verloren,
jij, die bouwt de hoogste toren,
leeft van Gods gunst.

Hoe kan ik uw goedheid eren,
Heer, voor altijd?
Elk unieke mens waarderen, zijn eigenheid?
Hoe bewaar ik alle dagen,
eerbied voor uw aardse gaven,
hoe kan ik uw hart behagen, Heer, voor altijd?

Gebed van deze zondag

Gesprek met de grote mensen:

van een zeef, een spons en een vergiet ...

Dienst van de Schriften

Schriftlezing:

Evangelië volgens Lucas 2: 41 – 52

We zingen
'Wij leven op aarde – niet zonder jou erbij'
Wij leven op aarde en dromen de hemel:
een land in de verte, een mooi schilderij,
waar mensen en dieren de rijkdom verdelen,
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
de machtigste mensen voor kind'ren opzij!
Daar is volop ruimte en tijd om te spelen,
maar niet zonder jou erbij.
Wij leven op aarde en dromen de hemel:

met ergens in 't midden een plekje voor mij.
Ook ik ben daar welkom en kan vrij bewegen,
maar niet zonder jou erbij.

Wij leven op aarde en dromen de hemel:
een land in de verte, een mooi schilderij.
We maken het samen en God zal ons helpen,
maar niet zonder jou erbij.

“Preek’

We zingen ‘**Wil je opstaan en Mij volgen
als ik noem je naam’** (IONA 2003, 40)

Wil je opstaan en Mij volgen
als Ik noem je naam ?
Wil je dienen in 't verborgen,
zonder roem of faam?
Wil je leven op de wind,
broos en kwetsbaar als een kind?
Zul je geven wat Ik vind in jou en jij in Mij?

Wil je gids zijn voor de blinde
die je smeekt: ‘Help mij!’
Wil je vechten voor een kind,
gevangen en onvrij?
Zie je in ontferming aan,
ieder die alleen moet gaan,
opdat groei mijn bestaan in jou en jij in Mij?

Wil je zien dat wat Ik zie:
jouw gaven velerlei!
Wil je luist'ren als Ik zeg:
‘Een koningskind ben jij!’
Wil je geven wat je hebt,
dat de wereld zich herschept
en mijn leven wordt gewekt in jou en jij in Mij?

Heer van liefde en van licht,
vervul mij met uw Geest.
Laat mij zijn op U gericht,
en maak mij onbevreesd.
Dat ik in uw voetspoor ga,
uw ontferming achterna,
en met lijf en ziel besta in U en Gij in mij.

Overstappen ...

van kindernevendienst naar de 12+

Tenishya en Elise, Bart en Mees

... *gedicht Geert Bogaard* ...

Zegen voor onderweg

We zingen ‘**Wij trekken steeds verder’**
Lied 822

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen

**Dankgebed en voorbeden,
stil gebed en Onze Vader gezongen:
Lied 1006 ‘Onze Vader in de hemel’**

de gemeente gaat staan

Slotlied ‘**Aan U behoort, o Heer, der heren’**
Lied 978: 1, 3 en 4

Zending en zegen:

In ons hart en in ons huis:
DE ZEGEN VAN GOD.

In ons komen en ons gaan:
DE VREDE VAN GOD.

In ons leven, op onze zoektocht:
DE LIEFDE VAN GOD.

Bij het einde, en een nieuw begin:
DE ARMEN VAN GOD
OM ONS TE ONTVANGEN
EN THUIS TE BRENGEN. AMEN



Collecten

1. KIA Werelddiaconaat
Colombia 2. Kerk (bij de
uitgang)

Orgel

Kom gezellig koffie drinken en zo ?

Elke vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur
Coventrygebed voor Vrede en Verzoening

Vanavond 19.00 uur Taizéviering



Pauluskerk
Een wereld andersom