

# KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

## KERKDIENTEN

### Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

#### ZONDAG 30 JULI 2023

10.00 uur: Ds. T. Deelstra, Drachten  
12+ dienst

**Collecten:** 1. GGZ De Hoop  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 6 AUGUSTUS 2023

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

**Collecten:** 1. St. Red een kind  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### ZONDAG 13 AUGUSTUS 2023

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

**Collecten:** 1. Kerk in Actie: Zending Ghana  
2. Wijkkas Pauluskerk

#### Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

### Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

#### ZONDAG 30 JULI 2023

10.00 uur: Ds. G.A. van de Weerd, Geertuidenberg

**Collecten:** 1. GGZ De Hoop  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodienst:** Fam. Wijnen, tel. 0346-261837

**Kinderkerk:** Alle groepen

#### ZONDAG 6 AUGUSTUS 2023

10.00 uur: Ds. D.M. van der Wel, Zoelen

**Collecten:** 1. St. Red een kind  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodiensten:** Hr. F. Atsma, tel. 06-16924549

**Kinderkerk:** Groepen 1, 2 en 3

#### ZONDAG 13 AUGUSTUS 2023

10.00 uur: Ds. J.J. Steketee, Zwijndrecht

**Collecten:** 1. Zomerzending: GZB Bosnië  
2. Wijkkas Pieterskerk

**Autodiensten:** Hr. F. Atsma, tel. 06-16924549

**Kinderkerk:** Groepen 1, 2 en 3

## WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 21 juli 16.45 uur: Zr. M. Raassen

Vrijdag 28 juli 16.45 uur: Diaken H.C.J. Hendriks

Vrijdag 4 augustus 16.45 uur: Dhr. F. Vonk

Vrijdag 11 augustus 16.45 uur: Drs.M.Hekman-Klapwijk

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 14 augustus voor 18.00 uur.

## AGENDA

- Dinsdag 15-8, 15.00 uur, Pauluskerk  
Indië herdenking

Marktconcerten Pieterskerk, vrijdag van 12.45–13.15 uur

- 28 juli Peter Verhoogt

- 4 augustus Jan Pieter Karman

- 11 augustus Ad van Pelt

- 18 augustus Dorien Schouten

- 25 augustus Jan Hage

## MEDITATIE

*'Gelukkig het volk dat de Heere als zijn God heeft.....'*  
(Psalm 33:12)

Wat is het doel van ons leven? Waar draait het om? Om geluk, liefde, geld, genot, vul maar in....

Wat is het bijzonder, dat het bij de dichter van psalm 33 draait om zijn God. Hij kan het niet laten om Hem te prijzen en te loven.

Hij valt direct al met de deur in huis: 'Juich voor de Heere!' Misschien denkt u: 'Je kunt toch niet altijd vrolijk zijn?' De Psalm dichter zal ook wel andere tijden hebben gekend. Maar het is niet in orde met ons geloofsleven, als er nooit blijdschap is. Paulus schrijft in Filippenzen 4: 'Laat de Heere uw vreugde blijven!' Zeker, het leven zit soms tegen. Het gaat niet altijd zoals we dat wensen. Maar als je mag beseffen dat God ons met Zichzelf verzoend heeft door het offer van Christus, dan zal vroeg of laat de blijdschap het winnen van de droefheid.

De psalmdichter bedoelt: 'Kijk eens naar boven! Denk eens aan God! Neem er de tijd voor! Wees stil voor Zijn aangezicht!' Er komen vrolijke klanken op ons af in de

psalm. Klanken van de lier, de harp en nog meer instrumenten.

Nou kan niet iedereen een muziekinstrument bespelen, maar we hebben wel allemaal een stem. In vers 3 klinkt een oproep door: 'Zing voor Hem een nieuw lied, speel en zing met overgave.'

Welke reden is er om God zo te loven? In vers 4 staat: 'Alles wat Hij doet is betrouwbaar.' Hij laat nooit los wat Zijn hand begon. De aarde is zo in een baan om de zon gebracht, dat er geen botsing plaats vindt met een andere planeet. En de wereld is precies zo ver weg van de zon, dat we niet verbranden en precies zo dichtbij, dat we niet bevriezen!

God is betrouwbaar. Helaas kan dat vaak niet van ons gezegd worden. Maar toch staat Hij altijd klaar om ons nabij te zijn. Hij heeft een luisterend oor en een liefdevol hart. Ja, zegt de psalmist, de aarde is vervuld van Zijn trouw. Alle sterrenkundigen, alle biologen, kortom alle geleerden, ze worden opgetrommeld om eens goed naar de aarde te kijken. Naar het mugje in het zonlicht en de walvis in de oceaan. De diepten van de zeeën zitten vol met wonderen. Zelfs de woestijn spreekt van Zijn grootheid, als er regen valt en de kale wildernis rood kleurt van de klaprozen. Als de aarde al zo vol is van Gods trouw, hoe moet de hemel dan niet zijn?

Er zal een dag zijn dat heel de wereld in verwondering uit zal roepen: 'Hoe groot bent U!'

Niemand zal het vol kunnen houden om zich tegen Hem te verzetten.

'Gelukkig het volk dat de Heere als zijn God heeft.' Zeggen we het na? Hem dienen, dat is een pak van ons hart. Want andere goden dienen, dat is een zware godsdienst. Je vertilt je eraan. Ze leggen je een last op. Ze maken je tot slaaf. Maar wie op God vertrouwt, die wordt door Hem gedragen. Zijn kracht wordt in onze zwakheid volbracht! En als we omvallen, vangt Hij ons op!

'Uit de hemel ziet de Heere omlaag', staat er in vers 13. Hij is onze Navigator. Hij bestuurt onze gang en kent onze weg. Meer dan de beste satelliet.

En daarom een uitnodiging (vers 20): 'Wij wachten vol verlangen op de Heere!' Wachten is niet altijd gemakkelijk. Het is best moeilijk om rustig te blijven als het lijkt of er geen verhooring is, om geduldig te zijn in de verdrukking, om eenvoudig te vertrouwen dat Hij het wel in orde zal maken. En toch is er alle reden voor! De dichter legt het uit in vers 20: 'Hij is onze Hulp en ons Schild. Ja, om Hem is ons hart verblijd.' Let eens op dat driemaal 'ons': ons hart, onze hulp, ons schild! We komen totaal voor zijn rekening. Romeinen 8: 'Zo God voor ons is, wie kan dan tegen ons zijn?'

Daarom is er alle reden om blij te zijn. Ja toch? Wat is er namelijk beter om op de Allerhoogste en de Eeuwige te vertrouwen?

Hij is eindeloos goed, Hij doet wonderen. Hij is genadig en weldadig. Hij redt en Hij behoedt.

In de berijmde psalm staat het volgende in vers 8:

*'Wij wachten stil op Gods ontferming,  
ons hart heeft zich in Hem verheugd.  
Hij komt te hulp en geeft bescherming,  
zijn heilige naam is onze vreugd.'*

*Laat te allen tijde Uwe liefd' ons leiden,  
Uw barmhartigheid.  
God, op wien wij wachten,  
geef ons moed en krachten nu en voor altijd'.  
Zingt u mee? Amen.*

Ds Theo Wegman

## WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



**Predikant:** vacant

**Bijstand in het pastoraat:**

Ds. Th. Wegman,  
Arnhemse Bovenweg 12-3,  
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574  
email: t.wegman2@gmail.com

**Scriba:** J. van Muiswinkel,  
Broekdijk Oost 13, 3621 LM  
Breukelen, tel. 0346-263108,  
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,  
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

**Ledenadm.:**

**Website:**

**Kerktelefoon:**

### Bij de diensten

Vakantie. Tijd om tot rust te komen en op te laden. Ook een tijd dat mensen thuis alleen achterblijven en zich eenzaam kunnen voelen. De zondag is dan een mooi begin van de week om naar uit te kijken en elkaar te kunnen ontmoeten rondom Zijn woord. De afgelopen zondagen zien we ook regelmatig gasten in de kerk. Fijn dat we zo een ontmoetingspunt kunnen vormen en mensen klaar staan om hen welkom te heten en koffie te schenken. We zijn ook onze preekvoorzieder Pieter Wijnen veel dank verschuldigd. Het is hem weer gelukt om elke zondag in de vakantie en vacante periode een voorganger te vinden.

Komende zondag hopen we ds. Van de Weerd uit Geertruidenberg als voorganger te mogen begroeten. Op 6 augustus zien we ds. Van der Wel uit Zoelen weer in Breukelen. Op 13 augustus hoopt bij leven en welzijn ds. Steketee uit Zwijndrecht in de dienst voor te gaan. De week erop komt ds Dekker en dan start onze eigen predikant. Een prachtig vooruitzicht om zo het winterwerk met een nieuwe herderin te mogen starten. Daar krijgen we allemaal nieuwe energie van.

### Openingsweekend

Op zaterdag 26 augustus starten we met een gezamenlijke gemeenteactiviteit met het Witte Kerkje, zie het bericht verderop om u aan te melden. Op zondag 27 augustus is in de middag het afscheid van ds Theo Wegman in de verbintenisdienst van ds. Rodenburg. Door de dienst in de middag te houden kunnen mensen uit het Noorden van het land, vrienden en collega predikanten ook de dienst

bijwonen. Er is dan geen ochtenddienst. Op de website onder Nieuwe predikant kunt u de uitnodiging lezen. Er volgt nog een oproep via de weekbrief voor uw medewerking aan deze feestelijke zondag.

### Warm en schoon welkom

Op 1 augustus hoopt de fam. Rodenburg met de verhuisauto in Breukelen aan te komen. Dan is het prettig om alles in een schoon huis te kunnen plaatsen. De afgelopen weken is er al veel werk verzet. Het grove werk is gedaan, kamers zijn leeggemaakt, de keuken is aangepast, andere reparaties zijn uitgevoerd en in de tuin is gesnoeid. Op zat. 29 juli om 9.00 bent u welkom om te helpen met de binnen en buitenschoonmaak. Neem gerust uw eigen sopemmer of dweil mee. Aanmelden hoeft niet, gewoon komen wel. Vele handen maken het werk licht. Meer informatie bij Gert Oskam of Dick Oosthoek, 06 22453420 of via kerkrentmeester@pieterskerk.info

### Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842, Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

### Uit de gemeente

Velen van ons zijn met vakantie, anderen gaan wellicht nog. Laten we oog houden voor met name de oudere thuisblijvers; een contact wordt vaak zeer gewaardeerd.

Zr. Joke Brouwer (Willink van Collenstraat 30) moest een ingrijpende operatie ondergaan. Die is goed verlopen en inmiddels is ze weer thuis, waar een traject van langzaam aan opbouwen van start is gegaan. We wensen haar een voorspoedig herstel en sterkte bij het stap voor stap weer proberen van alles te doen. Ook voor haar man Jakob veel sterkte in de ondersteuning.

Zr. Wil Vermeulen (Arianestraat 4) is erg ziek en kan helaas niet meer geopereerd worden. Ze heeft ook veel pijn. Er wordt alles aan gedaan om het haar zo comfortabel mogelijk te maken. We bidden haar Gods kracht en vertroosting toe.

Sommige mensen overkomt iets en willen daar geen ruchtbaarheid aan geven, terwijl dat wel impact heeft. Zo kan je aangereken worden en het er goed vanaf hebben gebracht. Toch maakt zo'n ervaring je onzeker op straat. We bidden voor iedereen die naar lichaam of geest

moeiten te dragen hebben. Onze hemelse Vader ziet op ons allen neer en in zijn handen zijn wij wel bewaard.

Allen een hartelijke groet van de wijkouderlingen en Ds. Th. Wegman

Het duurt nog even, maar de jaarlijkse BBQ wordt weer gehouden bij het Bonifatiushuis op zaterdag 26 augustus. Dit doen we samen met onze zusters en broeders van het Witte Kerkje. Noteer in uw agenda. Het belooft trouwens een feestelijk weekend te worden voor onze wijkgemeente. Zondag 27 augustus is de verbintenisdienst van onze nieuwe wijkpredikant.

Dominee Mariëlle Rodenburg-Splint en haar man Johan zullen ook op zaterdag aanwezig zijn bij de BBQ. We kunnen volop kennismaken met hen en hopen op een gezellig samenzijn met veel gemeenteleden van beide kerken. U kunt inschrijven op de intekenlijst op de tombe in het koor van de kerk of bel naar Sjaak en Dita van Muiswinkel, tel. 0346-263108

### Kinderkerk

Hoi allemaal, genieten jullie van jullie vakantie? Zijn jullie al geweest of gaan jullie nog?



Zondag 9 juli was de eerste keer dat Jonathan en Elisabeth het speciale zomervakantieprogramma begeleiden. Het ging die ochtend over: geef ons heden ons dagelijks brood. Maar wie heb je daar voor

nodig? Boer, bakker, klant..... jullie hebben alles besproken.

Datum volgende keren kinderkerk:

30-07-2023: komen Jonathan en Elisabeth jullie een mooi verhaal vertellen\*.

06-08-2023: kinderkerk voor de groep 1/3

13-08-2023: kinderkerk voor de groep 1/3

20-08-2023: komen Jonathan en Elisabeth jullie een mooi verhaal vertellen\*.

\* In de verhalen die Jonathan en Elisabeth vertellen gaan jullie samen op ontdekkingsreis naar de verhalen over God.

Tot snel!

### Opbrengst verjaardagsbusjes 1<sup>e</sup> halfjaar 2023

Busje nr. 1 € 45,00/ nr. 2 € 93,00/ nr. 3 € 97,65/ nr. 6 € 70,00/ nr. 8 € 325,95

Een totaal bedrag van € 631,60. Het bedrag komt ten goede aan het orgelfonds. Alle gevers en collectanten hartelijk dank.

Ria van Eck

## Giften

Via Ria van Eck ontvangen de inhoud van de “koffiepot” inzake het wekelijkse koffiedrinken, een bedrag van € 81,00. Ds. Wegman ontving op huisbezoek een bedrag van € 20 en € 50. Via Marlies Wijnen een gift van € 20. Alle gevers en koffiedrinkers hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

## WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



**Predikant:** ds A.W. Aarnoutse,  
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-  
len, 0346 249878 of 06 20024393,  
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

**Contact pastoraat:** Henk Bomas,  
Schepersweg 202, 3621 JR  
Breukelen, tel. 06 83602282,  
hcbomas.1@kpnmail.nl  
vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl  
H. de Kruijff, tel. 06 23700853  
ledenadministratie@pauluskerk  
breukelen.nl

pauluskerkbreukelen.nl  
John van den Bosch,  
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,  
tel. 266843 (na 18.00 u.)

### Scriba:

### Kerkelijk bureau:

### Website:

### Kerktelefoon:

## In en Uit de Gemeente

Wij leven intens mee met Ellen Querido die afgelopen zondag is opgenomen in het Johannes Hospitium in Wilnis. Ondanks de goede zorgen werd het toch te zwaar om thuis te blijven. Daarom is ervoor gekozen om naar het hospice in Wilnis te gaan waar een goede verzorging is en dus meer rust voor haar en haar dierbaren. Wij wensen haar voor de toekomstige tijd heel veel sterkte toe met troost en nabijheid van de Eeuwige. Een kaartje ter bemoediging zal haar goed doen (adres: Johannes Hospitium Ronde Venen, Kamgras 2, 3648 HM Wilnis). Zij zal dan weten dat zij niet alleen staat maar dat wij allen om haar heen staan.

Namens het pastoraat, Henk Bomas

## Dankbetuiging

Wij willen u allen hartelijk danken voor de vele kaarten, prachtige bloemen en hartverwarmende woorden die wij hebben ontvangen en voor de zeer meelevende belangstelling bij de uitvaartdienst na het plotseling overlijden van mijn lieve zorgzame echtgenote, onze moeder en oma Hanneke. Het heeft ons goed gedaan.

Henk Hansman, kinderen en kleinkinderen

## Opbrengst verjaardagsbusjes 1<sup>e</sup> halfjaar 2023

Het eerste halfjaar van 2023 brachten de verjaardagsbusjes. € 720.49 op. De opbrengst is bestemd voor het orgelfonds. Alle medewerkers en gevers hartelijk dank.

Geeske Oussoren

## DIACONIE

### Diaconale collecte 30 juli – GGZ De Hoop

De Hoop is een christelijke ggz-instelling met een krachtige boodschap. Vanuit hun deskundigheid en met als bron het geloof, bieden ze hulp aan mensen, ongeacht hun achtergrond, wanneer zij te maken hebben met psychische problemen of verslavingsproblemen.

De Hoop ggz biedt hulp bij zowel milde problematiek (basis GGZ) als bij ernstige problematiek (specialistische ggz). Ook zijn er verschillende woonvormen voor begeleid en beschermd wonen. Omdat ieder mens anders is, zoekt men in overleg met de cliënt welke hulp het beste bij de hulpvraag past. In de vorm van therapeutische gesprekken, medicatie of een combinatie daarvan. In individuele gesprekken, eventueel samen met de partner of gezin, of in een groep. We zoeken naar wat nodig is om herstel te vinden. Naast behandeling kan het dan soms juist ook gaan om hulp bij het weer aan het werk gaan, begeleiding in de thuissituatie, hulp bij het vinden van lotgenotencontact of pastorale hulp bij levensvragen. De collecte van harte aanbevolen!

### Diaconale collecte 6 augustus

#### *Waar staat Red een kind voor*

Red een Kind is een christelijke, internationale ontwikkelingsorganisatie, in 1968 opgericht in Nederland. Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We werken daarbij samen met verschillende Nederlandse, internationale en lokale organisaties.

#### *Wat is de missie*

Red een Kind geeft toekomst aan kinderen in armoede, hun familie en hun hele omgeving. We kiezen er bewust voor om kinderen te helpen op de plek waar ze wonen, omdat wij geloven dat God kinderen bewust in gezinnen en in een gemeenschap plaatst en dat dit voor hen de beste plek is om op te groeien. Het kind staat centraal in onze aanpak om te helpen, maar de familie en de hele omgeving van de kinderen krijgen ook de kans om uit armoede te groeien.

#### *Waarom strijden wij tegen armoede?*

Elke dag sterven duizenden kinderen aan de gevolgen van armoede. Die werkelijkheid is niet te verteren! Daarom komen wij in actie. Wij geloven namelijk dat we samen het verschil kunnen maken voor kinderen in armoede. En wat blijkt? *Onze duurzame werkwijze werkt, het resultaat van onze aanpak is dat kinderen letterlijk 'groeien' uit de armoede.* Als donateur geef je voor even, maar verander je de situatie voorgoed. Dat stimuleert om nog meer kinderen te helpen.

#### *Waar strijden wij tegen armoede?*

Op dit moment strijden wij tegen armoede in Kenia, Burundi, Malawi, Oeganda, Rwanda, Zuid-Soedan, Congo (DRC) en India.

*Dit geloven wij:* Elk kind is een uniek geschenk van God

*Dit willen wij:* Een kansrijke toekomst voor elk kind

*Zo werken wij:* Voor kinderen, gezinnen, het hele dorp

Helpt u mee?

## Diaconale collecte 13 augustus Pieterskerk Pinkstercollecte GZB - Bosnië

De diaconale collecte deze zondag is voor de zending. Als wijkgemeente steunen wij Adré en Marja Lichtendonk, die zijn uitgezonden naar Bosnië om daar deel te worden van een lokale christelijke gemeente om samen met de Bosniërs de taak van gemeenteopbouw op zich te nemen.

Wat hen drijft: de liefde van Jezus verspreiden. Hij is de bron van vergeving en verzoening. Wat zou het mooi zijn, als meer mensen door het geloof God en Zijn genade leren kennen. Dat ze vanuit Zijn vergevende liefde mogen leven. Geloof verbindt mensen onderling. Wanneer er vertrouwen is dat we samen iets kunnen bereiken. Maar vooral wanneer we het geloof delen door de liefde van Jezus Christus met de mensen om ons heen. De Protestantse wijkgemeente Pieterskerk steunt het werk van Adré en Marja Lichtendonk door er regelmatig aandacht aan te geven in de voorbeden en op financieel vlak. We hopen dat zij u inspireren om hun werk te blijven steunen. U kunt uw gift overmaken naar de rekening van de diaconie NL 26 RABO 0310 6367 52 onder vermelding van zending wijkgemeente Pieterskerk. Namens Adré en Marja hartelijk dank voor uw steun.

De commissie voor Zending en Werelddiaconaat wijkgemeente Pieterskerk.

Pieter Wijnen

## Diaconale collecte 13 augustus Pauluskerk PKN – Zending Ghana

*Ghana - een sterke kerk op een kwetsbare plek*

In het achtergestelde noorden van Ghana is het leven zwaar. Met steun van Kerk in Actie leidt de Presbyteriaanse kerk van Ghana vrijwillige en betaalde voorgangers en jeugdleiders op voor kleine dorpskerken om de dorpsbewoners te ondersteunen. Behalve bijbelkennis, kerkgeschiedenis, christelijke ethiek, evangelisatie en pastorale zorg, leren ze ook over de Afrikaanse traditie en de islam, en over omgaan met conflicten. Daarnaast zorgt de kerk voor aanvullend onderwijs want de meeste volwassenen kunnen niet lezen, en veel kinderen hebben op school niet goed leren lezen in de eigen moedertaal. Via bijbelclubs leren de kinderen de Bijbel lezen in hun eigen taal.

Ze krijgen de mooi geïllustreerde bijbel mee naar huis, zodat de hele familie in contact kan komen met de Bijbelse verhalen. Lees meer op [kerkinactie.nl/kerknoordghana](http://kerkinactie.nl/kerknoordghana) Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

## Zondag 25 juni 2023

Kerk in Actie: Colombia  
Taizéviering-Wilde Ganzen

184.45  
8,00

115.85

## GEZAMENLIJKE BERICHTEN

### De marktconcerten van augustus

Gewoontegetrouw is er iedere vrijdag van augustus weer een concert van een half uur in de Pieterskerk. Een kort concert, maar de moeite waard: het in omvang beperkte, maar ingenieuze instrument van orgelbouwer Bätz daagt iedere speler de mogelijkheden ervan te verkennen en uit te buiten. De goede akoestiek van de kerk- en uw aanwezigheid- doet de rest.

A.s. vrijdag 4 augustus keren we met Jan Pieter Karman, vaste bespeler van het orgel, terug naar 17e eeuw, honderd jaar na het begin van de reformatie. In die tijd mag in een protestantse dienst het orgel niet gehoord worden - want overblijfsel van de katholieke eredienst - maar de gemeente moet wel de nieuw berijmde psalmen zingen, op nieuwe, onbekende melodieën- o.a. uit Genève! Hoe dan?

Welnu, voor en na de dienst, en tijdens bespelingen op weekdagen, konden de organisten hun gang gaan. Zij speelden dan de melodieën op alle manieren voor- versierd of niet, in de sopraan of elders, twee- of meerstemmig- en al doende maakten ze de mooiste bewerkingen. De allermooiste werden uitgeschreven en gebundeld. Van Sweelinck en Speuy, beiden nog geboren in de 16e eeuw, en van Van Noordt, zijn zo schitterende orgelstukken bewaard gebleven. Op 4 augustus speelt Jan Pieter Karman hun bewerkingen van Psalm 116 (God heb ik lief) en van Psalm 24 (De aarde en haar volheid)- ontroerende en feestelijke muziek.

Op 11 augustus brengt Ad van Pelt, organist van de Petruskerk te Woerden ook weer variatiekunst, maar nu door de eeuwen heen. Hij begint bij de Engelsman Byrd, geboren halverwege de 16e eeuw. Hij speelt vier bewerkingen op het liedje 'Fortune my foe'. Na de presentatie van de melodie moet je goed luisteren om te weten waar die is gebleven. Dan komen er koraalbewerkingen van Buxtehude (hij werkte vooral eind 17e eeuw) en J.S. Bach (eerste helft 18e eeuw). - altijd meer dan de moeite waard! Dan volgt er een sprong naar onze tijd, naar Margaretha Christina de Jong en Larry Visser.

Van Margaretha Christina de Jong (\*1961) eerst twee gezangen, 'Dank sei dir, Vader' en 'Danket Gott, denn er ist gut', geschreven voor de eredienst. Daarna een bewerking van 'Come, Holy Ghost, our hearts inspire' en een impressie over 'Caro mio ben' van de 18e eeuwse Giuseppe Giordani. Over haar werk zegt de componiste: 'De stem ligt me na aan het hart. Bij het componeren denk ik heel vocaal. Ik vind dat alles wat ik schrijf zingbaar moet zijn.'

De Amerikaan Larry Visser (\*1962) componeert vooral bewerkingen van geestelijke liederen. Bij wijze van

## COLLECTEN

	Pauluskerk	Pieterskerk
<b>Zondag 4 juni 2023</b>		
Werk van de Diaconie	117.40	162.00
<b>Woensdag 11 juni 2023</b>		
Stichting Sparrow	131.40	142.30
<b>Zondag 18 juni 2023</b>		
Leger des Heils	136.00	96.75
Avondmaalscollecte Hospitium		81.40

eerbetoon aan Johann Sebastian Bach schreef Larry Visser een groot werk, 'Vier koraalvoorspelen op *Lobe den Herren*'. De melodieën van 'Komm, Gott, Schöpfer, Heiliger Geist', 'Schmücke dich, o liebe Seele' en 'Herr Jesu Christ, dich zu uns wend' zijn erin te horen. Een Amerikaanse recensent noemt het een kleurrijk werk, dat het opwindende gevoel geeft een oude melodie te herkennen in nieuwe kledij. Kom kennis maken!

Voor de laatste twee concerten van dit seizoen verwelkomen we twee ervaren organisten uit Utrecht. Zij komen voor het eerst naar Breukelen om er een concert te spelen op het orgel van de Pieterskerk. Op 18 augustus is dat Dorien Schouten, cantor-organist van de Tuindorpkerk te Utrecht; op 25 augustus Jan Hage, organist van de Domkerk te Utrecht. Wat zij gaan spelen is nog niet bekend; wel heeft Jan Hage laten weten dat hij een improvisatie zal spelen. Alle concerten zijn vrij toegankelijk, en alle zullen de liefhebber vreugde brengen: gun uzelf het genoegen ze te horen! Zie ook: <https://vriendenvandepieterskerk.nl/marktconcerten-2023-breukelen/>

### **Uitnodiging Indië herdenking 2023**

Op 15 augustus a.s. wordt landelijk het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands Indië herdacht. Ook dit jaar zal in de Pauluskerk in Breukelen een herdenkingsbijeenkomst worden georganiseerd om alle slachtoffers van het geweld tijdens en na de Japanse bezetting te gedenken.

Dit jaar is het thema van de herdenking: *Vertel jouw verhaal!* Er zijn rond de oorlogen in Indië, de 'grote' en de 'kleine' oorlogen, vele verhalen die niet verteld worden. Doordat het te pijnlijk is om ze te vertellen, oude trauma's bovenhaalt? Of omdat er niet echt, met liefdevolle aandacht naar geluisterd is destijds? Maar dat de verhalen onbesproken blijven wil niet zeggen dat trauma's niet worden doorgegeven, de generaties door. Er zijn soms onvertelde verhalen, die je doorgeeft zonder woorden, maar die toch blijvend hun invloed uitoefenen. Tijdens de herdenkingsbijeenkomst zullen sommige verhalen gedeeld worden met woorden. Andere zullen door muziek, stilte, poëzie, worden wakker gemaakt.

Namens de gemeente Stichtse Vecht zal burgemeester Reinders spreken. Daarna wordt u allen uitgenodigd om naar voren te komen en een kaars te ontsteken en een bloem in een vaas te plaatsen ter herdenking van uw eigen dierbaren. Na de bijeenkomst in de Pauluskerk wandelen we naar het oorlogsmonument naast de Pieterskerk om kransen te leggen.

We nodigen u van harte uit op *dinsdag 15 augustus om 15.00 uur in de Pauluskerk, Straatweg 137 te Breukelen. De kerk is open vanaf 14.30.*

### **Janos Krajczár bevestigd als predikant in Majosháza.**

Wij ontvingen een uitnodiging om de bevestiging van de nieuwe predikant, Janos Krajczár, bij te wonen. De bevestiging zou op zondag 2 juli plaatsvinden. We vertrokken op vrijdag 30 juni met z'n drieën op reis naar Majosháza. We reden de eerste dag 1000 km en



overnachtten in de plaats Enns, waar we altijd overnachten op onze stop de eerste dag. In Duitsland, Oostenrijk en Hongarije werd veel aan de weg gewerkt, maar we liepen maar een geringe vertraging op. Zaterdag 1 juli zijn we gastvrij ontvangen door ons gastgezin

Szilvi en Zoltan in Majosháza. Szilvi en Zoltan spreken alleen Hongaars, maar het vertaal programma op onze mobiele telefoons maakte overuren. Zondagmorgen naar de kerk om een doopdienst bij te wonen. Bij het uitgaan van de kerk ontmoetten we veel bekenden en het was goed, na de corona, elkaar weer te zien en te spreken. Zondagmiddag vond de intrede en de inzegening plaats van Janos Krajczár als predikant in Majosháza. Uit de hele regio waren predikanten gekomen, die allen een persoonlijke zegenwens over Janos uitspraken. Ook de hoogste 'baas' (Bisschop) van de Reformatus Templon was hierbij aanwezig. Na de inzegening werd Janos toegezegongen door een koortje.

Ook wij hebben in de dienst met z'n drieën Janos toegezegongen, Lied 416, vers 1, 2 en 3. God zal met je zijn.

Na de dienst stond allerlei lekkers klaar, gemaakt en meegebracht door de bewoners, gekookt, gebakken enz. Het zag er allemaal feestelijk uit en daarmee werd de dienst afgesloten.

Maandag hebben wij het eerder gebouwde hospice bezocht en een rondleiding gehad van Piri. Alle 15 kamers waren bezet, geen wonder, want het hospice heeft een regio functie. Het zag er allemaal keurig uit en er was rondom het hospice inmiddels een mooie tuin aangelegd. We kregen van Rozsa en Lazslo een uitnodiging voor een lunch en daarna hebben we nog een aantal gemeenteleden, die we goed kennen, bezocht. Jammer, dat de staat geen subsidie verstrekt aan het hospice. Dit komt, omdat het door een kerkelijke instantie is opgezet.

Dinsdag 4 juli zijn we weer vertrokken en na een tweetal overnachtingen in Duitsland waren we donderdag 6 juli weer thuis in Breukelen.

Door de warme ontvangst in Majosháza, de onvergetelijke ontmoetingen en de goede reis, kijken we met een tevreden gevoel terug op onze reis.

Toos Goedjaar, Reia en Dick van der Wielen