



Pauluskerk
Een wereld andersom

Orde van dienst
Zondag 9 juli 2023.
10.00 uur

Onrustig is ons hart tot het rust vindt in U

Kerkvader Augustinus

Kleur: Groen
Voorganger: ds. Lenie Schoonderbeek.
Amersfoort.
Ouderling: Mariëlle de Jong
Diaken: Dick Hogeweyj
Organist: Inge Westra
Lector: Henriëtte Satumalaij.

Vorbereiding

Welkom

Stilte

Orgel Erhalt uns, Herr, bei deinem Wort D. Buxtehude

Aansteken van de kaarsen

*de gemeente gaat staan
onder het zingen van de Introïtus worden de kaarsen aangestoken*

Introïtus **Lied 217: 1,2 en 3**

Bemoediging Onze hulp is in de naam van de Eeuwige,
Die hemel en aarde gemaakt heeft.

Drempelgebed O God,
zie naar ons om
en wees ons genadig,
opdat wij kind aan huis zijn bij U
en in uw liefde wonen.
Amen

de gemeente gaat zitten

Zingen **Lied 217: 4 en 5**

Smeekgebed

Kyrie en Gloria Lied 299 e *(I-Onder het orgel; II-aan het podium)*

bij het Gloria staat de gemeente

Groet De Eeuwige zij met u
Zijn Geest in ons midden

De 10 Woorden

Tijdens de schoolvakantie is er geen kindernevendienst.

Dienst van de Schriften

Profetenlezing Zacharia 9: 9-12

Zingen Lied 550

Evangelielezing Matteus 11: 25-30

Acclamatie



Dit is het Woord, het Woord van God. Lof zij Zijn hoog ver-he-ven Naam,
Va-der en Zoon, Hei-li-ge Geest, in al-le eeu-wen der eeu-wen.

Uitleg en Verkondiging

Orgel Largo W. Russell

Zingen Lied 826

Dienst van Gebeden en Gaven

Diakonale en pastorale mededelingen

Dankgebed en voorbeden

na iedere intentie: zo bidden wij



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Stil gebed en Onze Vader

de gemeente gaat staan

Slotzang Lied 315

Zegen

Zingen Lied 425

Collecten 1. Werk van de Diaconie 2. Kerk

Orgel Largo maestoso W. Russell

Elke vrijdag van 12.15 uur tot 12.35 uur is er Coventrygebed voor Vrede en Verzoening, nog steeds hard nodig.