

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 20 AUGUSTUS 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. HipHelpt
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2023 12 + dienst

10.00 uur: Ds. A. Sneep, Amstelveen

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. KiA Werelddiaconaat Israël
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 20 AUGUSTUS 2023

10.00 uur: Ds. H. Dekker, Spakenburg

Collecten: 1. HipHelpt
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: K. de Jong 06-44123842

Kinderkerk: Groepen 1 t/m 6

ZONDAG 27 AUGUSTUS 2023

Verbintendienst ds. M. Rodenburg- Splint

14.30 uur: Ds. Th. Wegman, Ds. M. Rodenburg-Splint

Collecten: 1. Beautiful Kidz Namibia
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: J. den Hartog, tel. 06-54302974

Kinderkerk: Alle groepen

ZONDAG 3 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. H. Dekker, Spakenburg

Collecten: 1. KiA Werelddiaconaat Israël
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodiensten: P. Wijnen 0346-261837

Kinderkerk: Groepen 1 t/m 6

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 18 augustus 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven

Vrijdag 25 augustus 16.45 uur: Dhr. F. Langelaar

Vrijdag 1 september 16.45 uur: Ds. F.E. Schneider

Viering Heilig Avondmaal

Vrijdag 8 september 16.45 uur: Voorganger uit Nwe. ter
Aa

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij inleveren voor maandag 4 september, 18.00 uur.

AGENDA

- Marktconcerten Pieterskerk, vrijdag van 12.45-13.15 uur
- 18 augustus Dorien Schouten
- 25 augustus Jan Hage
- Zaterdag 26 augustus, Bonifatiushuis
Start winterwerk BBQ samen met Witte Kerkje vanaf 17.30 uur, inloop vanaf 16.30 uur

MEDITATIE

‘Luisteren’ – meditatief

*Grote God, Gij hebt het zwijgen,
met uw eigen, met uw lieve stem verstoord.
Maak de weg tot U begaanbaar,
wees verstaanbaar; spreek, Heer, uw gemeente hoort.*

Jan Wit, Liedboek 317: 1 op de melodie van Psalm 38

Nu de zomervakantie erop zit – voor mij en vele anderen, ik denk aan de scholieren en de werkzamen in het onderwijs e.v.a. – beginnen we ‘opnieuw’, we zijn gewend dat in de kerk te vieren met een Startweekend. De Pieterskerk in het weekend van 26/27 augustus, de Pauluskerk op 9/10 september. Het is met een glimlach, want ooit zei zr Monica Raassen, met wie ik eerder veel samenwerkte op het oecumenische vlak: ‘wij (de rk kerk) beginnen niet weer, want wij stoppen ook niet – iedere zondag klinkt de lofzang en het gebed’. Rare mensen, die protestanten ...

Evenwel is dit een goed moment om even te mijmeren over wat ons 'begin' is, het 'begin' van kerk-zijn (Pinksteren toch?) en 'geloven'. Het lied van Jan Wit (1914-1980) kwam in gedachten op. Dit lied zingt als een gebed, heel eenvoudig, heel oprecht. Het is een gebed niet van de enkeling maar van de gemeente. Het collectief overstijgt het individuele, het samen het eenzame. Dat is het eerste 'goed' van kerk-zijn: je bent niet alleen, je hoeft het leven niet alleen aan te gaan, je bent gekend en geliefd, je mag je gedragen weten en je mag ook bijdragen aan deze onderlinge draagkracht.

In het prachtige Compendium bij het Liedboek (1973), die dikke groene pil uit 1977, wordt als toelichting geschreven: 'Het lied begint met de gedachte dat de gehele kosmos één zwijgen zou zijn als God zelf niet met zijn eerste lichtwoord (Genesis 1: 3 'Licht moet er zijn!') de stilte doorbroken had. Dat is het tweede 'goed': het wonder van de wereld van geloof wordt nog groter.

Mijmerend over het onderscheid zwijgen/spreken en zoekend naar zin voor ons nu kwam ik zo terecht bij het werkwoord 'luisteren', dat ook in de traditie van de bijbelse teksten een belangrijk werkwoord is. Soms ook in de oproep 'Hoor!'. Enkele voorbeelden van deze 'Stem van boven': 'Luister, Israël, de HEER, onze God, de HEER is de enige' (Deuteronomium 6: 4). 'Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde. Luister naar hem!' (Matteüs 17: 5). Of ook, Lucas 2: 31, als de engel Gabriël Maria boodschapt: 'Luister, ...'

Luisteren, en horen, is een bijzondere houding. Het is een houding binnen een relatie. Zoals je naar een kind luistert, zoals je naar ouders luistert, of naar de stem van je geweten (Psalm 16: 7, 'nieren') en zoals je naar de A/ander luistert. Niet in de machtsverhouding die gekenmerkt wordt met 'gehoorzaam zijn', maar in de relatie van 'met elkaar zijn en omgaan', als gelijken, zoals in de geloofstraditie de mens altijd 'partner van God in de schepping is', zoals ook in Trouw gememoreerd werd, donderdag 10 augustus: 'Hebben we meer hoop nodig in het klimaatdebat?'

Ik dacht ook aan het prachtig diepe gebed van Hanna in de tempel van Silo (1 Samuël 1: 11): 'Heer, ... denk aan mij, uw dienares, vergeet mij niet...' Hier klinkt de stem van beneden, van een mensenkind tot de Eeuwige: 'hoor mij, verhoor mijn gebed'. Hoeveel gebeden zouden er vandaag niet worden uitgesproken, waarvan wij niet weten, omdat wij niet zo goed luisteren naar elkaar, omdat wij niet zo goed in relatie zijn, verbonden zijn met elkaar?

Het gebed van Hanna werd gehoord en verhoord. Het werd verstaan. Het wonder gebeurde: een zoon werd geboren – Samuël. Zijn leven zou in het teken komen staan van het herstellen van de relatie van de Eeuwige en zijn volk. Een priester-profeet met de gave van het woord en het luisteren. Misschien gaat het luisteren wel vooraf aan het spreken. Dat is een heilzame volgorde, zowel in de gemeenschap van geloof als in de samenleving. Daarom, nu wij 'opnieuw beginnen', en een nieuwe predikante in de Protestantse Gemeente Breukelen

verwelkomen: Mariëlle Rodenburg-Splint, van harte welkom!, laten wij opnieuw luisteren naar elkaar opdat wij elkaar verstaan en in ons 'luisteren' de Stem van boven ervaren. Zoek het maar op: Romeinen 10:17, als een nieuw begin.

Ds. Bram-Willem Aarnoutse

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: vacant

Bijstand in het pastoraat:

Ds. Th. Wegman,
Arnhemse Bovenweg 12-3,
3708 SH Zeist, tel. 06-22547574
email: t.wegman2@gmail.com

Scriba: J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

Bij de diensten

De zomervakantie komt langzamerhand ten einde. We zien de gezinnen weer terugkeren in de kerk. Hopelijk hebben jullie allemaal een fijne tijd gehad met elkaar. We leven toe naar het moment dat onze eigen predikant bevestigd wordt aan onze gemeente. Voor het zover is hoopt komende zondag ds. Dekker bij ons voor te gaan. Op zaterdag 26 augustus is er opening winterwerk, weliswaar midden in de zomer, maar zie het maar als een mooi moment om weer bij te praten, vakantie verhalen te delen, kennis te maken met het predikantsechtpaar en samen lekker te eten. U kunt zich nog opgeven bij de scriba of via de intekenlijst in de kerk. Een paar helpende handen zijn voor deze dag en de dag erop ook nog welkom.

Op zondag 27 augustus is er in de middag de verbintenisdienst waarin ds. Rodenburg aan onze gemeente wordt verbonden door ds. Wegman. Hij heeft de laatste jaren veel mensen bezocht, we nemen gelijk afscheid van hem. Hij heeft veel werk verzet in de vacante periode. Na afloop van de dienst is er een uitgebreide
thee/koffie.

In de ochtend is er geen dienst, maar kunt u wel aansluiten bij de dienst in het Witte Kerkje.

Op 3 september hoopt ds. Dekker wederom voor te gaan bij ons in de gemeente.

Beroepingswerk



In de afgelopen weken zijn alle formaliteiten afgerond in het beroepingswerk. De beroepingsbrief is overhandigd. Het beroep is aangenomen. Er is goedkeuring van de classis ontvangen en ds. Rodenburg en haar man zijn naar Breukelen verhuisd. Alles bij elkaar is het voor de

kerkenraad, beroepingscommissie en vrijwilligers hard werken geweest om te zorgen dat we onder Gods zegen een nieuwe predikant hebben gevonden en hebben kunnen huisvesten. Iedereen veel dank voor de geleverde inzet. We gaan aan de slag.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, zij is te bereiken via mur00021@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanscherpenzeel@gmail.com of telefoon 06-18397837.

Frans Vonk is ouderling van sectie West en bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of telefoon 06-53275596.

Ds. Th. Wegman verleent ons bijstand in het pastoraat. U kunt hem bereiken onder 06-22547574 of t.wegman2@gmail.com

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Uit de gemeente

Op 3 augustus jl. is op 76 jarige leeftijd overleden zr. Wil Vermeulen. De ziekte die haar veel moeite en pijn gaf heeft zij dapper gedragen met kracht die, zo zei ze zelf, van boven kwam. Op 10 augustus is ze na een dienst in de Pieterskerk in Breukelen bij haar man Toon begraven. We denken aan haar zonen Antoine en Jacco, haar schoondochter Antoinet en kleindochter Liv. We wensen hen sterkte en de troost van onze God toe.

Zr. Ina Kaashoek is opgenomen in het UMC. Ze heeft veel pijn en hopelijk wordt er een remedie tegen gevonden. We wensen haar en haar man Dies sterkte en Gods nabijheid toe.

Johan Ern  kon na een lange periode afgelopen zondag weer een kerkdienst begeleiden. Hoewel hij nog verder moet herstellen heeft hij de draad toch weer opgepakt. Fijn Johan, dat we weer van je orgelspel konden genieten en sterkte bij het verdere herstel.

Nog even en dan zijn we toe aan de zondag waar we naar uitkeken en ons op verheugen, de bevestigingsdienst van

onze nieuwe predikant, ds. Mari lle Rodenburg-Splint. Het is dan ook het moment dat we afscheid nemen van ds. Theo Wegman, die ons in de vacante periode heeft bijgestaan in het pastoraat. Als wijkouderlingen willen wij namens de gemeente Ds. Theo hartelijk bedanken voor zijn niet aflatende inspanningen, de vele bezoeken die hij aflegde en de adviezen die hij gaf. Het was een groot genoegen om met hem samen te werken. Gelukkig staat zijn naam nog op het preekrooster, dus kunnen we hem weer horen en ontmoeten.

In deze tijd komen ook de vakantiegangers weer terug. We hopen dat jullie een goede tijd hebben gehad en de batterijen weer zijn opgeladen. Klaar voor het werk en ook weer voor een nieuw seizoen kerkenwerk. Doen jullie allemaal weer mee?

Allen een hartelijke groet van de wijkouderlingen en (ditmaal voor het laatst) Ds. Th. Wegman

In Memoriam Wil Vermeulen



Op donderdag 3 augustus kwam er een eind aan het leven van Wil Vermeulen. De afgelopen jaren heeft ze veel moeten doorstaan. Het verdrietige overlijden van Toon, de ziekte in haar lichaam die helaas steeds meer van haar vergde. Nadat Wil al wat langer tobde met haar gezondheid, werd er vier jaar geleden een tumor ontdekt in de alveesklier, waar ze 2,5

jaar geleden aan werd geopereerd. Helaas groeide de tumor op een pijnlijke wijze door, terwijl er geen behandeling meer mogelijk was. Wil werd steeds zwakker en de laatste dagen van haar leven werd ze verzorgd in het hospitaal te Wilnis. Wil was een dappere en actieve vrouw, een rasechte doorzetter. In haar liefde voor de Pieterskerk ging ze rond met het verjaardagsbusje, ze zat in de evangelisatie- en de welkomstcommissie, ze hielp bij het koffie schenken, haalde de bewoners op bij de weeksluiting in De Aa. Ze was ook, ondanks haar broze gezondheid, een trouwe bezoeker van de Bijbelkring. Voor het Rode Kruis deed ze mee aan de telefoencirkel, deed bezoekwerk voor de Zonnebloem en bezocht gedetineerde vrouwen in de penitentiaire inrichting van Nieuwersluis. Ze was bovendien koorlid van Zang en Vriendschap en Excelsior. Kortom: aan ijver geen gebrek. Daarnaast leefde ze intens mee met haar kinderen en haar kleinkind Liv. Zij kwamen eerst, dan kwam Wil. In haar liefde voor Christus ging een ander altijd voor. Als tekst voor de dienst had Wil al voor die tijd een keuze gemaakt: Johannes 11:25b: 'Wie in Mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft.'

Daar staat het woordje 'leven' in. Wil hield van het leven en haar verwachting was op Jezus. Letterlijk zei ze: 'God neemt me weg als het Zijn tijd is. Ik heb het volste vertrouwen in mijn Heer en Heiland.' Twee weken geleden zei ik tegen haar: 'Je bent een dappere vrouw!' Wil antwoordde: 'Die dapperheid krijg ik van boven. Ik zie niet tegen de dood op. Ik kijk ernaar uit!'

Wil geloofde niet in de dood, maar in het leven. Het betekende voor Wil, dat ze niet bang hoefde te zijn voor wat er kwam. Voor haar had Jezus de macht om haar te redden en te verlossen. Ze legde haar leven in Zijn handen. Ze deelde die hoop met de mensen om haar heen. Met dat geloof en dat vertrouwen is Wil Vermeulen van ons heen gegaan. Haar laatste woorden waren: 'Naar de hemel'. Op 10 augustus werd Wil naar haar laatste rustplaats op aarde gebracht. Ze werd 76 jaar. Antoine, Jacco, Antoinet en Liv wensen we heel veel sterkte en de troost toe van onze God.

Ds. Theo Wegman

Giften

Ds. Wegman ontving op huisbezoek een bedrag van € 20 en voor de Diaconie een gift van 40euro. Hartelijk dank hiervoor.

Jan Winkel

Schoonmaken Pieterskerk



Zaterdag 2 september willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom om 09.00 uur, de koffie staat klaar.

Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Leeskring gaat weer van start



Op 27 september gaat de leeskring weer een nieuw seizoen in. Gestart als gezamenlijk initiatief van het Witte Kerkje en de wijkgemeente Pieterskerk verheugen we ons nu ook in medelezers uit andere kerken. Dit geeft soms nieuwe

inzichten en vaak een veelkleurig gesprek.

We starten het nieuwe seizoen met het lezen van "Eenling zijn" van Rüdiger Safranski.

Ieder mens is in de eerste plaats een individu. De een zoekt liever aansluiting bij de groep, de ander heeft de ambitie om de eigenheid te cultiveren. Tussen de twee polen van eenling en gemeenschap zijn er indrukwekkende pogingen geweest om individueel te

zijn. Safranski vertelt hierover en wandelt hierbij door de geschiedenis van de filosofie.

De ondertitel van het boek is 'een filosofische uitdaging'. Inderdaad, maar wel een plezierige.

U bent van harte welkom om mee te lezen op 27 september 2023 om 20.00 uur in het Witte Kerkje.

Voor verdere informatie kunt u terecht bij Peter Wakker (peter_wakker@wxs.nl) of bij Frans Vonk

Senioren Bijbelkring weer van start

Op 13 september a.s. gaat de senioren Bijbelkring weer van start.

We hopen dit seizoen de brief van Paulus aan de Romeinen te behandelen.

Naast Bijbelstudie is er ruim gelegenheid voor onderling gesprek. Het is al jaren een fijn moment van ontmoeting.

We hopen u te mogen ontmoeten in het Bonifatiushuis op 13 september 2023 om 10.00 uur.

Frans Vonk

BBQ op zaterdag 26 augustus



De afgelopen weken heeft u in Kerknieuws kunnen lezen over de BBQ op zaterdag 26 augustus samen met het Witte Kerkje. Er hebben zich al heel wat gemeenteleden van beide kerken opgegeven.

De mogelijkheid om uw naam te noteren kan nog tot en met zondag 20 augustus op de intekenlijst op de tombe. U kunt zich ook telefonisch opgeven bij Sjaak en Dita van Muiswinkel tel. 0346-263108.

De inloop is vanaf 16.30 uur en de start is om 17.30 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. Er staat wel een collectebus waarin u een vrijwillige bijdrage kunt doen.

Wilt u graag opgehaald worden met de auto omdat u slecht ter been bent dan kan dat ook bij Sjaak en Dita. Wilt u of wil jij graag helpen op de avond zelf dan kan dat ook worden aangegeven op de intekenlijst.

Tot zaterdag 26 augustus!

Marlies, Dita en Sjaak

WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds. A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl
vacant

Scriba:

scriba@pauluskerkbreukelen.nl
Kerkelijk bureau: H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren

Komende zondag 20 augustus zien we elkaar weer in de zondagmorgendienst. Fijn om de draad weer op te pakken in het goede Breukelen. We volgen het spoor van het oecumenisch leesrooster en zo horen we de profetische woorden van Jesaja 56: 1-7 en Matteüs 15: 21-31, waar Jezus in het 'buitenland' van Tyrus en Sidon met zichzelf geconfronteerd wordt door een moedige Kanaänese moeder die zijn aandacht vraagt voor haar zieke dochter. Wat gebeurt hier, in deze ontmoeting en wat betekent deze ontmoeting voor Jezus zelf, en in het verlengde daarvan, voor de christelijke gemeente?

Zondag 27 augustus is voor de Protestantse Gemeente Breukelen een feestelijke zondag met de bevestiging van collega ds Mariëlle Rodenburg-Splint. We zien uit naar deze dienst!

In en Uit de gemeente

Op 13 juli is mevr. Wil (W.H.) Hoornstra-de Graaff (geb. 5 juli 1932) overleden in het Sint Antoniusziekenhuis te Leidsche Rijn, in de leeftijd van 91 jaar. In een relatief korte tijd namen haar gezondheid en krachten af. Zij was echtgenote van Yde Hoornstra en moeder van Anja en Henry, Anne-Marie †, Jan-Willem en Chantal, Wilma en Paul. Het ontijdig sterven van dochter Anne-Marie was een groot verdriet. De familie nam in besloten kring afscheid van haar. Wij bidden hen Gods vrede toe.

We ontvingen het bericht van het overlijden van mevr. Adrie (A.C.) Wielenga-Smit (geb. 14 mei 1939), echtgenote van Ad Wielenga, op 10 augustus, in de leeftijd van 84 jaar. Naar haar wens is zij thuis gestorven, na een lange en moeizame periode van ziek zijn, waar zij steeds met liefde en aandacht verzorgd is door Ad. Zij was de moeder van Kees en Isabelle, en Marc en oma van Amaury, Marieke en Erin. Op donderdag 17 augustus is er gelegenheid tot condoleance van 19 – 19.45 uur in

Uitvaartcentrum Van Dijk. Op vrijdag 18 augustus zal de familie in besloten kring van haar afscheid nemen. Haar gedachtenis zij tot zegen.

Voor Ellen Querido is eind juli een plekje gevonden in het Johannes Hospitium, Kamgras 2, 3648 HM te Wilnis. Wij wensen jou en ook broer Guus een goede tijd toe, waar vrienden je op afspraak kunnen bezoeken. We begrijpen dat dit de tijd is van steeds een stapje verder weg, steeds een stapje dichterbij ... vrede en alle goeds.

Met Henri Oussoren (Mecklenburgstraat 3, 3621 GN Breukelen) gaat het naar omstandigheden redelijk goed. Dat is bij het grote en nare bericht van zo ziek zijn toch een goed bericht. We wensen je veel sterkte toe en bidden om kracht voor het komende.

In Memoriam A.C. Wielenga-Smit

In de nacht van donderdag 10 augustus 2023 is overleden Adriaantje Cornelia (Adrie) Wielenga-Smit, geboren op 14 mei 1939 te Alblisserdam. Zij verhuisde met haar gezin in 1965 van Den Haag naar Breukelen, waar haar echtgenoot werkte in het onderwijs op de Vijverhofschool. Samen met haar man was zij actief in de Gereformeerde Kerk, zoals de ZWO-commissie en het plaatselijke VluchtelingenWerk.

Zo'n vijf jaar geleden kreeg ze te maken met de eerste verschijnselen van dementie, met naast het geheugenverlies ook het wegvallen van het tijdsbesef, waardoor ze de kerkdiensten niet meer kon volgen. Haar echtgenoot heeft haar al die jaren standvastig en met liefde verzorgd.

Hij trok er dagelijks met haar op uit en de laatste maanden verzorgde hij haar met hulp van de thuiszorg. Daarom is het gezin dankbaar dat ze altijd thuis opgevangen kon worden.

Adrie was een bescheiden, hartelijke vrouw en een heel betrokken moeder voor haar beide zonen Kees en Marc, schoonmoeder van Isabelle en oma van Amaury, Marieke en Erin.

Vanzelfsprekend is er het verdriet om het gemis, maar toch overheerst de dankbaarheid om haar liefde voor haar centrale rol in de gezins- en familiekring gedurende zoveel gelukkige jaren.

Op donderdag 17 augustus is er gelegenheid tot condoleance van 19 – 19.45 uur in Uitvaartcentrum Van Dijk. Op vrijdag 18 augustus zal de familie in besloten kring in crematorium Daelwijck van haar afscheid nemen. Haar gedachtenis zij tot zegen.

Startweekend ...: aanmelden!

De Pauluskerk viert de Start van het nieuwe seizoen in het weekend van zaterdag 9 en zondag 10 september. Hoewel we [FR, FR, AS, AWA] toch wel een beetje geprobeerd hebben om de Startactiviteit 'geheim' te

houden, is er hier en daar toch wel iets uitgelekt... maar lánng niet alles! U, jij, bent van harte welkom bij de 'V' op zaterdagmiddag 9 september om/vanaf 14 uur bij de Pauluskerk. U hebt niet veel meer nodig dan een redelijk goede mobiliteit (de benenwagen) en een goed humeur. Maar dat zit vast wel goed. Komende zondagen zullen er lijsten liggen waarmee u zich kunt opgeven. Dat is echt NODIG. Ofwel op papier, ofwel via het mailadres ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl. U bent zo'n anderhalf uur bezig en daarna komen we terug in de Pauluskerk. Ook leden van de Pieterskerk, de RK kerk, het Witte Kerkje en de Molukse gemeente zijn van harte welkom bij deze vrolijke activiteit voor jong en oud...

ds. Bram-Willem Aarnoutse

Bericht van de kerkenraad

Wat is het toch heerlijk die vakantietijd: even geen vergaderingen, maar lekker op je gemak een aantal dingen voorbereiden. En natuurlijk genieten van vrije zomerdagen!

Sommige kerkenraadsleden en gemeenteleden zijn al weer druk bezig met de voorbereidingen voor het startweekend op 9 en 10 september. Voor de zaterdagmiddag is een heuse (Bijbelse) Vossenjacht gepland, die start om 14.00 uur. Daarna is er een gezellig samenzijn in de kerkzaal dat wordt afgesloten met een "walking diner", een lopend buffet waarvoor wij u vragen iets te eten mee te nemen om te delen. Ook het zondagse taartenbuffet mag, na een dienst waarmee het seizoen '23-'24 wordt geopend, natuurlijk niet ontbreken! Ook hiervoor hopen we dat u uw bakkunsten wilt aanspreken. Inschrijflijsten hiervoor liggen de komende weken op de koffietafel.

Hans Hendriks heeft aangegeven zijn aflopende termijn als diaken te willen verlengen. Daar zijn we heel erg blij mee en dankbaar voor!

Siwanthi Leijen moet helaas vanwege persoonlijke omstandigheden haar ambt als jeugdouderling definitief opgeven. Zodoende zijn er nog wel wat plekje's vrij in de kerkenraad: we zijn nog steeds op zoek naar een scriba en we gaan op zoek naar een (jeugd)ouderling. Voelt u zich aangesproken? U bent zeer welkom!

De komende maand worden er jaargesprekken gepland met predikant, organist en cantor. Het lijkt ons goed om regelmatig met elkaar te praten over wat goed gaat en wat eventueel anders kan.

Het moderamen vergadert deze maand weer op 31 augustus en de kerkenraadsvergadering zal plaatsvinden op 7 september a.s. Er is nog geen agenda, maar geïnteresseerden kunnen deze opvragen bij ondergetekende of zich aanmelden om de vergadering eens bij te wonen.

Ik wens u en ons nog een aantal mooie zomerweken toe!
Hetty Veneklaas (voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl)

Uitnodiging projectkoor Miracles



Op zaterdag 11 november 2023 hoopt Gospelkoor Miracles uit Woerden haar 25-jarig jubileum te vieren. Iedereen die houdt van gospel zingen wordt uitgenodigd mee te doen. De projectleden schuiven vanaf 28 augustus aan bij het 41 leden tellende koor en kunnen in de weken erna samen met het koor de liederen instuderen onder leiding van dirigent Pat Winterdal. De repetities zijn iedere maandagavond van 28 augustus t/m 9 november van 20.00-22.00 uur, in de Willem van Oranjeschool, Goudenregenstraat 9 in Woerden. Informatie en aanmelden: www.gospelkoor-miracles.nl ; [info@gospelkoor-miracles](mailto:info@gospelkoor-miracles.nl) ; 0348-415645.

DIACONIE



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht

VRIJWILLIGE HULPDIENST



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

HipHelpt

STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp voor buurtgenoten
Samen een wandeling maken, in de tuin werken of gewoon een praatje maken. Iemand die een lamp voor je ophangt, die meegaat naar de arts of die helpt om ingewikkelde formulieren in te vullen. Soms hebben mensen in nood hulp nodig bij iets alledaags. HipHelpt Stichtse Vecht zorgt er voor dat er dan hulp komt. In de voormalige gemeentes Breukelen en Loenen werkt HiP Helpt hiervoor samen met hulpdienst Graag Gedaan. Vrijwilligers zetten zich in voor buurtgenoten die er alleen voor staan. En zij bieden hulp aan mensen die dat nodig hebben, ongeacht hun achtergrond.



Voor wie is er HipHelpt?

Mensen die geen familie, vrienden, burens of kennissen hebben aan wie ze hulp kunnen vragen en geen geld hebben om iemand in te huren kunnen een hulpvraag indienen via de website: www.hiphelpt.nl/stichtsevecht. Niemand hoeft alleen te staan.

Diaconale collecte 27 augustus – Beautiful Kidz Namibia



Voor de zomervakantie zijn Remco en Elly Pijper van stichting Sparrow in beide kerken op bezoek geweest om te vertellen over onder andere de besteding van de bijdragen aan de stichting. Daarmee hebben we ook afscheid genomen van dit diaconale jaarproject. Inmiddels heeft de Diaconie een nieuw project uitgekozen om een jaar lang te ondersteunen. Dit is geworden Beautiful Kidz Namibia. Hieronder wat eerste informatie over dit project.



Overtuiging

Beautiful Kidz Namibia is een christelijke, interkerkelijke organisatie. In een eigen dagverzorgingscentrum in de sloppenwijk “Katutura” van de hoofdstad Windhoek wordt sinds 2003 steun geboden aan kinderen in nood. In 2014 is de organisatie uitgebreid met het dagopvang-centrum in Ovitoto. De Nederlandse stichting stelt zich onder meer tot doel het bijeenbrengen van de nodige financiële middelen voor dit prachtige werk.

Noodzakelijke hulp

Het gaat om steun aan kwetsbare kinderen die veelal het slachtoffer zijn geworden van de HIV/AIDS epidemie. Vader en/of moeder zijn aan de gevolgen van AIDS overleden en in veel gevallen zijn de kinderen zelf ook seropositief.



Het met nauwelijks twee miljoen inwoners dun bevolkte land Namibië telt 200.000 weeskinderen! Er is een groot tekort aan opvang voor deze kinderen. Beautiful Kidz gaat de uitdaging aan!

Onze projecten:

Om onze missie te volbrengen, bieden we de volgende programma's aan:

- Kleuterschool en dagopvang
- Bijlessen en huiswerkbegeleiding voor oudere jeugd
- Training kleuterleiding
- Jeugdclubs
- Avontuurkampen
- Wijkwerk
- Projecten voor volwassenen
- Anusa Naaldwerkatelier

Deze zondag willen we de collecte voor het eerst aan dit nieuwe project besteden. In volgende uitgaven van Kerknieuws zullen we u meer over het project vertellen. Of neem alvast een kijkje op <https://www.beautifulkidznamibia.nl/> De collecte van harte bij u aanbevolen!

Diaconale collecte 3 september Kerk in Actie – Werelddiaconaat Israël



kerk
in actie

Jongeren in Israël leren meer over mensenrechten

Jongeren in Israël leren meer over mensenrechten. Jongeren in Israël hebben vaak weinig kennis van de politieke en historische realiteit van hun land. Met een speciaal onderwijsprogramma leert mensenrechtenorganisatie Rabbis for Human Rights jonge Israëli's - voor hun verplichte dienstdienst begint - meer over mensenrechten en welke plek deze in het jodendom hebben. Ook zijn er ontmoetingen met leeftijdsgenoten, zoals met Palestijnse jongeren uit de Westbank of asielzoekers uit Afrika. Hierdoor leren jonge studenten op een nieuwe manier naar hun landgenoten kijken. Kerk in Actie ondersteunt dit belangrijke werk voor jongeren in Israël. Lees meer op kerkinactie.nl/jongerenisrael Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Alphacursus PI Nieuwersluis



Beste gemeenteleden, dit najaar staat er weer een Alphacursus gepland in gevangenis Nieuwersluis. Gelukkig zijn er genoeg vrijwilligers bereid gevonden om mee te doen. De Alphacursus wordt gehouden op woensdagochtenden van 20 september t/m 22 november, en op zaterdag 11 november. Frits Langeraar van het Witte Kerkje is coördinator.

Het blijft heel speciaal voor de gedetineerde vrouwen als er door mensen "van buiten" voor hen iets lekkers gebakken (of gekocht) wordt. Dit wordt bij toerbeurt door leden van kerken in Breukelen, Loenen e.o. gedaan. Een aantal van jullie hebben dit in het verleden ook al eens op je genomen. Hierbij doe ik hiervoor opnieuw een beroep op gemeenteleden van het Witte Kerkje, de Pieterskerk en de Pauluskerk.

Graag hoor ik van jullie wie in hierboven genoemde periode voor een traktatie voor rond de 26 personen wil zorgen op de woensdagochtenden en op welke datum dat voor jullie mogelijk is. Dan maak ik een rooster en krijgen jullie nadere informatie. Voor vragen en opgeven kunnen jullie mij bereiken op tel. 06 1879 1962 of op het emailadres b.vermij@gmail.com. Alvast bedankt!

Met vriendelijke groet, Beppie Langeraar, ook namens Truus den Hartog, Werkgroep Nieuwersluis

COLLECTEN



Pauluskerk Pieterskerk

	Pauluskerk	Pieterskerk
Zondag 2 juli 2023		
Kerk in Actie: Indonesië	129,20	
Wijkkas		38,00
Zondag 9 juli 2023		
Werk van de Diaconie	131,60	80,45
Wijkkas		96,00
Zondag 16 juli 2023		
Stichting de Herberg	121,40	169,24
Wijkkas		156,00
Zondag 23 juli 2023		
Mercy Ships	175,70	161,15
Wijkkas		104,00
Zondag 30 juli 2023		
De Hoop GGZ	106,10	103,65
Wijkkas		88,00

Marktconcerten: bijna voorbij...



Voor het zevende en het achtste marktconcert komen twee Utrechtse organisten naar Breukelen, die nog niet eerder hier een concert gespeeld hebben. Vrijdag de 18e

speelt Dorien Schouten; zij is cantor-organist van de Tuindorperkerk in Utrecht. Ze heeft ook al meegewerkt aan het lopende All-of-Bach project van de Nederlandse Bachvereniging. In Breukelen gaat ze werken spelen van de Fransen Jean-Philippe Rameau en Jehan Alain - van de een Rigaudon, een vrolijk dansstukje, van de ander een verstild koraal. Het koraal is geschreven in de Dorische kerktoneel, waarin veel psalmen en geestelijke liederen staan. Midden in het concert klinkt weer, heel vertrouwd, van de Duitser Carl Philipp Emanuel Bach, een dialoog tussen de twee klavieren van het Bätz-orgel. In het Onze Vader van Georg Böhm, ook een Duitser, en in Psalm 5 van de Nederlander Cor Kee, komt de Dorische toonaard weer terug, traditioneel bij Böhm, hoogst modern bij Kee.

Op 25 augustus komt Jan Hage, organist van de Domkerk in Utrecht, waar hij een imposant [Jonathan-) Bätz-orgel bespeelt, uit 1831. Hij is van plan te gaan improviseren - wat prachtig kan op ons ingenieuze Bätz-orgel. De werken die daarvoor [of -na) op zijn programma komen te staan, zullen, dank zij de goede zorgen van Wim Dannenberg, t.z.t. te vinden zijn op de site van de Vrienden van de Pieterskerk :

<https://vriendenvandepieterskerk.nl>

Altijd goede muziek, altijd een programmaboekje, altijd plaats, altijd toegang vrij - wat let u te komen luisteren? Toch niet de collecte na afloop? Van 12.45 tot 13.15 uur.

Cathie Davidse

Trouwe bezoeker van de Pieterskerk Jan van de Kraats: "Maak van het leven een feest, ook voor een ander!"

Het leven is niet altijd vriendelijk geweest voor gepensioneerd schilder Jan van de Kraats (80) uit Breukelen. Maar zijn geloof sleepte hem erdoorheen. Of beter gezegd: het geloof tilde hem op, gaf hem vreugde. "Het leven maakt me zo blij", zegt Jan, daardoor heb ik genoeg reden tot dankbaarheid, aan de Gever van het leven. Jan ervaart dagelijks veel kracht en inspiratie van Boven en vertelt daar graag over. Ondanks zijn ziekte is hij daarom vaak in en rond de Pieterskerk te vinden om met mensen te praten over het geloof in God.

"Op mijn veertiende begon ik bij het schildersbedrijf van mijn broer. Zes jaar later haalde ik het diploma Gezel Schilder. Wat was ik trots! Alles deed ik met plezier. Het schilderen, maar ook het uitvinden van dingen, die mijn werk gemakkelijker maakten. Ik bedacht bijvoorbeeld de linea recta (een kwast voor de kanten), een pijpenfiets (een verfhoudertje waarmee je in twee tellen de achterkant van cv-buizen meeneemt) of een behangsnijliniaal. Voor de ideeën die ik had, kreeg ik van Boven door hoe ik het moest maken. Ik trouwde met Marja. Samen kregen we een zoon en een dochter. Inmiddels heb ik ook vijf kleinkinderen en twee achterkleinkinderen. Jaren was ik huisschilder van Verpleeghuis De Beukenhof in Loosdrecht, waar ik de mensen graag blij wilde maken. Het leven is niet altijd makkelijk, ik heb zelf ook veel meegemaakt. Ik kreeg de schildersziekte en zeven jaar geleden overleed mijn lieve

vrouw. Maar het geloof in God geeft mij rust, wijsheid en blijdschap. Ik heb geleerd wat echt belangrijk is: Maak van het leven een feest, ook voor een ander."

Benieuwd naar het hele verhaal van Jan, inclusief zijn handige en goede tips? Lees het op: bpfschilders.nl/pensioenblad of knoop zelf een keer een gesprekje met hem aan.



OpenDoors

Op de bres voor vervolgte **christenen**

Wat is christenvervolging?

Wereldwijd worden ruim 360 miljoen christenen vervolgd. Een gigantisch getal, maar... wat is christenvervolging, hoe ontstaat het en wat kunnen we er tegen doen?

Open Doors omschrijft christenvervolging als volgt: 'het bewust vijandig behandelen van christenen in woord en daad vanwege hun geloofsovertuiging'. Zodra je niet vrij bent om uit te komen voor je geloof in Jezus Christus, kan dit beschouwd worden als christenvervolging. Is dit erg? Ja. Is het te voorkomen? Nee.

'Een slaaf is niet meer dan zijn meester. Ze hebben Mij vervolgd, dus zullen ze ook jullie vervolgen.'

Johannes 15:20

Dit zegt de Here Jezus in Johannes 15:20 tegen Zijn discipelen. Een boodschap die ook vandaag de dag nog steeds waarheid blijkt.

Hoe ontstaat christenvervolging?

Open Doors spreekt over verschillende 'aanjagers van vervolging', oftewel: verschillende oorzaken van vervolging. Om een voorbeeld te noemen: de regering van een land wil dat haar inwoners één bepaalde religie aangehangen en doet er alles aan om andere religies uit te sluiten (islamitische onderdrukking, dictatoriaal wantrouwen of religieus nationalisme).

Andere voorbeelden zijn: christenen komen uit een stam of gemeenschap waar maar ruimte is voor één religie (tribale vijandigheid) of terroristische groeperingen hebben het speciaal gemunt op christenen (georganiseerde misdaad).

Christenvervolging ontstaat vaak doordat iemand besluit de bekende, algemeen aangehouden paden te verlaten om achter Jezus Christus achter te gaan.

Wat doet Open Doors tegen christenvervolging?

In elk land neemt christenvervolging andere vormen aan. In elke situatie is andere hulp nodig. Open Doors doet verschillende dingen om vervolgte christenen te ondersteunen. Dit doen we meestal in samenwerking met lokale kerken.

Wat Open Doors doet varieert van het verspreiden van Bijbels en christelijke materialen tot het verlenen van noodhulp of het aanbieden van trainingen. Deze trainingen zijn bijvoorbeeld gericht op vrouwen, jongeren of voorgangers. Soms leert Open Doors deze mensen lezen en schrijven of gaat een training over christenvervolgving en wat de Bijbel daarover zegt.

Ook in andere gevallen verleent Open Doors via lokale partners hulp aan mensen die het slachtoffer zijn van christenvervolgving. Bijvoorbeeld door ze traumazorg te verlenen, een microkrediet aan te bieden of in juridische processen bij te staan. Bij bijna elk land dat op de Ranglijst Christenvervolgving staat wordt verteld wat Open Doors er doet. Top 10 van de ranglijst christenvervolgving:

1. Noord Korea
2. Somalië
3. Jemen
4. Eritrea
5. Libië
6. Nigeria
7. Pakistan
8. Iran
9. Afghanistan
10. Soedan

Maar niet alleen in het veld komt Open Doors in actie als er christenvervolgving is. Wereldwijd roept de organisatie op tot gebed voor vervolgte christenen en probeert de organisatie de “vrije kerk” bewust te maken van christenvervolgving en de gevolgen daarvan.

Wat kun jij doen tegen christenvervolgving?

- Laat zien waar christenen worden vervolgd door de Ranglijst Christenvervolgving poster op te hangen in jouw kerk of op je werk. We hebben *posters op A2-formaat én posters op A4-formaat*, maar ook een *poster speciaal voor kinderen*.
- Laat je vrienden en familie de test ‘*Aan jou de keus*’ doen om bewustwording te creëren over dit thema.
- Bid mee en/of *draag financieel bij* aan het wereldwijde werk van Open Doors. Jouw hulp is cruciaal voor vervolgte christenen. Vanuit Nederland maak je je handmatige gift over op: IBAN NL08 INGB 0000 007733 t.n.v. Stichting Open Doors in Ermelo. Open Doors beschikt over een ANBI-status, jouw gift is daarmee aftrekbaar voor de inkomstenbelasting (ANBI-nummer: 2204 RSIN: 002779250).

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN “WORD”, LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingencie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89