

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Dienst van Schrift & Tafel

Startzondag

Collecten: 1. PKN Kinderen en Jongeren
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse, ds M. Ruhlessin

Mw. A. Dijkhuizen

Oecumenische Vredesdienst

Collecten: 1. Oecumene 2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. B. Aalbers, Zwolle

12+ dienst

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Zending Syrië 2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 10 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. H.E. Dankers, De Bilt

Viering Heilig Avondmaal

Collecten: 1. Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 261837

Kinderkerk: Alle groepen

ZONDAG 17 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg-Splint

Startzondag

Collecten: 1. Werelddiaconaat Myanmar
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: fam. Wijnen, tel. 261837

Kinderkerk: Groepen 1 t/m 6

ZONDAG 24 SEPTEMBER 2023

10.00 uur: Ds. M. de Goei-Jansma, Amersfoort

Collecten: 1. Zending Syrië 2. Wijkkas Pieterskerk
3. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Jan de Hartog, tel. 06-54302974

Kinderkerk: Alle groepen

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 8 september 16.45 uur: Hr. Slightenhorst

Vrijdag 15 september 16.45 uur: Pastor J. van Os

Vrijdag 22 september 16.45 uur: Ds. D.E.E. Figuee

Vrijdag 29 september 16.45 uur: A.W. Aarnoutse

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij graag inleveren op maandag 25 september voor 18.00 uur.

AGENDA

Woensdag 20 september 20.00 uur Bonifatiushuis

Lezing Israël en de eindtijd

Ds. K. van Velzen

Woensdag 20 september

Start Alphacursus

MEDITATIE

Liefde overwint alles

'Bemin en doe dan wat je wilt; wil je zwijgen, zwijg uit liefde, wil je schreeuwen, schreeuw uit liefde, wil je corrigeren, doe het uit liefde, wil je vergeven, vergeef uit liefde. Draag de bron van liefde in je hart, want uit liefde kan alleen het goede voortkomen.'

Kerkvader Augustinus (345-430) hield van de liefde, zij het aanvankelijk op de verkeerde manier. De menselijke liefde was in het Paradijs op het Goede gericht. Door de zonde is het beeld van wat goed is en hoe we dat kunnen liefhebben, vertroebeld. Volgens Augustinus zijn er twee soorten mensen. Enerzijds mensen die de wereld gebruiken voor zichzelf, en anderzijds zij die van de

wereld genieten als geschenk van God. In beide gevallen worden zij gedreven door de liefde. Zonde is volgens Augustinus een gebrek aan liefde. Liefde tot dingen kan gemakkelijk omslaan in verslaving. Niet meer los te kunnen komen van de dingen, een slaaf worden van je begeerten, dienaar van je eigen afgod. De vraag is: waar is het ons om te doen? Gaat het om eruit halen wat erin zit, er zelf beter van worden, genot boven geluk? Nooit is het genoeg en uiteindelijk sta je met lege handen. Zo ervoer Augustinus dat: de wereld blijft aan je trekken, de weg terug wordt langer; je sust jezelf in slaap, sluit je ogen voor de gevolgen van je handelen. De vraag die je jezelf moet stellen: waar is het mij om te doen? Moet ik of de ander er beter van worden? Augustinus kwam erachter dat zijn liefde naar het verkeerde uitging. Zijn leven draaide om zichzelf. In een poging zichzelf te verrijken, werd hij steeds armer. Financiële middelen, een carrière om u tegen te zeggen en een positie met maatschappelijk aanzien: het bevredigde uiteindelijk niet. Hij was slaaf van zichzelf, van zijn eigenliefde. Ware liefde richt zich op God, de naaste en onszelf. Waar God liefde geeft, gaat de mens God liefhebben. En de mensen om zich heen! Het tegenovergestelde van liefde is geen haat, maar egoïsme. Bij alles wat je doet, is het belangrijk om lief te hebben: het werk, de mensen om je heen, de wereld. Liefde is de bron van het goede, omdat God liefde is. Maar niet alles verdient onze liefde en het is belangrijk op de juiste manier lief te hebben. Voor Augustinus is liefde het hart van het (christen)leven. God is liefde en wij worden opgeroepen om lief te hebben. Liefde is goed als datgene wat geliefd wordt, goed is. De dingen zijn niet slecht, benadrukt Augustinus telkens, de mensen maken het slecht – of maken er slecht gebruik van. De wereld is niet slecht, het is namelijk Gods wereld. Liefde wil het beste voor de ander. Niet de ander voor jouw karretje spannen, maar werken aan het welzijn van anderen. Jezelf liefhebben? Jazeker, dankbaar zijn voor de talenten die je ontving, voor de plek onder de zon die je toegewezen kreeg, voor mogelijkheden en kansen. Altijd in het besef van afhankelijkheid, nooit omdat je er recht op hebt. Of: net zoveel recht als de ander. Licht en lucht: we dragen er zelf niets aan bij – sterker nog: door onze manier van leven brengen we deze scheppingsgaven in gevaar – en toch ontvangen we het. De ander heeft net zoveel recht op eten en een huis als ik. Liefde doet beseffen: wat ik heb, heb ik ontvangen. Alles wat je overhebt, is wat de ander nodig heeft. Liefde uit zich in liefhebben. Liefde heeft de handen om anderen te helpen. Ze heeft de voeten om zich naar de armen en behoeftigen te haasten. Ze heeft de ogen om ellende en gebrek te zien. Ze heeft de oren om de zuchten en zorgen van mensen te horen. Liefde richt zich op het concrete, op het alledaagse, op het hier en nu. Ik ben blij dat jij bestaat, ik ben dankbaar voor wat ik ontvang. Volgens Augustinus is liefde een levenshouding, die ons in staat stelt om ons te

verbinden met anderen en de wereld om ons heen, en die ons verantwoordelijkheid geeft om voor anderen te zorgen en hun geluk te bevorderen. Als we deze visie op liefde serieus nemen, kunnen we een diepere en betekenisvollere verbinding met anderen en de wereld om ons heen ervaren. Liefde breekt niet af, maar bouwt op. Liefde bouwt geen muren, maar bruggen. Wie handelt uit liefde, handelt nooit verkeerd. Waar liefde is, ontbreekt niets. Liefde overwint alles.

*Uit: "Heb lief en doe wat je wilt. Augustinus als psycholoog", Hans Alderliesten, 2023
KokBoekencentrum Uitgevers, Utrecht*

WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant:

Ds. M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info
Bereikbaar per email tijdens
kantooruren, m.u.v. woensdag.
In geval van crisis bereikbaar op
06-22 888 505 (ook whatsapp)

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 10.30 -12.00 uur
(consistorie Pieterskerk)

Scriba:

J. van Muiswinkel,
Broekdijk Oost 13, 3621 LM
Breukelen, tel. 0346-263108,
email: scriba@pieterskerk.info
W. Mur, tel. 266842,
email: noortje-wim.mur@planet.nl

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

www.pieterskerk.info
John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

Bij de diensten Na een gezellige barbecue met heerlijke gerechten was de veronderstelling wellicht even dat het feestelijk intredeweekend ook direct het startweekend was. U kunt zich echter verheugen: het startweekend heeft u nog tegoed! Zie elders in dit Kerknieuws.

De scholen zijn weer begonnen. Het dagelijkse- en zondagse ritme is weer terug van weggeweest. Op 10 september mogen we na de bemoedigende en uitnodigende preek van ds. Dekker 3 september jl. het Heilig Avondmaal met elkaar vieren. Dhr. ds. H.E. Dankers uit de Bilt zal ons daarin voorgaan. Het weekend van 17 september is er inderdaad nog ons startweekend. Het thema van de dienst "Ga mee!" borduurt voort op het jaarthema van de PKN, aan de hand van Numeri 10:29-36 en Mattheüs 4:18-22. Voorganger is uw eigen predikant. 24 september hoopt voor te gaan mw. ds. M. de Goei-Jansma uit Amersfoort. Heel graag zien we u

weer verschijnen op zondag! Een uitnodigend kopje koffie of thee staat nadien uiteraard voor u klaar.

“Ga je mee?!” Start winterwerk

Zondag 17 september staat tijdens de startzondag de opening van het winterwerk centraal. Dit jaar is het thema van de PKN “Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde”. “Ga mee!” Het is een oproep, voor de één een enthousiast appèl, voor de ander een tikkeltje benauwend. Mozes deed in de woestijn een appèl op zijn schoonvader Chobab ofwel Jetro, die zo goed was in tenten maken, zo zullen we in de dienst horen. Chobab wilde liever terug naar zijn geboorteland. “Ga mee!” zei Mozes.

Jezus deed een appèl ten aanzien van zijn discipelen, riep hen toen hij langs het water liep. Beiden wisten: we hebben de ander nodig, we kunnen het niet alleen.

Samen getuigen van geloof, hoop en liefde. Dat is het appèl dat op ons wordt gedaan. Maar, hoe brengen we dat in de praktijk? Daarover gaan we met elkaar al wandelend en meanderend in gesprek. Het thema roept immers op om mee op weg te gaan. Het programma is als volgt:

- 11:15-11:45 Na de dienst drinken we zoals gebruikelijk een kopje koffie met elkaar
- 11:45-13:00 In etappen wandelen en meanderen we in kleine groepjes een behapbare route, waar u onderweg zowel aan het denken- als creatief aan het werk gezet wordt*
- 13:00-13:30 We lunchen met elkaar in het Bonifatiushuis
- 13:30-14:00 Plenaire afsluiting

Wil je meehelpen in de organisatie? Wie zich in zou willen zetten voor de lunch, muzikaal is, of theatraal, kan zich melden bij predikant@pieterskerk.info of 0622888505.

*In geval van slecht weer wordt in alternatieve vorm een vergelijkbaar programma aangeboden.

Woord van dank

Tijdens de intrededienst noemde ik het al: er zullen heel veel mensen zijn die achter de schermen meegeholpen hebben aan de dienst, het klaarmaken van de pastorie en nog vele andere zaken. En dat te midden van uw vaak drukke programma! Via via heb ik daar iets meer zicht op gekregen.

Daarom wil ik bij name bedanken ...

Voor het meehelpen rondom de dienst: Sjaak en Dita van Muiswinkel, Riek en Trijnie Verduijn, Klaas en Els Hoogendoorn, Bert van der Dussen, Martine en Wim Dannenberg, Jakob en Joke Brouwer, Reinier Hagoort en Corina Zagt.

Voor het meehelpen de pastorie en tuin in gereedheid te brengen: Gert en Toos Oskam, Jan Winkel, Cor Boele (jr. en sr.), Rieneke Vink & Jan Korver.

En dan waren en ook nog gemeenteleden die dachten: weetje wat, ik help gewoon bij de dienst én rond de woning mee! Ook veel dank aan:

Marlies en Pieter Wijnen, Ria van Eck, Hilma Atsma, Hagit Levi, en, tenslotte niet te vergeten, Dick, Bertine en Rozemarijn Oosthoek.

Zo veel mensen die zich hebben ingezet.

Daar word je toch stil van. Wat fantastisch!

Ook nu zullen er misschien nog namen ontbreken. Attendeer me er nog even op als u iemand mist, dan kan ik hen ook nog blijk van waardering geven!

Warme groet, ds. Mariëlle



Inloopsprek “uur”

Vanaf vrijdag a.s. 8 september zal ds. Rodenburg-Splint wekelijks op vrijdag een inloopsprekuren houden in de **consistorie van de Pieterskerk tussen 10:30-12:00**. Misschien heeft u iets op het hart, zou u graag samen willen bidden, of komt u even langs op weg naar de markt om een afspraak te maken voor een pastoraal bezoeken. Wat de aanleiding ook is, de deur staat voor u open!



Uit de gemeente

Dit wordt een laatste bericht na de vacaturetijd van de ouderlingen in de rubriek “Uit de gemeente”. We hebben zondag 27 augustus in een feestelijke en gedenkwaardige dienst ds. Rodenburg mogen verwelkomen. Zij zal in het vervolg deze rubriek verzorgen. Met heel veel dank voor alle pastorale bezoeken die ds. Wegman heeft gebracht in de gemeente, hebben wij in dezelfde dienst van de 27^{ste} augustus van hem afscheid genomen. In overleg met ds. Rodenburg zal worden bekeken hoe - na het vertrek van ds. Wegman - de contacten worden voortgezet. Wat ds. Wegman vertrouwelijk ter ore is gekomen, blijft bij hem. Mocht u op korte termijn uitzien naar een (vervolg) pastoraal gesprek, spreek dan gerust uw wijkouderling of ds. Rodenburg aan. Niet alleen het kerkelijk leven staat in de startblokken na een zomerse wat rustiger recreatieperiode. We denken ook aan onze jongeren die na hun examen starten met een nieuwe spannende fase van werken, een vervolgstudie of een tussenjaar. Voor de zieken onder ons was de zomer alleen maar een tijd van zorg en hoop op mogelijk herstel, en dus niet bepaald rustig. Zuster Ina Kaashoek kreeg plotseling te maken met veel pijn. Gelukkig is zij na haar

ziekenhuisopnamen thuis, maar hier zal verder gekeken moeten worden welke medicatie haar goed helpt. We wensen haar en haar man Dies sterkte en Gods nabijheid toe. We gaan als Pieterskerk-gemeente met onze nieuwe predikant de weg gezamenlijk verder. Mag dat tot heil zijn van de gemeente en van andere mensen om ons heen. Allen een hartelijke groet van de wijkouderlingen

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842. Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschepenzeel@gmail.com of 06 18397837. Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

U kunt hen benaderen voor levens- en geloofsvragen, of om iets te delen over het leven en werken van de gemeente of over wat dan ook. U vindt bij hen tenminste een luisterend oor. Ook als u om voorbede in de eredienst wilt vragen, kunt u contact met hen opnemen.

Start catechisatie en infoavond

Binnenkort gaat de gezamenlijke catechisatie van de Pieterskerk en het Witte Kerkje weer van start. Op dinsdag 19 september is er in het Witte Kerkje van 20.00 – 21.00 uur een informatieavond over de catechisaties die het komend seizoen worden gegeven. Ds. Mariëlle Rodenburg en ds. Frank Schneider praten jullie graag bij over hun plannen! Voor ouders zijn er vaak al veel verplichte schoolavonden zo aan de start van het schooljaar. Soms zal het niet lukken om alles te combineren. Daar is alle begrip voor.

Op dinsdag 26 september gaan de catechisaties zelf van start. Alle ouders zullen hier ook per mail over worden geïnformeerd. Mocht je op 12 september nog geen bericht ontvangen hebben, en wil je wel graag dat je kind meedoet met de catechese, laat dat dan weten door te mailen naar predikant@pieterskerk.nl Ds. Frank en ds. Mariëlle zien jullie graag op 19 september!

Start Alpha cursus Witte Kerkje, woensdag 20 september

Wil je meer weten over christelijke geloof? Vind je het interessant om na te denken over de grote vragen van het leven? Of houd je van goede gesprekken rondom een gezamenlijke maaltijd? Dan is de Alpha Cursus misschien iets voor jou! Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Ook als je zelf (al) gelovig bent. Of als je samen met iemand de cursus wilt volgen die nog niet vertrouwd is met het christelijk geloof.

Je bent van harte welkom!

Tijdens deze cursus, die iedere avond begint met een gezamenlijke maaltijd, wordt stilgestaan bij de betekenis van het christelijk geloof en het gesprek geopend. Voor meer informatie over de inhoud van de cursus kun je kijken op: <https://alpha-cursus.nl/>



De cursus wordt gegeven in De Bovenkamer, Poeldijk 9 in Breukelen. De cursus vindt met een enkele uitzondering wekelijks op woensdagavonden (18:30-21:00) plaats tussen 20 september en 6 december, plus het weekend van vrijdagavond 10 t/m zondag 12 november. Voor de precieze data zie <https://www.ngkbreukelen.nl/> Deelname aan de cursus is in principe gratis. Een vrijwillige bijdrage in de kosten mag natuurlijk altijd! Wil je graag nog wat meer informatie, of je aanmelden? Mail dan naar AlphaBreukelen@gmail.com

Hartelijk dank!

Ik wil iedereen (van beide wijkgemeenten) hartelijk bedanken voor de belangstelling via kaarten, bloemen, telefoontjes en bezoeken na het ondergaan van een operatie. Herstellende van deze ingreep moet ik enkele weken rustig aan doen.

Met een hartelijke groet, Joke Brouwer

Giften

Ds. Wegman ontving op huisbezoek een gift van € 20,= en een gift van € 10,=

Hartelijk dank hiervoor, Jan Winkel

Foto's bevestigings- en intrededienst

Dominee Mariëlle Rodenburg-Splint op 27 augustus



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breuke-
len, 0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Scheppersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerk
breukelen.nl

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de Start van het nieuwe seizoen 'de Kracht van Hoop'

Aanstaande zaterdag openen we ons nieuwe kerkelijke seizoen met een heerlijke zonnige zaterdagmiddag en aansluitend een gezamenlijke maaltijd. Onderhand is het geen verrassing meer: je bent van harte welkom bij de 'bijbelse vossenjacht' in het gezellige centrum van Breukelen. We starten vanuit de Pauluskerk, in kleine groepjes na elkaar. Linksom of rechtsom, u mag uw best gaan doen om de 'vossen' te ontdekken! Let op: sommige mensen zouden er als 'vos' kunnen uitzien, maar zijn gewoon zichzelf. Dat kan ook. Uw opdracht zal zijn: 1. welk bijbels persoon treft u aan? 2. welk gemeentelid herkent u? Misschien is de tweede nog wel moeilijker dan de eerste... De meeste 'vossen' zijn vrij honkvast, maar er wandelt ook nog een andere 'vrije jongen' doorheen... wie denkt u, wie dat is? Doe gezellig mee en kom samen!

'Jesus roept hier mensen samen die in woord, gebed en lied Gods aanwezigheid beamen, geen belofte gaat teniet.'

Liedboek 975 (uit de IONA-traditie)

Op zondagmorgen 10 september vieren we de Startzondagviering met een als vanouds evenwichtige liturgie. De Cantorij zingt en we vieren samen de Maaltijd van de Heer, waarbij we gebruik maken van een Avondmaalsgebed van Sytze de Vries 'Waar zich een nieuwe weg ontvouwt, weten wij ons U nabij, God'. Een prachtige en inhoudsvolle start. Het landelijke PKN-thema is 'Ga mee', dat bij ons gestalte krijgt in 'de Kracht van Hoop'. Als het lukt (duimen!) is nu ook het nieuwe Jaarprogramma beschikbaar om mee te nemen naar huis. Kies er het uwe uit, de Commissie Geloof en Cultuur heeft haar best gedaan opnieuw een gevarieerd aanbod samen te stellen. En natuurlijk ... ook nu is er het altijd verrassende Taartenbuffet. Laat het u smaken, het samenzijn, de liturgie en het eenvoudige doch voedzame.

Deze zondag begint ook de Kindernevendienst weer: 'Goedemorgen, welkom allemaal!'

De oecumenische Vredesweekviering van zondag 17 september draagt als thema 'Vrede. Wie durft?' Een onvermijdelijke vraag nu wereldwijd zoveel conflicten met zoveel slachtoffers gaande zijn. Je wordt er stil van ... maar liever nog sporen we elkaar aan om betrokken te zijn bij de inzet voor vrede wereldwijd. Bijzonder deze keer is dat de Pauluskerk door het Coventryberaad Nederland uitgenodigd is om deze dienst digitaal te delen via het netwerk van Coventry Cross of Nails, dus internationaal. Met het oog op de hopelijk internationale belangstelling is gezocht naar liederen met een bekende melodie, doordat ze bijv. op bekende Engelse liederen zijn gedicht. In de dienst wordt daarom ook even aandacht besteed aan het werk van Coventry. Natuurlijk, alles is gericht op een inspirerende viering, hopend op vrede. Goed, om dit zo samen te doen, weet dat u welkom bent.

ds Bram-Willem Aarnoutse

In en Uit de Gemeente

De gezondheid van mevrouw Mijny den Boer- de Jong (De Aa 460, 3621 VZ Breukelen) gaat achteruit. Zij heeft ook veel pijn aan haar knie waardoor het lopen moeilijker wordt.

Mevrouw Alie Hoogendoorn (Titus Brandsmastraat 9) is een aantal weken geleden gevallen. Ondanks pijnstillers heeft zij toch nog veel pijn. Op dit moment verblijft zij in het Zorgpension Woerden (Kamer 4 Polanerbaan 2, 3447 GN Woerden). Moge zij beide kracht en troost ontvangen van de Eeuwige. Een kaartje zal hen goed doen en wordt zeker op prijs gesteld.

Ellen Querido verblijft in het Johannes Hospitium (Kamgras 2, 3648 HM te Wilnis). Gaandeweg nemen de krachten toch wel af, gelukkig is er goede zorg en aandacht. Bezoek is slechts op afspraak en gelimiteerd. We wensen jou Gods nabijheid toe en kracht voor wat komen gaat.

Voor Henri Oussoren (Mecklenburgstraat 3, 3621 GN Breukelen) worden de dagen soms echt wat moeilijker, maar er is aandacht en hulp. Fijn toch, om te merken dat er wordt meegeleefd vanuit de gemeente. Zo moet het toch zijn.

De Taakgroep Pastoraat heeft haar eerste vergadering al weer gehad. We nemen de wijken door en proberen nabij te zijn. Er is veel waardering voor, reden tot dankbaarheid, maar zoals bekend, er zijn toch ook zorgen om het team op sterkte te houden. Misschien kan deze gedachte helpen: zou ik dat, wat mij gegeven is aan aandacht en een luisterend oor, ook beschikbaar hebben voor een ander? Eigenlijk is dat de kern van het pastoraat: oog, oor, stem, arm.

Onderstaand gebed "Vaste Rots" Uit Petrus serie *U die voor mij uitgaat* willen wij graag met u delen:

Trouwe God

U bent mijn goede Herder, U leidt mij voort.

U waakt over mij zoals een herder over zijn schapen.

God, wees zo met mij. Houd mij vast wanneer de grond

*onder mijn voeten lijkt weg te zakken.
Herinner mij wanneer mijn gedachten vervliegen.
Ken mij wanneer ik mijn eigen naam niet meer weet.
U bent mijn vaste rots.
U geeft mij sterkte.
U staat voor mij zoals een rots in de branding.
Amen.*

Namens het pastoraat, Henk Bomas

Jeugdwerk van de Pauluskerkgemeente

In mijn beleving is het weer opstarten met school na de zomervakantie altijd weer even een dingetje. Weer in het ritme komen, weer wennen aan de groep, de andere juf of meester. Of een heel nieuwe school! Maar nu beginnen we ook op het kerkelijke plein weer. In het Jaarprogramma staan al enkele plannen genoemd, maar laten we nu ook met elkaar de gedachten bij elkaar brengen: wat willen wij onze kinderen (en hun vrienden en vriendinnen) bieden? Hoe gaan we dit doen? Je bent uitgenodigd je wensen en ideeën te delen. We doen het samen. Volgens mij zag ik zondag 3 september al een paar mensen hierover in gesprek... dank!

Bovenplaatselijk werk

Misschien is het goed om hier ook te delen dat het ernaar uitziet dat de ambulante taak voor de PG Laren-Eemnes (25%) met enige maanden gedaan is. Men staat op het punt een nieuwe predikant te beroepen en het lijkt me sterk dat dat anders loopt dan gedacht. Ook het consulentchap voor de PG Abcoude, dat in januari 2021 aanving eindigt binnenkort. Men nam begin september het besluit collega Van der Deijl uit Hoofddorp te beroepen. Altijd weer fijn wanneer een vacante periode kan worden afgesloten. Collega's uit de omgeving ontmoeten elkaar een aantal keren per jaar in de Werkgemeenschap. Het gaat dan om de kerken van Abcoude, Baambrugge, Loosdrecht, Vreeland, Loenen en Breukelen. Binnenkort zien wij elkaar weer op dinsdag 19 september. Dan verwelkomen we dus ook collega Mariëlle Rodenburg, die zondag 27 augustus in een aangename dienst werd bevestigd tot predikante van de Pieterskerk. Alle goeds en veel geluk!

ROTAS
OPERA
TENET
AREPO
SATOR

Wie weet wat dit betekent?

Zondag 10 september, na de dienst kan ik het uitleggen, maar ga eens op onderzoek uit?

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Seniorgesprekskring

Dit jaar ontmoeten we elkaar graag op de derde woensdagmiddag van de maand, te beginnen op woensdag 20 september om 14.30uur. U bent van harte welkom! Kom gerust eens kijken, de koffie staat klaar.

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Uit de kerkenraad

Komend weekend openen we het nieuwe kerkelijk jaar. We kijken er naar uit om iedereen, ook de kinderen, weer te zien. Doen jullie allemaal mee aan de vossenjacht en het eten op zaterdag en de feestelijke dienst (met taart na afloop!) op zondag?



De kerkenraad is al weer op allerlei vlakken actief geweest, zoals bijvoorbeeld op de kerkenraadsochtend van 2 september. We namen deze ochtend de tijd om van elkaar te leren en ons te bezinnen op een aspect van het kerkelijk werk. Het thema was samenwerken. Zo hebben we o.a. de marshmallow challenge gedaan die ons iets zegt over hoe mensen verschillende strategieën gebruiken om tegen vraagstukken aan te kijken en daarin samenwerken of elkaar aanvullen. Ook hebben we de taak- en werkgroepenstructuur van de Pauluskerk nog eens tegen het licht gehouden en doorgesproken. En natuurlijk hebben we na afloop van het intensieve programma samen geluncht om nog even stoom af te kunnen blazen. In groepjes van verschillende samenstelling werden jaargesprekken gevoerd met onze predikant, de organist en de cantor. Dat biedt ruimte voor dialoog en positief kritische reflectie op het werk voor de gemeente. Het waren dan ook drie fijne en goede gesprekken. Op donderdag 7 september kwam de kerkenraad in vergadering bijeen. In een volgend Kerknieuws zal ik daarvan verslag doen. Veel vertegenwoordigers van de Pauluskerk waren aanwezig bij de verbintendienst van ds. Mariëlle Rodenburg-Splint. Het was een prachtige dienst en wij willen Mariëlle en haar man Johan ook vanaf deze plaats welkom heten in de Protestantse Gemeente van Breukelen en in het dorp en haar een goede start toewensen.

Hetty Veneklaas

DIACONIE

HipHelpt
STICHTSE VECHT

Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht

**Diaconale collecte 10 september Pieterskerk
Nederlands Vlaams Bijbel Genootschap**



Voor ons jeugdwerk wordt gebruik gemaakt van het materiaal van Bijbel Basics van het NBG. Bijbel Basics is dé kindernevendienstmethode waarin de Bijbel centraal staat! In deze methode zijn jij en de kinderen gelijkwaardige gesprekspartners en ontdek je samen wat

de Bijbel te zeggen heeft. De Bijbel in 200 verhalen; dat is Bijbel Basics. Met Bijbel Basics beloven we dat kinderen tussen 4 en 12 jaar de 200 meest essentiële Bijbelverhalen twee keer gehoord en verwerkt hebben. Daarmee wordt een brede basis gelegd voor de Bijbelopvoeding van kinderen en staat de rijkdom van de Bijbel centraal. Bijbel Basics is een kindernevendienstmethode die wordt gebruikt in kerken in de breedte van christelijk Nederland en Vlaanderen. Middels deze collecte willen we het werk van Bijbel Basics ondersteunen. Van harte aanbevolen.

Diaconale collecte 10 september Pauluskerk PKN – Kinderen en jongeren



Zijn jongeren de toekomst van de kerk? Nee, ze zijn waardevol om wie ze nu zijn. Daarom is het belangrijk om ervoor te zorgen dat ze zich thuis voelen in de kerk en serieus worden genomen. Onderzoek maakt duidelijk dat kerken die hier zorgvuldig mee omgaan aantrekkingskracht hebben op kinderen en jongeren. Daarom heeft de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk seizoenspakketten gemaakt: een totaal jeugdseizoen aan materiaal voor jeugdgroepen, clubs en gezinnen, uitgedacht in samenwerking met lokale gemeenten. Meer lezen: kerkinactie.nl/collecterooster Ondersteunt u ook dit werk? Van harte aanbevolen.

Diaconale collecte 17 september Pieterskerk PKN – Werelddiaconaat Myanmar

Jonge mensen in Myanmar verbeteren hun landbouwproductie



In tien dorpen verbeteren jonge moeders jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.

In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders jongeren tussen de 18

Ze verbouwen pinda's om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen. Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen. We bevelen de collecte van harte bij je aan. Lees meer op kerkinactie.nl/landbouwmyanmar Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Collecte Pauluskerk zondag 17 september Oecumenische Vredesdienst

Op 17 september vindt de Oecumenische Vredesdienst plaats in de Pauluskerk. Tijdens deze dienst zal aandacht worden besteed aan de Community of the Cross of Nails (CCN) at Coventry Cathedral. De 3 uitgangspunten van CCN zijn helen van de wonden van de geschiedenis, leren leven met verschillen en diversiteit vieren en bouwen aan een cultuur van vrede. Samen willen CCN Partners leren van elkaar en elkaar steunen in hun verschillende contexten over de hele wereld. ICONS, International Cross of Nails Schools, verbindt scholen samen en biedt verzoeningsonderwijs- middelen voor jongeren om creatieve kwesties te onderzoeken van gerechtigheid, vrede en verzoening. Twee keer per jaar wordt er een pelgrimage in de kathedraal van Coventry gehouden om verhalen en ervaringen uit te wisselen, en om te leren van en betrokken te zijn bij het werk van mondiale verzoeningsbediening. De collecte tijdens deze dienst is bestemd om dit werk te ondersteunen.

Diaconale collecte 24 september - Zending Syrië



Syrië - kerk als plek van hoop en herstel. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten. Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. Tientallen gebouwen worden opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn. Hartelijk dank! Meer informatie op kerkinactie.nl/kerkensyrie



Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

COLLECTEN

| | Pauluskerk | Pieterskerk |
|--------------------------------|------------|-------------|
| Zondag 6 augustus 2023 | | |
| Red een Kind | 137,50 | 119,60 |
| Wijkkas | | 104,00 |
| Zondag 13 augustus 2023 | | |
| Kerk in Actie Zending Ghana | 113,55 | 116,85 |
| Wijkkas | | 164,00 |
| Zondag 20 augustus 2023 | | |
| HIP Helpt | 148,55 | 121,10 |
| Wijkkas | | 124,00 |
| Zondag 27 augustus 2023 | | |
| Diaconaal jaarproject | | |
| Beautiful Kidz of Namibia | 117,62 | 193,62 |
| Wijkkas | | 318,00 |

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

Vredesdienst zondag 17 september "Onvrede en nu?"



Op zondag 17 september zal er om 10.00 uur een oecumenische vredesdienst worden gehouden in de Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen. Voorgangers zijn ds. Bram-Willem Aarnoutse, Annemiek Dijkhuizen en ds. Martje Ruhlessin. Deze dienst

wordt georganiseerd door de Werkgroep Oecumene. We hopen op een fijne oecumenische dienst met elkaar.

Op 17 september vindt de Oecumenische Vredesdienst plaats in de Pauluskerk. Vrede is meer dan de afwezigheid van oorlog en hoe dit eruit ziet en tot stand komt, gaat iedereen aan. Blijvende vrede begint bij een inclusieve samenleving waarin ieder mens een stem heeft, ongeacht achtergrond of gender. Met een eerlijke

en rechtvaardige verdeling van macht. Met zeggenschap voor lokale gemeenschappen. Met sterke democratische waarden en instituten. Steeds meer mensen wantrouwen de rechtstaat, de politiek, de media. Conflict, haat en geweld liggen dagelijks op de loer en als we eerlijk naar de stand van zaken kijken zien we dat het systeem in Nederland piept en kraakt onder structureel onrecht, dat de verdeling van macht scheef is en dat het sociale weefsel dat onze samenleving bij elkaar houdt afbreekt. Wij weten als geen ander welke gevaren op de loer liggen als machtsverhoudingen steeds verder uit balans raken en mensen het vertrouwen in instanties en elkaar kwijtraken. En daar moeten we iets mee. Want hoe kunnen we in buitenlandse conflictgebieden aan vrede en veiligheid bouwen, als de basis waarop ons eigen land is gebouwd op haar grondvesten staat te schudden?

Tijdens deze dienst zal ook aandacht worden besteed aan de Community of the Cross of Nails (CCN) at Coventry Cathedral. De 3 uitgangspunten van CCN zijn 'helen van de wonden van de geschiedenis', 'leren leven met verschillen -diversiteit vieren' en 'bouwen aan een cultuur van vrede'. Breukelen is aangesloten bij de CCN. CCN Partners willen leren en elkaar steunen in hun verschillende contexten over de hele wereld. Via ICONS (International Cross of Nails Schools) kunnen scholen over de hele wereld ook bijdragen en leren. Elke vrijdagmiddag wordt in de Pauluskerk het Coventrygebied voor Vrede en Verzoening gehouden. Deze dienst van 17 september wordt ook (deels) uitgezonden op CCN Sunday op 24 september om alle aangesloten kerken met elkaar te verbinden en de waarde en inspiratie van de Community of the Cross of Nails opnieuw te hervinden en versterken.

Lezing "Israel en de eindtijd"

Op woensdag 20 september is er een lezing in het Bonifatiushuis door ds. Kees van Velzen met als onderwerp "Joël 3, Israël en de eindtijd". Aanvang 20.00 uur (zaal open om 19.30 uur). Toegang is gratis. Voor meer info zie www.CVI.nl

Concert Pieterskerk Open Monumentendag 9 september



In het Amsterdam UMC, locatie Academisch Medisch Centrum (AMC) is in 2001 het AMC-Kamerkoor opgericht. Dit koor telt 14 zangers, waarvan de meesten in het AMC werken of gewerkt hebben. Het koor wordt geleid door Fienie Gereking. Het repertoire omvat

madrigalen, liederen en chansons uit de 16^e t/m de 20^e eeuw. Het koor verzorgt jaarlijks de zang tijdens de oecumenische dienst voor patiënten en hun familie op 1^e Kerstdag in het AMC. Het koor is elk jaar te gast op de Korendagen van Monnickendam en Jisp en laat zich al sinds haar oprichting horen tijdens het Monumentenweekend. Zo zongen zij in vrijwel alle provincies van ons land.

Op zaterdag 9 september zingt het AMC-Kamerkoor om:

- 12.00 uur in de Hervormde Kerk (Dorpskerk) in Vleuten, Schoolstraat 5
- 14.00 uur in de Hervormde Kerk in Maarssen, Kerkweg 19
- 16.00 uur in de Hervormde Kerk in Breukelen, Straatweg 59

Het zijn concertjes van circa 30 minuten.

Het programma is:

Liederen over de liefde in Middeleeuwen en Renaissance:

- *Als ick u vind*
Hubert Waelrant, 1517 – 1595
- *Die Nachtegaal*
Clemens Non Papa, 1510 – 1555
- *Ma Julieta dama*
anoniem. Catalaans, 15^e eeuw
- *Mas vale trocar*
Juan del Encina, 1468 – 1530
- *Puncha Puncha*
traditional, Ladino, ± 15^e eeuw
- *Se lontan*
W.A. Mozart, 1756 – 1791
- *Romance*
Frederico de Freitas, 1902 – 1980
- *Your shining eyes*
Thomas Bateson, 1570 – 1630
- *If Music be the food of love*
Henry Purcell, 1659 – 1695
- *An Irish Blessing*
James Edward Moore Jr. 1951 – 2022
- *Toegiften: 2 Oekraïense liederen:*
Nich Yaka (Mykola Lysenko) en Oy Khodyt son
(traditional)

Van harte welkom!

Winnaars GroenePreek wedstrijd 2023

Willem Maarten Dekker en Johan Lock zijn de winnaars van de GroenePreek-wedstrijd, georganiseerd door GroeneKerken en het Nederlands Dagblad. Op zondag 3 september hielden deze winnaars hun groene preek in twee verschillende groene kerken. Kyra van der Grijn (19) heeft een aanmoedigingsprijs gewonnen.

Willem Maarten Dekker is de winnaar in de categorie theoloog en is in het dagelijks leven predikant in de Hervormde Gemeente van Waddinxveen. De jury zegt

over zijn preek: "De auteur is kritisch op onze leefstijl en erkent tegelijkertijd dat verandering voor ons ingewikkeld is. We willen houden wat we hebben, maar waar ruimte is voor rust, voor een sabbat, is verandering mogelijk".

Johan Lock is winnaar in de categorie niet-theoloog en in het dagelijks leven reclamemaker en tekstschrijver. "Mooi hoe de schrijver onderscheid maakt tussen drammers en sceptici in het klimaatdebat, vergelijkbaar met Bijbelse personen Maria en Marta. De auteur zoekt naar verzoening en probeert de twee groepen bij elkaar te brengen", zegt de jury over de preek van Johan.

De jury heeft de 139 preken geanonimiseerd beoordeeld op vijf onderdelen: gekozen tekstgedeelte, originaliteit, Bijbeluitleg, vertaling naar vandaag en retorische aspecten. Vanuit alle preken die zijn ingestuurd, werd gekozen voor deze twee winnaars.

Daarnaast is er ook een aanmoedigingsprijs voor Kyra van der Grijn uit Goudriaan, derdejaars student aan de opleiding Management in de Zorg van de Hogeschool Utrecht. Zij viel de jury op met haar preek waarin ze reflecteert op het klimaatdebat en het rust vinden in de natuur, dicht bij God, maar ook door haar jeugdige leeftijd van 19 jaar.

Projectleider GroeneKerken Carla Dik-Faber: "We zijn overweldigd door het grote aantal inzendingen: 63 preken van theologen en 76 preken van niet-theologen. Het was een voorrecht om alle preken te lezen, met vaak weer een nieuwe invalshoek over hoe de Bijbel handvatten geeft om na te denken over omgaan met de aarde, leven van genoeg en rechtvaardigheid. De vele inzendingen maken duidelijk dat nadenken over 'geloven' in combinatie met 'zorg voor de aarde' een thema is dat leeft. We hopen dat deze wedstrijd een stimulans is om ook meer te preken over dit onderwerp. Beide preken zijn te vinden op de website: www.groenekerken.nl

Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie

Van 13 tot 19 september komt de Assemblee van de Lutherse Wereldfederatie (LWF) voor de 13e keer bijeen in Kraków (Polen). Ook deze keer wordt de Protestantse Kerk vanuit Nederland vertegenwoordigd door een delegatie. Een aantal delegatieleden vertelt hieronder over hun betrokkenheid bij het thema en de onderwerpen van de Assemblee. Wat is hun betrokkenheid, hoop en inspiratie vanuit de context van de Protestantse Kerk in Nederland bij deze Assemblee?

René de Reuver, scriba van de Protestantse Kerk

'Mijn eerste kennismaking met de wereldwijde lutherse familie was in Windhoek, Namibië, 2016. Ik was toen pas enkele maanden werkzaam als scriba, algemeen secretaris, van de Protestantse Kerk in Nederland. Afkomstig uit de *reformed tradition* heb ik volop genoten van die assemblee. De vieringen, gesprekken in kleine groepen en de onderlinge ontmoetingen spraken me aan. Ik zie hier weer naar uit.

Het thema van de Assemblee, *Eén lichaam, één Geest, één Hoop* (Efeziërs 4:4) sluit naadloos aan bij ons huidige visiedocument *Van U is de toekomst*. Het

hoofdstuk over eenheid is het jaarthema van dit seizoen. De lijnen komen voor mij dus heel mooi bij elkaar. Ik hoop eenheid te ervaren, inspiratie op te doen en concrete aanzetten mee naar huis te nemen om in onze eigen context hoop en eenheid handen en voeten te geven.

Ik vind het bijzonder om als gedelegeerde van een *united church* te participeren. Ik hoop dat het thema allen inspireert om eenheid te zoeken met andere kerken, en de LWF stimuleert eenheid te zoeken met andere oecumenische organisaties zoals de WCRC.'

Margo Jonker, adviseur evangelisch-lutherse synode

'Als predikant van de lutherse gemeente Zwolle en adviseur van de synodale commissie van de lutherse synode krijg ik de gelegenheid om als afgevaardigde naar de Assemblee te gaan. Daar zullen gemeenten uit de hele wereld vertegenwoordigd zijn. Dat je als kerk deel bent van een wereldgemeenschap vind ik intrigerend. In luthers Nederland is een grote landelijke betrokkenheid van kerkelijke gemeenten. Of het ook geldt voor de gemeenten wereldwijd ga ik graag verkennen. Ik hoop dat kerken en mensen uit verschillende delen van de wereld, en daarmee met heel verschillende levens en geloofservaringen, elkaar van harte willen ontmoeten op de Assemblee. Dat het gaat om elkaar van aangezicht tot aangezicht te zien, discussie niet uit de weg te gaan, te

luisteren en de wil hebben om dat wat een ander zegt van waarde te laten zijn voor mijn eigen denken en geloven, en ook voor de Nederlandse situatie. Mijn focus zal wereldvrede zijn – dit vanwege de oorlog in Oekraïne en de verbijstering dat een dergelijke oorlog gaande is. Hoe is het zo gekomen? En hoe kunnen we wegen naar vrede initiëren? Daarnaast zal mijn aandacht uitgaan naar hoe de LHBTQI+-gemeenschap tot recht kan komen. En ik hoop dat er persoonlijke gesprekken plaatsvinden over hoe mensen leven en hoe geloof in hun leven een rol speelt. 'Het thema van de Assemblee verbindt. Ik beschouw het als een teken dat de lutherse gemeenschap in tijden van toenemende polarisatie samen weet te komen in het licht van *Eén Lichaam, één Geest, één Hoop*. Dat geeft hoop voor de toekomst. In 2019 reflecteerde aartsbisschop ds. Antje Jackelén (LWF-vicevoorzitter van de Noord-Europese regio): "Het gaat niet om het eerstvolgende dat we al dan niet kunnen veranderen, maar om het besef van het diepzinnige gevoel getransformeerd te zijn, doordrenkt met de geest van het evangelie." Tijdens de Assemblee zullen wij ons uiteraard, zoals kerken in alle tijden, richten op grote uitdagingen van onze tijd. Het is mijn hoop dat we ook in de plaatselijke context van de Protestantse Kerk tastbaar gevolg kunnen geven aan de hoopvolle verbinding die we als wereldkerk rond deze onderwerpen weten te vinden.'

Meer lezen? zie: www.pkn.nl

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgscollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,

W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:

K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589

Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl

Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)

Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen

p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89