



Pauluskerk

Een wereld andersom

Maandag 1 januari 2024
Aanvang 10.30 uur

'Gods genade rustte op hem.'

Lucas 2: 40

Kleur wit
Voorganger ds Bram-Willem Aarnoutse
Ouderling Hetty Veneklaas
Diaken Hans Hendriks
Organist Diederik Bos
Lector Ria van Voskuilen

De liederen worden staande gezongen

Voorbereiding

Welkom

Stilte

Openingsvers

Die de morgen ontbood,
en het licht hebt geroepen.
zegen ons ook met uw licht!

Lofprijzing

Eer aan de Vader en de Zoon
en de heilige Geest,
**zoals het was in het begin en nu en altijd
en in de eeuwen der eeuwen. Amen.**

Hymne Morgenglans... LB 213

Psalmgebed, naar Psalm 84

Hoe lieflijk is uw woning,
Heer van de hemelse machten.
Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw legt
een nest waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, Heer van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.

**Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven.**

Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen als in een oase;
rijke zegen daalt als regen op hen neer.
Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

**Heer, God van de hemelse machten,
hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.**

God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

**Want God, de Heer, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de Heer,
zijn weldaden weigert Hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.**

**Heer van de hemelse machten,
Gelukkig de mens die op u vertrouwt.**

Inleiding op de lezing

Evangelielezing Lucas 2: 22 – 39

'Gods genade rustte op hem'

Moment van inkeer en verstillig

Orgelspel

Zingen Van ver, van oudsher aangereikt LB 326

Gebeden

na iedere intentie: zo bidden wij



Heer, on-ze God, wij bid-den U, ver-hoor ons.

Collecten 1. Stichting Edukans
2. Kerk

Gebed over de gaven

“De Heer zegene onze gaven
en stelle ze in dienst van zijn Koninkrijk.”
Amen

Slotlied Vernieuw Gij mij, LB 834

Zegen

Eeuwige zegen ons,
en doe uw aanschijn over ons lichten!
**Eeuwige, laat uw aangezicht over ons opgaan
en geef ons vrede. Amen.**

Loven wij de Heer!
Wij danken God!

Orgel

De Pauluskerk wenst u een voorspoedig 2024!

Vanmiddag om 15.00 uur geeft Jan Pieter Karman
een Nieuwjaarsconcert in deze kerk.

Elke vrijdag om 12.15 uur Coventrygebed voor Vrede
en Verzoening.

Woensdag 10 januari om 10.00 uur Senioren
Bijbelkring in het Bonifatiushuis.