

Weekbrief 20 - Zondag 19 mei 2024



Zondag 19 mei 2024

Zondag 19 mei 2024 om 09.15 uur: Park Boom en Bosch
Oefenen Taizé zingen met Pinksteren



Zondag 19 mei 2024 om 11.00 uur in Park Boom en Bosch

Geen online dienst in Park Boom en Bosch!

Orde van Dienst: [Liturgie Pinksteren 2024.pdf](#)

Voorgangers:

Ds. Martje Ruhuessin-Pattipeilohy	Molukse kerk
Zr. Monica Raassen	Rooms-Katholieke Parochie Johannes de Doper
Ds. Bram-Willem Aarnoutse	Protestantse Wijkgemeente Pauluskerk
Mirjam Schweppe	Nederlands Gereformeerde Kerk 'Het Witte Kerkje'
Ds. Mariëlle Rodenburg-Splint	Protestantse Wijkgemeente Pieterskerk

Begeleiding: Diederik Bos & Muziekgroep Witte Kerkje

[Collecte](#) < door hier te klikken komt u in de webshop of APPostel app

1. Oecumene ~ Vrienden van Kameroen
 2. Oecumene ~ Onkosten Pinksterviering
- [Collecte Pinksteren 2024.pdf](#)

Dinsdag 21 mei 2024



Dinsdag 21 mei 2024 om 20.00 uur: Pauluskerk

Ons lied wordt steeds gedragen door vleugels van de hoop
Ds. Sytze de Vries
Organist Diederik Bos

'Hoop' is het ding met veren dat in de ziel neerstrijkt, het lied zonder de woorden zingt en 't zingen nooit meer staakt. In dit seizoen komt vast wel eens het bekende gedicht van Emily Dickinson voorbij: Hope is the thing with feathers. Hoop is als een vogel! "Ons lied wordt steeds gedragen / door vleugels van de hoop." Zo begint de slotstrofe van het lied 'Zolang wij adem halen' van theoloog/dichter Sytze de Vries. Al de nodige jaren zingt hij met ons letterlijk en figuurlijk de sterren van de hemel. Ook dit seizoen weer, ditmaal met een keuze aan liederen die passen binnen het jaarthema. In dit bekende lied (Liedboek 657) heeft de hoop ook vleugels. Dat betekent dat zij ons hoger optilt, zo nodig boven onszelf uit, en ons daardoor een bredere blik geeft, een verder reikend perspectief. Liederens zijn de beste vervoermiddelen van hoop! Een avond gevuld met 'liederen van hoop'. Als ergens het woord van Barnard waar is, dan wel hier: "wij zingen ons het geloof te binnen, wij ademen het in". En dat geeft ons nieuwe moed. Zoals hij ook in een gedicht schreef: 'Je zingt zoals je drinkt: van dorst!' Ook hoop kunnen wij ons te binnen zingen, indrinken.

Vrijdag 24 mei 2024

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening
Vrijdag 24 mei 12.15 - 12.35 uur

Weeksluiting in De Twijg (1e verdieping 't Heycop)
Vrijdag 24 mei 16.45 uur: Dhr. J. van Os

Agenda mei

Zondag 26 mei 2024 om 11.30 uur
Opening expositie Jacolien de Jong

Zondag 26 mei 2024 om 19.00 uur
Viering in de traditie van Taizé

Collectes



Mocht u uw collectegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26
ten name van Protestantse gemeente Breukelen

NL26 RABO 0310 6367 52
ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, specifiek diakonaal doel). Hartelijk bedankt!



Pauluskerk, Straatweg 37 te Breukelen



Facebook



Instagram



Website

Deze e-mail is verstuurd aan [{{email}}](#). • Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt u zich [hier afmelden](#). • U kunt ook uw [gegevens inzien en wijzigen](#). • Voor een goede ontvangst voegt u communicatie@pauluskerkbreukelen.nl toe aan uw adresboek.