

KERKNIEUWS

Protestantse gemeente Breukelen

Wijkgemeente Pieterskerk & Wijkgemeente Pauluskerk

KERKDIENSTEN

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk

ZONDAG 16 JUNI 2024

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Leger des Heils
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 23 JUNI 2024

10.00 uur: Ds. L. Schoonderbeek, Amersfoort

19.00 uur: Taizéviering

Collecten: 1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat Libanon
2. Wijkkas Pauluskerk

ZONDAG 30 JUNI 2024

10.00 uur: Ds. A.W. Aarnoutse

16.00 uur: Evensong - Ds. A.W. Aarnoutse

Collecten: 1. Kerk in Actie – Werelddiaconaat Moldavië
2. Wijkkas Pauluskerk

Coventrygebed, voor Vrede en Verzoening

Iedere vrijdag van 12.15 tot 12.35 uur, Pauluskerk

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk

ZONDAG 16 JUNI 2024

10.00 uur: Ds. R. van de Wetering, Veenendaal

Collecten: 1. Leger des Heils
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: J. den Hartog tel. 06-54302974

Kinderkerk: Alle groepen

ZONDAG 23 JUNI 2024

10.00 uur: Ds. M. Rodenburg - Splint

Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Libanon
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: F. Atsma tel. 06-16924549

Kinderkerk: Groepen 1 t/m 3

ZONDAG 30 JUNI 2024

10.00 uur: Ds. Y. Hsu, Maarssen

Collecten: 1. Kerk in Actie: Werelddiaconaat Moldavië
2. Wijkkas Pieterskerk

Autodienst: Fam. Wijnen tel. 0346-261837

Kinderkerk: Alle groepen

Gebedsmoment in de Pieterskerk

Tot en met 21 juni iedere vrijdag van 10.30 tot 11.00 uur

WEEKSLUITINGEN IN DE DRIESTROOM

Vrijdag 14 juni 16.45 uur: Mw. L. van den Hoven

Vrijdag 21 juni 16.45 uur: Dhr. F. Vonk

Vrijdag 28 juni 16.45 uur: Ds. J.J. van der Meulen

De volgende editie van Kerknieuws verschijnt over 3 weken. Kopij inleveren uiterlijk maandag 1 juli voor 18.00 uur.

AGENDA

- Zondag 16 juni 15.00 uur Pauluskerk
Concert leerlingen Lieve Geuens
- Zaterdag 22 juni 14.30 uur Bonifatiushuis
Vrijwilligers bijeenkomst Pieterskerk
- Zondag 30 juni 16.00 uur Pauluskerk
Coral Evensong
- Zondag 7 juli 15.00 uur Pauluskerk
Orgelconcert door Jan Pieter Karman

MEDITATIE

1Korinthe 9: 24-27

U weet toch dat van de atleten die in het stadion een wedloop houden er maar één de prijs kan winnen? Ren als de atleet die wint. Iedereen die aan een wedstrijd deelneemt beheerst zich in alles; atleten doen het voor een vergankelijke erekrans, wij echter voor een onvergankelijke. Daarom ren ik niet als iemand die geen doel heeft, vecht ik niet als een vuistvechter die in de lucht slaat. Ik hard mezelf en oefen me in zelfbeheersing, want ik wil niet aan anderen de spelregels opleggen om uiteindelijk zelf te worden gediskwalificeerd.

We krijgen weer een mooie sportzomer dit jaar: Olympische Spelen in Parijs, en Europese kampioenschappen voetbal in Duitsland. Het leeft nog niet zo erg, maar ik verwacht dat we het er over een paar weken vaak met elkaar over zullen hebben. Sporters worden bewonderd en daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Ze focussen heel hun leven op het leveren van die ene bijzondere prestatie die hen op het podium zal brengen. Ze moeten afzien, mentaal sterk zijn en op het juiste moment pieken. Daar komt veel bij kijken. In Korinthe werden in de tijd van Paulus om de twee jaar

de Isthmische spelen gehouden. Belangrijke onderdelen waren boksen, worstelen en hardlopen over verschillende afstanden. Om mee te mogen doen met die spelen moesten de atleten een zwaar trainingsprogramma aangaan dat tien maanden duurde. Anders werden ze zelfs niet ingeschreven.

Maar er waren het jaar door ook andere 'wedstrijden' met een meer clownesk karakter. Bijvoorbeeld als oude vrouwen met elkaar de strijd aanbonden in de worstelarena, of als misdadigers vochten met dieren. Het ging dan om entertainment van een bedenkelijk niveau. Dit fenomeen is goed te vergelijken met allerlei spelletjesprogramma's voor de tv, waarin 'bekende Nederlanders' vrijwel onvoorbereid van de hoge duikplank moeten springen, of zelfs op ski's van een skischans, waarbij het risico op ernstige verwondingen helemaal niet denkbeeldig is. Bij zulke Korinthische 'wedstrijden' kon je dus mensen zien die helemaal onvoorbereid aan een wedstrijd deelnamen en dus letterlijk 'een slag in de lucht' deden als ze hun tegenstanders probeerden te raken. Over deze twee manieren van sportbeoefening heeft Paulus het in zijn brief aan de Korinthiërs.

Voor Paulus zijn de atleten die meededen aan spelen als de Isthmische een bewonderenswaardig voorbeeld. Vaak wordt gedacht dat de eerste christenen een afkeer hadden van lichamelijkeheid en neerkeken op het sportieve vermaak van hun stadsgenoten. Niets van dat alles in deze tekst. Ook Paulus heeft oog voor de zelfbeheersing en focus van de atleten die er alles voor over hebben om te winnen. Ze zijn een voorbeeld voor de Korinthiërs, houdt hij hen voor. Ze beheersen zich in alles. Dit in tegenstelling tot lieden die zomaar, zonder training of voorbereiding in de ring verschijnen en met hun vuist in de lucht slaan in plaats van doelgericht bezig te zijn.

Leven als een christen vergt iets van je, dat moet je trainen. Het gaat niet om het ene feelgood moment na het andere, het vergt serieuze focus en oefening. Ik moet eraan denken dat een kerkdienst vroeger wel 'godsdienst-oefening' werd genoemd. Zo zou je onze kerkgebouwen als een soort indoor trainingscentra kunnen leren zien. Dat trainen is overigens niet alleen maar afzien en lijden. We weten dat sporters soms diep moeten gaan, maar dat ze ook momenten van 'flow' kunnen beleven, waarin het hardlopen als vanzelf gaat, en je als het ware gedragen wordt. Dat geldt ook voor ons, die niet in de topsport actief zijn. Het trainen van je lichaam, veel bewegen en opletten wat je eet is ook niet alleen maar afzien, maar leidt tot een grotere gezondheid en dus welbevinden. Zo is het ook met de 'godsdienst-oefening': samenkomen en Gods woord horen, samen zingen en bidden maakt dat je weerbaarder in het leven staat, maar kan tegelijk een enorme troost en vreugde brengen.

Ook de mooiste gouden medaille belandt uiteindelijk in een kastje aan de muur. Maar de vreugde die het gevolg is van de training van de gemeenteleden in Korinthe, en van ons nu, is bestendiger dan dat.

Ds Gé Spielman



WIJKGEMEENTE PIETERSKERK



Predikant: ds M. Rodenburg-Splint
Kerkplein 17, 3621 BA Breukelen
email: predikant@pieterskerk.info;
bereikbaar per mail tijdens kantoor-
uren, m.u.v. woensdag;

in geval van crisis bereikbaar op
06 22 888 505 (ook whatsapp)

Inloopspreekuur: vrijdagmorgen
tussen 11.00 en 12.00 uur
(consistoriekamer Pieterskerk)
vacant

email: scriba@pieterskerk.info

W. Mur, tel. 266842,

email: noortje-wim.mur@planet.nl

www.pieterskerk.info

Scriba:

Ledenadm.:

Website:

Kerktelefoon:

John van den Bosch,

email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Bij de diensten

De zomer komt in zicht! Zonneschijn is een heerlijk vooruitzicht na tijden van regen, regen en nog eens regen. Aan het einde van deze maand sluiten we het winterwerk af, om elkaar weer feestelijk te ontmoeten op de gezamenlijke startbarbecue 7 september (noteer het vast in uw agenda!).

Zondag 16 juni gaat bij ons voor ds. R. van de Wetering uit Veendaal. Voor de kinderen vindt die dag Sirkelslag plaats vanuit het Bonifatiushuis, de einde-seizoen-activiteit van de kinderkerk (aanvang 10:00 uur).



Op zondag 23 juni is er in de Pieterskerk niet alleen de afsluiting van het winterwerk, het is ook een gezamenlijke jeugddienst! Jeugd uit andere kerken wordt ook van harte uitgenodigd om aan te sluiten.

Thema: jongeren zullen de afkorting kennen: BFF! Best Friends Forever. Vrij

vertaald: vriendschap. We nodigen de hele gemeente, jong en oud van harte uit om het seizoen feestelijk met elkaar te besluiten.

Zondag 30 juni zal mw. ds. Y. Hsu uit Maarssen ons voorgaan.

Samen zijn we kerk! Om te bouwen aan dat gevoel nodigen we u van harte uit om na de dienst een kopje koffie of thee te blijven drinken. Tip: Spreek ook eens iemand aan die je minder goed kent, dat is goed voor de gemoederen!

Uit de gemeente

Gelukkig maakt Ria Verhoef (Damastbloem 50, 3621RW Breukelen) het goed. Haar herstel van de preventieve ingreep is volgens plan verlopen zonder enige complicaties. We zijn God dankbaar!

Jakob Brouwer (Willink van Collenstraat 30, 3621CM Breukelen) is onlangs op de markt gespot! Langere wandeling(tjes) samen met Joke behoren nu weer tot de mogelijkheden. Ontzettend fijn voor de fam. Brouwer. Wel wachten zij verder onderzoek nog af. Het is bepaald geen makkelijke tijd geweest, toch zijn dit goede ontwikkelingen en we bidden dat dit zich zo voort mag zetten.

Pastoraal contact

Noortje Mur is ouderling van sectie Zuid, te bereiken via mur002@planet.nl of 0346-266842.

Jeroen van Scherpenzeel is ouderling van sectie Noord en bereikbaar via famvanschperpenzeel@gmail.com of 06 18397837.

Frans Vonk is ouderling van sectie West en hem bereikt u

16 JUNI 2024

Zondag 16 juni is de einde-seizoen-activiteit van de kinderkerk!

Aanvang 10.00 uur in het Bonifatiushuis.

Zet em vast in de agenda!



SAVE THE DATE

via frans.vonk@hotmail.com of 06-53275596.

Uit de kerkenraad

De mei-vergadering van de kerkenraad stond in het teken van een bezoek van onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven. Voordat we met elkaar in gesprek gingen, hebben we afscheid van Sjaak van Muiswinkel genomen. We hebben hem bedankt voor alles wat hij als scriba voor onze wijkgemeente heeft betekend. Hij kreeg de woorden mee van Lied 362 vers 2. De woorden sluiten aan bij zijn roeping als ouderling-scriba, de schrik van opname in het ziekenhuis, en de laatste 2 regels over zijn toekomst. Zijn toekomst die ook de toekomst is van de gemeente van Christus. "Vrees niet, Hij gaat met ons". Deze zegenbede kreeg Sjaak mee. In het gesprek met ds. Verhoeven nodigde zij ons uit om te benoemen wat waardevol is aan wijkgemeente Pieterskerk. Wat willen we behouden? Zijn er dingen die we willen veranderen en hoe ziet de toekomst eruit? Het gesprek leidde tot een aantal inzichten die voor onze wijkgemeente belangrijk zijn, bijvoorbeeld: dat vormen kunnen veranderen, maar dat de kern van de boodschap blijft bestaan. Christus centraal.

Het besef dat we als kerk een plaats van samen-optrekken willen zijn. Een gemeente in een seculiere wereld die een open huis biedt waarin het goed toeven is, waar mensen worden gezien en gehoord. Waar liefde woont, gebied de Heer de zegen. In dat perspectief werd gekeken naar hoe de toekomst eruit kan zien: het woord verkondigen, de sacramenten bedienen, gebeden blijven uitzeggen, de lofzang gaande houden, ruimte bieden voor rust en bezinning. Vervolgens daaruit leven, zondag en alle dagen. Er is een toekomst vol van hoop, zingt een lied. Dat is: we gaan niet bij de pakken neerzitten. Mocht de toekomst krimp laten zien dan zijn er mogelijkheden om de samenwerking te zoeken met andere geloofsgenoten binnen of buiten Breukelen, zonder "de kerk" te sluiten. Het (waardevolle) gesprek met onze classispredikant hield in dat de vooraf geplande agenda onder druk kwam te staan. De urgente beslissingen zijn behandeld en de andere punten zijn doorgeschoven naar de juni-vergadering. Zo zal de kerkenraad in oktober een dagdeel beleggen om de resultaten van de gemeentebijeenkomst van 5 mei jl. uit te werken. Een verslag van de gemeentebijeenkomst zal alvast in Kerknieuws opgenomen worden. De kerkenraad wil de vrijwilligers in de gemeente in het zonnetje zetten. Het plan van de kerkrentmeesters is dat op zaterdag 22 juni te doen vanaf 14:30 uur. Het wordt een hele leuke, lekkere en verrassende middag waarover u meer zult horen. Ds. Rodenburg gaat met groepjes 'vrijwilligersavonden' beleggen. Er is al een gesprek met de lectoren geweest. Op de kerkenraadsvergadering zal ook ruimte komen voor vrijwilligers, zodat zij feedback kunnen geven en ontvangen. Er zal een zomervakantie-vervangingsrooster kinderkerkleiding klaarliggen na de diensten, zodat gemeenteleden zich in kunnen schrijven om Margriet, Corine en Corina te vervangen in de zomertijd. De Jaarrekening boekjaar 2023 van de kerkrentmeesters is goedgekeurd. Er zijn oplossingen aangedragen voor de schoonmaak (in de periode na de zomer) van het Bonifatiushuis. Er worden stappen genomen om voldoende organisten beschikbaar te hebben voor de diensten. Daarmee wensen we Johan beterschap nu hij i.v.m. zijn gezondheid voorlopig niet kan spelen. Jan Pieter kan hem gelukkig vervangen. Passend bij het bezoek van ds. Verhoeven werd de vergadering gesloten met het zingen van het lied Samen in de naam van Jezus, heffen wij het loflied aan.

Noortje Mur

Gebedsgroep, de laatste keer

Op 28 juni zal er geen gebedsgroep (noch inloopspreekuur) zijn. Dit betekent dat, anders dan eerder vermeld, de laatste keer gebedsgroep op vrijdag 21 juni plaats vindt. Van harte nodig ik iedereen uit die eerder eens meegebeden heeft een laatste keer mee te doen om het initiatief die dag goed af te sluiten: 10:30-11:00uur.

Hartelijke groet, ds. Rodenburg

Vrijwilligersmiddag

Onze wijkgemeente heeft vele vrijwilligers die zich actief inzetten voor het functioneren van de Pieterskerk. Om

u/jullie hiervoor te bedanken organiseert de Kerkenraad een vrijwilligersmiddag op 22 juni a.s. vanaf 14.30 - 17.30 uur in en rondom het Bonifatiushuis voor alle leden van de Pieterskerk die zich inzetten met een bepaalde activiteit of taak binnen onze wijkgemeente. Wij (kerkenraad Pieterskerk) denken (onder meer) aan: team schoonmakers kerk en Bonifatiushuis; team koffie verzorgers na de kerkdienst; bezoekdames; verzorgers bloemengroet; verzorgers leden- en financiële administratie; lectoren; koster; verzorger preekrooster; team Kerk TV; organisten; redactie weekbrief, Kerknieuws en lopers; collectanten verjaardagsbusjes; autodienst; verzorgers drukwerk; verzorgers weksluitingen; begeleiders Kinderkerk en leden kerkenraad.

Veel van deze werkzaamheden en/of activiteiten worden vaak achter de schermen verricht.

Daarom wil de kerkenraad op een informele manier, met een aantal verrassingen, deze bijeenkomst organiseren.

Voor eten(snackkar) en drinken wordt gezorgd. Op de tombe ligt een inschrijfformulier waarmee u/jij zich kunt aanmelden. Inmiddels hebben zich al een aantal personen aangemeld, maar inschrijven kan tot 16 juni a.s.

Aanmelden kan ook per mail naar: oskamgert@gmail.com Graag in de mail aangeven de naam en welke activiteit/taak er wordt verricht. We hopen uit alle bovengenoemde activiteiten 1 of meerdere personen te ontmoeten op deze middag.

6 juli a.s. om 09.00 uur schoonmaken Pieterskerk!

Zaterdag 6 juli willen we de Pieterskerk weer schoonmaken. Ook zin een keertje mee te helpen? Weet u welkom op 6 juli om 09.00 uur. De koffie en thee staan klaar. Met alvast onze hartelijke dank!

Jan Winkel tel. 0346-241144

Na de zomervakantie

Van een aantal data is wellicht handig dat u ze vast in uw agenda noteert:

1 september 11:30 uur is de afscheidsdienst van ds. Frank Schneider in het Witte Kerkje. De afgelopen jaren hebben we hem als gemeente – en dat geldt zeker ook voor de jeugd – steeds beter leren kennen. Het is jammer dat we hem moeten gaan missen! De afscheidsdienst is zo gepland dat uw eigen kerkbezoek aan de Pieterskerk gewoon doorgang kan vinden. Van harte welkom!

7 september vindt dit jaar de startbarbecue samen met de NGK plaats voor het Bonifatiushuis. Die dag is er ook jaarmarkt in Breukelen. Een mooie gelegenheid voorbijgangers iets van onze gemeenschap te laten zien! Wees welkom! Nadere informatie volgt.

8 september hebben de NGK en de Pieterskerk op zondag hun eigen startdienst.

14 september is het Open Monumentendag. Er wordt achter de schermen hard gewerkt aan een audiorondleiding door de Pieterskerk voor jong en oud. We hopen de bijzondere geschiedenis van de Pieterskerk en de betekenis van het christendom voor ons cultureel erfgoed zo nog beter op de kaart te zetten. Van harte welkom om de pilot mee te beleven! Nadere informatie volgt.



WIJKGEMEENTE PAULUSKERK



Predikant: ds A.W. Aarnoutse,
Keizerskroon 5, 3621 RS Breukelen,
0346 249878 of 06 20024393,
ds.aw.aarnoutse@xs4all.nl

Contact pastoraat: Henk Bomas,
Schepersweg 202, 3621 JR
Breukelen, tel. 06 83602282,
hcbomas.1@kpnmail.nl

Scriba:

vacant

scriba@pauluskerkbreukelen.nl
H. de Kruijff, tel. 06 23700853
ledenadministratie@pauluskerkbreukelen.nl

Kerkelijk bureau:

Website:

pauluskerkbreukelen.nl

Kerktelefoon:

John van den Bosch,
email: john.vd.bosch@kpnmail.nl,
tel. 266843 (na 18.00 u.)

Vieren in de zomertijd

De zondagen van de Trinitatis gaan zomaar over in de 'zomertijd'. In deze periode lezen we door in het Marcusevangelie, hoofdstuk 4 en verder. De gelijkenissen van Jezus staan centraal, als rabbijnse 'masjals' (parabels). De bedoeling van deze gelijkenissen is om in het alledaagse leven oog te krijgen en gevoelig te worden voor de *verborgen aanwezigheid* van het rijk Gods. Immers, een kind kan vragen: "Hoe is God dan aanwezig in het leven, waar kan ik iets van de Eeuwige zien?" De geloofstaal maakt gebruik van gelijkenissen en metaforen. De neiging kan bestaan om de gelijkenissen 1-op-1 te willen vertalen, maar zo werkt het net niet. Het gaat om de *spanning* in de vergelijking tussen 'de zaak' en 'het beeld'. Een metafoor werkt nog spannender: daarin gebruiken we 'het beeld' zonder dat 'de zaak' aanwezig is. Metaforisch spreken is bijv. 'in slaap vallen (zonder dat het pijn doet!) of 'de koffie loopt...' We gebruiken te pas en te onpas zonder dat we het ons bewust zijn. Het geheim van de gelijkenis zit in het 'zoals...' De Geest is niet 'het vuur'. Het zou immers kunnen verwarmen maar ook vernietigen! Maar 'werkt zoals' het vuur: soms wat smeulend maar dan ineens oplaaiend – Liedboek 700 zingt zo bijvoorbeeld. Zó lezen we de gelijkenissen: het beeld verwijst naar de betekenis en de werking, en daarin bespeuren we iets van het koninkrijk Gods. Dat veronderstelt, dat wij onze verbeeldingskracht aanzetten! Daarzonder kan het niet lukken!

Op zondag 16 juni lezen we zo uit Marcus 4, van het zaad en van het licht. In deze viering mogen we ook Ronald Tange in ons midden herbevestigen als diaken. Daar zijn we heel blij mee en dankbaar voor. Het diaconaat heeft als functie van de kerk een waardevolle bijdrage aan het goede leven in de kerk maar ook daarbuiten. Als 'oog voor' en als 'stem van'. En als voorbereiders van de Maaltijd van de Heer bepalen ze

ons bij het hart van het evangelie, dat ieder mensenkind welkom, gekend en geliefd is. We hopen samen een aangename dienst te beleven.

Op zondag 23 juni zal ik voorgaan in Vreeland, en dan is opnieuw ds Schoonderbeek bij ons in de Pauluskerk. In de diensten van zondag 30 juni staat het evangelie van Marcus 5: 22-43 centraal, *'Talita koem!'* – *'meisje, sta op!'*

In de Choral Evensong die middag, om 16 uur, klinken rondom dit evangelie de Preces en Responses at Morning and Evening Prayer (vaste gebeden) getoonzet door Alan Knigt (1940), en ook het Anthem van Christopher Tye (1505-1572), *'Give almes of thy goods'*: *'Geef almoezen van uw bezit'*, passend bij de lezing uit 2 Korinte 5. De Cantorij van de Pauluskerk o.l.v. Arnoud Heerings verleent medewerking aan deze Evensong. U bent van harte welkom!

Voor de overstapdienst van de groep 8-ers, van kindernevendienst naar 12+ wordt een passende datum gezocht. Soms is dat niet zo gemakkelijk...

ds Bram-Willem Aarnoutse

In en uit de gemeente

Vrijdag 14 juni is het bruiloftsfeest van Coen Schlingmann en Ester Karsemeijer. De dienst zal plaatsvinden in de Pauluskerk om 14.15u. U, jij bent natuurlijk ook van harte welkom. *'Vier met ons de liefde!'* Maar, als het kan, komt u dan met de fiets, want het is ook kermis op de Markt!

We leven mee met de eindexamenkandidaten: inmiddels bekend of je geslaagd bent? Laat het maar horen!

We leven mee met de gemeenteleden in stil verdriet of in periode van herstel. Soms wacht er nog een uitslag. Wensen wij elkaar in zulke situaties bemoediging en troost van de Eeuwige. En wanneer je wilt, spreken we eens af om het leven te delen. Dat kan ook gaandeweg in een wandeling door het mooie landschap in en om Breukelen. Bel gerust!

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Aan het einde van het 'seizoen'

De zomertijd is een uitnodiging om te denken over het nieuwe seizoen. Ik sta graag open voor suggesties, al zijn er natuurlijk meerdere personen actief in betrokken, zoals de Taakgroep Geloof en Cultuur (het 'Jaarprogramma'). Maar noem gerust goede ideeën of verlangens. Waar zou je behoefte aan hebben?

Ds Bram-Willem Aarnoutse

Van de kerkenraad:

Ds. Bram-Willem Aarnoutse is weer helemaal terug

Allereerst: welkom terug ds. Bram-Willem Aarnoutse! We zijn heel blij dat het weer beter gaat met de gezondheid en dat we als gemeente weer mogen rekenen op de aanwezigheid van de eigen wijkpredikant. Het is wel goed om nog eens te melden dat ds. Aarnoutse een aanstelling heeft voor 75% en dus niet alle dagen werkt. Op de maandagavond, woensdag en vrijdag is hij beperkt

beschikbaar, op zaterdag is hij vrij. De kerkenraad beschikt over een overzicht van zijn werkuren. Succes en gezondheid toegewenst!

Naai- en ontmoetingsgroep

Voor de naai- en ontmoetingsgroep van de Pauluskerk zijn we op zoek naar iemand die de coördinatie/leiding daarvan kan overnemen van Margreeth van der Brugge. We zijn heel erg blij en trots dat deze groep er onder de vlag van de Pauluskerk al zoveel jaren is en willen de groep graag laten voortbestaan. Voor Margreeth wordt de wekelijkse belasting echter te zwaar en zij wil het stokje graag overdragen. We hopen dat er iemand vanuit onze eigen Pauluskerk naar voren stapt om deze taak op zich te nemen. Je kunt je daarvoor aanmelden bij hetty.veneklaas@gmail.com, 06-18993106.

Kindernevendienst

Over de vakantieperiodes is met de leiding van de kindernevendienst het volgende afgesproken: in vakantieperiodes is er geen kindernevendienst op de eerste en laatste zondag van de vakantie en alle zondagen daar tussenin. Behalve natuurlijk als er projecten draaien (4^e advent, Kerst en Pasen). Op de zondagen in de vakanties zal er ook geen kindermoment zijn en zingen we geen kinderlied. In het geval er toch kinderen in de kerk zijn (ze zijn natuurlijk altijd welkom!), zullen we er voor zorgen dat deze kinderen wel wat afleiding hebben tijdens een gedeelte van de dienst. Dat kan in zaal 6 (met een vrijwilliger) of op het podium in de kerk aan een tafel.

Vergadering 6 juni jl.

De kerkenraad is zeer verheugd dat Ronald Tange op 16 juni a.s. bevestigd wordt als diaken. Vanwege de afwezigheid van Dick Hogewey de tweede helft van 2024 zal Frans Rijper iets langer aanblijven als diaken dan eigenlijk zijn bedoeling was. Zo kunnen we blijven beschikken over 4 diakenen. Wel heeft u Frieda van Ewijk al even niet gezien: zij heeft vanwege gezondheidsproblemen tijdelijk moeten afhaken. We wensen haar veel beterschap en meer stabiliteit van haar gezondheid toe. Een werkgroepje is aan de slag met het beleidsplan en een ander werkgroepje gaat alweer beginnen aan de voorbereidingen voor het startweekend. We bespreken ook de krappe bezetting van koster en streamers en besluiten bij vespers en bv. evensongs geen streaming meer te doen. In de volgende geplande vergadering van 11 juli a.s. zal mw. Trinette Verhoeven aanwezig zijn vanuit de classis. Zij bezoekt alle kerkenraden en predikanten uit de regio en zal met ons in gesprek gaan over hoe het met ons gaat, wat onze zorgen zijn en hoe we naar de toekomst kijken. Als u ergens bij aanwezig wilt zijn of uw hulp wilt aanbieden bent u altijd welkom en kunt u contact opnemen met mij:

Hetty Veneklaas, voorzitter@pauluskerkbreukelen.nl, 06-18993106.



Laagdrempelige hulp
bieden of vragen?

hiphelpt.nl/stichtsevecht



Kledingbank Stichtse Vecht



VOEDSELBANKEN.NL
Stichtse Vecht

Voedselbank

Iedere week deelt de voedselbank Stichtse Vecht voedselpakketten uit. Daarvoor zijn veel goederen nodig. Het zou prachtig zijn als u iedere week bij het boodschappen doen één artikel extra koopt voor de voedselbank. Dat kan van alles zijn, tandpasta, rijst, jam, wasmiddel, etc. Behalve versproducten is alles welkom. U kunt de spullen in de manden in/bij de Pieterskerk en de Pauluskerk stoppen. Alles komt bij de voedselbank terecht, die het weer over de pakketten verdeelt.

Namens de voedselbank vast onze hartelijke dank.

Diaconie collecte 16 juni

Leger des Heils – Collecte tegen eenzaamheid



doen wat we geloven

In Nederland voelt 1 op de 10 mensen zich eenzaam, en dit aantal zal helaas verder toenemen. Weinig inkomen, slechte gezondheid of echtscheiding zijn oorzaken waardoor volwassenen én kinderen zich eenzaam voelen, met alle gevolgen van dien. Met de verdubbeling van het aantal buurthuis kamers willen we met de kerk deze eenzaamheid bestrijden.

Wat we doen in de buurthuis kamers

Door heel Nederland hebben we buurt-huis kamers, die bedoeld zijn voor de directe omgeving en toegankelijk voor iedereen. Doel is om mensen uit een sociaal isolement te halen of dit isolement te voorkomen. Tegelijkertijd is het dé plek waar buurtbewoners elkaar leren kennen en de buurt versterkt wordt. Mensen kunnen er terecht voor een maaltijd of spelletje, hulpvragen, een gesprek over zingeving of bijvoorbeeld tweedehands kleding. Aangevuld met lokale activiteiten zoals huiswerk-begeleiding of muziekles voor kinderen.

Gezien de nood en groeiende vraag willen we de komende jaren het aantal buurthuis-kamers met 100 plekken uitbreiden, dit kan alleen met de steun van kerken en donateurs.

Wilt u alstublieft bijdragen om dit mogelijk te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte zondag 23 juni – Kerk in Actie Werelddiaconaat Libanon

Training in thuiszorg biedt werk en hoop in Libanon

Door de zware economische crisis in Libanon zoeken veel jongeren werk in het buitenland, waaronder veel ervaren verpleegkundigen. Ouderen blijven alleen achter als hun kinderen zijn vertrokken. Hierdoor is er veel vraag naar thuiszorgwerkers. Dat biedt Libanezen en Syrische vluchtelingen in het land de kans om in deze sector aan de slag te gaan.



Kerk in Actie ondersteunt medische trainingen voor Libanezen en Syrische vluchtelingen. Na hun diplomering kunnen ze vrijwel direct aan het werk en ook beter zorg verlenen aan hun eigen familieleden en burens. Dat biedt hoop voor de toekomst! Via het programma Werelddiaconaat helpt Kerk in Actie Libanezen en Syrische vluchtelingen op weg naar een baan en bestaanszekerheid.

Lees meer op kerkinactie.nl/thuiszorglibanon

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Diaconie collecte zondag 30 juni – Kerk in Actie Werelddiaconaat Moldavië

Zorg en aandacht voor kwetsbare ouderen in Moldavië

In Moldavië staan zieke en kwetsbare ouderen er alleen voor. Door de hoge werkloosheid in dit armste land van Europa werken hun kinderen veelal in het buitenland.

Moldavië kent bovendien geen zorgstelsel van de overheid.

Met steun van Kerk in Actie biedt thuiszorgorganisatie Home Care aan ouderen verpleegkundige hulp en zorgt voor medische hulpmiddelen als krukken en rolstoelen. Jaarlijks ontvangen 200 ouderen liefdevolle thuiszorg en worden vrijwilligers en professionals getraind in het bieden van zorg op maat.



Via het programma Werelddiaconaat biedt Kerk in Actie zieke en kwetsbare ouderen in Moldavië thuiszorg en verpleegkundige hulp.

Lees meer op kerkinactie.nl/ouderenmoldavië

Help je mee om deze collecte tot een succes te maken?
Hartelijk dank!

Legaat ontvangen en besteed

In januari mocht de Diaconie van de Protestantse Gemeente Breukelen (PGB) een legaat ontvangen van een overleden gemeentelid ter waarde van € 25.000, met het verzoek dit bedrag aan te wenden voor diaconale taken in Nederland.

De Diaconie van de PGB is natuurlijk heel blij met deze gift en met het doel waarvoor deze bestemd is. We zien toenemende tekenen van armoede in Nederland, en ook in onze eigen gemeente Stichtse Vecht. We hebben daarom besloten het legaat te gebruiken om vier organisaties die zich bezig houden met diverse aspecten van armoedebestrijding ieder € 5.000 te schenken. Daarvan zijn twee organisaties specifiek gericht op Stichtse Vecht, en twee werken landelijk.

Het zijn:

1. Voedselbank Stichtse Vecht;
2. Stichting Leergeld Stichtse Vecht, voor kinderen uit arme gezinnen opdat ze volwaardig mee kunnen doen;
3. Schuldhulpmaatje, voor schuldhulpverlening;
4. Het Rode Kruis, te gebruiken om schoolontbijt te geven aan kinderen die thuis geen ontbijt krijgen.

De laatste € 5.000 gaat naar het Johannes hospitium in Wilnis; zij bieden hoogwaardige zorg aan mensen die niet lang meer te leven hebben.

Namens de Diaconie van de PGB, Dick Hogewey



Bij Beautiful Kidz schijnt de zon en is de lucht gevuld met gelach en opwinding terwijl onze kleintjes zich klaarmaken voor weer een dag vol plezier en om te leren.



De leraren begeleiden de kinderen te midden van het gelach en het spel. Leren is naadloos verweven in spelletjes en puzzels, waarbij de kinderen kritisch denken en probleemoplossende vaardigheden ontwikkelen. Ze leren over vormen, kleuren en getallen en leggen zo de basis voor hun toekomst. Elke dag is een dag gevuld met gelach, leren en eindeloze mogelijkheden. En wanneer



onze kleintjes naar huis gaan, herinneren hun glimlachen ons aan de magie die ontstaat wanneer kinderen de ruimte krijgen om te groeien, te verkennen en te gedijen. We weten niet altijd welke uitdagingen deze kinderen allemaal tegenkomen, maar ze worden goed verzorgd in ons centrum.

Onderwijs is de sleutel tot het openen van een wereld vol mogelijkheden. Daarom zijn we trots om programma's te ondersteunen die kwaliteitsonderwijs bieden aan kwetsbare kinderen in heel Namibië. Doe met ons mee om elke kind de kans te geven om te leren en te groeien.

KERKRENTMEESTERS

In dit korte bericht willen we de beide wijkgemeenten informeren over enkele zaken die binnenkort veranderen of spelen.

Vervanging koffiebekers.

Zoals u misschien weet mogen bedrijven en instellingen per 1 januari 2024 geen wegwerpbekers meer gebruiken. Dit om de afvalberg te verkleinen en duurzaamheid te vergroten. Als college hebben we besloten om de aanwezige stapel bekens eerst op te maken en daarna keramieken koffiemokjes te gaan gebruiken. Dit hebben we besloten na een inventarisatie bij de coördinatoren van de twee koffieschenkgroepen. Veel plezier gewenst met het drinken uit de mokjes.

Sleutelbeheer

Al jaren gaan vele (duplicaat) sleutels rond, zodat iedereen vrije toegang heeft in de kerkgebouwen of in het Bonifatiushuis. Naast die losse sleutels zijn ook twee sleutelkastjes geplaatst. Helaas was ondertussen niet meer duidelijk wie allemaal een sleutel heeft, wie er gebruik van maakt en daarnaast zijn de codes van de sleutelkastjes bij vele bekend. Hierbij hebben we vaak te maken met mensen die soms maar een keer gebruik maken van een zaaltje. Om weer zicht te krijgen op het sleutelgebruik en om voor incidentele gebruikers een eenvoudig systeem te hebben, is besloten elektronische sloten aan te schaffen voor het Bonifatiushuis, de Pauluskerk en de Pieterskerk. Hierbij kunnen gebruikers een autorisatie op hun telefoon krijgen of een plastic tag. Binnenkort zal een inventarisatie plaatsvinden bij bekende sleutelhouders en daarna bij bekende gebruikers. Nadat we de nieuwe toegangsmogelijkheden hebben kunnen organiseren zullen de nieuwe sloten geplaatst worden. Dit zal waarschijnlijk na de zomer gebeuren.

Onderhoud

Aan de beide kerken zal in de zomer en/of daarna gewerkt worden. Er zal geschilderd worden, glas worden geplaatst en nog meer. U hoeft dus niet vreemd te kijken als u een of meerdere bedrijven gelijk aan het werk ziet.

Kerkbalans

Prettig om te weten dat Kerkbalans (onze financieringsbron) goed lijkt te lopen, we hopen dat dit met de ondersteuningsvraag met de Solidariteitskas ook net zo gaat.

Wat vroeg, maar alvast een mooie zomer toegewenst. College van Kerkrentmeesters Paulus- en Pieterskerk

Gezocht facilitaire hulp Bonifatiushuis

In verband met privé-omstandigheden zal Gert Lodder per 1 augustus stoppen met zijn werkzaamheden voor het Bonifatiushuis.

Daarom zijn wij als College van Kerkrentmeesters op zoek naar iemand die een deel van zijn werk zou willen overnemen.

Betreft coördinatie van schoonmaak en controle op aanwezigheid van voldoende koffie/thee; toiletartikelen en schone handdoeken.

Invulling van tijdstippen is in overleg, en u krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Wie is hierin geïnteresseerd? Of weet u wellicht iemand die dit toezicht zou willen uitvoeren.

Dan graag contact opnemen met Gert Oskam 0622302951 of een mail naar oskamgert@gmail.com

COLLECTEN

Pauluskerk Pieterskerk

Zondag 5 mei 2024

Kerk in Actie Noodhulp Oekraïne	329,70	155,35
Wijkkas		144,00

Zondag 12 mei 2024

PKN Binnenlands Diaconaat	134,20	131,95
Wijkkas		189,00

Zondag 26 mei 2024

GZB Bulgarije		116,30
Kerk in Actie Zending Bangladesh	140,01	
Wijkkas		211,00
Taizéviering – Wilde Ganzen	5,00	

Pinksterzondag 19 mei Gezamenlijke openluchtdienst in Boom en Bosch

De opbrengst van de collecte voor de Stichting Makom ma Wouri (Vrienden van Kameroen) bedraagt € 921,37. De opbrengst van de collecte ter bestrijding van de onkosten bedraagt € 896,34.

Giften

Via Ds. Rodenburg ontvingen we een gift van € 20; via de seniorenbijbelkring een gift van € 100, beiden voor wijkkas Pieterskerk. Hartelijk dank hiervoor. Jan Winkel

GEZAMENLIJKE BERICHTEN

24/7 gebed!

Gebedshuis de Bovenkamer (Poeldijk 9, Breukelen) doet mee aan het landelijke (en internationale) initiatief van 24/7 Prayer, een organisatie die door gebed het Lichaam van Christus wil opbouwen, sterken en bemoedigen. Broodnodig in deze tijd! Een jaar lang wordt er ergens in een van de gebedshuizen in Nederland gebeden. In de week van 23 juni gebeurt dat in de Bovenkamer. Om aaneengesloten te kunnen bidden zijn er ruim 150 mensen nodig om het gebed 24 uur per dag gaande te houden, overdag en in de kleine uurtjes. Hoe mooi zou het zijn deel uit te maken van dit ambitieuze geestelijke project! Bidt u ook mee? Kijk op www.debovenkamer.nl voor meer informatie of meldt u direct aan via marit@bovenkamer.nl of 06-13376270.

Orgelconcert Pauluskerk zondag 7 juli



Zondag 7 juli Pauluskerk om 15.00 uur. Werken uit de Noordduitse barok van Dieterich Buxtehude en Georg Böhm.

Van Buxtehude zijn drie basso ostinatowerken de Passacaglia in d en de beide Ciacona's, in e en in c.

Basso ostinatiewerken bestaan uit een reeks variaties boven een basthema dat telkens wordt herhaald. Verder drie Canzona's. Dat zijn korte meerdelige werken die een fugatische opzet hebben.

Van Böhm koraalbewerkingen. De orgelverzen over Herr Jesu Christ dich zu uns wend. Orgelverzen werden gespeeld in een alternatimpraktijk van gezongen en gespeelde liedverzen. De koraalfantasie over Christ lag in Totesbanden. En de variatiereeks over Wer nur den lieben Gott lässt walten - Böhm geldt als de barokke grootmeester in dit genre.

U bent van harte welkom op dit concert. Toegang vrij, de collecte na afloop is bestemd voor de restauratie van het De Koff-orgel.

Jan Pieter Karman

AMNESTY INTERNATIONAL



Doe Goed, Zoek Recht – AZERBEIDZJAN – LAAT ACTIVIST IBADOGHLU ONMIDDELLIJK VRIJ. Op 30 juni kunt u in beide wijkgemeenten vóór en na de dienst uw handtekening zetten voor de volgende zaak: Op 22 april 2024 kreeg de Azerbeidzjaanse econoom en politiek activist Gubad Ibadoghlu, na 274 dagen detentie, huisarrest. De reden hiervoor was dat zijn gezondheid in de gevangenis ernstig verslechterde. Hij heeft diabetes en een hartaandoening. Hij werd vastgehouden in een vochtige, raamloze cel. Zonder schoon drinkwater, voedingsrijk voedsel en medische zorg. Hij is nog altijd niet vrij en mag ook Azerbeidzjan niet verlaten om de medische zorg te krijgen die hij nodig heeft. Ibadoghlu werd in juli vorig jaar opgepakt voor handel in vals geld; een overduidelijk verzonnen aanklacht. Hij wordt enkel gestraft vanwege zijn kritische mening. Ibadoghlu is de voorzitter van een sociaaldemocratische politieke beweging en deed onderzoek naar corruptie. Hij verliet Azerbeidzjan in 2017, maar keerde begin 2023 weer

terug. Wij gebruiken een voorbeeldbrief van Amnesty International naar de president van Azerbeidzjan. Wij roepen hem op de aanklachten tegen Gubad Ibadoghlu in te trekken en hem vrij te laten. Als u meer wilt weten kunt u naar de site van Amnesty: www.Amnesty.nl. Bij de lopende acties kunt u makkelijk een voorbeeldbrief downloaden en zelf versturen. Door onze handtekening te zetten werken we mee aan een klein stukje meer rechtvaardigheid. Ik hoop op uw medewerking.

Ria van Voskuilen

Theologie voor Geïnteresseerden

De cursus Theologie Voor Geïnteresseerden (TVG) wordt vanaf eind augustus 2024 voor de tweede keer aangeboden in Amstelveen na zich bijna 40 jaar in Amsterdam te hebben afgespeeld. Oorspronkelijk gestart binnen de Protestantse Kerk Nederland draait de cursus nu acht jaar zelfstandig. De cursus kent 12 verschillende vakken en vindt gedurende 8 maanden (aug. – april) elke dinsdagmorgen van 10.00 – 13.00 uur plaats in de Paaskerk in Amstelveen, Augustinuspark 1.

De cursus duurt drie jaar, maar is ook in delen te volgen. Aan de orde komen vakken als Oude en Nieuwe Testament, Geloofsleer, Kerkgeschiedenis, Pastoraat, Diaconaat en zes andere vakken waaronder Jodendom en Wereldgodsdiensten. De cursus wordt gegeven door gekwalificeerde docenten en predikanten. De cursus staat open voor iedereen die belangstelling heeft voor theologie. Er zijn geen toelatingsvoorwaarden wat betreft vooropleiding of lidmaatschap van een kerkgenootschap. Een recente evaluatie van de cursus onder 28 cursisten leverde een gemiddeld 'rapportcijfer' van 9,4 op. De relatief lage kosten voor de cursus (€ 350,- dit is € 5,50 euro per les van 75 minuten) zijn te danken aan het feit dat de betrokken docenten genoeg nemen met een bescheiden vergoeding voor hun bijdrage en aan de relatief lage zaalhuur in Amstelveen. Voor meer informatie kunt u naar www.tvg-amsterdam.nl of via de mail naar de TVG-secretaris (tvg-amsterdam@outlook.com). Op verzoek krijgt u dan een uitgebreide studiegids toegestuurd.

Theologie voor Geïnteresseerden (TVG) te Amstelveen

Een cursus die verrast, boeit en verdiept

- driejarige cursus (ook per jaar of in delen te volgen)
- geen vooropleiding vereist, wel interesse
- van eind augustus '24 – eind april '25 (64 lessen)
- dinsdagochtend van 10.00 - 13.00 uur (2 lessen)
- locatie: Paaskerk, Augustinuspark 1 in Amstelveen
- bereikbaarheid: tram 25 en diverse bussen
- ruime parkeergelegenheid
- kosten: € 350,- (ook in termijnen te voldoen)

Voor meer informatie en aanmelding:
www.tvg-amsterdam.nl

Uitleg liturgische kleuren kerkelijk jaar

Liturgische kleuren komen in verschillende vormen terug. Veel gemeenten gebruiken tafel- en kanselkleden ('antependia'), een kleed voor de lessenaar, of leeslinten in de Bijbel in de liturgische kleuren. In sommige kerken kleuren de lichtspojjes aan de muur de hele ruimte in de liturgische kleur van dat moment. Ook zien we de kleuren terug op de stola van de voorganger. Waar komt dit vandaan en wat betekent het?

Het kleuren van de seizoenen

We vinden de kleuren terug in de kerken die in de twintigste eeuw een liturgische heroriëntatie deden en het gebruik van de kleuren weer invoerden. Oorspronkelijk komt het gebruik uit de late middeleeuwen (vanaf de 12de eeuw) en is dus geen oudkerkelijk verschijnsel, zoals soms wordt aangenomen. In die tijd werd een bont gebruik van kleuren, die vaak een lokale betekenis kenden, gestandaardiseerd in een aantal basiskleuren die universeel herkenbaar zouden zijn. Aan kerken die meer gericht zijn op de reformatorische, woordelijke symboliek van de kerkdienst, is deze aandacht voor het zintuiglijke voorbijgegaan, of zij hebben een bewuste keuze gemaakt direct te communiceren en niet door

middel van liturgische 'hulpmiddelen', wat de kleuren feitelijk zijn.

Ook zien we dat in eigentijds ingerichte kerken de klassieke kleden soms weer verdwenen zijn.

Vier kleuren

De kleuren willen de seizoenen van de kerkelijke kalender 'kleuren', zodat wie de kerk binnenkomt in één oogopslag ziet wat de grondtoon is van de dienst, of in welke tijd van het jaar we qua sfeer zitten. **Groen** is daarbij de 'gewone' tijd, die staat voor hoop en groei. **Paars** geeft uitdrukking aan ingetogenheid en waardigheid. **Wit** is feest zonder meer. En **rood** wijst op de Heilige Geest of op het martelarenbloed - beide aspecten zijn gerelateerd aan kerk zijn door de eeuwen heen en aan de oorsprong van de kerk.

Grofweg komt twee keer per jaar dezelfde kleurvolgorde terug: Advent (paars) – Kerst (wit) – Epifaniëntijd (groen) – Veertigdagentijd (paars) – Pasen (wit) – zomertijd en herfsttijd (groen). De zeldzaamste kleur is rood, die wordt in de reguliere kalender van zondagen alleen met Pinksteren gedragen.

COLOFON

Inleveradres: Hr. J. van Muiswinkel, Broekdijk Oost 13, 3621 LM Breukelen, tel. 263108, emailadres: kerknieuws@msn.com
Kopij dient op maandag voor 18.00 uur te zijn ingeleverd op bovenstaand inlever- of email-adres.

EMAILS: KOPIJ S.V.P. ALS BIJLAGE IN "WORD", LETTERTYPE TIMES NEW ROMAN, PITCH 11, UITGEVULD.

Betalingen, financiële bijdragen, bestellingen etc. bij voorkeur via site.skgcollect.nl/495/ of de APPostel-app

Bezorging: mw. M. Versluys, tel. 261814,
W. Mur, Bonifatiuslaan 8, 3621 DH Breukelen, tel. 266842, email: mur00021@planet.nl;
Bankrekeningnummer Kerknieuws: Protestantse gemeente Breukelen: NL51 RABO 0310 6764 60
Kostprijs: € 22,50

Kollektemunten bestellen: overmaken op NL60 INGB 0007231648 t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen o.v.v. uw naam en aantal zakjes groene (à € 20) en/of witte munten (à € 20) - min. 2 zakjes per keer; **afhalen:** 1^e zondag v.d. maand na de dienst

Kerkdiensten via internet: www.kerkdienstgemist.nl

Administrateur: J. Winkel, Fuut 13, 3628 CR Kockengen, tel. 0346-241144, email: j.winkel@hetnet.nl
bankr.nr. NL16 INGB 0000 3103 26; Administratie Kerkbalans NL84 RABO 0373 7045 26, t.n.v. Protestantse gemeente Breukelen

Diaconie: bankrekeningnummer NL26 RABO 0310 6367 52 t.n.v. Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Een veilige kerk: contactpersoon Hilma Thijs, 06 45626553, hilmathijs@hotmail.com;
vertrouwenspersoon Harry Oussoren, 06 11066028, oussie69@gmail.com (Pauluskerk)

Reservering en agendabeheer Pauluskerk, Pieterskerk en Bonifatiushuis:
K. Andreae, verhuur@pknbreukelen.nl of tel. 06 42281589
Bonifatiushuis: tel. 266899

Protestantse wijkgemeente Pauluskerk
ZWO-commissie: NL27 RABO 0336 9183 99 t.n.v. ZWO-commissie Pauluskerk, email henkhansman@ziggo.nl
Adres Pauluskerk: Willink van Collenstraat 1, 3621 CK Breukelen, tel. 261270

Protestantse wijkgemeente Pieterskerk
Zendingscommissie: bankrekeningnummer Diaconie o.v.v. Zendingscie. Pieterskerk

Adres Pieterskerk: Straatweg 59, 3621 BH Breukelen, tel. 262332 (consistorie)
Koster: A. van der Dussen, Looijersdijk 29, tel. 264228, bert.vd.dussen@gmail.com

Stichting Vrienden van de Pieterskerk Breukelen
p/a Rietland 9, 3621 GZ Breukelen, bankr. NL27 RABO 0324 2763 89