

# Weekbrief 47 - Zondag 24 november 2024



## Zondag 24 november 2024



Zondag 24 november 2024 om 10.00 uur

Voorganger: ds. M. Kraak-Verdonk uit Wilnis

Orde van Dienst: [Liturgie Zondag 24 november 2024.pdf](#)  
[Psalm 93 in de vertaling van Huub Oosterhuis.pdf](#)

Live of later bekijken via: [Kerkdienstgemist](#) of [YouTube](#)

[Collecte](#) < door hier te klikken komt u in de webshop of APPostel app



Zondag 24 november 2024  
Collecte Kerk in Actie: PKN Pastoraat

Pastoraat is omzien naar elkaar, aandacht geven aan de ander vanuit geloof, hoop en liefde. Aandacht voor mensen in de gemeente én voor mensen daarbuiten, zoals in ziekenhuizen, op Schiphol, in gevangenissen of bij het leger. De Protestantse Kerk ondersteunt allerlei vormen van pastoraat buiten de kerk. Voor mensen in ziekenhuizen en verpleeghuizen is de eindigheid van het leven een belangrijk thema: aandacht geven, een luisterend oor, en woorden van troost en bemoediging kunnen voor hen veel verschil maken. Als u geeft in de collecte dan steunt u het pastorale werk van de Protestantse Kerk. Van harte aanbevolen.

De 2e collecte: Wijkkas Pauluskerk



Choral Evensong cantorij  
Zondag 24 november 2024 om 16.00 uur

Voorganger: ds. A.W. Aarnoutse

Orde van Dienst: [Liturgie Evensong 24 november 2024.pdf](#)

Opmerkelijk aan een Choral Evensong is de combinatie van een ingetogen gebedsdienst met een veelvoud aan (soms uitbundige) muzikale vormen en stijlen. Het is deze combinatie van stijlvolle, hoogwaardig uitgevoerde (koor)muziek, ingebed in een eeuwenoud ritueel dat een Choral Evensong zo bijzonder maakt. De Cantorij van de Pauluskerk voert deze uit onder leiding van de cantor Arnoud Heerings samen met organist Diederik Bos.

De Evensong wordt niet online uitgezonden! U bent van harte welkom in de Pauluskerk!



Zondag 24 november 2024 om 19.00 uur  
Viering in de traditie van Taizé (stiltecentrum)

## Donderdag 28 november 2024



Rondom Christelijk geloven - Onze Vader – een joods gebed Donderdag 28 november 2024 om 20.00 uur

Gespreksleiding: ds. Bram-Willem Aarnoutse  
Data: 28 november, 20 februari en 20 maart  
Tijd: 20.00-21.30 uur  
Plaats: Pauluskerk (achterzaal)

In een serie donderdagavonden willen we ons bezighouden met vragen rondom de Schriften en de Traditie. Waar in de tijd van de reformatie deze twee nogal eens tegenover elkaar werden geplaatst, weten we inmiddels meer, ... of 'weer', dat de Schriften zelf traditie zijn. Alleen op die manier zijn zowel het Eerste (Oude) Testament als het Tweede (Nieuwe) Testament goed te begrijpen. Een toegankelijke metafoer om beide te verstaan is die van één bron met twee stromen. In het evangelie staat immers dat Jezus kennis had van 'Mozes en de Profeten' (Lucas 16: 29 en 24: 44).

Via allerlei kleine inkijkjes in de teksten zelf komen we dichterbij de Bron. Zo blijven oude teksten 'levend woord', als wij – net als Jezus (Lucas 4: 17) – met de teksten in dialoog gaan. Wie op zoek is naar nieuwe inspiratie en meer wil weten van de Bijbel is van harte welkom.

Rondom het Onze Vader – een joods gebed donderdag 28 november  
Rondom het 'Credo' en Triniteit donderdag 20 februari en 20 maart

## Vrijdag 29 november 2024

Coventrygebed voor Vrede en Verzoening  
Vrijdag 29 november 12.15 - 12.35 uur

Weeksluiting in De Twijg (1e verdieping 't Heycop)  
Vrijdag 29 november 16.45 uur: Dhr. F. Vonk

## Dinsdag 3 december 2024



Oecumenische vespers in de Adventstijd  
Dinsdag 3, 10 en 17 december 2024 om 19.15 uur

De Werkgroep Oecumene organiseert in de adventstijd weer vespers. Deze vinden plaats op dinsdagen 3, 10 en 17 december 2024 in de Pauluskerk. De vespers beginnen om 19.15 uur en duren ongeveer 20 minuten. Het centrale thema is "Samen op weg naar kerst". Na afloop is er koffie en thee.

De vespers worden niet online uitgezonden. U bent van harte welkom in de Pauluskerk!

## Adventskalender



'Als nieuw! Leven in het licht'.

Met Advent verheugen we ons erover dat God ons als kwetsbaar kind nabij komt. In het donker van deze wereld is het bemoedigend dat het licht van het koninkrijk al zichtbaar wordt. Op weg naar het koninkrijk vraagt God ons waakzaam te blijven. Daarover gaat het in de eerste adventsweek. In de tweede week horen we de stem van Jesaja die profeteert over Gods komende koninkrijk. In de komst van Jezus wordt die hoopvolle toekomst al zichtbaar. In de derde week klinken de psalmen, waardoor mensen telkens weer bemoedigd worden als de weg soms moeilijk is. In de laatste week voor Kerst staan de lofzangen op Jezus van Elisabet, Hanna, de engelen en Johannes centraal.

Voor elke dag is er een overdenking, aangevuld met liederen en gebeden. Zo komen we elke dag een stapje dichterbij Kerst.

Een goede en gezegende adventstijd gewenst!

De Adventskalender kunt u meenemen en liggen in de koffiehok van de Pauluskerk!

## Adventsmaaltijd

Woensdag 11 december 2024 om 18.30 uur  
Adventsmaaltijd - Open oecumenische bijeenkomst 'Samen'

Er wordt een **Adventsmaaltijd** georganiseerd op woensdag 11 december om 18.30 uur in het Bonifatiushuis. Een inschrijfformulier ligt op zondag 17 en 24 november en zondag 1 december in de kerken. U kunt ook via [email](#) of tel. 0346-264821 opgeven bij Jan Boonacker.

## Agenda december

Dinsdag 3 december 2024  
Oecumenische vespers in de Adventstijd om 19.15 uur

Woensdag 4 december 2024  
Wandeling om 10.00 uur: voor Bonifatiushuis

Zondag 8 december 2024  
Amnesty International "Write for Rights" van 15.00-18.00 uur in de Pauluskerk

Maandag 9 december 2024  
Kerststukjes maken om 14.30 uur: Bonifatiushuis

Dinsdag 10 december 2024  
Oecumenische vespers in de Adventstijd om 19.15 uur

Woensdag 11 december 2024  
Adventsmaaltijd om 18.30 uur (graag opgeven): Bonifatiushuis

Donderdag 12 december 2024  
Seniorenspreekgroep om 14.30 uur: Pauluskerk (achterzaal)

Vrijdag 13 december 2024  
Lichtjesavond van 18.30-21.00 uur: Pauluskerk, Pieterskerk, Johannes de Doper kerk  
**Legge jamptjes zijn nog steeds van harte welkom!**

Zondag 15 december 2024  
Samen geloven / samen eten na de ochtenddienst (rond 11.30 uur) in de Pauluskerk

Maandag 16 december 2024  
Volkskerkzang om 20.00 uur in de Rooms-Katholieke kerk Breukelen  
**Medewerking verlenen de Brassbands Breukelen en Ad Fijan & Fridus van der Weijden**  
Namens de Werkgroep Oecumene

Dinsdag 17 december 2024  
Oecumenische vespers in de Adventstijd om 19.15 uur

Zaterdag 21 december 2024  
Advent Festival of Lessons and Carols om 20.00 uur

Dinsdag 24 december 2024  
Kerstmis om 21.00 uur

Woensdag 25 december 2024  
Kerstochtend om 10.00 uur

Dinsdag 31 december 2024  
Oudejaarsavond om 19.30 uur

Woensdag 1 januari 2025  
Nieuwjaarsdienst om 10.30 uur

## Collectes



Mocht u uw collectegeld aan het College van Kerkrentmeesters en aan de Diaconie willen overmaken, dan kan dat op de volgende bankrekeningnummers:

NL16 INGB 0000 3103 26  
ten name van Protestantse gemeente Breukelen

NL26 RABO 0310 6367 52  
ten name van Diaconie Protestantse gemeente Breukelen

Vermeldt u hierbij waarvoor u uw bijdrage overmaakt (Pauluskerk, specifiek diakonaal doel). Hartelijk bedankt!



Pauluskerk, Straatweg 37, Breukelen



Facebook Instagram Website